

KHÔNG TRÚ

KHÔNG TRÚ



VÔ BIÊN PHÁP LẠC

VÔ BIÊN
PHÁP LẠC

LOTUS MEDIA

LOTUS  MEDIA

KHÔNG TRÚ

VÔ BIÊN
PHÁP LẠC

LOTUS MEDIA
2021

VÔ BIÊN PHÁP LẠC

Tác giả: Không Trú

Lotus Media xuất bản tại Hoa Kỳ, 2021

Bìa và trình bày: Hoa Đàm Group

ISBN: 978-1-6780-9826-1

© Tác giả và Phật Việt Tùng Thư giữ bản quyền.

MỤC LỤC

LỜI THƯA DUYÊN KHỞI	7
BÀI SỐ 1: GIỮ TÂM THANH TỊNH	9
BÀI KINH SỐ 2: BẠC HIỀN CÓ NĂM PHƯỚC ĐỨC	11
BÀI KINH SỐ 3: ÍT MUỐN BIẾT ĐỦ	13
BÀI KINH SỐ 4: BỐN PHÁP ĐẠI THỪA	15
BÀI KINH SỐ 5: MƯỜI HIỆU CỦA ĐỨC PHẬT	17
BÀI KINH SỐ 6: BA HẠNG ĐỆ TỬ TẠI GIA	23
BÀI KINH SỐ 7: BA NGÔI CAO THƯỢNG	27
BÀI KINH SỐ 8: PHAN DUYÊN VỚI CÁC TRẦN	29
BÀI KINH SỐ 9: BÀ CỤ GIÀ	33
BÀI KINH SỐ 10: BỒ TÁT SANH ĐỊA KINH	37
BÀI KINH SỐ 11: GIỚI – ĐỨC HƯƠNG	43
BÀI KINH SỐ 12: CHƯ THIÊN THỈNH Ý PHẬT	49
BÀI KINH SỐ 13: BỒ TÁT HA SẮC DỤC PHÁP KINH	55
BÀI KINH SỐ 14: ĐỨC THỂ TÔN DẠY: THỜ PHẬT NHƯ THỂ NÀO ĐỂ ĐƯỢC LỢI LẠC SỐNG NHƯ THỂ NÀO ĐỂ ĐƯỢC HẠNH PHÚC	59
BÀI KINH SỐ 15: ĐỨC THỂ TÔN DẠY: CÓ BỐN ƯỚC MƠ	63

BÀI KINH SỐ 16:	ĐỨC THỂ TÔN DẠY:	67
	BỐN PHÁP TU TẬP CỦA CÁC VỊ BỒ TÁT	
BÀI KINH SỐ 17:	ĐỨC THỂ TÔN DẠY:	69
	THẬM THÂM ĐẠI HỒI HƯỚNG KINH	
BÀI KINH SỐ 18:	ĐỨC THỂ TÔN DẠY:	77
	TẤN HỌC KINH	
BÀI KINH SỐ 19:	ĐỨC THỂ TÔN DẠY:	81
	BÁC NÔNG DÂN GIẢI ĐÃI	
BÀI KINH SỐ 20:	ĐỨC THỂ TÔN DẠY:	85
	CÁC PHÁP THƯỜNG TRỮ	
BÀI KINH SỐ 21:	ĐỨC THỂ TÔN DẠY:	89
	BỐN VÔ SỞ UÝ KINH	
BÀI KINH SỐ 22:	LY CẤU HUỆ BỒ TÁT SỞ VẤN LỄ PHẬT PHÁP KINH	93
BÀI KINH SỐ 23:	VUA A XÀ THẾ HỎI: NĂM TỘI NGHỊCH LÀ GÌ?	101
BÀI KINH SỐ 24:	ĐỨC THỂ TÔN VÌ CÁC TỶ KHEO	107
	TRẺ TUỔI DẠY CHÁNH SỰ	
BÀI KINH SỐ 25:	ĐỨC THỂ TÔN DẠY:	111
	TÁM ĐẠI BỒ TÁT KINH	
	<i>Phương Danh Phật Tử Cúng Đường Ấn Tống Vô Biên Pháp Lạc 1</i>	115

LỜI THƯA DUYÊN KHỞI

Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni
Kính thưa quý Phật tử gần xa

Cõi Ta bà này đã nhỏ trong hằng hà sa số cõi trong không gian vô tận. Ấy vậy, mà còn đủ năm thứ “uế trước” nữa.

Với tấm lòng Từ Bi vô hạn nên:

Các vị Đại Bồ Tát đã, đang, sẽ nguyện vào đây có ba việc chính:

Dạy dỗ, khuyến khích cho tất cả chúng sanh trở về nguồn cội Đại Bi Tâm

Dạy dỗ, khuyến khích cho tất cả chúng sanh biết cách Học, biết cách Tu để chính tự mình thoát khỏi cái khổ của: Sanh, Già, Bệnh, Chết

Dạy dỗ, khuyến khích cho tất cả chúng sanh phải dẫn thân vào chỗ không còn tình người, chỗ chỉ có khổ đau.

Vô Biên Pháp Lạc Tập 1, có hai mươi lăm bài kinh ngắn nhưng có nội dung thật tuyệt vời từ Đại Tạng Kinh.

Soạn dịch với tất cả tấm lòng trân quý, với ước muốn nho nhỏ là: Mang lại niềm An vui, Hạnh phúc, Bình an cho tất cả chúng sanh.

Hy vọng chúng ta biết sống với cách sống: Đại Bi Tâm như chư Đại Bồ Tát đã nói, đã làm, đã sống.

Viết tại Đại Bảo Trang Nghiêm

Kỷ niệm ngày Thành Đạo đức Bổn Sư

Mồng 8 tháng 12 năm Canh Tý

Không Trú Thích Đồng Tuyên

BÀI KINH SỐ 1

GIỮ TÂM THANH TỊNH

Đức Thế Tôn đang ở nước Xá Vệ, trong tinh xá của Cấp Cô Độc và rừng của thái tử Kỳ Đà.

Đức Thế Tôn tập họp đại chúng Tỳ Kheo lại rồi Ngài dạy rằng: “Các thầy hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ: làm thế nào để giữ Tâm Thanh Tịnh?”

Đức Thế Tôn dạy: “Này các Tỳ Kheo! Nếu các thầy muốn: Tu tập chánh hạnh. Giữ tâm thanh tịnh, thì các Thầy phải:

- *Đoạn trừ*: Năm chướng ngại
- *Tu tập*: Bảy pháp Giác chi

Năm chướng ngại là gì mà cần phải đoạn trừ:

- *Tham dục*
- *Sân nhuế*
- *Hôn trầm thụy miên*
- *Trạo cử*
- *Nghi*

Bảy pháp giác chi là gì? Mà cần phải tu tập:

- *Trạch pháp giác chi*
- *Niệm giác chi*
- *Tinh tấn giác chi*
- *Hỷ giác chi*
- *Khinh an giác chi*
- *Định giác chi*
- *Xả giác chi*

Này các Tỳ Kheo! Khi nói TÂM THANH TỊNH, phải biết TÂM ấy không thể diễn tả bằng ngôn từ. TUỆ cũng vậy. Do tham nhiễm làm TÂM dơ bẩn nên TÂM không thanh tịnh. Do vô minh che lấp TUỆ nên TUỆ không rực sáng.

Này các Tỳ Kheo! Nếu đoạn trừ được tham nhiễm TÂM giải thoát. Nếu đoạn trừ được vô minh TUỆ tỏa sáng.

Lại nữa, này các Tỳ Kheo! Nếu xóa sạch được nhiễm ô, TÂM giải thoát, gọi là Thân tác chứng

Dứt sạch vô minh, TUỆ giải thoát, gọi là Vô học.

Vĩnh viễn lìa tham ái, thấy biết rõ chân thật chánh trí, đời này chấm dứt mọi khổ đau.

Do vậy, này các Tỳ Kheo! Các thầy luôn luôn cố gắng tu tập”.

Đại Bảo Trang Nghiêm

BÀI KINH SỐ 2

BẠC HIỀN CÓ NĂM PHƯỚC ĐỨC

Con nghe như vậy: Một thời Đức Thế Tôn đang ở nước Xá Vệ, trong tinh xá của ông Cấp Cô Độc và rừng của thái tử Kỳ Đà.

Đức Thế Tôn tập họp đại chúng Tỳ Kheo rồi Ngài dạy rằng: “Bạc Hiền khi thuyết pháp được năm phước đức. Năm phước đức đó là gì?

Được sống lâu: Không có bệnh hiểm nghèo và tật nguyên

Được giàu có: Lắm của, lắm tiền, giàu có, và không bị cướp giựt, lường gạt

Được thân hình đẹp đẽ: Trang nghiêm và gia đình rất hạnh phúc.

Được mọi người kính phục: Tiếng tăm lừng lẫy và nói gì mọi người nghe theo.

Được trí huệ hơn người: Nhiều sáng kiến giúp đời thấu triệt đạo

đức làm người.

Nguyên nhân nào mà được phước báo như vậy?

Sau khi quy kính Tam Bảo và phát nguyện giữ trọn vẹn NĂM GIỚI CẤM của người Phật tử tại gia nên có được đời sống thật hạnh phúc, bình an, lợi lạc. Bậc hiền thấy, hiểu rõ được nguồn gốc khổ đau và hạnh phúc trong cuộc đời nên phát tâm giảng dạy, khuyến khích mọi người thực hành theo: Quy Kính Tam Bảo và phát nguyện giữ trọn vẹn Năm Giới Cấm của người Phật tử tại gia.

Đại Bảo Trang Nghiêm

Chú thích:

Đại Tạng 17. Mã số: 777. Trang 714a

Tây Tấn Hà Nội Sa Môn Bạch Pháp Tổ dịch

BÀI KINH SỐ 3

ÍT MUỐN BIẾT ĐỦ

Con nghe như vậy, một thời đức Thế Tôn đang ở nước Xá Vệ, trong tinh xá của ông Cấp Cô Độc và rừng cây của thái tử Kỳ Đà.

Đức Thế Tôn gọi các Tỳ Kheo đến, và Ngài dạy: Các thầy nên biết: Trong giáo pháp của Ta ít muốn biết đủ là cốt tủy. Bởi vậy, người xuất gia cạo tóc, đắp y bá nạp và đi khát thực để sống. Ở đời người ngu thấy vậy khinh chê miệt thị.

Họ đâu biết rằng: Nếu phát tâm xuất gia tu hành nghiêm túc thì tránh được nhiều chuyện rắc rối:

Trên vua chúa, dưới chánh quyền địa phương quấy nhiễu.

Vợ con, tôi tớ, kẻ làm, người ở oán trách

Bạn bè, bà con, kẻ trộm cướp hãm hại.

Bon chen danh lợi, mê mờ tâm trí.

Trong khi người xuất gia chỉ:

Quán chiếu: Sanh – Lão – Bệnh – Tử là khổ. Nhờ vậy đoạn tận mọi khổ đau trong tam đồ lục đạo.

Do tu tập thiền quán loại bỏ: Tham – Sân – Si.

Do tu học thấy rõ các pháp là Vô thường – Vô ngã – Niết bàn
vắng lặng. Nên đời sống tràn đầy hạnh phúc, an lạc, giải thoát.

Nếu xuất gia mà:

Biếng nhác, giải đãi, không chịu khó tu tập.

Không nghiêm trì giới luật, oai nghi tế hạnh.

Không phát tâm dạy dỗ, hướng dẫn đàn hậu học

Thì:

Cả đời người bị hoang phế.

Lạm dụng của đàn na tín thí.

Sau khi thân hoại mạng chung, sa vào tam đồ ác đạo.

Chẳng khác nào đi thiêu thân chết mà:

Thiếu củi lửa.

Thây chết càng sinh, càng thúí.

Kiến bu, ruồi đậu, sanh ra bao nhiêu bệnh tật khác.

Đức Thế Tôn thuyết giảng xong, các thầy Tỳ Kheo hoan hỷ tin
theo và phụng hành.

Đại Bảo Trang Nghiêm

Chú thích:

Đại tạng 17 – Mã số: 799. Trang 744C.

BÀI KINH SỐ 4

BỐN PHÁP ĐẠI THỪA

Đại Đường Thiên Trúc Tam Tạng Địa Sa Ha La dịch

Con nghe như vậy, một thời đức Thế Tôn đang ở nước Xá Vệ, tinh xá của ông Cấp Cô Độc và rừng cây của thái tử Kỳ Đà cùng một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ Kheo và vô lượng đại Bồ Tát.

Bấy giờ đức Thế Tôn dạy cho các vị Tỳ Kheo bốn pháp của Bồ Tát nguyện phụng hành suốt đời, dầu gặp tai nạn mất mạng đi nữa, cũng không bao giờ được bỏ. Vậy bốn pháp đó là gì?

Không những chư Tỳ Kheo mà các vị Bồ tát cũng vậy, khi gặp phải hoàn cảnh khó khăn hay có thể mất mạng đi nữa không được bỏ **BỒ ĐỀ TÂM**.

Không những chư Tỳ Kheo mà các vị Bồ tát cũng vậy, khi gặp phải hoàn cảnh khó khăn hay có thể mất mạng đi nữa không được bỏ **THIỆN TRI THỨC**.

Không những chư Tỳ Kheo mà các vị Bồ tát cũng vậy, khi gặp

phải hoàn cảnh khó khăn hay có thể mất mạng đi nữa không được bỏ KHAM NHẪN ÁI LẠC.

Không những chư Tỳ Kheo mà các vị Bồ tát cũng vậy, khi gặp phải hoàn cảnh khó khăn hay có thể mất mạng đi nữa không được bỏ nơi YÊN LẶNG THANH TỊNH

Bấy giờ đức Thế Tôn tóm tắt nói bài kệ như sau:

Bậc trí ở trong đời

Luôn phát tâm Bồ đề

Thường nghĩ nhất thiết trí

Gần gũi thiện tri thức

Vững kham nhẫn ái lạc

Nương vào chỗ vắng tịnh

Giống như sư tử chúa

Xa lìa mọi sợ hãi.

Các bậc trí tuệ luôn tu tập BỐN PHÁP ĐẠI THỪA này, chắc chắn thoát khỏi lưới Ma và Ma vương. Mau chóng thành bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề. Khi đức Thế Tôn giảng dạy kinh này xong, chư Tỳ Kheo và các vị đại Bồ Tát rất vui mừng và nguyện tu tập theo.

Đại Bảo Trang Nghiêm

Chú thích:

Đại tạng 17 – Mã số: 772. Trang 708B.

BÀI KINH SỐ 5

MƯỜI HIỆU CỦA ĐỨC PHẬT

Như Lai - Ứng Cúng – Chánh Đẳng Giác – Minh Hạnh Túc -
Thiện Thệ - Thế Gian Giải – Vô Thượng Sĩ – Điều Ngự
Trượng Phu – Thiên Nhân Sư – Phật, Thế Tôn.

Tôn giả A Nan bạch Phật: Nghĩa Như Lai là gì?

Đức Thế Tôn dạy các Tỳ Kheo: Từ lúc xa xưa Ta tu nhân Bồ Tát
thừa. Trải qua vô số kiếp làm lợi lạc cho chúng sanh vì muốn đạt
được: Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Nay Ta đạt được Bồ Đề - Niết Bàn – Thấy rõ thật tướng các pháp
– Chứng Bát chánh đạo, nên gọi là Như Lai. Như trong thời quá
khứ các bậc Chánh đẳng chánh giác điều phục được tâm, đạt được
Niết bàn cũng gọi Như Lai.

Nghĩa Ứng Cúng là gì?

Bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy: Cũng từ lúc xa xưa, Ta tu
nhân: Làm lành lánh dữ. Giới hạnh, oai nghi nghiêm túc giữ gìn.

Chưa bao giờ phạm mười điều lành. Đạo lực ngày càng phát triển viên mãn, chứng đạt Niết bàn, đoạn sạch phiền não chướng và sở tri chướng. Do vậy Thân – Khẩu – Ý thanh tịnh vô nhiễm. Ví như cây Đa La bị cắt đứt đầu không thể nảy sinh chồi lá.

Do vì: Tham – Sân – Si và các phiền não khác đã đoạn sạch nên không bị tái sinh trong tam đồ lục đạo và bốn khổ: Sinh – Lão – Bệnh – Chết cũng chấm dứt luôn. Nên được gọi Ứng Cúng.

Nghĩa Chánh Đẳng Chánh Giác là gì?

Đức Thế Tôn dạy: Bạc Như Lai đầy đủ tất cả trí huệ nên bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu và bất cứ pháp nào Ngài cũng hiểu rõ tận cùng. Ngài dùng Tứ Niệm Xứ - Tứ Chánh Cần - Tứ Thần Túc - Ngũ Căn - Ngũ Lực - Thất Giác Tri - Bát Thánh Đạo - Mười Hai Duyên Sinh - Tứ Đế.

Ngài dùng pháp bình đẳng khai thị cho tất cả chúng sanh được tuệ giác để đoạn tận lậu hoặc. Sau đó chứng Thánh quả: Tu Đà Hàm - Tư Đà Hàm - A Na Hàm - A La Hán. Đầy đủ ba minh sáu thông nương vào Đại Thừa tu tập Thập Địa Bồ Tát. Cuối cùng đạt được Vô Thượng Giác nên gọi Chánh Đẳng Chánh Giác.

Nghĩa Minh Hạnh Túc là gì?

Đức Thế Tôn dạy: Minh có ba:

1. *Thiên nhân minh*
2. *Túc mạng minh*
3. *Lậu tận minh*

Hạnh túc: Thân nghiệp, Khẩu nghiệp và Ý nghiệp của Như Lai khéo tu tập nên Chánh Chơn – Thanh Tịnh. Y, bát... đầy đủ nhưng không tham ái chấp trước. Nhờ vào nguyện lực nên khiến có đầy

đủ nên gọi Minh Hạnh Túc.

Nghĩa Thiện Thệ là gì?

Đức Thế Tôn dạy: TỰ TẠI ĐẾN VÀ ĐI. CHÚNG SANH. PHẠM PHU CÒN ĐÂY ẤP: Tham – Sân – Si nên nghiệp dẫn tái sanh trong ba nẻo, sáu đường... thì không được gọi tự tại đến và đi. Vì bị nghiệp dẫn dắt chưa tự tại. Như Lai với chánh trí đoạn tận gốc rễ khổ đau nên tự tại đến và đi từ địa ngục đến Phật quả. Do vậy, nên gọi là Thiện Thệ.

Nghĩa Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ là gì?

Đức Thế Tôn dạy: Thế gian bao gồm: Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Địa ngục, Ngạ quỷ, Bàng sanh, chúng sanh các cõi này đầy đủ. Sắc uẩn – Thọ uẩn – Tưởng uẩn – Hành uẩn và Thức uẩn. Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý căn. Nhãn thức... ý thức sở duyên tất cả các pháp gọi là Thế gian. Chánh giác, chánh tri là Thế Gian Giải. Trong Thế gian có loài có 2 chân, bốn chân, nhiều chân và không chân.

Cõi dục giới hay sắc giới, hay cõi có tướng hay không tướng, hay không có tướng hay không không có tướng. Hoặc phàm hoặc thánh... tất cả loài hữu tình duy có Đức Thế Tôn là bậc nhất, không có ai sánh bằng, nên gọi Vô Thượng Sĩ.

Nghĩa Điều Ngự Trượng Phu là gì?

Đức Thế Tôn dạy: Đức Thế Tôn là bậc đại trượng phu và hay điều phục hai loại: Thiện và Ác. Ác là ba nghiệp không tốt: Ý không tốt, Thân không tốt và Miệng không tốt khởi lên. Bất cứ ai mà tạo ba nghiệp không tốt chắc chắn sau khi thân hoại mạng chung đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh để trả quả báo. Thiện

là tốt: Ý tốt, Thân tốt, Miệng tốt khởi lên. Bất cứ ai mà tạo ba nghiệp tốt chắc chắn sau khi thân hoại mạng chung được sanh làm người, trời hưởng phước báo tốt đẹp. Thiện Ác đều do tâm tạo. Nghĩa của Niết bàn xả bỏ mọi cấu nhiễm, hoàn toàn thanh tịnh. Vậy Điều Ngự Trượng Phu là đạt được Tối Thượng tịch tịnh Niết bàn.

Nghĩa Thiên Nhân Sư là gì?

Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dạy: Không phải thầy A Nan mà cả tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, làm thầy cả chư thiên và loài người, sa môn, bà la môn, ma vương, long vương, ngoại đạo. Bất cứ chúng tộc nào, bộ lạc nào nghe hiểu và tu tập theo lời Ta giảng dạy đều gọi là Phật tử. Do vậy gọi là Thiên Nhân Sư.

Nghĩa Phật là gì?

Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dạy: Trí tuệ đầy đủ - Tự giác - Giác tha - Giác hạnh tròn đầy.

Đức Thế Tôn dạy thêm: Này A Nan! Lúc Ta đi kinh hành có một Bà la môn theo sau và hỏi Ta: Vì lý do gì mà Ngài được mọi người xem như Cha Mẹ và gọi Ngài là Phật. Ta đáp:

Bậc trí thức ở đời biết được: Sanh - Lão - Bệnh - Tử khổ. Ta không những biết: Sanh - Lão - Bệnh - Tử khổ mà còn rõ biết nguyên nhân khổ từ đâu và biết làm thế nào chấm dứt sự khổ đau ấy.

Bậc trí thức ở đời biết được: Sơ thiên - Nhị thiên... Khi Ta tu khổ hạnh, Ta đạt được Diệt Tận Định, nhưng không chấm dứt sanh tử luân hồi. Sau đó, Ta phát hiện chỉ có: Giới - Định - Tuệ là con

đường thoát khỏi Sanh – Lão – Bệnh – Tử khổ. Do vậy được gọi là Phật.

Nghĩa Thế Tôn là gì?

Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dạy: Từ nhân duyên lành thấy rõ, biết rõ Tham – Sân – Si là nguồn gốc khổ đau trong luân hồi sanh tử. Cần tu theo Giới pháp – Tâm thiện pháp – Trí tuệ pháp, nhờ tu tập như vậy, Ta có Vô lậu trí tuệ, nhổ bỏ gốc rễ vô minh, chứng Vô thượng giác. Nhờ vậy mà Trời – Người – Phạm – Thánh – Thế gian – Xuất thế gian tôn trọng, quý kính nên gọi là Thế Tôn.

Ghi chú: Trong kinh luận có nhiều chỗ không thống nhất trong 10 danh hiệu của Đức Thế Tôn, nên ghi chép ra đây để quý vị tham khảo thêm. Có khi:

- Thế gian giải và Vô thượng sĩ thành 1 danh hiệu
- Vô thượng sĩ và Điều ngự trượng phu thành 1 danh hiệu
- Phật và Thế Tôn thành 1 danh hiệu.

BÀI KINH SỐ 6

BA HẠNG ĐỆ TỬ TẠI GIA

Con nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn đang ở nước Xá Vệ, trong tinh xá của ông Cấp Cô Độc và rừng cây của thái tử Kỳ Đà, cùng với một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ Kheo.

Tôn giả A Nan từ chỗ ngồi quỳ xuống bạch đức Thế Tôn: Con có câu hỏi xin Thế Tôn giảng dạy cho chúng con nghe để xóa bỏ mê mờ. Đức Thế Tôn nói: Hay lắm, ông cứ hỏi.

Bạch Đức Thế Tôn, Chúng ưu bà tắc học đạo có ba hạng: Thượng - Trung - Hạ, mong Ngài giải thích cho chúng con được rõ. Đức Thế Tôn dạy: Hay lắm, Thầy vì người hiện tại và mai sau hỏi câu hỏi như thế này, các Thầy lắng lòng lắng nghe. A Nan bạch Phật: Dạ, chúng con mong được Đức Thế Tôn giảng dạy.

Hạng thượng: Khi Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di phát tâm quy kính Tam Bảo và phát nguyện giữ gìn năm giới cấm. Họ giữ rất nghiêm túc, không dám tái phạm điều gì. Không những vậy, họ còn khuyến khích người khác chưa hiểu đạo nên quy kính Tam Bảo và phát nguyện giữ gìn năm giới cấm. Không những vậy mà còn dạy

bảo mọi người nên Phát Bồ Đề Tâm. Hãy dùng tâm này thương yêu, quý mến mọi người như đứa con Một của mình. Hướng dẫn tụng, học, tu theo kinh điển Đại Thừa. Làm với Tâm Bồ Đề nên không mong cầu đền ơn đáp nghĩa với cơm, áo, gạo, tiền, vàng, bạc của báu... v.v.. Vì muốn giúp người khác học, tu theo Phật là chính. Luôn luôn tu tập theo Lục Độ của Bồ Tát: Bố thí – Trì giới – Nhẫn nhục – Tinh tấn – Thiền định – Trí tuệ.

Không mong cầu đạt Thánh quả: Tu đà hoàn – Tư đà hàm – A na hàm – A la hán – Bích chi Phật. Mục đích cứu giúp, dạy dỗ chúng sanh thoát khỏi mọi khổ nạn: Sanh – Lão – Bệnh – Tử.

Hướng dẫn tu học theo Đại thừa, chỉ cách phát Bồ Đề Tâm.

Đây chính là chúng Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di thượng hạng.

Hạng trung: Khi Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di phát tâm quy kính Tam Bảo và phát nguyện giữ gìn năm giới cấm. Họ giữ rất nghiêm túc không dám tái phạm điều gì. Không những vậy, họ còn khuyến khích người khác chưa hiểu đạo nên quy kính Tam Bảo và phát nguyện giữ gìn năm giới cấm.

Rất tiếc, họ chưa gieo hạt giống Đại thừa, nên không sao nghe được cách phát Tâm Bồ Đề, do vậy không biết gì về Lục độ. Do không biết nên không học, không tu theo Đại thừa nên khi xả báo thân này, tái sinh trong Nhân đạo hay Thiên đạo vẫn chưa thoát khỏi: Sanh – Già – Bệnh – Chết.

Đây chính là chúng Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di hạng Trung.

Hạng hạ: Khi Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di cũng biết phát tâm quy kính Tam Bảo và phát nguyện giữ gìn năm giới cấm. Nhưng tâm không vững, nguyện không bền nên phạm đủ năm giới.

May mắn còn chút duyên lành gặp được Thầy hiền, bạn tốt khuyên rằng nhắc nhở, họ biết ăn năn hối cải, sám hối lỗi lầm. Rất tiếc, họ chưa gieo hạt giống Bồ Đề nên không biết pháp Đại thừa. Nên chưa nghe được và hiểu Lục Độ là gì? Không hiểu nhân quả nên cho rằng sống chết, giàu nghèo đều do Thượng Đế hay do Ác thần hiện ban phước giáng họa.

Do Nhân như vậy, khi thân hoại mạng chung chắc chắn tam đồ, lục đạo chờ sẵn. Nếu tái sinh làm người ngu si, nghèo khó, thiếu duyên lành gặp được Tam Bảo.

Đức Thế Tôn dạy A Nan, nên khuyến tấn mọi người quý kính Tam Bảo, phát nguyện quy y Tam Bảo và giữ gìn năm giới cấm. Đừng bao giờ hăm he, dọa nạt, cản trở bất cứ ai đi vào đường Đạo.

Đức Thế Tôn giảng xong, tất cả thánh chúng đánh lễ rồi lui ra.

Đại Bảo Trang Nghiêm

Chú thích:

Đại tạng 17, Mã số 767, Trang 1000

BÀI KINH SỐ 7

BA NGÔI CAO THƯỢNG

Con nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn đang ở nước Xá Vệ, trong tinh xá của ông Cấp Cô Độc và rừng cây của thái tử Kỳ Đà, cùng với một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ Kheo.

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn gọi chư Tỳ Kheo và dạy rằng: Ở đời có Ba Ngôi Cao Thượng, các thầy hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta vì các ông mà thuyết giảng. Chư Tỳ Kheo bạch Đức Thế Tôn: Dạ, chúng con lắng lòng lắng nghe, kính mong Đức Thế Tôn thuyết giảng cho chúng con.

Đức Thế Tôn dạy: Ở đời có Ba Ngôi Cao Thượng. Ba Ngôi Cao Thượng là gì? Đó là:

1. Phật Bảo; 2. Pháp Bảo; 3. Tăng Bảo.

Này chư Tỳ Kheo, có những chúng sanh có hai chân, bốn chân, nhiều chân hay không chân. Có những chúng sanh có hình dáng hay không hình dáng. Có những chúng sanh có tướng hay không có tướng hay không tướng không không tướng... Như Lai trong đó

là bậc Cao Thượng thứ nhất.

Này chư Tỳ Kheo, nếu có bất cứ ai trong loài người, loài trời khởi tâm thâm tín Phật Bảo sẽ được quả báo tuyệt vời.

Này chư Tỳ Kheo, trong các pháp hữu vi hay vô vi, có sắc hay không có sắc, Ly Dục Pháp là pháp cao thượng thứ hai.

Này chư Tỳ Kheo, nếu có bất cứ ai trong loài người hay loài trời khởi tín tâm và tu tập theo Ly Dục Pháp chắc chắn thoát khỏi: Sanh – Già – Bệnh – Chết.

Này chư Tỳ Kheo, nếu có bất cứ thiện nam tử nào bỏ tục, cắt tóc, xuất gia học đạo, và đã thọ đại giới, nghiêm trì giới luật tinh nghiêm, sống ở những nơi thanh tịnh bình an. Đó là bậc Cao Thượng thứ ba.

Đức Thế Tôn thuyết giảng Ba Ngôi Cao Thượng xong, chư Tỳ Kheo rất hoan hỷ, đánh lễ Đức Thế Tôn rồi lui ra.

Đại Bảo Trang Nghiêm

Oct. 01. 2020

Trung thu Canh Tý

Chú thích:

Đại Tạng 17, trang 745a, N. 800

BÀI KINH SỐ 8

PHAN DUYÊN VỚI CÁC TRẦN

Con nghe như vậy: Một thời đức Thế Tôn đang ở nước Xá Vệ, trong tinh xá của ông Cấp Cô Độc và rừng cây của thái tử Kỳ Đà.

Đức Thế Tôn dạy các Tỳ Kheo: Nay các Tỳ Kheo, nếu có bất cứ ai phan duyên bất cứ trần pháp nào với tâm nhiễm ô, mê hoặc, sầu bi, mê đắm... chắc chắn phải chìm đắm trong bể khổ sanh tử triền miên.

Trong đời sống hiện tại, những người như thế làm sao có được đời sống cao thượng tốt đẹp.

Như gã chàng trai vô văn phạm phu muốn đi tìm kiếm cho mình một cô gái mỹ miều, dễ thương, dịu dàng... làm “của” riêng mình. Đó là gã chàng trai háo sắc, bị ô uế, bị mê hoặc làm hại đời mình.

Như gã chàng trai vô văn phạm phu muốn đi tìm cầu cho riêng mình những âm thanh ngọt ngào, chịu chuộng, dễ nghe... làm

“của” riêng mình từ các cô “má phấn môi son” bị say đắm, bị tham lam, bị cảm thọ làm hại đời ngã chàng trai nay.

Cũng vậy, từ mũi tìm kiếm mùi hương nồng nàn ngây ngất... làm “của” riêng mình.

Cũng vậy, từ lưỡi tìm kiếm vị khoái khẩu, mặn mà... làm “của” riêng mình.

Cũng vậy, tự thân tìm kiếm cảm xúc mát rượi, trơn láng, mịn màng... làm “của” riêng mình.

Chắc chắn những ngã chàng trai vô văn phạm phu tự mình chuốc lấy khổ đau nhiều đời nhiều kiếp trong luân hồi sanh tử.

Ở đời không những chỉ có những ngã chàng trai vô văn phạm phu mà luôn có lắm cô nàng cũng vô văn phạm phu.

Như cô dâu nữ hãm hờ tìm kiếm anh chàng đẹp đẽ, khỏe mạnh... làm “của” riêng mình. Đó là cô nàng háo sắc, bị ô uế, bị mê hoặc làm hại đời mình.

Như cô nàng vô văn phạm phu chạy lui chạy tới, kiếm trước tìm sau những âm thanh của những chàng trai khỏe mạnh đẹp đẽ làm “của” riêng mình. Vì bị say đắm, bị tham lam, bị lạc cảm thọ làm hại đời cô nàng vô văn phạm phu này.

Cũng vậy, từ mũi cố tìm kiếm mùi hương nồng nàn, ngây ngất, vừa ý... làm “của” riêng mình.

Cũng vậy, từ lưỡi tìm kiếm vị khoái khẩu mặn mà, ngọt lịm... làm “của” riêng mình.

Cũng vậy, tự thân tìm kiếm cho được cảm xúc mát rượi, trơn láng, mịn màng... làm “của” riêng mình.

Cũng vậy, từ thân tìm kiếm cho được cảm xúc mát rượi, tron lảng, mịn màng... làm “cửa” riêng mình.

Chắc chắn những cô nàng vô văn phạm phu chạy theo 5 trần: Sắc – Thanh – Hương – Vị - Xúc để thỏa thích cái ngu muội, say đắm, mong cầu “cửa” riêng mình.

Chắc chắn những cô nàng vô văn phạm phu chạy mãi, tìm mãi năm trần vừa ý để làm “cửa” riêng mình, chưa được thỏa mãn mà già – bịnh – chết sắp kề. Sau khi mạng chung phải chịu khổ đau nhiều đời nhiều kiếp trong luân hồi sanh tử.

Này các Tỳ Kheo chớ nên và đừng bao giờ làm theo như những ngã vô văn phạm phu kia phan duyên với năm trần: Sắc – Thanh – Hương – Vị - Xúc với tâm ô nhiễm, tham luyến, say mê...

Đức Thế Tôn giảng dạy xong, các vị Tỳ Kheo vui vẻ và tu tập theo lời đức Thế Tôn dạy.

Đại Bảo Trang Nghiêm

Trung Thu Canh Tý

Oct. 1. 2020

Chú thích:

Đại tạng kinh 17, Mã số: 702, Trang: 736c

BÀI KINH SỐ 9

BÀ CỤ GIÀ

Con nghe như vậy, một thời đức Thế Tôn đang ở xứ Đọa Xá La, dừng chân ở nơi Nhạc Âm

Lúc bấy giờ có tám trăm Tỳ Kheo và Bồ Tát và cả vạn dân bản xứ.

Bấy giờ có bà cụ già, nghèo nàn, chân bước đi chậm chạp đến đánh lễ đức Thế Tôn và bạch rằng: Bạch đức Thế Tôn, con có vài câu hỏi, mong Ngài giải thích cho con và người sau được hiểu. Đức Thế Tôn nói: Lành thay! Bà cụ có câu hỏi gì thì cứ hỏi.

Dạ, bạch Thế Tôn cho con hỏi.

Sanh từ đâu mà đến và rồi Nó sẽ đi về chốn nào?

Già từ đâu mà đến và rồi Nó sẽ đi về chốn nào?

Bệnh từ đâu mà đến và rồi Nó sẽ đi về chốn nào?

Chết từ đâu mà đến và rồi Nó sẽ đi về chốn nào?

Sắc – đau đớn – ngứa ngáy – tư tưởng – sống chết và thức từ đâu mà đến và rồi chúng sẽ đi về chốn nào?

Mắt – tai – mũi – miệng – thân – tâm từ đâu mà đến và rồi chúng sẽ đi về chốn nào?

Đất – nước – gió – lửa – hư không từ đâu mà đến và rồi chúng sẽ đi về chốn nào?

Đức Thế Tôn khen: Hay lắm. Bà cụ hỏi nhiều câu hỏi thật hay, thật có ý nghĩa. Hãy lắng nghe Ta giải thích.

Sanh không từ đâu mà đến và rồi nó sẽ cũng không đi về đâu.

Lão – Bệnh – Chết... không từ đâu mà đến và rồi chúng nó sẽ cũng không đi về đâu.

Các pháp đều là như vậy. Ta sẽ ví dụ thêm cho bà rõ. Ví dụ: dùng hai thanh gỗ cọ xát nhau phát sanh ra lửa. Không lẽ lửa đó thiêu rụi hai thanh gỗ sao?

Nay Ta hỏi bà: Vậy thì lửa đó từ đâu mà đến và rồi nó sẽ đi về đâu?

Bà cụ già trả lời: Nhân duyên đầy đủ liền sanh Hỏa. Nhân duyên ly tán Hỏa liền diệt. Đức Thế Tôn dạy: Các pháp đều như vậy. Nhân duyên tập hợp đầy đủ thì thành. Nhân duyên mỗi nẻo tức diệt.

Vì vậy các pháp không có chỗ đến và cũng không có chỗ đi.

Mắt thấy sắc tức ý – ý tức sắc. Cả hai đều không, không thành, cũng không diệt

Ví dụ như cái trống. Phải có nhiều yếu tố như: gỗ, da, công thợ mới thành. Còn tiếng của cái trống, âm thanh không phải từ da, không phải từ dùi trống, không phải từ tay người đánh... hội đủ nhiều duyên mới có tiếng trống.

Quá khứ - tương lai cũng không có tiếng trống nếu không đủ duyên.

Cũng như trời mưa, không phải từ thân, từ miệng của con rồng tuôn chảy ra. Mưa phải từ mây - gió - nhiệt độ... tạo thành.

Hay người họa sĩ, ông ta vẽ được những bức tranh tuyệt đẹp, không phải từ tay, từ màu sắc, từ giấy hay vải, từ bút vẽ, từ tâm... mà phải hội đủ các yếu tố trên mới có những bức tranh tuyệt vời.

Sống - Chết cũng như vậy. Nếu mỗi chúng ta biết quy kính Tam Bảo, phát nguyện giữ gìn năm giới cấm hay mười giới của Thập Thiện, giới của Bồ Tát... và tu theo Tứ Vô Lượng Tâm: Từ - Bi - Hỷ - Xả... Khi xả báo thân này chắc chắn sanh làm người, làm trời, làm thánh.

Còn những ai không biết ăn chay, làm phước, lòng đầy ắp: tham - sân - si... không biết tu nhân tích đức... chắc chắn khi xả báo thân này phải tái sanh trong ba đường, sáu nẻo luân hồi.

Bà già được nghe lời giảng dạy của đức Thế Tôn. Lòng bà rất hoan hỷ, thanh tịnh, giải thoát.

Đức Thế Tôn thuyết giảng xong, chư Tỳ Kheo, Bồ Tát và dân chúng rất vui mừng, nguyện tin theo và tu tập theo lời đức Thế Tôn dạy. Tất cả danh lễ đức Thế Tôn rồi lui ra.

Đại Bảo Trang Nghiêm

Chú thích:

Đại tạng 14, Mã số: 559, Trang 911c

BÀI KINH SỐ 10

BỒ TÁT SANH ĐỊA KINH

Con nghe như vậy, một thời đức Thế Tôn du hóa đến nước Ca Dục La Vệ của giòng họ Thích Ca. Cùng với năm trăm vị Tỳ Kheo ngồi tĩnh lặng dưới các gốc cây Ni Câu Loại.

Lúc bấy giờ, trong thành có ông trưởng giả chủng tộc Thích Ca, tên Ta Ma Kiệt đang đi đến chỗ đức Thế Tôn, đến nơi ông ta đánh lễ đức Thế Tôn, lễ xong ngồi xuống một bên, chấp tay bạch đức Thế Tôn:

Các vị bồ tát thường làm việc gì? Để:

Mau chóng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp.

Từ quốc độ của đức Thế Tôn này đến quốc độ của đức Thế Tôn khác một cách tự tại.

Lúc lâm chung tâm không hoảng hốt, sợ sệt, rối loạn

Đời sống kế tiếp không bị đọa lạc các nước có tám nạn.

Thấy rõ những chuyện ở: quá khứ, hiện tại, vị lai.

Hoàn thành mọi Phật sự thật tốt đẹp

Biết cả các pháp một cách tự tại

Đạt được: Tín – Giải – Không – Hành.

Luôn luôn làm vị Tỳ Kheo thanh tịnh.

Không bao giờ phạm giới.

Oai nghi, tế hạnh thật trang nghiêm.

Thích ở nơi vắng vẻ nhàn tịnh.

Xa lánh cuộc sống hơn thua, buôn bán phố chợ, ồn ào, bon chen.

Đức Thế Tôn dạy: Lành thay! Ta Ma Kiệt. Ta sẽ vì ông mà thuyết giảng.

Pháp tu thứ nhất phải: Học nhẫn nhục – Tu nhẫn nhục. Đây là một hạnh tu trong sáu hạnh của Bồ Tát. (Bố thí – Trì giới – Nhẫn nhục – Tinh tấn – Thiên định và Trí Tuệ).

Nhẫn nhục là pháp tu căn bản nhất, nhờ nó mau chóng thành bậc giác ngộ. Tu tập Nhẫn nhục có bốn trường hợp rất khó khăn, chúng ta cần thực tập nhiều lần để vượt qua.

Nếu có bất cứ ai vô cớ mắng chửi, mạ lỵ, nhục mạ mình... cứ yên lặng chịu đựng, không nói lời đáp trả. Chỉ niệm A Di Đà Phật.

Nếu có bất cứ ai vô cớ đánh đập, thọa trên đập dưới mình... cứ yên lặng chịu đựng, không khởi tâm trả thù. Chỉ niệm A Di Đà Phật.

Nếu có bất cứ ai vô cớ la hét, chỉ chỏ mình... cứ yên lặng chịu đựng, hãy khởi tâm Từ Bi thương xót họ. Chỉ niệm A Di Đà Phật.

Nếu có bất cứ ai vô cớ khinh khi, vu khống, chửi thề, nói tục... cứ yên lặng chịu đựng, hãy khởi tâm cầu nguyện cho họ. Chỉ niệm A Di Đà Phật.

Đức Thế Tôn nói kệ tóm tắt:

Đánh đập chửi mắng – không nên sân

Sân si gào thét – không nên hận

Hạnh tu Bồ tát – là như vậy

Mọi việc bình an – thật nhẹ nhàng.

Lời sân – không khinh khi

Chưa từng – khởi loạn tâm

Không phạm – không ác ý

Tu vậy – chóng thành Phật

Bậc sĩ thương tu nhân

Chắc chắn thành Chánh giác

Thành thực Đại bi tâm

Ba mươi hai tướng đẹp

Làm việc với kẻ xấu

Thường vui với gây gộc

Lòng xấu đối xử nhau

Ác đạo là lối về.

Tà kiến lại cao ngạo

Dấu lời ngon tiếng ngọt

Hắn vào cõi tối tăm

Làm sao gần Bồ tát

Kẻ ngu tham cường quyền

Sống không biết lễ nghĩa

Không già trẻ, gái trai

Sa vào địa ngục khổ

Nếu ai muốn thành Phật

Phải tu Giới Định Tuệ

Nhờ Thầy tốt bạn hiền

Tâm không thương giúp người.

Lúc bấy giờ, trưởng giả Ta Ma Kiệt lấy hết đồ trang sức của mình dâng cúng đức Thế Tôn. Ngài dùng thần lực nhiệm mầu khiến mọi đồ trang sức của ông ta biến thành bảo cái cực kỳ tốt đẹp, lơ lửng trên hư không. Trong bảo cái có thêm năm trăm hóa nhân xuất hiện, cũng đồng lấy hết đồ trang sức của mình dâng cúng đức Thế Tôn, và cùng bạch: Chúng con phát nguyện thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Trưởng giả Ta Ma Kiệt tận mắt trông thấy các hóa nhân phát nguyện như vậy, lòng rất vui mừng hơn hờ và bạch đức Thế Tôn: Các hóa nhân này từ các cõi trời đến chăng? Hay từ bốn Phương bốn góc đến chăng? Hay từ trong lòng đất vọt ra? Đức Thế Tôn dạy: Các hóa nhân này không phải từ mười phương thế giới đến, cũng không phải từ Trời, từ loài Rồng, từ Thần, từ Phi nhân đến. Cũng không phải từ: Đất, nước, gió, lửa, hư không đến. Cũng không phải từ: Sắc, thọ, tưởng, hành, thức đến. Cũng không phải từ: phi ý, phi tâm, phi tác, phi tới, phi lui. Cũng không phải đời này, đời sau, phi sống, chết đến.

Những người này, không từ đâu đến, như ảnh trong gương, không chấp, không xả, không từ đâu đến. Không chỗ được: Vô ngã, vô nhân, vô mạng, vô thức.

Nếu có thiện nam tín nữ nào thấy biết rõ các pháp như những

hóa nhân không khác. Tin và thực hành như vậy là người Phật tử chân chánh. Nhờ hàng phục được ma quân nên gọi là thanh tịnh Bồ tát, hay còn gọi Bất thoái chuyển đại nhân.

Đức Thế Tôn gọi Ta Ma Kiệt dạy rằng: Nếu có ai nghe được Kinh này mà lòng sợ sệt, phỉ báng, chê bai thì họ là hạng người không phải Sa môn, không phải phạm chí... Họ là kẻ phóng dật mà thôi.

Hiền giả A Nan bạch đức Thế Tôn:

Kinh này gọi là gì? Chúng con phụng trì như thế nào?

Đức Thế Tôn dạy:

Kinh này gọi là: Bồ Tát Sanh Địa Kinh

Hãy thường xuyên tu theo bốn pháp nhấn nhục đã giảng dạy trên.

Hiền giả A Nan và đại chúng vui mừng, tin theo và thực hành. Đánh lễ đức Thế Tôn rồi lui ra.

Đại Bảo Trang Nghiêm

BÀI KINH SỐ 11

GIỚI – ĐỨC HƯƠNG

Con nghe như vậy, một thời đức Thế Tôn đang ở nước Xá Vệ, trong tinh xá của ông Cấp Cô Độc và rừng cây của thái tử Kỳ Đà.

Lúc bấy giờ, tôn giả A Nan độc cư thiên quán. Ngài thấy được ở cõi đời này có ba loại hương thơm:

Gốc có mùi hương thơm

Nhánh có mùi hương thơm

Hoa có mùi hương thơm

Ba loại hương thơm này tùy theo chiều gió, nếu gió thổi ngược chiều thì không có thơm tho gì hết.

Ngài tư duy tìm hiểu, ở đời này có loại hương nào ngược chiều gió mà vẫn thơm tho như thường không? Ngài không thấy, biết loại mùi hương độc đáo đó.

Ngài bèn xả thiên, đi đến đức Thế Tôn, đến nơi Ngài quỳ xuống đánh lễ đức Thế Tôn ba lạy rồi bạch: con, trong lúc độc cú thiên

quán thấy được, ở cõi đời này có ba loại hương thơm tho chỉ theo chiều gió. Chưa thấy, chưa biết có loại hương thơm nào ngược chiều gió. Mong đức Thế Tôn chỉ dạy cho con. Đức Thế Tôn dạy: Ông hỏi hay lắm, Ta sẽ vì ông mà giảng giải. Tôn giả A Nan đáp: Dạ, bạch đức Thế Tôn, con đang lắng lòng lắng nghe.

Đức Thế Tôn dạy: Nay A Nan, nếu có bất cứ nam, nữ, già, trẻ nào, ở bất cứ nước nào, quận nào, phố nào, thôn ấp, làng xóm nào, thành thị hay thôn quê mà phát tâm quy y Tam Bảo và khéo giữ gìn Năm giới cấm và phát nguyện Tu Tập theo Thập Thiện Nghiệp Đạo là những đóa hoa thơm tho, ngọt ngào bay ngược chiều gió. Hơn thế nữa, đóa hoa này không bị thời gian, không gian, gió, mưa, bốn mùa hủy hoại sắc và hương của nó.

Nay A Nan! Nhưng Tu Tập theo Thập Thiện Nghiệp Đạo như thế nào?

Thứ nhất tu tập về Thân có ba trường hợp:

- Không được sát sanh
- Không được gian tham, trộm cướp
- Không được tà hạnh trong dâm dục

Thứ hai tu tập về Khẩu có bốn trường hợp:

- Không được nói dối
- Không được nói thêm, nói bớt
- Không được nói cho hai bên hiềm khích, tàn sát nhau
- Không được nói tục tĩu, chửi bới, phỉ báng
- Thứ ba tu tập về Tâm có ba trường hợp:
- Không được tham lam
- Không được giận hờn, thù ghét
- Không được tà kiến (ngu si)

Ngoài ra, còn phải thương cha, kính mẹ, tôn kính ông bà tổ tiên, thương yêu con cháu. Mà còn biết kính trên nhường dưới. Giúp đỡ mọi người lúc khó khăn chật vật, đau ốm, đơn chiếc... Mà còn biết khuyên dạy đạo lý cho các thế hệ trẻ...

Những ai làm được như vậy, chính họ là những đóa hoa hương thơm ngào ngạt, bất tử với thời gian, lưu danh thơm muôn thuở, không những vậy mà còn bay ngược chiều gió... đem lại niềm vui, hạnh phúc cho chính mình và mọi người.

Những đóa hoa này được Long thần, Thiên thần, tà ma nể trọng. Không những vậy, những đóa hoa này cũng được chư vị Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát và chư Phật ở mười phương tán thán và nói: Lành thay! Lành thay!

Bấy giờ đức Thế Tôn dùng bài kệ tóm tắt:

*Có hoa đủ sắc hương
Chỉ thơm theo chiều gió
Không bằng hương chiên đàn
Hương tỏa khắp muôn nơi
Tốt bụng biết thương người
Hương đây ngược chiều gió
Bạc trượng phu quân tử
Hương sắc bủa muôn nơi
Bạch đàn lẫn chiên đàn
Hương thơm bay muôn nơi
Sen xanh thơm tuyệt vời
Trong các sắc hương này
Giới hương tuyệt vời nhất
Thanh tịnh không phóng dật
Thấy rõ chốn trở về*

*Bình an và hạnh phúc
Sắc hương hoa bất tận
Nương Tam Bảo tu tập
Trí, Từ càng tỏa sáng
Giúp đỡ chúng sanh khổ
Đạo Phật đường duy nhất.*

Đức Thế Tôn gọi A Nan dạy thêm:

Này A Nan! Sắc hương đặc biệt này, không có sức mạnh nào cản trở được, cho dù núi Tu Di cao lớn cũng không che chắn được. Trời đất cũng không thể nào làm nhạt mờ sắc hương hoa. Đất nước gió lửa cũng không thể nào làm tàn rụi, phá hủy sắc hương hoa.

Này A Nan!

Nếu cả đời người không sát hại bất cứ sinh vật nào, không dùng vũ khí, binh khí, dao gậy gộc làm tổn thương mạng sống của chúng sanh thì đời này và đời sau không mang bệnh hiểm nghèo. Không khuyết tật. Đời sống thật bình an và trường thọ.

Nếu cả đời người không gian tham, trộm cướp, lường gạt... Không những đời này mà đời sau, cơm, gạo, áo tiền đầy đủ, của cải tiền bạc ngày càng nhiều.

Nếu cả đời người không tà dục, hãm hại, gian dối, thì đời sau được hóa sanh trong hoa sen.

Nếu cả đời người không nói dối, môi, miệng đều thơm tho, nói ra điều gì cũng chân thật, mọi người đều tin theo.

Nếu cả đời người không nói thêu dệt, khi nói ra điều gì mọi người tin theo. Không chống đối hay chê trách.

Nếu cả đời người không nói hai lưỡi, khi nói ra điều gì mọi người đều khen, trong gia đình trên thuận dưới hòa.

Nếu cả đời người không nói ác độc, nguyên rửa, mắng nhiếc, chửi bới, thì răng, lưỡi, miệng không méo, mồm, hô. Khi nói ra điều gì ai ai cũng hoan hỷ, tin nhận.

Nếu cả đời người không tham lam, giành giật tiền bạc, danh vọng, sống đời sống được mọi người quý kính, tán thán.

Nếu cả đời người không giận hờn, không mưu sâu kế hiểm, ai ai thấy cũng hoan hỷ. Tướng mạo đoan trang, làm việc gì cũng thành công.

Nếu cả đời người không tà kiến, ngu si. Sống đời sống biết đâu là nhân, đâu là quả. Có nhiều sáng kiến giúp mọi người ấm no, hạnh phúc và cùng sống với nhau trong biển cả Đại Bi của mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát.

Đức Thế Tôn, thuyết giảng xong, chư Tỳ Kheo và thánh chúng đánh lễ đức Thế Tôn và nguyện y theo lời dạy của Ngài mà hành trì trong cuộc sống

Đại Bảo Trang Nghiêm

Ghi chú:

Đại tạng 2, Mã số: 116, Trang 507c

BÀI KINH SỐ 12

CHỮ THIÊN THỈNH Ý PHẬT

Con nghe như vậy, một thời đức Thế Tôn đang ở nước Xá Vệ, trong tinh xá của ông Cấp Cô Độc và rừng cây của thái tử Kỳ Đà.

Lúc bấy giờ, có một vị Thiên, nhan sắc tuyệt vời, trời quá nửa đêm, bay xuống chỗ đức Thế Tôn ngụ, đánh lễ sát đất, xong đứng qua một bên. Hào quang của vị Thiên này đỏ rực, chiếu khắp cả khu rừng. Vị Thiên này dùng kệ thỉnh ý đức Thế Tôn:

Cái gì bén nhọn hơn đao kiếm

Cái gì độc hại hơn thuốc độc

Cái gì rực sáng hơn ánh lửa

Nơi nào tối tăm nhất trong đời

Đức Thế Tôn cũng dùng kệ trả lời cho vị Thiên đó:

Nói đâm thọc nhọn hơn đao kiếm

Tham dục độc hại hơn thuốc độc

Lửa giận lóe sáng hơn ánh lửa

Ngu si tối tăm nhất trong đời.

Vị Thiên này cũng dùng kệ thỉnh ý đức Thế Tôn:

Người nào được lợi lạc

Người nào mất lợi lạc

Người nào sống mềm mỏng

Người nào hơn dao gậy

Đức Thế Tôn cũng dùng kệ trả lời cho vị Thiên đó:

Người cho được lợi lạc

Người nhận mất lợi lạc

Người nhẫn sống mềm mỏng

Trí tuệ hơn dao gậy

Vị Thiên này cũng dùng kệ thỉnh ý đức Thế Tôn:

Người nào ưa trộm cướp

Người nào sáng suốt giàu

Ai trên cõi đời này

Mang tiếng cướp giết đoạt

Đức Thế Tôn cũng dùng kệ trả lời cho vị Thiên đó:

Tâm tà sanh trộm cướp

Giữ giới, bố thí giàu

Cõi đời và cõi trời

Phạm giới là cướp đoạt

Vị Thiên cũng dùng kệ thỉnh ý đức Thế Tôn:

Ai là người an lạc

Ai là người giàu sang

Ai là người đoan trang

Ai là người xấu xí

Đức Thế Tôn cũng dùng kệ trả lời cho vị Thiên đó:

Ít muốn được an lạc

*Biết đủ là sang giàu
Giữ giới thân tướng đẹp
Phá giới rất xấu xí*

Vị Thiên này cũng dùng kệ thỉnh ý đức Thế Tôn:
*Ai thân thiện bà con
Ai ác tâm oán hờn
Ở đâu cực khổ nhất
Nơi nào an lạc nhất*

Đức Thế Tôn cũng dùng kệ trả lời cho vị Thiên đó:
*Có phúc bà con gần
Xấu ác gây oán hờn
Địa ngục cực kỳ khổ
Không sanh thật tuyệt vời*

Vị Thiên này cũng dùng kệ thỉnh ý đức Thế Tôn:
*Ai rất cần yêu thương
Ai yêu thương không cần
Ai mang bệnh cực nóng
Ai là thầy thuốc giỏi*

Đức Thế Tôn cũng dùng kệ trả lời cho vị Thiên đó:
*Kẻ ái dục cần yêu
Vị giải thoát không cần
Kẻ nghèo bệnh cực nóng
Thế Tôn thầy thuốc giỏi*

Vị Thiên này cũng dùng kệ thỉnh ý đức Thế Tôn:
*Ai chống đối thế gian
Ai mê hoặc lòng người
Ai bị bạn xa lánh*

Ai khó được sanh thiên

Đức Thế Tôn cũng dùng kệ trả lời cho vị Thiên đó:

Kẻ ngu ngốc chống đời

Kẻ dốt quậy phá người

Kẻ tham bợn lành bỏ

Kẻ nhiễm khó sanh thiên

Vị Thiên này cũng dùng kệ thỉnh ý đức Thế Tôn:

Vật gì lửa không thiêu

Gió thổi không tan mất

Nước không làm thúi rửa

Hay nổi giúp mọi người

Ai cùng vua giết giặc

Chiến đấu càng dũng mãnh

Không vì người Không người

Trừ hậu hoạn mai sau

Đức Thế Tôn cũng dùng kệ trả lời cho vị Thiên đó:

Phước đức lửa không thiêu

Gió thổi không tan nát

Vào nước không thối rửa

Làm bè phao cứu người

Phước là vua giết giặc

Chiến đấu càng dũng mãnh

Không vì người không người

Trừ hậu hoạn mai sau

Vị Thiên này cũng dùng kệ thỉnh ý đức Thế Tôn:

Con còn chút nghi ngờ

Thỉnh Phật khai thị cho

*Đời này mãi đời sau
Người đó bị chê trách*

Đức Thế Tôn cũng dùng kệ trả lời cho vị Thiên đó:

*Ai đó thật giàu có
Không cúng dường bố thí
Đời này mãi đời sau
Người ấy bị chê trách*

Bấy giờ vị Thiên đó, nghe xong những lời dạy của đức Thế Tôn, rất hoan hỷ và đánh lễ dưới chân Ngài, rồi biến mất.

Đại Bảo Trang Nghiêm

Chú thích:

Đại tạng 15, Mã số: 592, Trang 124c

BÀI KINH SỐ 13

BỒ TÁT HA SẮC DỤC PHÁP KINH

Sắc đẹp của người con gái.

Kẻ phàm phu ngu muội khi tham ái nổi lên đam mê sắc đẹp của người con gái thì khó lòng tháo gỡ, bị cột chặt suốt đời.

Sắc đẹp của người con gái.

Kẻ phàm phu ngu muội khi tham ái nổi lên đam mê sắc đẹp của người con gái thì hoạn nạn, hoạn nạn liên tục ập tới không ngừng. Bị án tù chung thân đến chết chưa được ân xá.

Sắc đẹp của người con gái.

Kẻ phàm phu ngu muội khi tham ái nổi lên đam mê sắc đẹp của người con gái thì tai họa, tai họa cứ đến cứ đến liên tục không dừng. Tai trời, ách nước còn tránh được, khổ, khổ, khổ không những đời này mà cả đời sau khó mong thoát khỏi.

Bậc Thánh hiền, người tu tập đã từ bỏ được, không còn khởi niệm đam mê, luôn luôn nên nhớ rằng:

Nay ta đã thoát ra khỏi từ “địa ngục yêu thương”

Nay ta đã thoát ra cảnh tối tăm của ái dục.

Nay ta đã thoát ra cảnh hương nồng phấn son...

Nguyện không bao giờ nghĩ đến nữa.

Bậc Thánh hiền đã dứt khoát.

Người còn tu tập luôn luôn nhớ rằng: Ta đã thoát khỏi luân hồi sanh tử, không nên, không bao giờ quay đầu lại chỉ chuốc lấy khổ đau.

Sắc đẹp của người con gái, như người đời thường nói: ngọt lịm như mật ong nhưng tấm lòng của họ rất ác độc. Ví cái đầm sâu rộng mặt nước, không chút gợn sóng, mọi hiện tượng đều hiện ra trên mặt nước rất tốt đẹp. Ai đâu có ngờ, dưới đó có con rồng hung dữ, độc hại sinh sống. Hay núi vàng óng ánh đẹp đẽ nhưng trong hang núi cả bầy sư tử sinh sống.

Bậc Thánh hiền và người tu tập đã thấy được sự nguy hại như thế, nên luôn luôn tránh xa.

Gia đình có cuộc sống không hạnh phúc, không hòa thuận với nhau... giai do mấy bà.

Giòng tộc, tông phong bị phá hủy,... gia do mấy bà.

Ví như ngư phủ đi đánh cá sông, cá biển, quăng chài, quăng lưới chằng chịt, lỗ lưới lại nhỏ... cá to, cá nhỏ đều bị sa lưới.

Ví như hầm sâu lại tối tăm đầy chông, gai, rắn độc, rết độc... nếu ai không có “mắt tuệ” chắc chắn phải rơi vào.

Ví như con thiêu thân ham ánh sáng đâm đầu vào lửa, chưa

“hưởng thụ” gì thân đã hóa thành tro, khói.

Do vậy, người có “mắt tuệ” luôn luôn lánh xa nên không bị có họa “độc long” “rắn rết độc hại” tàn sát.

Người tu tập cần học hạnh “viễn ly” thì con đường giải thoát, an lạc, bình an, thênh thang trước mặt ta.

Đại Bảo Trang Nghiêm

Chú Thích:

Đại tạng 15, Mã số: 615, Trang 286a

Dịch giả: Ngài Cưu Ma La Thập

BÀI KINH SỐ 14

ĐỨC THẾ TÔN DẠY: THỜ PHẬT NHƯ THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC LỢI LẠC; SỐNG NHƯ THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC HẠNH PHÚC

Đức Thế Tôn dạy tôn giả A Nan rằng:
Có người thờ Phật để mong cầu giàu có.

Có người thờ Phật để mong cầu tai qua nạn khỏi.

Có người thờ Phật để khi Ông Bà Cha Mẹ và người thân qua đời được Phật rước.

Tôn giả A Nan quỳ gối chấp tay đánh lễ đức Thế Tôn thưa thỉnh:
Bạch đức Thế Tôn

Thờ Phật như thế nào để được lợi lạc?

Sống như thế nào để được hạnh phúc?

Đức Thế Tôn dạy:

Thờ Phật là mong cầu gặp được minh sư. Nhờ minh sư chỉ dạy ta hiểu được giáo lý cơ bản như: Tam bảo là gì? Nhân quả ba đời ra sao?... dần dần giảng giải thêm giáo lý thâm sâu diệu ảo như: Tứ Diệu Đế:

- *Đây là Khổ*
- *Đây là nguyên nhân của khổ*
- *Đây là Niết bàn tịch tịnh*
- *Đây là con đường tu tập để diệt khổ*

Sau bài pháp Tứ Diệu Đế, minh sư giảng dạy cho ta bài pháp cuối cùng. Bài pháp tuyệt vời nhất, Đạo lý duyên khởi như sau:

Các pháp do duyên sanh

Các pháp do duyên diệt

Thế Tôn thật vĩ đại

Nên suy tư, quán chiếu.

Nhờ học và chiêm nghiệm giáo lý nhiệm mầu của đức Thế Tôn nên chúng ta có được Chánh Kiến. Từ có Chánh Kiến chúng ta có Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định... Nhờ vậy, vòng sanh tử luân hồi chấm dứt, lợi lạc biết bao.

Sống như thế nào để được hạnh phúc?

Bậc minh sư dần dần hướng dẫn cho chúng ta biết quy kính Tam Bảo và phát nguyện giữ trọn vẹn năm giới cấm.

Tam bảo gồm:

- *Phật bảo*: Đấng đầy đủ: Từ bi và Trí tuệ
- *Pháp bảo*: Lời dạy của đức Thế Tôn, chúng ta nương theo đó mà tu tập

- *Tăng bảo*: Đoàn thể tu hành thanh tịnh, là bạn lành và thầy tốt giúp cho chúng ta tu tập.

Năm giới cấm:

1. *Sát sanh*: Không được giết chết bất cứ sanh vật nào.
2. *Trộm cướp*: Không được gian tham trộm cướp tài sản của bất cứ ai.
3. *Không Tà hạnh*: Không được gian dối tình cảm với tình dục với bất cứ ai, trừ người phối ngẫu.
4. *Không Nói dối*: chia ra bốn loại:
 - Chuyện không nói có – Chuyện có nói không.
 - Nói thêm thắt
 - Nói bên này, rồi nói bên kia khiến bất hòa, xích mích, nổi giận... với nhau.
 - Nguyên rửa – Chửi bới – Nói lời thô lỗ - Cộc cằn – Chửi thể - Nói phù phiếm
5. *Không uống rượu – Hút á phiện – Cắn sa – Ma túy và chơi bài bạc – đồ đen.*

Bất cứ ai đã phát tâm quy kính Tam bảo và giữ gìn trọn vẹn năm giới cấm. Không những ngay trong đời này, chúng ta được an vui, hạnh phúc, nhẹ nhàng, và khi tái sinh chắc chắn sẽ được làm người có đủ năm đặc tính phi thường như sau:

Sống đời sống không bị tai nạn nguy hiểm đến tánh mạng, sống rất trường thọ.

Sống đời sống thanh thoi, không lo cơm, gạo, áo, tiền. Dư ăn, dư mặc, tiền kho, bạc đụn.

Con người thanh tú, đẹp đẽ, gia đình hạnh phúc, con cháu đẽ

huê, trên thuận dưới hòa.

Sống đời sống đầy uy tín, nói gì ai cũng nghe, dạy điều gì ai cũng thích làm theo, có được âm thanh tuyệt vời. Khuyên răn ai cũng quý mến và quan trọng hơn hết là: Giải quyết tranh chấp, kiện tụng... đôi bên đều vui vẻ. Không còn thù oán hay ganh ghét nữa.

Sống đời sống cao thượng, trí tuệ mẫn tiệp. Hiểu và biết rất sâu sắc, học hành loại xuất sắc, thi đâu đậu đó. Quyền cao chức trọng và quan trọng nhất luôn luôn dạy đạo lý, luân thường cho mọi người, ai ai cũng hoan hỷ làm theo.

Đại Bảo Trang Nghiêm

Chú thích:

Đại tạng 17, Mã số: 739, Trang 542c

Sa môn Pháp cụ đời Tây Tấn dịch.

BÀI KINH SỐ 15

ĐỨC THẾ TÔN DẠY: CÓ BỐN ƯỚC MƠ

Con nghe như vậy: Một thời đức Thế Tôn đang ở nước Câu Di Na Kiệt¹ cùng với năm trăm vị tỳ kheo. Đức Thế Tôn cùng chư tỳ kheo ngồi dưới gốc cây Ni diên thọ, vì hàng ngàn hàng vạn người đức Thế Tôn thuyết giảng.

Trong thành có ông trưởng giả giàu có, tên là Thuần Đà². Ông có đứa con mới mười bốn tuổi, chẳng may mang bệnh nặng, chữa trị không lành, sau đó qua đời. Cha mẹ, anh em, bên nội, bên ngoại vô cùng thương tiếc, khóc lóc, ưu sầu, than vãn xót xa.

Bấy giờ, ông Thuần Đà nghe đức Thế Tôn đến đây thuyết giảng cùng với chư tỳ kheo. Ông bèn nói với vợ ông: thật là may mắn và hạnh phúc. Chúng ta phải đi đến đánh lễ đức Thế Tôn và chư tỳ kheo và nghe giảng pháp.

¹ Câu Di Na Kiệt Quốc

² Ông Thuần Đà: cùng tên với ông Thuần Đà cúng dường bữa ăn cuối cùng cho đức Thế Tôn.

Ông và vợ ông cùng bà con nội ngoại đi đến nơi đức Thế Tôn và chú tỳ kheo đang tĩnh tọa, tất cả đều đánh lễ đức Thế Tôn, xong rồi đứng qua một bên.

Ông Thuần Đà quỳ gối, chấp tay thưa thỉnh:

Bạch đức Thế Tôn: Người đời chúng con chỉ lo làm giàu, chất chứa vàng bạc cho đầy kho, càng nhiều càng tốt. Bo bo giữ của. Bùn xin keo kiệt. Không biết bố thí, làm phước. Đời sống tạp nhạp, không biết kính trên nhường dưới. Không biết quy kính Tam bảo, phát nguyện giữ gìn năm giới cấm.

Đến khi thân hoại mạng chung, cha mẹ, anh chị, em, vợ, chồng, bà con hai họ, khóc lóc thảm thiết. Khi nhập liệm, tiền bạc, áo quần, tư trang... được liệm theo cho thay chết. Thử hỏi có ích lợi gì cho người chết không?

Đức Thế Tôn gọi ông Thuần Đà và thỉnh chúng hãy lắng nghe Ta thuyết giảng, khéo suy nghĩ và thực hành. Tất cả đều chấp tay lắng nghe Ngài.

Người đời có bốn ước mơ, nhưng không bao giờ được mãn nguyện. Vậy bốn ước mơ đó là gì?

Ước mơ thứ nhất: Người đời muốn nhà cửa cao sang, có người giúp việc. Tắm gội, trang điểm thật đẹp, mùi nước hoa nồng nàn. Ăn mặc hàng hiệu quý giá. Ăn uống cao lương mỹ vị, du lịch khắp nơi, tiêu xài phung phí... Nào ngờ bệnh tật chợt đến, tiền mất tật mang. Cuối cùng thân này vào nghĩa địa cô đơn lạnh lùng. Theo nghiệp dữ, nghiệp lành tái sanh.

Ước mơ thứ hai: Người đời ước mơ tiền kho bạc, đợi mọi người kính nể, lấy làm hãnh diện. Đến khi nhà tan cửa nát, tiền bạc không còn. Chúc vạ “thứ dân”... thân bại danh liệt. Khi ấy, bệnh tật

ập đến, cái chết không xa. Cuối cùng, thân này vào nghĩa địa cô đơn lạnh lùng. Theo nghiệp dữ, nghiệp lành tái sanh.

Ước mơ thứ ba: Cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cháu, nội ngoại hai bên, đều là người có ăn, có học, bằng cấp đủ loại. Nào là bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, giám đốc, thống đốc... nhưng khi bệnh tật thành linh phát sanh, chữa trị không kịp, ngày mai trở thành người “thiên cổ”. Bằng cấp, chức vụ không thể nào cứu được mạng sống. Cha mẹ, chú bác, bạn bè, vợ con... khóc lóc, ưu sầu, tiễn đưa ra nghĩa địa, ngàn thu vĩnh biệt.

Chừng vài tuần sau, tiệc tùng, ca hát, ăn nhậu, thỏa thích, còn mấy ai còn nhớ đến mình. Nghĩa địa cô đơn, lạnh lùng, hoa hương, tàn rụi... một mình quạnh hiu. Tùy theo nghiệp lành, nghiệp dữ tái sanh.

Ước mơ thứ tư: Ý tưởng người này, mọi người ít chấp nhận. Vì người này phóng tâm buông ý lao vào vui ngũ dục. Đã vậy, mà còn hám danh, hám lợi, ganh ghét, thù hận, giận dữ, giành giật, tranh đấu, không tin thiện ác, không tin nhân quả.

Đến khi thân hoại mạng chung, quý thần còn nguyên rủa: Mày chết đi cho rồi. Chúng ta nên nhớ rằng: Ba nghiệp (thân nghiệp, khẩu nghiệp, và ý nghiệp) luôn bám sát ta, không bao giờ xa lìa. Ví như đôi cánh của loài chim.

Lúc còn sống, làm việc gì cũng tà tâm, ác ý, phóng túng buông lung như: sát sanh sinh vật không thương tiếc. Gian tham, trộm cướp không xót xa. Lao vào ngũ dục, chửi bới, mắng nhiếc, nói lời thô tục, chuyện có nói không, chuyện không nói có, chè chén say sưa, mất hết lý trí.

Khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đọa vào địa ngục A tỳ. Khi

ra khỏi địa ngục phải đầu thai làm loài ngựa quý, súc sanh... chịu khổ vô cùng.

Bấy giờ, đức Thế Tôn gọi ông Thuần Đà và thính chúng hãy lắng nghe Ta giảng dạy:

Các người hãy thâm tín Tam bảo, phát nguyện giữ gìn năm giới cấm, thâm tín nhân quả... ngoài ra phải biết bố thí... tu tập theo Đạo giải thoát.

Các người hãy quán sát thật sâu: Thân này do ngũ uẩn tạo nên, không phải là Ta, cũng không phải của Ta, cũng không phải bản thể của Ta.

Cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái, còn duyên thì sống chung, hết duyên thì chia tay.

Nhà cửa, tiền bạc, chức vụ cao sang, ngựa xe... không phải của Ta. Hãy quán sát: Già – Bệnh – Chết chắc chắn sẽ đến và đến bất ngờ. Khi xả báo thân này, không mang theo được cái gì cả, mà chỉ có ba nghiệp bám sát ta thôi.

Do vậy, người có trí tuệ luôn luôn tu tập theo Đạo Giải Thoát. Khi ba nghiệp thanh tịnh. Sanh – Già – Bệnh – Chết không còn bám sát theo ta nữa.

Đức Thế Tôn thuyết giảng xong, ông Thuần Đà và thính chúng rất hoan hỷ, đánh lễ đức Thế Tôn rồi ra về.

Đại Bảo Trang Nghiêm

Chú thích:

Đại tạng 17, Mã số: 735, Trang 536b

BÀI KINH SỐ 16

ĐỨC THẾ TÔN DẠY: BỐN PHÁP TU TẬP CỦA CÁC VỊ BỒ TÁT

Con nghe như vậy: Một thời đức Thế Tôn đang ở nước Xá Vệ, trong tinh xá của ông Cấp Cô Độc và rừng cây của thái tử Kỳ Đà, cùng với một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ Kheo. Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ Kheo: Các thầy đã được vô lượng lợi lạc tốt đẹp, nay các thầy nên cầu Vô thượng đại bồ đề. Tại sao vậy?

Vì vô thượng đại bồ đề, trong ba cõi và ngoài ba cõi không có gì hơn. Vì vậy, ngay bây giờ hay các thế hệ mai sau ai muốn đạt được vô thượng đại bồ đề phải tu tập theo bốn pháp sau đây.

Hãy phát tâm Đại bồ đề cho dù mất mạng, không bao giờ thối lui.

Hãy gán gùi bậc thầy hiền bạn lành cho dù mất thân mạng, không bao giờ rời bỏ.

Hãy cố gắng tu tập hạnh nhẫn nhục, mềm mỏng cho dù mất thân

mạng, không bao giờ nổi lên giận hờn.

Hãy ở chỗ thanh tịnh, nhẹ nhàng cho dù mất thân mạng không bao giờ ra đi.

Này các Tỳ kheo, đây là bốn pháp cần tu học và thực tập thường xuyên.

Bấy giờ đức Thế Tôn dùng bài kệ tóm tắt:

Ai muốn cầu Thánh quả

Hãy phát tâm Bồ đề

Siêng năng dốc lòng tu

Nường theo bậc tri thức

Phật khen hạnh nhẫn nhục

Có sức mạnh tuyệt vời

Nơi thanh tịnh Thánh ở

Không sợ như Sư tử.

Đức Thế Tôn nói xong bài kệ, Ngài còn dạy thêm: bậc Đại bi, Đại trí còn thường xuyên tu tập theo bốn phương pháp này. Chắc chắn thoát khỏi: Sinh – Già – Bệnh – Chết – Ra khỏi nhà lửa – Cắt đứt lưới nghiệp – Thành bậc Chánh giác – Niết bàn vắng lặng.

Chư Tỳ Kheo nghe xong, lòng dạ vui mừng, y giáo phụng hành, đánh lễ lui ra.

Đại Bảo Trang Nghiêm

Chú thích:

Đại tạng 17: N. 772. Trang 708

Người dịch từ Phạn sang Hán: Đại Đường Thiên Trúc Tam Tạng: Địa Bà Ha La.

BÀI KINH SỐ 17

ĐỨC THẾ TÔN DẠY: THẬM THÂM ĐẠI HỒI HƯỚNG KINH

Con nghe như vậy, một thời đức Thế Tôn đang ở nước Xá Vệ, trong tinh xá của ông Cấp Cô Độc và rừng cây của thái tử Kỳ Đà, cùng với đại chúng Tỳ Kheo và tám ngàn người tham dự.

Trong hội chúng có một vị Bồ tát tên Minh Thiện, từ chỗ ngồi đứng dậy, bày vai phải, gối bên phải quỳ sát đất, cung kính chấp tay trước đức Thế Tôn và bạch rằng: Con có câu hỏi, mong Ngài thương tưởng phân biệt và giải thích cho.

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo Bồ tát Minh Thiện: Ông có điều gì chưa hiểu thì cứ hỏi, Như Lai sẽ theo câu hỏi của ông mà giải thích.

Bồ tát Minh Thiện bạch Phật: Tại sao có Bồ tát ít tu thiện mà được quả báo to lớn, nhiều công đức, nhiều phước báo vô lượng vô biên?

Đức Thế Tôn bảo Bồ tát Minh Thiện: Lành thay! Lành thay! Ông ở trước mặt đức Tôn, hỏi câu hỏi thật hay như vậy.

Nay ta nói cho ông biết: Nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, ông đã cúng dường, gieo trồng nhiều công đức, gắn gũi các bậc thiện tri thức. Vì lợi ích chúng sanh, phát tâm hỏi những câu hỏi thâm sâu về giáo nghĩa. Nay! Minh Thiện, hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ. Minh Thiện bạch Phật: bạch đức Thế Tôn, con lắng lòng lắng nghe, mong đức Thế Tôn chỉ dạy.

Đức Thế Tôn bảo Minh Thiện: Các vị đại bồ tát trong thời quá khứ, hiện tại cũng như tương lai trước chư Phật đã phát nguyện:

- *Làm lớn mạnh lòng thương xót chúng sanh nơi Thân.*
- *Làm lớn mạnh lòng yêu quý chúng sanh nơi Miệng.*
- *Làm lớn mạnh lòng kính mến chúng sanh nơi Ý.*

Một lòng tưởng nhớ công đức vô biên của mười phương chư Phật.

Này lại nữa Minh Thiện, các vị đại bồ tát phải thường xuyên đến nơi thờ chư Phật, gối bên phải sát đất thành kính đánh lễ, cúng dường hương hoa quả phẩm, sau đó đi kinh hành bên phải. Không những thế, mà còn tràng phan, bảo cái, phan lọng, âm nhạc tán thán mười phương chư Phật với tấm lòng kính trọng hoan hỷ.

Đức Thế Tôn bảo Minh Thiện, tại sao các vị đại Bồ tát trong thời quá khứ, hiện tại, cũng như tương lai trước chư Phật đã phát nguyện:

- *Làm lớn mạnh lòng thương xót chúng sanh nơi Thân.*
- *Làm lớn mạnh lòng yêu quý chúng sanh nơi Miệng.*
- *Làm lớn mạnh lòng kính mến chúng sanh nơi Ý.*

Một lòng tưởng nhớ công đức vô biên của mười phương chư

Phật.

Vì chư đại bồ tát luôn nhớ rằng:

Như Lai là bậc Kiên cố.

Như Lai là bậc Vô thượng

Như Lai là bậc Tối thắng

Như Lai như sư tử chúa oai phong, không biết run sợ.

Không những vậy mà còn:

Như Lai là bậc tự độ, độ tha

Như Lai là bậc tự an, an tha

Như Lai là bậc tự diệt, diệt tha.

Không những vậy mà còn:

Thuyết giảng Tứ đế hướng dẫn chúng sanh.

Tâm không dua nịnh, quanh co, tranh chấp.

Giới hạnh nghiêm minh.

Trí tuệ vô song, biện tài vô ngại.

Đoạn trừ phiền não, chứng nhập Niết bàn.

Với các pháp thì vô quái ngại.

Nên chúng ta một lòng tưởng nhớ công đức vô biên của mười phương chư Phật.

Gối phải quỳ sát đất, dâng hương hoa, cùng tràng phan bảo cái và âm nhạc cúng dường. Đó là Bồ tát làm lớn mạnh lòng Từ nơi Thân.

Dùng ngôn ngữ hoa mỹ ca tụng và văn hay chữ tốt tán thán công đức vô lượng vô biên của mười phương chư Phật. Đó là Bồ tát làm lớn mạnh lòng Từ nơi Khẩu.

Nhân có căn lành của Thân và Khẩu do luôn luôn nhớ đến công

đức của mười phương chư Phật và cung kính hết lòng. Đó là Bồ tát làm lớn mạnh lòng Từ nơi Ý.

Này Minh Thiện! Các vị đại bồ tát trong thời quá khứ, hiện tại và tương lai trước chư Phật đã phát nguyện làm cho lớn mạnh lòng Từ nơi Thân, Khẩu, Ý và tinh tấn tu tập chánh niệm.

Này Minh Thiện! Các vị đại bồ tát trong thời quá khứ, hiện tại và tương lai trước chư Phật đã phát nguyện làm cho lớn mạnh lòng Từ nơi Thân, Khẩu, Ý là luôn luôn nghĩ đến nỗi khổ của muôn loài chúng sanh.

Này Minh Thiện! Tại sao các vị đại bồ tát đối với chúng sanh ba đời: quá khứ, hiện tại và tương lai phát nguyện làm lớn mạnh lòng Từ nơi Thân, Khẩu, Ý.

Như thế này, này Minh Thiện! Các vị đại bồ tát không bao giờ giết hại chúng sanh. Không bao giờ gian tham trộm cướp tài sản chúng sanh. Không bao giờ tà dâm. Không bao giờ nói dối. Không bao giờ nói thêm bớt. Không bao giờ nói hai lưỡi. Không bao giờ mắng nhiếc, chửi rủa. Không bao giờ tham dục. Không bao giờ sân hận. Không bao giờ có nhận thức sai lệch.

Tại sao các vị đại bồ tát không bao giờ:

Giết hại chúng sanh:

Vì các Ngài đã có lòng đại từ, đại bi thương xót chúng sanh. Có lòng xấu hổ, cảm thương nên đã từ bỏ đao, kiếm, gậy gộc.

Gian tham trộm cướp:

Vì các Ngài đã từ bỏ đua đòi, sống nơi an tịnh thanh bình, chỉ có ba y và một bình bát.

Tà dâm:

Bất cứ người nữ nào cũng có cha mẹ hay anh chị em bảo hộ, hay khi thấy cảnh hoa đẹp cũng không khởi lòng dục.

Nói dối:

Cho dù ở nơi hẻo lánh, nơi thôn xóm hay tại cung đình, chuyện gì có nói có, chuyện gì không nói không. Thà chết hay tù tội chứ không bao giờ nói dối.

Nói thêm bớt:

Điều gì như nó xảy ra thì nói như vậy, không vì lợi ích cá nhân mà lời nói với tâm nghĩ khác xa.

Nói hai lưỡi:

Không bao giờ đến người này nói xấu người kia hay ngược lại, với mục đích gây sự đổ vỡ hay bất hòa giữa hai gia đình hay nhóm họ nhóm kia.

Mắng nhiếc, chửi rủa:

Không bao giờ mắng nhiếc, chửi rủa, miệt thị bất cứ ai, hay dùng những ngôn từ tục tĩu, khó nghe.

Không tham là sao?

Thấy tài sản của người khác không khởi tâm chiếm đoạt, ham muốn. Nếu thấy ai đó đến chiếm đoạt hay cướp giật thì khinh khi, chê trách.

Không sân si là sao?

Đã dứt sạch lòng phẫn nộ, luôn luôn khởi đại từ đại bi thương xót và giúp đỡ chúng sanh được an lạc. Bao giờ cũng thực hiện phong cách cao thượng tốt đẹp để cảm hóa chúng sanh.

Không tà kiến là sao?

Tin có nhân, có quả, có đời này, có đời sau, có cha, có mẹ, có anh, chị em. Có khổ, có sướng, có thiện, có ác, có phước của bố thí, có nghiệp quả của sát sanh, trộm cướp. Có các bậc A la hán, có các bậc đã chứng Thánh quả, nên sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, không còn tái sanh trong cõi đời này nữa.

Đức Thế Tôn dạy: Nay Minh Thiện, nên biết rằng: Bất cứ ai không sát sanh, không gian tham trộm cướp và không tà hạnh. Đây chính là Bồ tát tu tập lòng Từ nơi Thân

Bất cứ ai, không nói láo, không nói thêm bớt, không nói hai lưỡi và không nói lời độc ác. Đây chính là Bồ tát tu tập lòng Từ nơi Miệng.

Bất cứ ai, không tham lam, không sân si, không tà kiến. Đây chính là Bồ tát tu tập lòng Từ nơi Ý.

Ba nghiệp: Thân, Khẩu, Ý được nuôi dưỡng và làm lớn mạnh bởi lòng thương yêu và giúp đỡ. Đây chính là Bồ tát thương tưởng và cứu giúp cho chúng sanh không điều kiện.

Đức Thế Tôn dạy: Nay Minh Thiện! Các vị đại Bồ tát trong thời quá khứ, hiện tại cũng như tương lai trước chư Phật đã phát nguyện:

- *Làm lớn mạnh lòng thương xót chúng sanh nơi Thân*
- *Làm lớn mạnh lòng thương xót chúng sanh nơi Miệng*
- *Làm lớn mạnh lòng thương xót chúng sanh nơi Ý*

Và cũng trong ba thời gian, quá khứ, hiện tại và tương lai đối với tất cả chúng sanh các vị đại Bồ tát cũng phát nguyện làm lớn mạnh lòng thương tưởng và cứu giúp chúng sanh qua Thân – Khẩu – Ý. Có bao nhiêu công đức, phước báo đều hồi hướng cho tất cả chúng sanh đồng đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Đức Thế Tôn dạy: Này Minh Thiện! Các vị đại bồ tát hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đồng hàm triêm lợi lạc. Do vậy nên các vị đại bồ tát có được công đức, phước báo vô lượng vô biên.

Đức Thế Tôn dạy: Này Minh Thiện! Khi các vị đại bồ tát này thành tựu vô lượng vô biên công đức. Rồi đem công đức này hồi hướng cho Vô lượng Trí Tuệ, và đồng thời cũng hồi hướng cho tất cả chúng sanh một thời đồng chứng A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Công đức này có ba thứ và có ba thứ hồi hướng

Quá khứ - Hiện tại - Tương lai đều Không

Không có hồi hướng cũng gọi Không hồi hướng Pháp, cũng gọi Không hồi hướng Xứ, các vị đại bồ tát đều hồi hướng như vậy. Khi hồi hướng như vậy, ba nơi thanh tịnh. Đem công đức thanh tịnh này cùng tất cả chúng sanh cùng chứng A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Cách thức hồi hướng này không có phạm phu cũng không có phạm phu pháp. Cũng không có người tin, pháp tin. Không có người Chúng Tu đà hoàn hương, Tu đà hoàn quả... A la hán hương, A la hán quả, Bích chi Phật hương, Bích chi Phật quả. Cũng không Phật đà hương, Phật đà quả. Tại sao vậy? Vị Pháp tánh không duyên, không sanh, không diệt, không có chỗ trụ.

Các vị đại bồ tát dùng ba cách hồi hướng và được ba thứ công đức thanh tịnh. Các Ngài cùng tất cả chúng sanh đồng hồi hướng A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Đó là phương pháp hồi hướng của các vị đại bồ tát.

Chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp sanh ra nơi nào cũng được

gặp chư Phật, được nghe giáo pháp thâm thâm vi diệu, được đánh lễ cúng dường Hiền Thánh Tăng. Tu tập thanh tịnh, thành tựu đa văn, thành tựu đại trí tuệ... và luôn luôn không rời bỏ bất cứ chúng sanh nào. Đồng nguyện vãng sanh về cõi Tịnh Độ của đức Phật A Di Đà. Từ cõi Tịnh Độ đến vô số cõi của mười phương Chư Phật để cúng dường nghe pháp, theo pháp mà tu tập thành tựu không thể nghĩ bàn.

Bấy giờ Thích để hoàn nơn bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn, như chỗ con hiểu lời đức Thế Tôn dạy: Phải biết, đây là Đại công đức, vô lượng công đức, vô biên công đức. Đức Thế Tôn dạy: Này Kiều Thi Ca! Đây là pháp rốt ráo thanh tịnh. Đây là Kinh: Đại Hồi Hướng cũng gọi Thâm Thâm Pháp Tánh Hồi Hướng, như thế mà phụng trì.

Đức Thế Tôn dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu có thiện nam, tín nữ nào học tập theo cách hồi hướng này, nên biết vị đó đã được “Vô Sở Tùng Sanh Pháp Nhẫn” độ được những người khó độ, làm cho tất cả pháp giới chúng sanh bình an lợi lạc.

Đức Thế Tôn thuyết giảng xong, chư tỳ kheo, Thích để hoàn nơn, thỉnh chúng, A tu la... hoan hỷ đánh lễ đức Thế Tôn rồi lui ra và nguyện phụng hành.

Đại Bảo Trang Nghiêm

Ngày vía đức Phật Dược Sư – 2020

Chú thích:

Đại Tạng 17, N. 825. Trang 867a

BÀI KINH SỐ 18

ĐỨC THẾ TÔN DẠY: TẤN HỌC KINH

Con nghe như vậy, một thời đức Thế Tôn đang ở nước Xá Vệ, trong tinh xá của ông Cấp Cô Độc và rừng cây của thái tử Kỳ Đà, cùng với một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ kheo.

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ kheo: Có bốn đức tính cao quý mà:

Người trí chấp nhận để tu tập

Người đạo đức lấy đó làm phương châm trong cuộc sống

Người có công danh sự nghiệp luôn luôn ca tụng.

Thế nhưng, kẻ ngu si, bất tài lại thấy không vui thích

Bốn đức tính cao quý đó như thế nào?

Hiếu thuận với cha mẹ:

Lo chăm sóc cho cha mẹ khi bệnh tật, ốm đau, già yếu, biết kính trên nhường dưới, thuận thảo với anh, chị, em.

Nuôi dưỡng lòng yêu thương:

Không làm bất cứ điều gì thất nhân, ác đức như đánh đập, đâm chém hay làm tổn thương sanh mạng của người và vật. Hãy mở rộng tấm lòng, làm phước, giúp đỡ:

Gặp những ai thiếu may mắn trong cuộc sống, hãy cho và giúp không điều kiện. không phân biệt...

Gặp được Thánh Tăng, bậc Thầy giải thoát:

Giúp cho ta có đời sống cao thượng thanh thoát. Dạy cho ta đạo lý làm người... nhờ vậy mà ta thoát khỏi: Sanh – Lão – Bệnh – Tử.

Bấy giờ đức Thế Tôn dùng thi kệ tóm tắt:

Người trí trọng hiếu

Người bi giúp đỡ

Bố thí mọi người

Vượt tục an nhiên

Chánh nghiệp hoàn hảo

Các con gắng tu

Thánh nhân vào đời

Hận thù khép lại

Đức Thế Tôn bảo chư Tỳ kheo có 2 pháp nữa:

Ở nơi thông thả mà u tối

Ở nơi có đại chúng siêng năng tu tập

Ở nơi vắng vẻ, thanh tịnh, hiền thánh tu tập

Ở nơi nhộn nhịp, kẻ lui người tới, thảo luận giáo nghĩa

Thực thí: ăn uống đậm đà, nuôi dưỡng thân này: mập to, ú béo.

Pháp thí: Giáo pháp vi diệu, nuôi dưỡng tâm linh: an vui, giải thoát.

Này các Tỳ kheo, pháp thí lợi ích vô cùng: xóa sạch phiền não, đóng cửa tam đồ, lục đạo trống không, sanh lão bệnh tử, mầm mống khổ đau, khô héo gốc rễ. Do vậy, Phật pháp xương minh, chúng sanh an lạc.

Đức Thế Tôn thuyết giảng xong, chư Tỳ kheo hoan hỷ làm theo, đánh lễ đức Thế Tôn rồi lui ra.

Đại Bảo Trang Nghiêm

Chú thích:

Đại tạng 17. Trang 744b

Người dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán:

Đời Tống – Cư sĩ Tỳ Cự Lương Thanh

BÀI KINH SỐ 19

ĐỨC THẾ TÔN DẠY: BÁC NÔNG DÂN GIẢI ĐÃI

Con nghe như vậy, một thời đức Thế Tôn đang trú tại Trúc Lâm tịnh xá, nước Ma Kiệt Đà, cùng đại chúng tỳ kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ kheo và các vị Bồ tát.

Bấy giờ, đức Thế Tôn từ Ma Kiệt Đà muốn đi về nước Xá vệ.

Chư Bồ tát đi trước, kể đến Thích phạm, họ mặc đồ lông lấy như Tú đại thiên vương. Kế đến là đức Thế Tôn, sau cùng là chúng Tỳ kheo. Chư thiên, long thiên từ trên cao cúng dường bằng cách rải hoa.

Đoàn đi ra khỏi thành không bao xa, thấy bác nông dân đang cày ruộng để gieo trồng hoa mầu.

Từ xa bác nông dân thấy đức Thế Tôn và đại chúng tỳ kheo đi rất oai nghiêm, thông thả, an nhiên, thù thắng. Sắc diện của đức Thế Tôn cũng như đại chúng tỳ kheo rực rỡ, nhan sắc tuyệt vời, đẹp đẽ chẳng khác nào trăng sao tỏa sáng trên bầu trời về đêm. Ba mươi

hai tướng tốt của đức Thế Tôn càng lúc càng rõ nét, đẹp lạ thường.

Bác nông dân thấy vậy lòng rất hoan hỷ muốn đến đánh lễ đức Thế Tôn và đại chúng tỳ kheo, sau đó nghe được những lời giảng dạy của Ngài. Ở đời dễ gì mà đủ duyên như thế này. Nhưng trong khoảnh khắc, bác nông dân đổi ý như vậy: ruộng cày chưa xong, hạt giống chưa gieo, từ từ làm xong rồi đến đánh lễ đức Thế Tôn và đại chúng tỳ kheo sau cũng được.

Với tha tâm thông, đức Thế Tôn biết được lòng giải đãi của bác nông dân đó, bèn cười. Ngài phóng ra năm sắc hào quang, và từ miệng phóng ra hào quang chiếu khắp mười phương pháp giới, an ổn năm đạo.

Chúng sanh ở những chốn này nương theo hào quang đến chỗ đức Thế Tôn cư ngụ. Bấy giờ ở địa ngục ngưng hoạt động, ngạ quỷ được thức ăn nước uống đầy đủ. Súc sanh phát lòng lành cầu độ. Chư thiên long thần đến nghe pháp.

Bấy giờ, tôn giả A nan muốn hiểu bảy điều ứng hiện ý nghĩa như thế nào, bèn cùng đại chúng tỳ kheo đến đánh lễ đức Thế Tôn. Đến nơi, tất cả đồng quỳ và chấp tay bạch Phật. Bạch đức Thế Tôn, nhân duyên gì mà Ngài mỉm cười, chắc chắn có ý nghĩa gì đó, chúng con muốn nghe. Đức Thế Tôn bảo tôn giả A nan và đại chúng tỳ kheo: Các ông có thấy bác nông dân này không? Tôn giả A nan và đại chúng tỳ kheo đồng bạch: Bạch Thế Tôn chúng con đã thấy. Ngài dạy tiếp: Người nông dân này từ thời đức Thế Tôn Duy Vệ, đến nay đã trải qua chín mươi mốt kiếp rồi. Vẫn làm nông dân cày sâu cuốc bẫm gieo trồng hoa màu. Mỗi khi thấy Phật thường sanh tâm giải đãi, hện rày hện mai, không chịu đến đánh lễ nghe pháp. Chỉ lo gieo trồng mầm mống sanh tử luân hồi. Không

biết rằng Tam bảo là ruộng phước để gieo hạt an vui giải thoát.

Đã trải qua sáu đời đức Thế Tôn mà chẳng được gì. Nay được gặp Ta, phải phát lòng thành, sám hối nghiệp chướng, tu nhân tích đức, chuyển đổi cuộc sống. Nếu còn biếng nhác, không phụng sự Tam bảo, thử hỏi làm sao thoát khỏi: Sanh – Già – Bệnh – Chết.

Từ xa, bác nông dân nghe được lời dạy của đức Thế Tôn, bèn buông bỏ tất cả đến với đức Thế Tôn. Đến nơi bác nông dân lạy sát chân Phật, sám hối, tự trách. Vì ngu si mê mờ nên tội chồng thêm tội. Do vậy, nghiệp chướng, báo chướng sâu dày. Con nay nguyện sửa đổi, tu tập thiện pháp, quyết chí giải thoát: Sanh – Già – Bệnh – Chết.

Đức Thế Tôn dạy: Hay thay! Hay thay! Ai thấy được Pháp, ai tu tập theo Pháp, chắc chắn không hoang phế đời người.

Đức Thế Tôn đã giảng giải sự lười biếng, bận bịu mưu sinh trong cuộc sống, chạy theo danh lợi, chệnh mảng tu tập, sau ăn năn không kịp.

Hãy dũng mãnh lên, quyết chí, hoan hỷ, phát nguyện trên cầu chúng đấng A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, dưới hóa độ chúng sanh.

Đức Thế Tôn thuyết giảng xong, tôn giả A nan và đại chúng tỳ kheo cùng chư Thiên, Long thần đánh lễ đức Thế Tôn rồi lui ra.

Đại Bảo Trang Nghiêm

Chú thích:

Đại tạng 17. N. 827. Trang 870b

Người dịch từ Phạn sang Hán

Tổng: Sa môn Huệ Giảng dịch

BÀI KINH SỐ 20

ĐỨC THẾ TÔN DẠY: CÁC PHÁP THƯỜNG TRÚ

Con nghe như vậy, một thời đức Thế Tôn trên đường đến Nước Xá Vệ, vào vườn của ông Cấp Cô Độc, rừng cây của thái tử Kỳ Đà. Đức Thế Tôn gọi các vị Tỳ Kheo và dạy rằng: Các Pháp Thường Trú.

Các pháp là như vậy; cho dù có đức Thế Tôn ra đời hay không ra đời. Ngài là bậc Chánh đẳng Chánh giác, xuất hiện ra đời với mục đích cao cả và thiêng liêng, tuyên bày, phân tích, lý giải ý nghĩa sâu xa các pháp bằng Tuệ Giác.

Bài pháp đầu tiên tại Vườn Nai là Tứ Diệu Đế. Ngài trình bày như sau:

Khổ Đế:

Sanh – Già – Bệnh – Chết là khổ.

Ái biệt ly – Oán tăng hội – Cầu bất đắc... là khổ

Tóm tắt: Có ngũ ấm thân là khổ.

Tập Đế:

Tham – Sân – Si... là nguyên nhân chính.

Sáu căn – Sáu trần – Sáu thức tác động lẫn nhau. Do nhân duyên này mà sanh ra Sáu buồn phiền.

Diệt Đế:

Có bốn ngôi vị:

1. *A La Hán*
2. *Duyên Giác*
3. *Bồ tát*
4. *Vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác*

Đạo Đế:

Hộ thân, khẩu, ý không gì hơn Tu tập Thập Thiện

Quán sát mười hai duyên khởi

Tu tập lục độ với Tứ Vô Lượng Tâm

Bất thối chuyển, đường thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác.

Độ khắp mười phương, nên có danh hiệu Phật Đà.

Không còn phân biệt: Tôi – Anh, Chủ - Tớ. Đây – Kia, Thiện – Ác, Quá khứ - Tương Lai.

Cũng như những dòng sông đục – trong, sạch – dơ, dài – ngắn... đều chảy về Biển cả, khi chưa vào Đại dương đều có tên riêng, đặc tánh riêng. Nhưng khi vào Biển Cả Đại Bi chỉ có Pháp Thân – Pháp Tánh. Vô minh cầu bản đều thanh tịnh. Phiền não là bồ đề.

Khi Thế Tôn thuyết giảng xong, đại chúng Tỳ kheo các lậu đoạn sạch, chư vị Bồ tát chứng vô sanh pháp nhẫn. Tất cả đại chúng

kính cẩn đánh lễ đức Thế Tôn, vui vẻ, tin theo và lui ra.

Đại Bảo Trang Nghiêm

Chú thích:

Đại tạng 17, N. 819. Trang 833c

BÀI KINH SỐ 21

ĐỨC THẾ TÔN DẠY: BỐN VÔ SỞ UÝ KINH

Con nghe như vậy: Một thời đức Thế Tôn đang ở nước Xá Vệ, trong tinh xá của ông Cấp Cô Độc và rừng cây của thái tử Kỳ Đà.

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ Kheo: Các thầy lắng nghe: Đức Như Lai, bậc Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác, thành tựu: Bốn Vô Sở Uý, ở trong đại chúng: Chuyển Đại Pháp Luân, như Sư tử hống, tự tại không lo sợ gì.

Các vị tỳ kheo nghe xong, năm vóc gieo xuống đất đánh lễ đức Thế Tôn, và bạch: Bạch đức Thế Tôn, nguyên nhân nào mà đức Thế Tôn được Bốn Vô Sở Uý như vậy?

Đức Thế Tôn dạy các vị tỳ kheo, Ta ở nhiều đời về trước, ở trong đại chúng, Ta bảo như thế này: Như Lai thành tựu bậc Ứng cúng, chánh đẳng chánh giác, sau khi nói như vậy, thì Sa môn, Bà la môn, Phạm vương, Trời, Người đều kinh ngạc và nói như vậy:

Không nương vào giáo pháp nào, vị giáo chủ nào để tu học mà thành bậc Chánh đẳng Chánh giác, việc này chưa từng nghe cũng chưa từng thấy như thế này.

Bấy giờ đức Thế Tôn ở trong đại chúng không sợ sệt, không buồn phiền. Tâm an lạc vì đang trụ vào Vô Sở Úy.

Đức Thế Tôn lại bảo: Thân Ta thanh tịnh, các lậu đã đoạn sạch. Sau khi đức Thế Tôn bảo như vậy, Sa môn, Bà la môn, Phạm vương, Ma vương, Trời, Người đều kinh ngạc và nói như vậy: Không nương vào giáo pháp nào, vị giáo chủ nào để tu học mà thành bậc Chánh đẳng Chánh giác, việc này chưa từng nghe, cũng chưa từng thấy như thế này.

Bấy giờ đức Thế Tôn ở trong đại chúng không sợ sệt. Không buồn phiền. Tâm an lạc vì đang trụ vào Vô Sở Úy. Và nói như vậy: Tập nhiễm làm chướng ngại Thánh đạo nay đã diệt sạch. Thánh đạo tự hiện. Khi đức Thế Tôn nói như vậy, Sa môn, Bà la môn, Phạm vương, Ma vương, Trời, Người đều kinh ngạc và nói như vậy: Không nương vào giáo pháp nào... việc này chưa từng nghe cũng chưa từng thấy như thế này.

Bấy giờ đức Thế Tôn ở trong đại chúng không sợ sệt, không buồn phiền. Tâm an lạc vì đang trụ vào Vô Sở Úy.

Đức Thế Tôn lại bảo: Ta tập theo Giới, Định, Tuệ..v.v... chắc chắn thoát khỏi cái khổ của: Sanh, Già, Bệnh, Chết. Sau khi đức Thế Tôn bảo như vậy, Sa môn, Bà la môn, Phạm vương, Ma vương, Trời, Người đều kinh ngạc và nói như vậy: Không nương tựa vào giáo pháp nào để tu học... việc này chưa từng nghe, cũng chưa từng thấy như thế này.

Bấy giờ đức Thế Tôn ở trong đại chúng không sợ sệt, không buồn

phiên. Tâm an lạc vì đang trụ vào Vô Sở Úy.

Đức Thế Tôn bảo các Tỳ Kheo, đây là lúc đức Thế Tôn đang chuyển Đại Pháp Luân: Bốn Vô Sở Úy, cũng gọi Vào trong đại chúng: Thành tựu đầy đủ: Bốn Vô Sở Úy.

Tại sao gọi là Bát? Khi xưa có một trú xứ có vô số chúng Sa môn, có người đang đứng, đi, nằm, ngồi, cùng nhau bàn thảo như vậy: Khi xưa đức Thế Tôn dạy: Pháp tướng như vậy như vậy, sâu xa, khó hiểu, chưa từng nghe, chưa từng thấy. Đây là Thật, đây là Hư, đây là Phải, đây là Trái.

Bấy giờ đức Thế Tôn đã nghe những ngôn từ của họ. Tâm Ngài không khiếp sợ, lông tóc không dựng đứng, tự tại vô úy. Sừng sững như núi Hy Mã Lạp không rung linh, không lay động.

Lại có vô số Bà la môn, Sát đế lợi, Cư sĩ, Tứ thiên vương, Đạo lợi vương, Ma vương, Phạm thiên, Người, Tán chúng như vậy, có người đang đứng, đang đi, đang nằm, đang ngồi... cùng nhau bàn thảo như vậy:

Khi xưa đức Thế Tôn dạy: Pháp tướng như vậy như vậy, sâu xa, khó hiểu, chưa từng nghe, chưa từng thấy. Đây là Thật, đây là Hư, đây là Phải, đây là Trái.

Bấy giờ đức Thế Tôn đã nghe những ngôn từ của họ. Tâm Ngài không khiếp sợ, lông tóc không dựng đứng, tự tại Vô Úy. Sừng sững như núi Hy Mã Lạp không rung linh, không lay động.

Đức Thế Tôn dạy: Nay các Tỳ Kheo: Đây gọi là Tám bộ đại chúng, cũng chứng đắc Vô Sở Úy, liền nói bài kệ:

Như Lai tự tại chuyển pháp luân

Xưa kia thành tựu Bốn Vô Úy

*Trời Người, Ma Phạm và Sa môn
Nghe Phật thuyết pháp lòng do dự
Thân tâm không động được Vô Úy
Lợi lạc tất cả chúng hữu tình
Khiến phát tâm Bồ đề tột cùng
Cung kính tu hành đến bờ kia.*

Bấy giờ chư vị Tỳ Kheo nghe đức Thế Tôn giảng dạy xong, lòng rất vui mừng, nguyện tin theo và thực hành. Cùng nhau đánh lễ đức Thế Tôn rồi cùng lui ra.

Đại Bảo Trang Nghiêm

Ghi chú:

Đại tạng 17, N. 775, Trang: 711c

BÀI KINH SỐ 22

LY CẦU HUỆ BỒ TÁT SỞ VẤN LỄ PHẬT PHÁP KINH

Con nghe như vậy, một thời đức Thế Tôn đang ở Thất la Duyệt Thành, trong tinh xá của ông Cấp Cô Độc và rừng cây của thái tử Kỳ Đà, với đại chúng Tỳ kheo năm trăm vị, vô số chúng Bồ tát, Bà la môn, trưởng giả cùng nhau đến chỗ Phật.

Và Thiên, Long, Dạ xoa, Càn thất bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la... đi nhiều xung quanh đức Thế Tôn.

Bấy giờ, trong chúng hội có vị Đại bồ tát tên: Ly Cầu Huệ, từ chỗ ngồi đứng dậy, bày vai phải, gối phải quỳ sát đất, cung kính chấp tay bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con có một số vấn đề thưa thỉnh mong Thế Tôn dạy bảo, đức Thế Tôn dạy: Được, ông cứ hỏi, Ly Cầu Huệ vui mừng khôn xiết.

Bạch Thế Tôn, nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào đối với Tam bảo nên: Kính lạy, Cung kính, Cúng dường như thế nào? Đức Thế Tôn dạy: Lành thay! Lành thay! Ông có lòng thương xót,

giúp đỡ, làm cho tất cả Trời người an lạc, hãy lắng nghe và suy nghĩ cho kỹ, Ta sẽ vì ông mà giảng dạy.

Nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào muốn đến nơi thờ Phật để lễ bái, trước hết khuyên họ hãy phát nguyện như vậy:

Con nay, một lòng kính lễ mười phương chư Phật

Nguyện thấu hiểu cội nguồn thẳng Pháp

Hết lòng kính trọng những bậc Thánh hiền Tăng

Vì muốn đoạn trừ Tam đồ, lục đạo

Lìa bỏ năm triền cái

Nguyện cho tất cả chúng sanh được an trú: Tâm Bồ đề

Chúng được năm loại Mắt và Năm loại Thần thông

Nguyện khi đầu gối phải chấm đất. Khiến cho tất cả chúng sanh đồng chứng Chánh Giác

Nguyện khi đầu gối trái chấm đất. Khiến cho tất cả chúng sanh Không Khởi Tà Kiến và mong tất cả chúng sanh được an trú vào: Chánh Giác đạo

Nguyện khi tay phải chấm đất giống như đức Thế Tôn đang ngồi trên Kim Cang tòa

Nguyện khi các ngón tay phải chấm đất, đại địa chấn động, hiện các điềm lành. Chúng Đại Bồ Đề, con cũng được như vậy và tất cả chúng sanh đồng chứng Đại Bồ Đề

Nguyện khi tay trái chấm đất. Khiến các ngoại đạo khó điều phục, nay dùng Tứ nhiếp pháp cảm hóa dễ dàng, cải tà quy Chánh

Nguyện khi các ngón tay trái chấm đất. Bầu trời rực sáng, hiện

các điềm lành. Chúng được Tuệ nhãn. Con và chúng sanh cũng được như vậy.

Nguyện khi đầu con chấm đất. Khiến cho tất cả chúng sanh bỏ tâm kiêu ngạo, rốt ráo thành tựu Vô Kiến Đảnh tướng

Trên đây là cách: “Ngũ Thể Đầu Địa”

Sau đây là cách xướng lễ hiện tại mười phương chư Phật.

Kính lạy đức A Súc Như Lai ở phương Đông và tất cả Như Lai ở khắp cả vô lượng thế giới. Các Đại pháp tạng và chư Bồ tát, Thanh văn, Duyên giác, tất cả Thánh hiền

Kính lạy đức Vô Lượng Thọ Như Lai ở phương Tây và tất cả Như Lai ở khắp cả vô lượng thế giới. Các đại Pháp tạng và chư Bồ tát, Thanh văn, Duyên giác, tất cả Thánh Hiền

Kính lạy đức Diệu Cổ Thịnh Như Lai ở phương Bắc và tất cả Như Lai ở khắp cả vô lượng thế giới. Các đại Pháp tạng và chư Bồ tát, Thanh văn, Duyên giác, tất cả Thánh hiền.

Kính lạy đức Nhơn Đà La Kê Đô Tràng Vương Như Lai ở phương Đông Nam và tất cả Như Lai ở khắp cả vô lượng thế giới. Các đại Pháp tạng và chư Bồ tát, Thanh văn, Duyên giác, tất cả Thánh hiền

Kính lạy đức Bảo Du Bộ Như Lai ở phương Tây Nam và tất cả Như Lai ở khắp cả vô lượng thế giới. Các đại Pháp tạng và chư Bồ tát, Thanh văn, Duyên giác, tất cả Thánh hiền

Kính lạy đức Ta La Nhơn Đà La Vương Như Lai ở phương Tây Bắc và tất cả Như Lai ở khắp cả vô lượng thế giới. Các đại Pháp tạng và chư Bồ tát, Thanh văn, Duyên giác, tất cả Thánh hiền

Kính lạy đức Vô Lượng Tràng Vương Như Lai ở phương Đông Bắc và tất cả Như Lai ở khắp cả vô lượng thế giới, các đại Pháp tạng và chư Bồ tát, Thanh văn, Duyên giác, tất cả Thánh hiền

Kính lạy đức Trí Quang Như Lai ở phương Trên và tất cả Như Lai ở khắp cả vô lượng thế giới. Các đại Pháp tạng và chư Bồ tát, Thanh văn, Duyên giác, tất cả Thánh hiền

Kính lạy đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai ở phương Dưới và tất cả Như Lai ở khắp cả vô lượng thế giới. Các đại Pháp tạng và chư Bồ tát, Thanh văn, Duyên giác, tất cả Thánh hiền

Kính lạy đức Ta Bà Thế Giới Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Như Lai và tất cả Như Lai ở khắp cả vô lượng thế giới. Các đại Pháp tạng và Nhập Địa Bồ tát ma ha tát, Thanh văn, Duyên giác, tất cả Thánh hiền. Lại bạch như vậy: Hôm nay chúng con phát nguyện đánh lễ chư Phật. Đại Pháp và tất cả Thánh hiền như trên. Ngưỡng mong quý Ngài chứng minh cho các con. Kể từ ngày hôm nay cho đến ngày thành bậc Chánh Giác, chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp luôn luôn quy y Tam bảo.

Đức Thế Tôn là đấng Cha lành đầy đủ các đức tính:

Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, Đại Trí Tuệ. Là bậc Đại Trượng phu, bậc Long Tượng, bậc Đại Sư Tử, bậc Thầy ba cõi... đầy đủ Pháp thân, Hóa thân... Chúng con một lòng quy kính

Chúng con nguyện, dùng Thân, Khẩu, Ý thanh tịnh cùng với chúng sanh quy y Tam bảo, không bao giờ rời bỏ. Đây chính là con đường đưa đến an vui, giải thoát, Thường còn, vĩnh viễn, không thay đổi. Không Sanh, Không Già, Không Bệnh, Không Chết, Không Trụ, Không Duyên, Bản Tánh Vắng Lặng, trạm nhiên.

Bây Giờ Sám Hối

Kính lạy mười phương Tam Bảo thương xót chúng con. Từ vô thủy đến nay vì vô minh che lấp nên: Thân, Khẩu, Ý làm mười điều không tốt đẹp. Đã vậy, mà còn dạy bảo, chỉ vẽ cho bao nhiêu người khác làm mười điều không tốt đẹp nữa. Không những thế, khi thấy bất ai làm mười điều không tốt đẹp, đã không biết cản ngăn mà còn ca ngợi, khuyến khích, hoan hỷ nữa. Bị tà kiến, vô minh che lấp nên hết lòng ca tụng, vui mừng, đề cao mười điều không tốt đẹp này.

Do vậy, chúng con một lòng xin sám hối. Sám hối vì tự tay con giết, hay sai khiến hay thuê người khác giết, hay thấy bất kỳ ai đó giết thì vui mừng theo. Không những thế, mà còn ca tụng. Khen thưởng sự giết hại chúng sanh, gian tham trộm cướp...

Nay chúng con, một lòng một dạ hết lòng xin Sám hối. Ngưỡng nguyện mười phương Tam bảo chứng minh lòng thành này của chúng con.

Từ đây về sau, một lòng kính trọng Phật bảo. Kính quý Pháp bảo và luôn luôn đánh lễ Thánh hiền Tăng. Biết kính tin Sư trưởng, chăm sóc cha mẹ. Kính trên nhường dưới, biết đền ân đáp nghĩa, làm lành lánh dữ, thương xót, giúp đỡ kẻ khốn cùng, góp công, góp sức, góp tịnh tài làm phước, ăn chay, tu tập...

Khẩn nguyện ba lần như vậy

Bảy Giờ Cung Thỉnh

Chúng con kính lạy mười phương chư Phật, chư đại Bồ tát, chư Hiền Thánh Tăng. Chúng con:

Cung thỉnh quý Ngài: chuyển vận bánh xe Chánh pháp. Để “đóng cửa” Tam đồ, lục đạo.

Cung thỉnh quý Ngài: Sống lâu ở cõi Ta bà. Để làm ruộng phước cho chúng sanh gieo trồng hạt giống Bồ đề

Cung thỉnh quý Ngài: Đứng vào Niết bàn sớm. Để cho chúng sanh có nơi quy ngưỡng và Tu Học

Cung thỉnh quý Ngài: Phân thân vô số. Để chỉ dạy cho chúng sanh biết được: Tà, Chánh, Chơn, Ngụy, Đại, Tiểu, Thiên, Viên

Cung thỉnh quý Ngài: Hằng thuận chúng sanh. Để chỉ dạy cho chúng sanh biết: Khiêm cung, lễ độ. Biết kính trên, nhường dưới, thương yêu đùm bọc

Khấn nguyện ba lần như vậy.

Bây Giờ Hồi Hướng

Chúng con kính lạy mười phương chư Phật, chư đại Bồ tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.

Từ thuở xa xưa, khi quý Ngài bắt đầu học tập theo Phật đã phát thệ nguyện: cao cả, sâu xa, rộng lớn. Nay chúng con cũng nguyện như vậy.

Chúng con nguyện, không bao giờ đánh mất: Tâm Bồ Đề. Mong mỗi chúng sanh biết quay về và tu tập theo Tam bảo để thoát khỏi sông mê bể ái. Rồi quay lại sanh tử, chỗ có nhiều khổ đau mà hóa độ chúng sanh.

Có bao nhiêu công đức đều hồi hướng: Đạo Giác ngộ càng ngày càng rạng rỡ. Chánh pháp được giảng dạy mọi nơi và lúc nào cũng nghe thấy được... Chư Tăng thanh tịnh, hòa hợp, và luôn luôn hành Bồ tát hạnh.

Chúng sanh thoát khỏi: tam đồ, lục đạo và những nỗi khổ của:

Sanh Già, Bệnh, Chết. Mau chóng thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Trụ Như Lai Trí.

Ngưỡng nguyện mười phương Tam bảo chứng minh, chúng con nguyện luôn luôn hành Bồ Tát Đạo và nguyện tất cả chúng sanh chung vào Biển Cả Đại Bi của mười phương chư Phật.

Bấy giờ đức Thế Tôn tóm tắt bằng bài kệ:

Nguyện Ta sanh ra đâu

Hình hài theo nghiệp duyên

Luôn là bậc trượng phu

Các căn thật xinh đẹp

Thông thạo pháp thế gian

Học rộng lại hiểu sâu

Việc đời chẳng màng đến

Các dục bỏ từ lâu

Nói làm như chánh pháp

Tâm Bồ đề rực sáng

Kính quý người đạo đức

Ai thấy cũng mến thương

Giới luật rất nghiêm minh

Một đời được an lạc

Tránh xa việc xấu ác

Việc lành tiếng đồn xa

Tu tập theo Lục độ

Rốt ráo trụ Bồ đề

Thị hiện độ chúng sanh

Dem niềm vui giải thoát

*Như viên ngọc Ma Ni
Tỏa sáng trong màn đêm
Ta nguyện vào sanh tử
Không bao giờ buông bỏ*

Ngưỡng nguyện mười phương Tam bảo chứng minh, chúng con luôn hành Bồ tát đạo. Và nguyện cùng tất cả chúng sanh sống chung trong Biển Cả Đại Bi của mười phương Chư Phật.

Đức Thế Tôn dạy Bồ tát Ly Cấu Tuệ: Nếu có bất cứ chúng sanh nào thực hành Bồ tát đạo, tu theo lục độ, Tứ vô lượng tâm, chắc chắn mau thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác.

Đức Thế Tôn thuyết giảng xong, đại chúng Tỳ kheo, Bồ tát, Thiên long, Dạ xoa... nguyện tin theo và thực hành, cùng đánh lễ đức Thế Tôn rồi lui ra.

Đại Bảo Trang Nghiêm

Ghi chú:

Đại tạng 14: N. 487, Trang 698c

BÀI KINH SỐ 23

VUA A XÀ THẾ HỎI: NĂM TỘI NGHỊCH LÀ GÌ?

Con nghe như vậy: Một thời đức Thế Tôn đang ở trên núi Linh Thú cùng đại chúng Tỳ kheo năm trăm vị, thuộc La Duyệt thành. Trong khi đó Đề Bà Đạt Đa lại đến cung điện của vua A Xà Thế, đến nơi, Ngài ngồi trên chỗ soạn sẵn. Vua A Xà Thế đứng lên đánh lễ Ngài, rồi quỳ bạch như sau: Con từng nghe đức Thế Tôn dạy: Có Năm Tội Nghịch, nếu bất cứ ai, trai hay gái, già hay trẻ, giàu hay nghèo đã làm Năm Tội Nghịch như thế, chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục, rất khó cứu giúp. Vậy năm tội nghịch là gì?

- *Giết chết Cha*
- *Giết chết Mẹ*
- *Giết chết A la hán*
- *Tạo ra đấu loạn trong Tăng đoàn và*
- *Có ác tâm ác ý mắng chửi và làm tổn thương Phật.*

Hôm đó Ta và Đê Bà Đạt Đa cùng hại chết phụ vương. Nay Đê Bà Đạt Đa! Ta cũng bị đọa vào địa ngục ư? Đê Bà Đạt Đa an ủi vua A Xà Thế: Bẩm không! Bẩm không! Đại vương chớ có lo buồn, sợ sệt. Vì đó chỉ là tai nạn, vì đó chỉ là rủi ro thôi.

Ở đời không có ai vì tai nạn mà bị quả báo bao giờ. Hay vì rủi ro mà bị quả báo. Vậy Đại vương không phạm vào một trong năm tội rất khó cứu giúp. Ai có ác tâm, ác ý giết chết cha mình mới có quả báo.

Bấy giờ, đến giờ khát thực, đại chúng tỳ kheo đắp y, mang bình bát vào thành Vương Xá. Nghe dân chúng bàn tán như vậy: Vua A Xà Thế thưa với tỳ kheo Đê Bà Đạt Đa như sau: Trẫm nghe đức Thế Tôn dạy: “Có năm tội rất khó cứu giúp, nếu có bất cứ ai, trai, gái thực hiện năm tội rất khó cứu giúp này, chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục”. Ta vô tội à! Chính ta giết cha mà. Trẫm phải đọa vào địa ngục à! Đê Bà Đạt Đa nói: Đại Vương chớ có run sợ, hoảng hốt.

Vì ai gây ra tai nạn, tai nạn do đâu mà ra.

Nếu ai làm ác, về sau phải chịu quả xấu ác. Bệ hạ không gây ra tai nạn, cũng không phải làm ra tai nạn. Không gì cả mà lãnh quả báo xấu là sao?

Bấy giờ đại chúng tỳ kheo, khát thực đã xong, và dùng ngọc cũng xong, thân tọa cụ, đắp y, cầm bình bát đi đến chỗ đức Thế Tôn, đến nơi đại chúng tỳ kheo đánh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi qua một bên, bàn tán chuyện vua A Xà Thế, tất cả đều hướng về đức Thế Tôn.

Bấy giờ đức Thế Tôn nói bài kệ:

Kẻ ngu biết chốn này

Tai nạn không quả báo

Ta thấy trong tương lai

Chịu quả báo có chỗ

Đức Thế Tôn, bảo chú tỳ kheo, ở nước Ma Kiệt Đà, có vua A Xà Thế đã giết chết vua cha là Tần Bà Ta La để lên ngôi Vua, không bao lâu đã đến Ta báo chuyện này. Và ông tin sau khi chết sẽ đọa vào “địa ngục tra khảo”. Kế đến là địa ngục Nê lê. Bấy giờ có một vị tỳ kheo bạch với đức Thế Tôn, sau khi nghiệp báo ở địa ngục Nê lê hết, ông ta (A Xà Thế) sanh về đâu? Đức Thế Tôn dạy: Ông ta sanh lên cõi: Tú Thiên Vương. Ở đây mạng chung

... Tam thập tam thiên...

Viêm thiên hương

Đâu suất thiên

Hóa tự tại thiên Ở đây mạng chung

Ông ta sanh lên Tha hóa tự tại thiên

Từ Tha Hóa tự tại thiên mạng chung sanh ngược lại

Hóa tự tại thiên. Ở đây mạng chung

Ông ta sanh: Đâu suất thiên. Ở đây mạng chung

Ông ta sanh: Viêm thiên hương. Ở đây mạng chung

Ông ta sanh: Tam thập tam thiên. Ở đây mạng chung

Ông ta sanh: Tú thiên vương. Ở đây mạng chung

Ông ta sanh vào thế giới Ta bà này... .

Nước Ma Kiệt Đà.

Trong hai mươi kiếp ông ta không sanh trong tam đồ lục đạo, chỉ tới lui trong loài trời và người mà thôi. Thân cuối cùng, ông là làm

người, cắt tóc, xuất gia, thâm tín Tam bảo, đắp ba y, xuất gia tu đạo. Chúng Bích Chi Phật, có tên là Vô uế. Vị tỳ kheo bạch Thế Tôn: Thật là kỳ lạ, thật hy hữu. Đức Thế Tôn dạy: Vua nước Ma Kiệt Đà là A Xà Thế, khi phát tâm thành tựu, các điều tốt đẹp cùng đến. Tỳ kheo khéo duy trì phát tâm thành tựu chắc chắn thoát khỏi địa ngục. Nếu phát tâm không thành tựu nhưng nhân duyên thành tựu, tuy chưa sanh vào địa ngục, do có thể bày phương tiện mà không vào địa ngục. Có vị tỳ kheo bạch đức Thế Tôn: Nếu người kia thành tựu cả hai thì người đó sanh ở đâu?

Đức Thế Tôn dạy: Người đó sanh hai nơi. Dạ, hai nơi nào? Chư thiên và loài người.

Nếu người kia phát tâm thành tựu nhưng nhân duyên không thành tựu. Thì sự việc này như thế nào?

Đức Thế Tôn dạy: Ai phát tâm thành tựu nhưng nhân duyên không thành tựu. Đây là hạng người có căn tánh chậm chạp. Còn ai phát tâm không thành tựu nhưng nhân duyên lại thành tựu. Đây là hạng người có căn tánh nhanh nhẹn.

Vị tỳ kheo lại bạch: Bạch đức Thế Tôn: Độn căn và Lợi căn có sự khác biệt như thế nào?

Kẻ độn căn tu tập khó tiến bộ

Kẻ lợi căn, là người thông minh, tu tập mau thành đạt.

Vị tỳ kheo lại bạch tiếp: Dạ, còn có sự khác biệt nào nữa không?

Đức Thế Tôn bèn nói bài kệ:

Ở đời trí tuệ nhất

Bình an chốn nương thân

Tinh thông pháp tu tập

Chấm dứt sanh tử khổ

Có một vị tỳ kheo khác, sau khi nghe xong bài kệ, lòng rất vui vẻ và kính cẩn thực hành. Rồi từ chỗ ngồi đứng lên đánh lễ sát chân đúc Phật, đi nhiều ba vòng xong, đến giờ khát thực. Vị ấy đắp y và cầm bình bát vào thành La Duyệt khát thực, lần đến trước cung điện của vua A Xà Thế. Từ xa vua A Xà Thế trông thấy vị tỳ kheo ấy đến. Nhà vua ra lệnh cho người gác cửa; cấm tất cả các vị tỳ kheo vào thành, trừ tôn giả Đề Bà Đạt Đa.

Bấy giờ người gác cổng cầm tay vị tỳ kheo xô đuổi ra khỏi thành. Vị tỳ kheo giơ tay phải lên và nói to cho vua

A Xà Thế nghe. Tôi là thiện tri thức của nhà vua đây. Nơi này là chốn an ổn, không có buồn phiền nào. Nhà vua đáp lại bằng câu hỏi: Thấy nói như vậy có ý nghĩa gì? Vị tỳ kheo giải thích: Đức Thế Tôn: Vua nước Ma Kiệt Đà, tuy giết chết vua cha, chắc chắn đọa vào địa ngục tra khảo.

Từ địa ngục Tra Khảo mạng chung

Sanh lên Tứ Thiên vương, từ đây mạng chung

Sanh lên Tam thập tam thiên, từ đây mạng chung

Sanh lên Viên thiên, Đâu Suất thiên, Hóa tự tại thiên, Tha hóa tự tại thiên, từ đây mạng chung Sanh: Hóa tự tại thiên, Đâu suất thiên, Viên thiên, Tam thập tam thiên, Tứ thiên vương cung, Sanh làm người ở cõi đời này. Như vậy đại vương phải qua hai mươi kiếp. Không đọa vào ba ác đạo. Lưu chuyển trong nhân gian. Thân cuối cùng sanh làm người. Thâm tín Tam bảo, cạo tóc xuất gia học đạo, mặc ba y, cuối cùng chứng thánh quả. Bích Chi Phật, có tên gọi: Vô Uế. Được như vậy, nhờ Đại vương chứng đắc Vô Căn Tín.

Vị tỳ kheo nói như vậy xong, bèn thối lui.

Bấy giờ, vua A Xà Thế nghe vị tỳ kheo đó nói, lòng không hoan hỷ, cũng không giận hờn, và chẳng mản gì lời nói đó. Bèn gọi Kỳ Bà nói: Này Kỳ Bà! Có Sa môn đến chỗ Trầm nói: Đức Như Lai bậc Chí Chơn Đẳng Chánh Giác dạy như vậy: Giết chết vua cha là tội rất khó cứu giúp.

Sau khi mạng chung sanh vào địa ngục Tra khảo. Từ đây mà chết sanh về Tứ Thiên vương, Tam thập tam thiên, Viên thiên, Đâu suất thiên, Hóa tự tại thiên, Tha hóa tự tại thiên, từ đây mà chết sanh trong Loài người, thân cuối cùng. Thâm tín Tam bảo, cạo tóc xuất gia học đạo, thành Bích Chi Phật, có tên Vô Uế.

Vua A Xà Thế cùng Kỳ Bà đến chỗ đức Thế Tôn để thẩm xét lời nói của Sa môn đó có đúng như vậy không? Đến nơi, cả hai đều đánh lễ đức Thế Tôn sát đất, rồi ngồi qua một bên để lắng nghe lời dạy của đức Thế Tôn. Đúng như vậy Kỳ Bà, vua A Xà Thế thành tựu Vô Căn Tín.

Cả hai nghe xong rất vui mừng, cùng đánh lễ đức Thế Tôn và đi nhiều ba vòng rồi cáo lui.

Đại Bảo Trang Nghiêm

Ghi chú:

Đại tạng 14, N. 508, Trang 775c

BÀI KINH SỐ 24

ĐỨC THẾ TÔN VÌ CÁC TỶ KHEO TRẺ TUỔI DẠY CHÁNH SỰ

Con nghe như vậy: một thời đức Thế Tôn đang ở nước Xá Vệ, trong tinh xá của ông Cấp Cô Độc và rừng cây của thái tử Kỳ Đà.

Lúc này nhằm mùa An cư, nên hàng thượng tọa Thanh văn rất đông, quý ngài thường ngồi dưới gốc cây xung quanh tinh xá để tĩnh tọa.

Cũng có rất nhiều tỳ kheo trẻ tuổi đến trước đức Thế Tôn đánh lễ xong rồi tất cả ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo trẻ tuổi này giảng dạy pháp yếu. Ngài trình bày rất rõ ràng, mạch lạc, sâu thẳm. Nghe xong, các tỳ kheo trẻ tuổi này rất hoan hỷ, thích thú, yên lặng suy tư. Rồi đứng lên đánh lễ đức Thế Tôn rồi lui ra.

Liên sau đó, các vị tỳ kheo trẻ tuổi này đến đánh lễ hàng thượng tọa Thanh văn, xong rồi ngồi xuống một bên. Chư vị thượng tọa

Thanh văn suy nghĩ: Chúng ta nên giúp đỡ cho các tỳ kheo trẻ tuổi này. Một vị thượng tọa Thanh văn giúp giảng dạy cho một tỳ kheo trẻ tuổi, hay một vị Thượng tọa Thanh văn giúp giảng dạy cho hai hay ba vị tỳ kheo trẻ tuổi này, hay một vị Thượng tọa Thanh văn giúp giảng dạy cho đến sáu mươi vị tỳ kheo trẻ tuổi.

Bây giờ, ngày trăng tròn, ngày chư tăng bố tát. Đức Thế Tôn ngồi trước đại chúng tỳ kheo. Sau khi quán sát đại chúng tỳ kheo xong, đức Thế Tôn ca ngợi: Lành thay! Lành thay! Ta, hôm nay, rất vui mừng khi thấy đại chúng tỳ kheo thực hành Chánh sự, các thầy cố gắng tu tập thêm.

Sau ba tháng an cư, từ nước Xá Vệ, chư tăng đi du hóa các nơi giảng dạy giáo lý và hướng dẫn hàng Phật tử tại gia tu tập. Sau tháng Ca đê, chư tăng trở về nước Xá Vệ. Đắp y, mang bình bát, rửa mặt tay chân sạch sẽ, rồi đến nơi đức Thế Tôn cư ngụ, đánh lễ sát đất, ngồi qua một bên.

Bấy giờ đức Thế Tôn vì chư tăng giảng dạy pháp yếu, chỉ rõ những sự việc nên làm, chư tăng rất hoan hỷ và tin theo, phụng hành. Tất cả đứng dậy, đánh lễ rồi đến chỗ Thượng tọa Thanh văn đánh lễ sát đất, ngồi qua một bên. Chư vị thượng tọa Thanh văn suy nghĩ: Chúng ta nên giúp đỡ cho các tỳ kheo trẻ tuổi này. Một vị thượng tọa Thanh văn giúp giảng dạy cho một tỳ kheo trẻ tuổi, hay một vị thượng tọa Thanh văn giúp giảng dạy cho hai hay ba vị tỳ kheo trẻ tuổi. Thanh văn giúp giảng dạy cho đến sáu mươi vị tỳ kheo trẻ tuổi về giới luật, cách ứng xử, biết vị nào lớn, ai nhỏ.

Bấy giờ, ngày trăng tròn, ngày chư tăng Bố tát. Đức Thế Tôn ngồi trước đại chúng tỳ kheo. Sau khi quan sát đại chúng tỳ kheo xong, đức Thế Tôn ca ngợi: Lành thay! Lành thay! Ta, hôm nay, rất vui

mừng khi thấy đại chúng tỳ kheo thực hành chánh sự và các lạc pháp khác nữa.

Này các tỳ kheo! Chư Phật ở thời quá khứ cũng có đại chúng tỳ kheo thực hành Chánh sự. Như đại chúng hiện nay, cũng như chư Phật thời vị lai cũng có đại chúng tỳ kheo thực hành Chánh sự.

Như đại chúng hôm nay, không có gì khác, các bậc trưởng lão tỳ kheo cũng chúng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đầy đủ bốn tâm vô lượng: Từ, Bi, Hỷ, Xả. Vào: Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đầy đủ trọn vẹn như nhau.

Có những vị tỳ kheo ba kiết đã sạch chúng đắc Tu đà hoàn không còn đọa vào ác thú. Pháp quyết định hướng tâm bồ đề, còn bảy lần tái sanh cuối cùng chấm dứt khổ đau.

Có những vị tỳ kheo ba kiết đã sạch, tham, sân, si còn ít chúng đắc Tư đà hàm.

Có những vị tỳ kheo năm hạ phần kiết sử đã sạch chúng đắc A na hàm. Sanh bát niết bàn, không còn tái sanh.

Ở cõi đời này, có tỳ kheo chúng đắc vô lượng thần thông cảnh giới. Thiên nhĩ, tha tâm thông, Túc mạng trí thông, Sanh tử trí, Lộ tận trí.

Có những vị tỳ kheo tu bất tịnh quán dứt hẳn tham dục.

Có những vị tỳ kheo tu Từ Bi Tâm đoạn tận giận hờn.

Có những vị tỳ kheo tu Vô thường tưởng dứt sạch ngã mạng.

Có những vị tỳ kheo tu Tứ niệm xứ cắt đứt Giác tưởng.

Làm thế nào vị tỳ kheo tu Tứ niệm xứ để cắt đứt Giác tưởng. Vị

tỳ kheo này đến nơi yên tĩnh quán niệm bốn cách sau đây:

Quán thân bất tịnh

Quán thọ thị khổ

Quán tâm vô thường

Quán pháp vô ngã

Đức Thế Tôn thuyết giảng xong, chư thượng tọa Thanh văn cũng như những vị tỳ kheo trẻ tuổi vui mừng, đánh lễ đức Thế Tôn rồi lui ra.

Đại Bảo Trang Nghiêm

Vía Đức Phật A Di Đà

Ngày 17, tháng 11, Canh Tý, 2020

BÀI KINH SỐ 25

ĐỨC THẾ TÔN DẠY:
TÁM ĐẠI BỒ TÁT KINH

Con nghe như vậy, một thời đức Thế Tôn đang ở nước Xá Vệ, trong tinh xá của ông Cấp Cô Độc và rừng cây của thái tử Kỳ Đà cùng một ngàn hai trăm năm mươi vị tỳ kheo và tám vị Đại Bồ Tát. Tên quý ngài như sau:

Diệu Cát Tường Đại Bồ Tát

Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Đại Bồ Tát

Di Lạc Đại Bồ Tát

Hư Không Tạng Đại Bồ Tát

Đại Hạnh Phổ Hiền Đại Bồ Tát

Kim Cang Thủ Đại Bồ Tát

Trừ Cái Chướng Đại Bồ Tát

Đại Nguyên Địa Tạng Đại Bồ Tát.

Quý Đại Bồ Tát đều là bậc đứng đầu. Lại có các vị Đại Bồ Tát sau đây nữa:

Vô năng Thắng Đại Bồ Tát

Long Tướng Đại Bồ Tát

Hỷ Ý Đại Bồ Tát

Vô Cấu Tạng Đại Bồ Tát

Vô Cấu Xưng Đại Bồ Tát

Trí Vương Đại Bồ Tát

Vô Biên Quân Đại Bồ Tát

Trí Quang Đại Bồ Tát

Huệ Quang Đại Bồ Tát

Huệ Đăng Đại Bồ Tát

Trí Đăng Đại Bồ Tát

Phạm Thọ Đại Bồ Tát

Thiên Quan Đại Bồ Tát

Như vậy các vị Đại Bồ Tát cùng đến đạo tràng.

Bấy giờ đức Thế Tôn gọi: Này Xá Lợi Phất. Ông hãy lắng lòng lắng nghe: Về thuở quá khứ, ở hướng Đông có hằng hà sa số thế giới. Trong đó có cõi Phật tên Vô Năng Thắng, trong cõi này đức Thế Tôn tên: Thiện Tinh Tấn Cát Tường Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, Ngài vì tất cả chúng sanh bấy giờ, giảng dạy vi diệu pháp.

Lại nữa này Xá Lợi Phất, cũng ở hướng Đông có mười hằng hà sa số thế giới. Trong đó có cõi Phật tên Vô Ngã. Trong cõi này có đức Thế Tôn tên: Phổ Chiếu Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Ngài vì tất cả chúng sanh bấy giờ, giảng dạy vi diệu pháp.

Lại nữa này Xá Lợi Phất, cũng ở hướng Đông có ba hằng hà sa số thế giới. Trong đó có cõi Phật tên Thiện Ái. Trong cõi này có đức Thế Tôn tên: Cát Tường Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Ngài vì tất cả chúng sanh bấy giờ, giảng dạy vi diệu pháp.

Lại nữa này Xá Lợi Phất, cũng ở hướng Đông có ba mươi bốn hằng hà sa số thế giới. Trong đó có cõi Phật tên Tịch Tĩnh Tạng. Trong cõi này có đức Thế Tôn tên: Ấn Nại La Kế Đồ Đặc Phước Nặc Vương Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Ngài vì tất cả chúng sanh bấy giờ, giảng dạy vi diệu pháp.

Lại nữa này Xá Lợi Phất, cũng ở hướng Đông có năm hằng hà sa số thế giới. Trong đó có cõi Phật tên Ly Trần. Trong Cõi này có đức Thế Tôn tên: Hỷ Công Đức Quang Tự Tại Vương Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, Ngài vì tất cả chúng sanh bấy giờ, giảng dạy vi diệu pháp.

Đức Thế Tôn dạy ngài Xá Lợi Phất rằng: Nếu có Phật tử nam, Phật tử nữ hay bất cứ người nào mà nghe được danh hiệu chư Phật, Bồ tát trong kinh này dù chỉ một lần phát tâm trì niệm, ghi nhớ, ghi chép, trì tụng, giảng giải cho người khác hiểu biết. Thì sau khi mạng chung, không bao giờ sanh vào: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh. Không bao giờ sanh vào nhà có tà kiến, giai cấp hạ tiện.

Cũng không sanh vào trời Trường Thọ, vào cõi Ta bà đầy đủ năm thứ Ô uế: Kiếp ô uế, Thấy ô uế, Phiền não ô uế, Chúng sanh ô uế, Đời sống ô uế.

Cũng không sanh vào chỗ đói khát, bệnh tật, chiến tranh, giết giã.

Cũng không sanh vào chỗ Vua, Chúa há hiếp cướp bóc dân lành, nạn nước, nạn lửa, nạn động đất, nạn cướp giựt, nạn voi dày, cạp, sư tử ăn thịt.

Luôn luôn sanh vào nước nào, cõi nào có phụng thờ Tam Bảo. Thân cao ráo, khỏe mạnh, sáu căn trọn vẹn. Bà con giòng họ biết kính thờ Tam bảo, phụng dưỡng cha mẹ, làm lành lánh dữ.

Đầy đủ Tứ Vô Lượng Tâm, Sáu Ba La Mật, hiểu tường tận giáo nghĩa thâm sâu của Phật. Cuối cùng chính mình tự biết:

Sanh đã tận

Phạm hạnh đã thành

Những việc đáng làm đã làm xong

Không còn tái sanh vào cõi đời này nữa, trừ phát nguyện vào đời độ sanh.

Khi đức Thế Tôn thuyết giảng xong, chư đại Bồ tát, ngài Xá Lợi Phất, chư Tỷ kheo, Trời, Người, A tu la, v.v.. rất vui mừng nguyện một lòng tin theo và thực hành.

Đại Bảo Trang Nghiêm

Ghi chú:

Đại tạng 14, N. 490, Trang 751c

*Phương Danh Phật Tử
Cúng Dường Ấn Tống
Vô Biên Pháp Lạc 1*

Cầu an chư Phật tử

1. Chơn Hào
2. Hoa Thiện
3. Đồng Pháp
4. Đồng Thành
5. Quảng Minh
6. Quảng Hiển
7. Viên Hương
8. Diệu Huệ
9. Chơn Thọ
10. Phước Hiển
11. Nguyễn Nga
12. Tịnh Phương
13. Tịnh Hiền
14. Hải Chơn Nguyên
15. Tịnh Minh
16. Nguyễn Anh Vinh
17. Đặng Quang Kiêm-Vinh
18. Diệu Tâm
19. Diệu Mai
20. Tịnh Vân
21. Thiện Diệu
22. Đồng Nhơn
23. Quảng Định - Tịnh Ngộ
24. Lưu Hoàn Tôn
25. Secilia, Kelly

26. Lưu Kim Ngọc
27. Diệu Phước
28. Chúc Hỷ
29. Huệ Thông
30. Chúc Trác
31. Chúc Tương
32. Trịnh Thu Helen
33. Trịnh Nancy
34. Russell Low
35. Vân Lê Arron
36. Trịnh Hữu Thắng
37. Trịnh Tâm Thực
38. Trịnh Tâm Thảo
39. Nguyễn Khoa Viên Minh

Cầu Siêu Chu Hương Linh

1. Trịnh Thế
2. Ngô Thị Chè
3. Trịnh Hữu Thuận
4. Trần Mạnh Tân

*Nguyện đem công đức này
Hương về khắp tất cả
Để tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.*



HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỒNG TUYÊN
1945 - 2022

TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỒNG TUYÊN

I/ Thân Thế

Hòa thượng Thích Đồng Tuyên (thường gọi là Hòa thượng Thích Thái Siêu) thê danh Trương Thái Siêu, Pháp danh Thị Đạt, Pháp tự Hạnh Hưng, Pháp hiệu Đồng Tuyên, thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 42.

Hòa thượng sinh ngày 27 tháng 09 năm Ất Dậu 1945 tại làng Văn Sơn, quận Thanh Hải, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam. Thân phụ là cụ ông Trương Tám (có tên khác là Trương Hoàng Anh, Trương Thái Học) và thân mẫu là cụ bà Trần Thị Hữu (có tên khác là Hoa). Gia đình có 11 anh chị em, Hòa thượng là người con thứ hai trong gia đình.

Hòa thượng sinh trưởng trong gia đình gia phong giáo dục và sùng mộ Đạo Phật, nên Ngài ảnh hưởng nề nếp đó và tạo nên phong cách mô phạm sau này.

II/ Xuất Gia, Thọ Giới Và Tu Học

Nhờ túc duyên thù thắng, nên vào tháng 8 năm Đinh Dậu 1957, lúc 12 tuổi, Hòa thượng phát khởi chí nguyện xuất trần. Được sự cho phép của song thân, Ngài đến Tổ đình Sắc Tứ Thiền Lâm Tự, thôn Đắc Nhơn, quận Bửu Sơn, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam đánh lễ Hòa thượng thượng Như hạ Thọ, Tự Giải Thoát, Hiệu Huyền Tân (1911-1979) làm Bốn Sư thê phát xuất gia.

Sau bốn năm tu học tại Sắc Tứ Thiền Lâm Tự, Hòa

thượng đã học xong hai thời công phu, bốn quyển luật tiểu, giáo lý Phật học cơ bản, các oai nghi làm chú tiểu, tư cách hầu Thầy và nhất là sự phát Tâm Bồ Đề. Sau khi được Bôn sư và sư huynh Điền tọa Đồng Hải duyệt xét và chấp thuận, Ngài được sư phụ cho ra Phật Học Viện Phổ Đà, tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, nơi được thành lập vào năm 1961, do Hòa Thượng Thích Trí Hữu làm Giám viện. Thời đó, Phật Học Viện này chỉ chuyên tu, chuyên học nội điển và Anh văn.

Vào năm Nhâm Dần 1962, khi thấy Ngài hội đủ cơ duyên để lãnh thọ giới pháp xuất gia, Hòa thượng Bôn sư đã cho phép ngài được thọ giới Sa-di, trong Giới đàn do Hòa thượng Thích Tôn Thắng làm Đàn Đầu Hòa thượng.

Khoảng giữa năm Bính Ngọ 1966, Hòa thượng được nhập chúng vào Phật Học Viện Trung Phần Hải Đức, Nha Trang. Ở đây học tăng được học song song hai chương trình: Nội Điển và ngôn ngữ Hán-Anh-Pháp.

Năm Mậu Thân 1968, Ngài thọ Đại giới Tỳ-kheo tại Đại giới đàn được tổ chức ở Phật Học Viện Trung Phần Hải Đức, Nha Trang, do Đức Đệ Nhất Tăng Thống Đại Lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết làm Đàn Đầu Hòa thượng.

Sau khi đậu Tú Tài phần 1 – ban B, năm 1970, bốn mươi tám tăng sinh, trong đó có Hòa thượng được đưa vào Phật Học Viện Giác Nguyên, Bến Vân Đồn, Quận 4, Sài Gòn, để tiếp tục học xong chương trình Trung học. Năm 1971, Hòa thượng đậu Tú Tài phần II – ban B và tốt nghiệp chương trình Trung Đẳng Phật Học.

Năm Quý Sửu 1973, toàn bộ tăng sinh ở Phật Học Viện Giác Nguyên được đưa qua Tu Viện Quảng Hương Già Lam, trên đường Lê Quang Định, quận Gò Vấp, Sài Gòn, do Hòa Thượng Thích Trí Thủ khai sơn. Hòa

thượng cư trú tại đây ròng rã 23 năm vừa học, vừa làm Phật sự, trong những hoàn cảnh khó khăn của đất nước thời bấy giờ.

Từ năm 1980 đến năm 1984, Hòa thượng đã làm quản chúng và tham dự lớp học Cao cấp Phật Học tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam do Hòa thượng Thích Trí Thủ làm Giám Viện; chư Hòa thượng Thích Minh Châu, Thích Huyền Quang, Thích Đồng Minh, Thích Tuệ Sỹ, Thích Chơn Thiện, các Giáo sư Trí Siêu Lê Mạnh Thát và Giáo sư Nguyễn Hồng Lý Kim Hoa làm Giáo thọ.

Từ năm 1993 đến 1997, Hòa thượng đã giảng dạy cho Tăng Ni sinh khóa III của Học Viện Phật giáo Việt Nam tại cơ sở cũ của Đại Học Vạn Hạnh trên đường Võ Duy Nghi, Phú Nhuận, Sài Gòn.

Duyên lành đã đến, năm 1997 Hòa thượng được đi du học Ấn Độ theo phong trào Tăng Ni Học Viện Vạn Hạnh, dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng Thích Minh Châu. Trong sáu năm liền bên xứ Phật, Hòa thượng học chuyên ngành ngôn ngữ Pali, Sanskrit và Luật tạng tại Đại học Delhi và Đại học Magadha.

Đến năm 2002, Hòa thượng tốt nghiệp Tiến Sĩ tại Đại học Magadha, Ấn Độ với Luận án “A Comparative Study of The Bhikkhu Pātimokkha of The Principal Buddhist Schools” (So Sánh Tỳ-kheo Giới của Các Trường Phái Chính Phật Giáo).

III/ Hành Đạo

Sau khi tốt nghiệp Tiến Sĩ, Hòa thượng trở về Việt Nam giúp việc giáo dục cho Tăng Ni và Phật tử. Năm sau, Đại Học Maha Prajna, Thái Lan mời Hòa thượng sang dạy môn Phật học.

Cuối năm Quý Mùi 2003, Hòa thượng được Hòa thượng Thích Nguyên Đạt, cựu học tăng Quảng Hương Già Lam, viện chủ Tu Viện Liễu Quán và trú trì Chùa Bảo Tịnh, bảo lãnh sang Hoa Kỳ để giảng dạy cho Tăng Ni tại Tu Viện Liễu Quán, San Diego, California.

Khi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ thành lập vào năm 2008, Hòa thượng đã được Đại Hội Khoáng Đại Thành Lập Giáo Hội cung thỉnh đảm nhận chức vụ Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoàng Pháp. Rồi các nhiệm kỳ kế tiếp Hòa thượng được thỉnh cử vào chức vụ Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục cho đến ngày viên tịch.

Hòa thượng cũng là một trong những vị giáo phẩm đã đóng góp xứng đáng công sức cho việc phát triển Giáo Hội, mà cụ thể là Hòa thượng đã làm Trưởng Ban Tổ Chức các khóa An Cư Kiết Hạ, Đại Hội thường niên và khoáng đại của GHPGVNTNHK. Đồng thời Hòa thượng cũng đã làm Trưởng Ban Tổ Chức các Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ trong nhiều năm qua.

Hòa thượng cũng đã đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng và phát triển Phật Giáo tại miền Đông và Đông Bắc Hoa Kỳ qua việc trực tiếp hoặc gián tiếp khuyến tấn chư Tăng, Ni tại nhiều tiểu bang miền Đông Hoa Kỳ tổ chức các khóa An Cư Kiết Hạ, các Đại Lễ Phật Đản để đưa Phật Giáo Việt Nam vào sinh hoạt của quần chúng Mỹ.

Nơi gương Thầy Tổ, Hòa thượng đã nỗ lực kiến tạo Tăng Già-lam để làm chỗ sinh hoạt tu học Phật Pháp cho quần chúng Phật tử. Cụ thể là Hòa thượng đã kiến lập Tinh xá Thiền Lâm tại thành phố Winchester, California; Khai sơn Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm tại thành phố Hayward, Lãnh đạo tinh thần Niệm Phật

Đường Fremont tại Bắc California; và cùng với Hòa thượng Thích Nguyên Siêu thành lập Chùa Phật Bảo tại thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Đồng thời, Hòa thượng được cung thỉnh làm cố vấn Chùa Tường Vân tại New Jersey, Chùa Ưu Đàm tại Las Vegas, đạo tràng Kiều Đàm Di tại Santa Ana, và đạo tràng Khánh An tại San Jose.

Ngoài ra, Hòa thượng còn được tứ chúng mời đi thuyết pháp và hướng dẫn tu học khắp Hoa Kỳ, từ hội Phật Học Đuốc Tuệ ở Nam California cho đến các đạo tràng ở Miền Đông nước Mỹ. Không những thế, Hòa thượng còn được thỉnh đi giảng dạy tại nhiều khóa tu học ở Âu Châu, Canada, v.v...

Vào năm 2021, khi Hoà thượng Thích Tuệ Sỹ, vị Bình pháp của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, kêu gọi thành lập Hội Đồng Hoàng Pháp thuộc GHPGVNTN, Hòa thượng Thích Đồng Tuyên được cung thỉnh vào cương vị Trưởng Ban Ban Truyền Bá Giáo Lý của Hội Đồng Hoàng Pháp. Ngài cũng đã triệu tập nhiều phiên họp và đề cử, thành lập các ban Truyền Bá Giáo Lý cấp quốc gia và mời HT Thích Trường Sanh làm trưởng ban đặc trách ở Úc Châu/Tân Tây Lan, HT Thích Bồn Đạt ở Canada, HT Thích Tâm Huệ ở Châu Âu, và TT. Thích Thiện Duyên ở Hoa Kỳ đảm trách các chương trình chia sẻ Phật pháp online thuộc Hội Đồng Hoàng Pháp, GHPGVNTN. Ngoài ra, Ngài cũng được cung thỉnh vào cương vị Ủy viên Ủy Ban Phiên Dịch trong Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời thuộc Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Hòa thượng cũng đã không bỏ mất thì giờ quý báu để sáng tác, phiên dịch các tác phẩm như:

- Phật Thuyết Kinh Diệt Tội Trường Thọ và Thần Chú Bảo Hộ Hải Nhi,
- Vô Biên Pháp Lạc (do Lotus Media xuất bản năm 2021),
- Văn phạm Pàli,
- Phật Thi Kệ.

Ngoài những dịch phẩm trên, Hòa thượng còn biên soạn nhiều bài nghiên cứu, thường lấy tên Không Trú, những bài giảng dạy khắp nơi trên thế giới nhất là qua hệ thống online vào những năm gần đây.

Với thâm tình pháp lữ của Quảng Hương Già Lam và trong tinh thần Giải Hạnh tương ứng, Hòa thượng đã tham dự và chung cùng sinh hoạt trong tình huynh đệ mật thiết. Bao nhiêu Phật sự của Thân hữu Già Lam, Ngài cũng không từ nan, một lòng muốn chia sẻ và nuôi dưỡng hàng hậu học.

Ngoài ra, Hòa thượng cũng đã dạy dỗ, che chở và thương yêu tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam, nhất là các Ban Hướng Dẫn và đơn vị GDPT tại Bắc California. Ngài cũng đã giảng dạy cho Huynh trưởng các cấp, các khóa tu học: Kiên Trì Định Lực và các trại Huấn luyện của tổ chức GDPT. Ngài cũng là Cố Vấn Giáo Hạnh cho đơn vị GDPT Chánh Đức những năm trước khi viên tịch.

IV/ Viên Tịch

Trước một ngày viên tịch, Hòa thượng đã sinh hoạt lễ Bó Tát hằng tháng của Cộng Đồng Phật Giáo Bắc California. Vào ngày Hòa thượng tịch, Ngài vẫn còn sinh hoạt Phật sự, phân phát thức ăn cho những người vô gia cư. Trưa về Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm thọ trai, sau đó vào buổi chiều Ngài đã an tường xả bỏ báo thân khoảng 6

giờ chiều ngày 20 tháng 3 năm 2022 (nhằm ngày 18 tháng 2 năm Nhâm Dân) tại Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm, thành phố Hayward, tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 78 tuổi, lập thọ 54.

Hòa thượng Tân Viên Tịch là vị cao tăng trong chốn Thiền Môn của Phật Giáo Việt Nam. Với sở học bác lãm và kiến thức Phật học uyên thâm, với hạnh khiêm cung, kham nhẫn, và tận tụy phục vụ đạo pháp và Giáo Hội, Hòa thượng ra đi là mất mát rất lớn trong lòng môn đồ pháp quyến và để lại khoảng trống khó có thể bù đắp đối với Tăng, Ni và Phật tử mọi giới trong và ngoài nước.

Đức Thế Tôn đã từng dạy:

*“Chư hành vô thường,
Thị sanh diệt pháp,
Sanh diệt diệt dĩ,
Tịch diệt vi lạc.”*

Ngưỡng nguyện Giác linh Hòa thượng Cao đẳng Phật quốc, và sớm hồi nhập Ta bà để tiếp tục hoàn thành thế nguyện hoằng dương chánh pháp, tiếp độ quần sanh.

Nam Mô Tân Viên Tịch, Từ Lâm Tế Chánh Tông tứ thập nhị thế, Đại Bảo Trang Nghiêm đường thượng khai sơn trú trì, Huý thượng Thị hạ Đạt, Tự Hạnh Hưng, Hiệu Đồng Tuyên Giác linh Hòa thượng liên tòa chứng giám.

Phật lịch 2565, dương lịch 2022
Môn đồ pháp quyến phụng soạn.