

cùng một lúc với trái tim lý tưởng của con người cũng lần thu hẹp lại. Và sự kiện này đã khai sinh ra một trật tự mới trên thế giới có ảnh hưởng chính trị đến hầu hết mọi quốc gia, lối cuốn theo cả số phận hăm hiu của hàng vạn đồng bào thân yêu của chúng ta còn bị kẹt lại trong các trại tỵ nạn ở Đông Nam Á. Hướng về những đồng bào thiếu may mắn bị miễn cưỡng hồi hương khổ sầu tuyệt vọng đang mang hình ảnh Phật, Chúa trở lại quê nhà mà chúng ta không sao tránh khỏi đau lòng. Đối với tâm trạng của những kẻ khi ra đi hay lúc trở về cũng chỉ mang theo có chừng ấy tài sản tinh thần thì điều đó càng chứng tỏ rằng sự hiểu đạo của họ ngày nay quả là một ý thức thực tế có giá trị tinh thần tối cần cho cuộc sống của con người không thể không có được. Trái lại về phần những người Phật tử may mắn được dịp thờ Phật ở phương xa thì công đức của họ cũng có cơ hội chứng minh qua những nhiệt tình gìn giữ giềng mối đạo mà họ đã tận tâm đóng góp thật nhiều nhưng không đủ, vì lẽ bế nạn của nước ta ngày nay là kết quả của một sự chất chồng nhiều oan nghiệt lịch sử dồn đau. Do vậy, mỗi khi nhớ về quê hương nghèo khổ, đạo pháp suy vong thì không riêng gì Phật tử mà bất cứ ai ai cũng mong có dịp làm được một cái gì nhỏ mọn để sẵn sàng hiến dâng cho tổ quốc.

Trong thực tế, nếu người ta muốn tránh nói đến hai chữ đóng góp với xã hội hiện hữu để tái lập trật tự đạo lý, an sinh cho dân tộc thì sự thực cũng đã cho phép người ta nhận thấy đã có một mặt trận tôn giáo tấn công vào phòng tuyến của chính quyền để giành lại những công trình dân tộc bị bỏ ngỏ là chính phủ không chứng tỏ được có khả năng bao quản. Đó là phong trào tranh đấu phục hưng truyền thống văn hóa thôn ấp mà mái đình chùa là biểu tượng cho trung tâm sinh hoạt văn hóa vốn là hồn thiêng làng xã đã có tự bao đời trong tập quán nhân văn của dân ta. Có ai mà quên được thời gian quá khứ tủi nhục của dân tộc đã chôn vùi biết bao nhiêu giấc mơ hoa của thế hệ trẻ vốn là những nạn nhân trực tiếp của chiến tranh, chủ nghĩa, kỳ thị. Các bạn trẻ của chúng ta đó đã bỏ qua biết bao tuổi xuân thơ mộng, vàng son của thời niên thiếu.

Chẳng hạn như mỗi năm đi học mà chỉ chờ đợi có một ngày để đến chùa tham dự lễ Giũt Giàn (lễ vật cúng cô hồn) vui không thể tả. Từ những đám cúng đình, hát bội, những ngày các bô lão, thân hào nhân sĩ địa phương hội họp dưới mái đình làng cạnh gốc cây đa bàn việc nước đến những đêm khuya nghe tiếng chuông mõ công phu, hai buổi sớm chiều tụng niệm trong chùa. Ngoài ra, những năm tháng được mùa, chùa càng được tấp nập tín đồ đến dâng hoa cúng dường tạ ơn chư Phật ngoài những ngày lễ lớn v.v...

Giá trị tinh thần của đình chùa do vậy được coi như là những cái nôi giao lưu văn hóa của dân tộc từ ở hạ tầng cơ sở dân gian thể hiện qua sinh hoạt hằng ngày bằng tinh thần thiện, tương thân đoàn kết và trật tự xóm làng. Và chính bởi vì lẽ đó mà hôm nay đứng trước những khó khăn, phức tạp trong quan niệm về những cái nhìn về tư thế hành đạo của người Phật tử đường xa đối với tiền đồ Phật giáo mà chúng ta đặt thành vấn đề trước mắt cần phải làm ngay không nên chần chờ, do dự. Trước hết, người Phật tử Việt kiều có bốn phận phải sáng suốt nhận diện lại một cách đúng đắn về chân dung tín ngưỡng nguồn gốc của tổ tiên để có những khái niệm rõ rệt về quyền thừa kế hợp tình hợp lý trong hàng ngũ cao tăng lãnh đạo Phật giáo có giá trị chính thống ở nước nhà hầu tránh được mọi sự băng hoại về ý nghĩa tinh thần của một sự ngộ nhận nếu có xảy ra. Sau đó, một khi đã trút hết những suy tư về mùa pháp nạn và hiểu thêm được nhiều về ý nghĩa của những buổi lễ Mò Trừ Sự Trói Buộc thì hãy cùng nhau có những quyết định để kịp thời tiếp tay cùng Giáo Hội bắt đầu chấn hưng màu cờ, sắc áo đạo vàng.

Trên phương diện đóng góp này, người Phật tử Việt Nam trong cộng đồng hải ngoại có những việc làm cụ thể là tham gia tài vật góp về trong nước cho các chùa chiền nào mà mình muốn tái thiết, bảo tồn. Trợ giúp tăng ni ở trong nước (người nào mình muốn) có phương tiện học hành tới nơi tới chốn để họ có đủ khả năng thi hành nhiệm vụ sứ giả Như Lai, đảm nhận vai trò hoằng dương chánh pháp về sau. Song song với sự đóng góp phần tài vật đó, người Phật tử hải ngoại cũng đừng quên sự hiện diện

của các ngôi chùa hải ngoại ở gần địa phương mình. Đến chùa nghe các lời tăng ni thuyết giảng giáo lý thường xuyên sẽ giúp chúng ta có dịp ôn lại những bài học ở cuộc đời ô trọc vô thường, nghiệt ngã. Tại nhà, phải niệm Phật cầu kinh, mở mắt nhìn con đường sáng tu thân trước chân trời bao la học thức của con người để xác định lại lòng trung thành với đạo, để hành đạo sao cho có kết quả theo kịp yếu tố thời gian, đáp ứng nhu cầu thời đại.

Về mặt này, quan niệm mới nêu trên vừa thoáng nghe qua thì người ta có cảm tưởng rằng kẻ ngoan đạo sống ở giữa thời buổi bầy giở, trước hết, sẽ phải chịu nhận lấy bao điều thua thiệt. Lý do, khi nhìn vào cuộc đời trần tục mà số kiếp nhân duyên gây lăm lăm cảnh phù phàng thì người ta làm sao có thể tránh được tâm hồn không giao động vì mọi trục giác, suy tư. Cũng từ những ý nghĩ đó mà phát sinh ra nguyên nhân mọi sự so bì để tranh nhau làm sao có lợi cho cá nhân, phe nhóm mình trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu ý thức một cách tổng quát đơn thuần như vậy thì người ta tưởng không cần đến mọi phương thức hành xử của người Phật tử trong khái niệm hòa đồng, sống đạo với hầu hết mọi người... Nhớ lại thuở từ ngày khai đạo, Phật giáo vốn là sản phẩm tinh túy của trung tâm quyền lực, là đỉnh cao trí tuệ của nhân gian khi một vị Vua quyết định từ bỏ ngai vàng điện ngọc của mình để xả thân cầu đạo, để cứu khổ cho loài người, vạn vật. Ngày nay, thừa hưởng sự nghiệp tinh thần như biển cả bao dung đó, người Phật tử chúng ta thật không có lý do gì mà không hiểu được tầm mức tối quan trọng của một di sản thiêng liêng vô giá của Đức Phật để lại cho thế gian.

Trong kinh điển lưu truyền cho hậu thế, Phật dạy rằng hầu hết chúng sinh ở trên đời đều mang nghiệp của mình từ tiền kiếp. Tuy nhiên, nếu tất cả chúng sinh ai ai cũng có lòng theo và tưởng đến Phật mà không vụng đường tu thì không những được Phật ra tay cứu độ mà còn có thể tự mình đạt đến một trình độ siêu phàm để tham thiền nhập định theo như gương hình ảnh của Ngài.

Là một con người tầm thường trong cuộc sống, Phật tử chúng ta nói chung, ai mà chẳng bị đắm

chìm vào xã hội mà cuộc sống bon chen sẽ là mọi nguyên nhân thất nút của định mệnh oan nghiệt sau này. Vậy muốn gỡ rối nỗi khổ đau cho cuộc đời mai hậu hầu dọn mình vào thế giới nhẹ nhàng cực lạc tương lai, người Phật tử chúng ta tưởng cần nên đặt lại vấn đề tu và nhất là hành đạo. Và nếu định nghĩa một cách đơn giản thì tu có nghĩa là học đạo và hành đạo có nghĩa là thực hiện ra ngoài đời những điều đã học được. Dĩ nhiên, đứng trên phương diện xã hội và nhân văn thì quan niệm về hành đạo là một đề tài thiết yếu có ảnh hưởng trực tiếp được cập nhật hóa đến đời sống cộng đồng, là một điều kiện cần để cho người Phật tử áp dụng thi hành giáo lý đã học. Ngoài ra, hành đạo tự nó còn có mang theo hai ý nghĩa: Thứ nhất là làm sáng danh đạo bằng cách tự chính mình làm gương cho kẻ khác noi theo. Ý nghĩa thứ hai là cố gắng tìm mọi cơ hội và phương tiện để quảng bá giáo lý theo lời rao giảng của Đức Phật, thực hiện đúng đắn những gì đã lãnh hội qua lời thuyết pháp của chư tăng ở dưới mái chùa.

Từ nhiệm vụ trung thành với đạo đến vai trò công quả hiển dāng công đức còn bắt buộc người Phật tử cũng phải luôn luôn thể hiện được bản tính thām nhuần đạo pháp của mình qua từ những phương pháp dưỡng sinh như ăn uống, cử kiếng đúng theo giới trai, phải hiếu thảo với mẹ cha và từ bi hỉ xả với tất cả mọi người. Vẫn chưa đủ, người Phật tử còn phải luôn luôn cảnh giác, đề cao tinh thần và ý chí hành đạo vì điều kiện này có một tầm ảnh hưởng quan trọng không thể không có để đạt đến mục đích.

Để quán triệt mọi trở ngại ở đời do từ đâu tới thì người Phật tử ít ra phải cần, trước hết, là bằng lòng với số phận của mình trong hiện tại, giả sử nếu có chấp mê thì phải chỉ là những giây phút suy tư dừng lại ở trong lòng. Quả địa cầu tuy có bao la song định mệnh con người vẫn không thoát khỏi lưới trời giăng mắc đây thiên la, địa võng. Huống chi Phật đã từng dạy rằng hầu hết mọi sự đời trên thế gian không có gì là vĩnh cửu vậy thì sao chúng ta tội tình chi mà không biết tự giải thoát tâm hồn. Vì chính vật chất là nguyên nhân thủ phạm đã đưa đẩy con người đi lần vào địa ngục. Một màu sắc, âm thanh nào tới

tâm cũng có đầy khả năng quyến rũ để con người cố gắng chạy theo giành giật, thụ hưởng cho đến khi trút hơi tàn thì mới hiểu được mình đã phí phạm thời gian thay vì để dùng vào làm việc công ích giúp đời học đạo. Như vậy, người Phật tử thêm một lần nữa cần phải có ý thức sâu đậm, rõ ràng về quan niệm nhân sinh vì hễ nếu cứ ngày nào còn lòng vòng chạy theo ảo ảnh thì tức là ngày đó người Phật tử hãy còn bản năng thụ động và sống "trên" phương tiện sẵn có của chính mình.

Trong địa hạt kinh doanh quốc gia cũng như quốc tế, các chuyên gia kỹ thuật bao giờ cũng tính toán hoàn chỉnh làm sao cho trị giá cổ phần đầu tư của họ trên trương mục mỗi ngày được thêm nhiều lợi nhuận. Do đó, mặt hàng thị trường tiêu thụ lúc nào cũng được thay đổi nhằm tấn công vào thị hiếu của các phong trào của con người văn minh thời thượng. Sự kiện này gây nên tác hại trên bình diện tâm lý đối với khối người dân bên cạnh lúc nào cũng thêm thường, ước muốn tiêu dùng. Dù muốn hay không, về phần người Phật tử Việt Nam hải ngoại của chúng ta hôm nay đang sống trong những quốc gia tiền tiến cũng phải bị ảnh hưởng không ít thì nhiều về khía cạnh của mọi màu sắc đó. Và như vậy, ý chí quyết tâm hành đạo đã thực sự gặp nhiều trở ngại trước mắt khó có thể vượt qua.

Vậy muốn được thanh thām tinh thần trên đường hành đạo, người Phật tử hãy đừng quên đi vào thực tế, đào sâu ý nghĩa mối tương quan giữa xã hội hiện tại và bản thể của cá nhân mình để tự lượng sức nặng gánh vác, đảm đang, cố gắng làm sao tạo được điều kiện cuộc sống quân bình về vật chất đối với tinh thần. Không tạo được điều kiện cần thiết đó, người Phật tử chắc chắn sẽ bị mất thăng bằng và vấp ngã trước những phương tiện văn minh cám dỗ trên tâm tay, khởi tâm vai bé nhỏ của mình. Hơn nữa, nếu sai lầm toan tính mà muốn thỏa mãn những ước mơ thì lại phải sa rơi vào quỹ đạo của nợ nần dưới chiêu bài trả góp cho các trị giá nhu cầu, và tới chừng đó tự mình sẽ vô tình đã biến thành những con nợ nhỏ của các đại công ty thương mại lớn. Chính vì lẽ đó, trở lại vấn đề đơn giản đặt ra chân dung mới cho người Phật tử Việt kiều hôm nay

đúng trong tư thế và khả năng hành đạo trong hoàn cảnh khá tế nhị, khó khăn nếu phải không làm được cái gì khá hơn thì cũng không nên chạy theo cuộc sống đua đòi vật chất vượt qua mức tài chánh, làm hao thủng ngân sách gia đình mà chung cuộc không mang lại một lợi ích thiết thực nào về giá trị tinh thần cho cuộc sống mai sau.

Do vậy, thay vì mọi sự tiêu xài không cần bản thì người Phật tử Việt kiều hãy cố gắng sắp xếp lại trật tự cuộc sống gia đình để cứu đạo giúp đời trong mùa pháp nạn bằng cách hãy gọi tấm lòng trước khi trao tặng vật về tận quê hương cho Giáo Hội trong nước có phương tiện phục hồi các cơ sở văn hóa chùa chiền vốn đã bị đình trệ mọi hoạt động từ bao năm qua.

Cắt khoát được quan niệm đó thì người Phật tử mới thực sự được bình tâm kinh kệ, gần gũi nhiều hơn chốn cửa Thiền để cùng đồng đạo rèn luyện tâm thân, để ngoài xã hội giao thiệp với mọi người cùng xây dựng một tinh thần viên mãn ở tương lai và làm cho đẹp đạo tốt đời. Còn đối với gia đình sẽ là một dịp để giáo dục con em biết được nhiều về ý nghĩa cuộc sống mà đâu là cội phúc, nợ nào là dây oan được nhìn thấy trước ở tận nẻo đường vãng sinh cực lạc.

Tóm lại, việc xác định thêm một lần nữa về tư thế của người Phật tử Việt kiều hôm nay cũng không ngoài mục đích. Trước hết là khởi động lại tình cảm đồng đạo đối với sự nghiệp của Giáo Hội Phật Giáo nước nhà đã dày công xây dựng, truyền thừa trên hai ngàn năm lịch sử. Thứ đến, kêu gọi mọi sự ý thức lương tâm tự do, dân chủ, tinh thần khai phóng của đồng đạo để đề dāng phân biệt u minh hai lối đi vào khi đang trên đường hành đạo tha phương gặp nhiều trở ngại, khó khăn. Và sau cùng là đề nghị những việc làm cụ thể đóng góp vào công cuộc bảo tồn truyền thống văn hóa giống nòi. Chừng ấy những sự kiện kết tinh sẽ thành tựu được chân dung của người Phật tử Việt kiều và cũng sẽ được nhìn thấy rõ hơn bằng nhiệt tình của mỗi trái tim hữu chung, hữu thủy.

... Đó là hình ảnh đạo hạnh khả kính của một vị Bồ Tát vươn mình trong thời đại mà trên mặt hồ sẽ chỉ thấy nở ra có những đóa hoa Sen •

Bài nói chuyện của Ký Giả Thế Huy trước Nghị Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Âu Châu kỳ V và trong cuộc Tuyệt Thực của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại trước trụ sở Quốc Hội Âu Châu ngày 13, 14, 15 & 16 tháng 9 năm 1992 tại Strasbourg - Pháp

QUÁ TRÌNH LỪA ĐẢO CỦA CSVN VÀ VAI TRÒ CỦA TÔN GIÁO TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC

Kính thưa Quý Vị Đại Biểu các Đảng Phái, các Tổ Chức Đấu Tranh và Đại Diện các Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Tại Âu Châu hiện diện trong Nghị Hội kỳ V tại hội trường hôm nay.

Kính thưa Liệt Quý Vị,
Tai họa của Dân Tộc Việt Nam khởi đi từ ngày 03.02.1930, khi Hồ Chí Minh và những người tay sai lập ra Đông Dương Cộng Sản Đảng dưới chiêu bài đánh đuổi Thực Dân Pháp khởi lãnh thổ Việt Nam và sau đó, qua những biến chuyển của tình thế đã lần lượt đổi tên thành Đảng Cộng Sản Việt Nam rồi Đảng Lao Động Việt Nam và cướp chính quyền vào ngày 19.8.1945. Hồ Chí Minh đã du nhập tà thuyết Cộng Sản vào bán đảo Đông Dương sau khi bị bác đôn xin theo học Trường Thuộc Địa ở Pháp, nhưng ý đồ làm tay sai cho Thực Dân bất thành và trước tương lai tối tăm, lam lũ của kẻ ít học, trắng tay y đã dựa vào Đảng Xã Hội Pháp để được sang Mẫu Quốc Nga Sô với chức trưởng mưu đồ Vương Bá.

Từ Mạc Tư Khoa, Hồ Chí Minh về hoạt động tại vùng Nam Trung Hoa để tìm đường trở lại Việt Nam và đã lừa gạt được rất nhiều phe phái kể cả Việt Nam và ngoại quốc. Vào những thời điểm đó, ít ai nhìn ra được cái tai họa vô cùng của Dân Tộc mà Hồ Chí Minh đang manh nha chủ xướng.

Vì nghĩ đến hào quang của Dân Tộc Việt Nam Độc Lập, Tự Do, người ta đã lơ là, kém cảnh giác để cho Đảng Cộng Sản Việt Nam thao túng và cướp công kháng chiến của toàn dân. Sách lược cứng rắn hoặc mềm dẻo cũng như các chiêu bài giai đoạn được ngụy trang và nghiên cứu kỹ càng của Lê Nin được áp dụng và gạn lọc qua từng diễn biến đã lừa gạt được hầu hết những người làm

cách mạng và đấu tranh cho Độc Lập và Tự Do vào các thời điểm ấy.

Phong trào Việt Minh và Chính Phủ Liên Hiệp được thành lập năm 1946 đã dẫn đến việc tàn sát hàng chục ngàn Cán Bộ Quốc Gia và triệt hạ các Đảng Phái đã là những kinh nghiệm đớn đau, chua xót cho những người không nhìn ra được thực chất của người CS. Những quyết định sai lầm và sự thờ ơ của những người đứng đầu các Đảng Phái Quốc Gia trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đã khiến người CS lợi dụng để đem lại nỗi đau thương trăm thống cho cả Dân Tộc suốt gần nửa thế kỷ qua.

Kính thưa Liệt Quý Vị,

Nhắc lại những quá khứ trên, chúng tôi không có ý thống trách hoặc quy lỗi cho bất cứ ai nhưng từ những dữ kiện lịch sử ấy, chúng ta cần rút ra những kinh nghiệm cần thiết và chúng tôi muốn chứng minh rằng sự sai lầm của những người đấu tranh nhiều khi chỉ xảy ra trong một ngày cũng đủ đưa cả một Giông Nồi vào nồi đày đọa thảm khốc trong nhiều thế hệ kế tiếp. Đây là cái giá mà chúng ta phải trả cho những nhận thức lạc quan và niềm tin được đặt sai chỗ. Một ngọn lao được phóng đi, dù chỉ một giây sau đó không nhắm đúng mục tiêu nhưng khi biết ra thì đã trở thành quá trễ.

Do đó, những quyết định của chúng ta trong cuộc đấu tranh này dù lớn hay nhỏ cũng cần phải được dẫn đo, cân nhắc kỹ càng nhưng cũng phải kịp thời chặn đứng và triệt hạ ý đồ thâm độc của Cộng Sản nhằm lung đoạn và khuynh loát ý chí đấu tranh của chúng ta.

Dĩ nhiên, trong hoàn cảnh hiện nay ở Hải ngoại, không người Cộng Sản nào mang nhãn hiệu

hoặc xưng mình là Cộng Sản để đến với chúng ta. Do đó để nhận diện được họ, chúng ta phải trải qua các nỗ lực nghiên cứu, để ý trong nhiều năm tháng về các hoạt động, lập trường, khuynh hướng cũng như lời phát biểu của họ trước vấn đề và tìm ra các yếu tố để chứng minh vai trò tay sai ngấm ngấm cho kẻ thù mà chúng ta có nhiệm vụ phải phanh phui và đem ra ánh sáng.

Cộng Sản Việt Nam đang mất dần chỗ dựa qua những biến cố của khối Đông Âu và nhất là sau sự sụp đổ của Liên Bang Sô Viết, cộng thêm với những tranh chấp hiện nay với Trung Cộng về chủ quyền trên các hải đảo ngoài khơi Việt Nam nên hơn lúc nào hết, họ hiểu rằng họ bị đơn lẻ trước nhiều áp lực đến từ mọi phía. Vì vậy đối với Cộng Đồng Việt Nam chống cộng, họ tìm mọi cách để len lỏi, lung đoạn hầu phá vỡ hiệu năng của chúng ta để duy trì cán cân thế lực hiện có và cũng chính lúc này các con bài của họ được gài trong Cộng Đồng của chúng ta được chỉ thị bùng lên phá rối bằng rất nhiều hình thức và khuynh hướng khác nhau nhằm đưa ra các chủ trương hòa hoãn, thỏa hiệp và hợp tác xây dựng đất nước với chiêu bài được mệnh danh là Tình Tự Dân Tộc, sự đổi mới của Cộng Sản Việt Nam, sự thức tỉnh của các Thành Phần Đảng Viên Cộng Sản Lương Thiện ở trong nước. Một thủ đoạn khác dựa vào tâm lý dễ tin, chủ quan của những người thiên cận nhìn sự thay đổi ở Đông Âu và cho rằng chúng ta sẽ "bất chiến tự nhiên thành" vì sự sụp đổ hàng loạt của Cộng Sản ở khắp nơi tất nhiên sẽ dẫn đến sự suy sụp của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Luận điệu trên được những người Cộng Sản đưa ra nhằm tạo tình thần lạc quan, ý lại và thụ động

trong nỗ lực đấu tranh của người Việt Quốc Gia. Từ tâm lý thụ động và lơ là ấy của chúng ta, Cộng Sản Việt Nam sẽ có thời gian trì hoãn để giải quyết những khó khăn nội tại hầu chính đốn hàng ngũ, xây dựng lại tinh thần cán bộ đang hoang mang, mất niềm tin để lật ngược thế cờ và hồi sinh trong những tháng năm sắp tới. Không một thành quả nào tự nhiên mà đến cũng như không một cuộc Cách Mạng nào không đòi hỏi hy sinh và kiên trì, cố gắng. Chúng ta cần khẳng định rõ ràng điều đó.

Trong quá khứ, người Việt Quốc Gia đã lầm lẫn và bị phỉnh gạt để Cộng Sản lợi dụng nhiều rồi, chúng ta không thể và không được phép lạc quan và thờ ơ để lại bị Cộng Sản ru ngủ thêm một lần nữa và đắc tội với Lịch Sử.

Trên lãnh vực Văn Học và Nghệ Thuật cũng từ ít lâu nay có những hiện tượng bất tay, hợp tác giữa những người làm văn hóa khởi đầu bằng sự sẵn đón, hứa hẹn giao lưu của một số nhà văn, nhà báo Việt Nam Tự Do ở Hoa Kỳ với Đại Diện Văn Công của Cộng Sản Việt Nam trong chuyến đi của Ngụy Ngũ và Lê Lưu sang Mỹ năm 1989 cộng đồng Phong trào được khởi xướng bởi một số người làm công việc chữ nghĩa trong Cộng Đồng Việt Nam ở Mỹ Châu ca ngợi và tôn vinh những tác phẩm của các cây viết gốc Cộng Sản Bắc Việt được mệnh danh là "Văn Chương Phản Kháng" ở Việt Nam. Gần đây hơn, vào chính mùa hè năm nay, cuối tháng 6/92 trong buổi giới thiệu sách của một vài nhà văn, nhà thơ Việt Nam sống ở Mỹ được tổ chức tại Paris, người ta đã nhận thấy các cây viết và những người trong lãnh vực nghệ thuật của Cộng Sản xuất hiện rộn ràng bên cạnh các Văn Nghệ Sĩ nổi tiếng chống cộng ở Hải ngoại. Điều cần biết thêm là sự kiện trên được một số người coi như một hiện tượng giao hòa đáng khích lệ.

Nói lên điều này trước quý vị, chúng tôi muốn gióng lên một tiếng chuông báo động đau xót về nỗ lực xâm nhập từng bước trong nhiều lãnh vực từ chính trị đến văn hóa của Cộng Sản vào trong mọi môi trường đấu tranh của chúng ta.

Chúng tôi không đòi hỏi những nhà văn Việt Nam Hải ngoại trở thành những chuyên viên ngành An Ninh hoặc Phản Giám nhưng ít

ra với kinh nghiệm, với ý thức và trình độ sẵn có, họ phải hiểu rằng sự giao hòa, trộn lẫn trên không ích lợi gì mà ngược lại sẽ làm tan loãng khí thế và lập trường chống cộng của chúng ta đồng thời gây cho quần chúng Việt Nam những bẽ bàng, chua xót để từ đó niềm tin sẽ nhạt phai, quyết tâm sẽ chìm xuống.

Những sự việc xảy ra trong thời gian gần đây cho thấy một số người trong tầng lớp lãnh đạo cũ của Miền Nam đã trải thảm đỏ để chào chực và thần phục Bùi Tín hoặc xin làm Đại Sứ lưu động cho Cộng Sản Việt Nam hay yêu cầu Hoa Kỳ bỏ cấm vận đối với bạo quyền Hà Nội. Cùng lúc đó, một số người được coi là trí thức xung tưng, giao du với cán bộ trí vận Việt Cộng và trơ trẽn hơn nữa trong một bài báo viết về cuộc ra mắt tác phẩm ở Paris của một nhà văn có nhiều ảnh hưởng tại Nam California có đăng hình vợ của một cán bộ trí vận Cộng Sản được gọi là... Phu Nhân với vẻ vô cùng cung kính.

Nói tóm lại, dù người Quốc Gia đã bẽ bàng, cay đắng trước sự lừa đảo của Cộng Sản bởi các chiêu bài thỏa hiệp, hòa giải, liên minh, hợp tác và tình tự dân tộc qua rất nhiều giai đoạn khác nhau nhưng cho đến giờ này, khi Cộng Sản Việt Nam đang hoang mang, hoảng hốt vẫn còn rất nhiều người không hiểu vì vô tình hay cố ý muốn bắt tay với những người đã khởi xướng chủ trương bạo lực và đàn áp toàn dân từ gần nửa thế kỷ nay.

Kính thưa Liệt Quý Vị,
Sự hiện diện của quý vị trong Nghị Hội và trong ngày tuyệt thực này chứng tỏ chúng ta và nhiều người khác và đường xa, vì sức khỏe hoặc bận rộn không đến được, còn quan tâm đến các vấn đề của Đất Nước. Chúng ta hãy tâm nguyện rằng chúng ta nỗ lực hỗ trợ lẫn nhau trong mọi công tác, mọi Phong Trào dẫn đến việc triệt tiêu chế độ phi nhân, độc đoán và chuyên chế ở Việt Nam để muôn dân và con cháu chúng ta được sống một cuộc sống đáng gọi là đời sống của con người.

Cũng vào những năm tháng gần đây, sự chống đối của đồng bào ở trong nước lại ngày càng phát triển từ thái độ thụ động bất hợp tác với Cộng Sản bước sang hình thức đấu tranh. Các nỗ lực ấy xảy

ra với những bước đầu gây được khá nhiều chú ý qua các phong trào Nhân Bản của Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, của Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, của một số người cầm bút ở Miền Nam và nhất là phong trào của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Kính thưa Liệt Quý Vị,
Trong khuôn khổ bài tham luận dưới đây, chúng tôi chỉ đề cập đến vai trò của tôn giáo trong cuộc đấu tranh của toàn khối Dân Tộc trước những bất công, đàn áp của Cộng Sản ở Việt Nam hiện nay còn những nỗ lực đấu tranh khác ở trong nước, chúng tôi sẽ phân tích trong một bài nói chuyện khác.

Vai Trò Của Tôn Giáo Trong Nỗ Lực Đấu Tranh Của Dân Tộc.

Tôn giáo ngoài việc hướng dẫn chúng ta đến một thế giới vĩnh cửu sau đời sống con người còn dạy mỗi con người những phương cách sống cùng đồng loại một cách hài hòa, công bình và nhân ái. Không một tôn giáo nào chủ trương dung dưỡng bạo lực cũng như không giáo lý của tôn giáo nào dạy con người quay mặt với nỗi đau đày, bất hạnh của tha nhân. Tôn giáo luôn luôn đứng về phía con người, hòa nhịp trong đời sống, xoa dịu những đau thương, chông lại những bất công, cường quyền nhằm đàn áp con người. Đó là chủ trương "Thế Thiên hành đạo" hoặc trừ gian, diệt ác. Ngoài ra, tôn giáo còn dẫn đạo chúng ta tìm đến Chân, Thiện, Mỹ và con đường vĩnh cửu qua chính cuộc sống phù du, hữu hạn và tương đối của con người.

Theo đó, mọi thỏa hiệp với bạo lực, mọi mưu toan nhằm tìm sự biệt đãi cho tập thể mình do bất cứ ai hoặc tôn giáo nào chủ trương vào giai đoạn lịch sử này đều phải bị toàn thể quốc dân lên án bởi đó là thái độ ích kỷ, bất công, tự tách mình ra khỏi cộng đồng Dân Tộc. Mọi chiêu bài, mọi lời bào chữa dù được ngụy trang, biện thuyết dưới bất kể hình thức nào, bằng bất kể luận cứ nào cũng chỉ là để che dấu sự phản bội, quay lưng lại với nỗi khổn cùng chung của toàn dân.

Chủ nghĩa Cộng Sản và các tín điều của Marx nhằm hủy diệt tôn giáo, triệt hạ nền tảng đạo đức và

tinh thần qua chủ trương tam vô: Vô gia đình, vô tổ quốc và vô tôn giáo. Chính vì vậy trong tiến trình áp dụng và bành trướng chủ nghĩa này, người Cộng Sản tìm cách phá vỡ nền móng của gia đình và truyền thống cố hữu của Dân Tộc bằng cách nhồi sọ, dạy cho con tố cáo cha, vợ tố cáo chồng, tách tuổi trẻ ra khỏi ảnh hưởng của gia đình. Xiển dương tự do luyện ái qua hình thức đưa thanh niên vào đời sống tập thể của các sinh hoạt thanh thiếu niên xa hẳn gia đình.

Về tôn giáo, họ lập ra các tổ chức tôn giáo quốc doanh qua việc chiêu dụ, áp lực những tu sĩ thuộc ảnh hưởng của họ thành lập các cơ cấu được đặt tên là Tổ Chức tôn giáo yêu nước nằm trong hệ thống Mặt Trận Tổ Quốc dưới sự chỉ đạo của Cộng Sản để che dấu chủ trương tiêu diệt tôn giáo, một trong những quan điểm căn bản được coi như bản chất và là một tín điều của người Cộng Sản nói chung.

Mọi tu sĩ không nằm trong sự chi phối của Đảng đều bị canh chừng, quản chế trong đó các tu sĩ có ảnh hưởng đối với quần chúng hoặc vì lương tri con người, tôn trọng sự thật, lẽ phải và công bình đều bị bắt bớ và cáo buộc tội chống phá Cách Mạng và Nhà Nước bất kể họ thuộc tôn giáo nào.

Tôn giáo không làm chính trị nếu chính trị được hiểu theo nghĩa những hoạt động nhằm thâm tóm quyền lực hoặc khuynh loát cơ chế công quyền. Dĩ nhiên, đây không phải là chủ trương của bất cứ tôn giáo nào ở Việt Nam. Sự can thiệp, lên tiếng hoặc phản kháng của những vị trách nhiệm tinh thần các tôn giáo ở Việt Nam trước những vấn đề xã hội mà mỗi người đều liên đới, trong đó có giáo dân, tín đồ của từng tôn giáo là những phản ứng tự nhiên và bắt buộc bắt nguồn từ tinh nhân đạo, đặt căn bản trên lẽ công bằng và đức từ bi của con người nói chung và của hàng giáo phẩm của các tôn giáo nói riêng. Vấn đề xã hội đó là thể chế độc tài, là sự bất công, là việc giam cầm, bắt bớ người vô cố, là tước đoạt các quyền tự do căn bản của con người, là thái độ thù tiêu, đàn áp những người bất đồng chánh kiến và nhất là triệt hạ niềm tin và tín ngưỡng dẫn tới việc phá vỡ nền tảng đạo đức và truyền thống tốt đẹp của Dân Tộc. Chính vì thế rất nhiều người trong tầng lớp tu sĩ ở

Việt Nam đã bị quản thúc, tống giam hoặc bức tử không những từ năm 1976 mà còn hơn hai chục năm trước ở miền Bắc.

Riêng tại Miền Nam, sau khi Cộng Sản Hà Nội thống nhất sự cai trị trên toàn lãnh thổ năm 1976, họ đã ra lệnh cho các cơ quan cầm quyền địa phương tịch thu chùa chiền, chiếm đoạt tài sản, đất đai thuộc quyền sở hữu của tôn giáo dù những thửa đất chưa qua một sào, đồng thời cấm các chùa nuôi tăng chúng kế thừa, không cho phép đào luyện tu sĩ... Sự kiện trên không những xảy đến cho Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất mà còn là sách lược chung của Cộng Sản nhắm vào tất cả mọi tôn giáo ở Việt Nam. Điều đó cho thấy đây là những hành động phi pháp, vi phạm trắng trợn quyền tư hữu và là thái độ thù nghịch có chủ trương của Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đối với tôn giáo và giới tu sĩ của các tôn giáo ở trong nước không nằm trong sự sai khiến của họ.

Vì vậy, thông bạch của Hòa Thượng Thích Huyền Quang, quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất gửi các Tăng sĩ và Phật tử trong và ngoài nước không những là lời kêu gọi của Giáo Hội Phật Giáo trong nước mà còn là tiếng kêu uất nghẹn của toàn dân gọi đến chúng ta, những người có đầy đủ tự do và phương tiện để nói lên trước lương tri nhân loại những khổ cực, những lời kêu than bi thiết của mọi tầng lớp nhân dân tại quốc nội dưới chế độ khắc nghiệt, đè nén của bạo quyền Cộng Sản Việt Nam.

Do đó, chúng ta, dù ở tôn giáo nào, dù ở tổ chức nào cũng cần tiếp tay và nỗ lực đáp ứng để đồng bào ở trong nước hiểu rằng họ không chiến đấu lẻ loi mà họ được yểm trợ tích cực không những của gần 2 triệu người Việt Nam ở khắp nơi mà còn của cả cộng đồng thế giới.

Trước việc mất chỗ dựa vào các nước Cộng Sản đàn anh trên thế giới, một mặt Cộng Sản Việt Nam cố gắng lung đoạn tinh thần các tổ chức đấu tranh ở Hải ngoại qua hoạt động của một số tay sai hợp tác với các chính khách thời cơ và mặt khác gia tăng khủng bố các khuynh hướng chống đối tại quốc nội trong đó có các tu sĩ và các thành phần trí thức ở trong

nước hầu bẻ gãy sức đề kháng của toàn dân.

Chính trong tình trạng cô đơn, hốt hoảng của bạo quyền Hà Nội và sự mất niềm tin của các tầng lớp cán bộ Cộng Sản, hơn lúc nào hết, chúng ta, những người Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước phải góp phần tối đa trong hoàn cảnh có thể được của mình vào cuộc đấu tranh chung cho tự do, cho quyền sống của con người để giải thoát toàn bộ và thật sự Đất Nước hầu đem lại công bình, nhân ái và phú cường cho toàn thể quốc dân và người Việt Nam ở khắp nơi sẽ trở về để xây dựng lại Quê Hương không còn bóng dáng Cộng Sản và chúng ta sẽ được nằm xuống trên mảnh đất mà Tổ Tiên đã dày công bồi đắp.

Cuộc tranh đấu của toàn dân khởi đầu bằng cuộc tranh đấu của Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất nhất định sẽ là cuộc đấu tranh kiên trì để đánh bật gốc chế độ Cộng Sản chuyên chính ra khỏi Việt Nam dù mỗi người chúng ta có phải trả giá đắt cho Tự Do và quyền sống ấy.

Kính thưa Liệt Quý Vị,

Lịch sử Việt Nam từ 4.000 năm đã trải qua nhiều thăng trầm và thử thách nhưng Quốc Gia Việt Nam vẫn tồn tại. Tin tưởng vào tương lai của giống nòi, vào sự sống còn của Dân Tộc, chúng ta hãy cùng nhau lật qua một trang sử mới cho sự hồi sinh của Đất Nước. Bạo lực có thể dày dạn và cướp đoạt sự sống của con người nhưng bạo lực không thể tồn tại, không thể hủy diệt được niềm tin, không giết chết được tư tưởng và khát vọng của con người. Niềm tin và ý chí của Dân Tộc sẽ khởi sắc vì nó là sự bất diệt và là chân giá trị của đời sống.

Thế hệ của chúng ta nhất định sẽ không thể là thế hệ để lại những dấu vết nhục nhằn, đốn đau trong lịch sử mà sẽ là lớp người đứng lên từ cuộc đấu tranh này để quyết tâm giải phóng thật sự toàn dân hầu xây dựng lại Việt Nam dù từ trong điều tàn, đổ nát.

Trân trọng kính chào toàn thể quý vị •

13.9.1992



ĐẠI LỘ Hoa Vàng

(Chuyện từ Strasbourg) • Thiện Căn Phạm Hồng Sáu

"Rồi cũng có ngày, sẽ có ngày ta về lại nhà, làng phố
Em đêm trong bao nhiêu niềm nhớ, bờ tre
xưa đọng dĩa trước ngõ
Từng con suối, từng con đê, đường thênh
thang âu yếm đón ta về
Sau những ngày nhung nhớ xa quê ...
... Sẽ có ngày ta rời nơi đây, rời bỏ xứ
người
Bao nhiêu đường phố. Đời lang thang mênh
mang nỗi nhớ
Về lại với VN ta cùng anh em chung sống
dưới mái nhà
Sau những ngày nhung nhớ đi xa ..."

"Rồi cũng có ngày" ca khúc đó đang hát
vang lên như xé bầu không trung dọc Đại
lộ Boulevard de l'Europe, thành phố Stras-
bourg Pháp quốc. Tiếng hát từ tim, miệng
của những đứa con còn nhận mình là
người mang giòng máu Việt, còn cảm được
mình cơ thể có da vàng, còn nhớ ngày xưa
ông cha nơi thành Văn Lang để lại.

Họ đứng đó, ngồi đó. Với thân yêu ngạo
nghe hát lớn dưới bầu trời.

Ghi lại vài dòng trên trang báo, trong bối
cảnh của mình với những gì đã thấy, đã
nghe... ở phạm vi hạn hẹp giữa nhớ trong
đầu, trước và sau thời rời Strasbourg.

Thông báo của Giáo Hội PGVNTN Au
Châu từ chùa Khánh An, Pháp quốc ngày
4.8.92 do Thượng Tọa Thích Minh Tâm
Trưởng ban Điều hành gửi đến. Sơ lược về
nội dung 9 điểm mà Hòa Thượng Huyền
Quang quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo
GHPGVNTN tại quê nhà hiện đang bị
giảm lỏng tại Quảng Ngãi gửi cho nhà cầm
quyền CSVN. Cũng như trong bức thông
diệp Vu Lan đề ngày 4.7.92 gửi cho các
đơn vị Giáo Hội trong và ngoài nước, nhắc
lại hoàn cảnh đau thương của dân tộc và
Giáo Hội hiện nay đang nằm dưới tay
CSVN. Hòa Thượng Huyền Quang đã
nhấn mạnh: "Không chỉ có cử hành lễ Vu
Lan mỗi năm một lần vào rằm tháng 7 mà
ngày nào và nơi nào mà Đạo Pháp, dân
tộc và loài người chúng ta đang bị tù tội
thì ngày đó chúng ta cử hành lễ Vu Lan
nghĩa là những buổi lễ mở trừ sự trói
buộc...".

Những việc đó gợi cho mọi người dân
Việt cần phải đứng lên để đòi hỏi tự do,
nhân quyền, sớm chùng nào tốt chùng nấy,
hầu dân tộc thoát cảnh lầm than, quê
hương bớt điêu tàn, Đạo Pháp sinh tồn,
bình đẳng và người người được sống trong
yên bình no cơm ấm áo.

Bản thông báo còn đề cập thêm: Để cụ
thể hóa nguyện vọng chánh đáng của
PGVN trước dư luận quốc tế - Trong
phiên họp ngày 30.7.92 nhân khóa học
Phật Pháp Au Châu kỳ 4 tại Thụy Sĩ đã
đi đến quyết định đứng ra tổ chức một
ngày tuyệt thực cầu nguyện trước trụ sở
Quốc Hội Au Châu ở Strasbourg (Pháp).

Chương trình đại cương như sau :

- 1.- Chủ nhật 13.9.92 (buổi chiều) met-ting
hội thảo tại một hội trường ở Strasbourg.
- 2.- Tối thứ ba 15.9.92 tổ chức một buổi hội
thảo (colloque) ngoại ngữ cũng tại thành

phố Strasbourg cho các phóng viên, báo
chí... ngoại quốc.

3.- Từ chiều thứ ba 15.9.92 đến chiều thứ
tư 16.9.92 tổ chức buổi tuyệt thực cầu
nguyện trước Quốc Hội Au Châu. Chiều thứ
tư tiếp kiến ông Chủ Tịch QHAC và các vị
Dân Biểu Trưởng Khối tại Trụ Sở QH.

Bản thông báo đã gửi đến cho các hàng
Chư Vị Tôn Túc, các Giáo Hội địa
phương, các Chùa, Niệm Phật Đường, các
Ban Hướng Dẫn và GDPT v.v.. và còn
nêu thêm: Nếu quý vị có thì giờ thì có
thể tham gia luôn 3 ngày, còn trường hợp
bận rộn công việc xin tham dự vào ngày
cao điểm, tức từ chiều thứ ba 15.9.92 đến
chiều thứ tư 16.9.92. Vấn đề nơi chỗ lưu
trú và Visa vào Strasbourg (cho người ở
ngoài xứ Pháp) trong 3 ngày nói trên sẽ
do Ban Tổ Chức (BTC) địa phương lo
liệu, không có khó khăn.

Sau đó tiếp theo một thông báo đề ngày
23.8.92. Giải thích cùng chỉ dẫn rất cặn kẽ
địa chỉ, số điện thoại và họ tên người chịu
trách nhiệm hướng dẫn ở từng nơi. Về ẩm
thực có chùa Phổ Hiền và các đoàn thể
cộng đồng tại Strasbourg lo. Phải công
nhận rằng BTC đã sắp xếp mọi việc rất ư
chu đáo.

Rồi những văn thư, thông báo của chùa
và báo Viên Giác, của bác Hội Trưởng
HPTVNTN tại CHLB Đức và các
BHD/GĐPTVN khác tới tấp gửi đến
khiến cho tôi lo nghĩ rất nhiều. Thời gian
cao điểm tuyệt thực cầu nguyện này nằm
trong những ngày làm việc vì lúc đó
QHAC mới bắt đầu nhóm họp sau những
tháng nghỉ hè.

Thăng vừa qua tôi đã lấy 3 tuần lễ nghỉ
(Urlaub). Một tuần dành cho trại Huân
Luyện HT Lộc Uyển và A Dục tại Falli-
Hollli Thụy Sĩ. Một tuần đi thăm bạn tại
Lyon Pháp và một tuần về nhà nghỉ ngơi
để chuẩn bị cho những ngày mùa đông
suốt tháng đi làm.

Vì nhân viên nghỉ (Urlaub) nhiều nên
công việc của hãng rất bề bộn. Bây giờ
mình xin nghỉ nữa, thấy cũng khó coi. Hơn
nửa đoàn đường đến Strasbourg gần 700
cây số, thời gian đi đến nơi tìm cho ra địa
điểm cũng phải mất 7 tiếng đồng hồ, ấy là
gặp suông sẽ, nếu gặp trục trặc sẽ lâu
hơn.

Nhớ thăm lời Nguyễn Bá Học: "Đường
đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi,
mà khó vì lòng người ngại núi e sông..."
để khắc phục tinh thần.

Nơi tôi ở là một thị trấn nhỏ gần biên
giới (Đức - Hòa Lan), người Việt không
nhiều, tuy vậy cũng có ở rải rác đó đây.
Có kẻ coi thứ, xem báo, có người nói quê
cha đất tổ đấu tranh hoặc nhắc lại kỷ
niệm huy hoàng, nhưng thể hiện qua việc
này, biết nghĩ đến ai? Hay chắc ăn phải tự
mình lo thân lấy. Tôi xin phép nghỉ và
liên lạc với Thị Thiện Phạm Công Hoàng
Bremen, nếu còn chỗ cho tôi đi chung
theo với.

Sáng thứ ba (15.9.92) 2 giờ sáng thức dậy,
đồ đạc mang theo tôi đã chuẩn bị tối qua.

Tự pha cà phê uống, rồi 2 giờ 30 tôi rời
nhà.

Điểm hẹn của chúng tôi tại một cây xăng
trên xa lộ 1 Osnabrueck hướng đến Dort-
mund lúc 4 giờ. Bây giờ lại ngược lại là
khi đến đó anh và 3 người khác sẽ đi
chung với tôi vì xe anh vô sau khóa môn đi
xa không tiện. Nhưng rồi 2 bên đón nhau
sai điểm hẹn nên chờ mãi vẫn không thấy
tầm hơi.

Tôi điện thoại về nhà thì vợ tôi cho biết,
anh Hoàng có gọi đến, báo là chờ không
được nên phái đoàn của anh gồm 3 xe đã
chạy rồi!...

Một mình trên con đường thiên lý, tôi
đến biên giới Kehl qua Strasbourg. Cổng
gác bỏ trống, không thấy người xét hỏi, tôi
chạy luôn đến trung tâm Strasbourg lúc đó
11 giờ.

Tôi chạy vòng vo để tìm địa chỉ chùa
Phổ Hiền. Thành phố lớn quá, nhiều con
đường ngựa xe chạy đan nhạu như mác
củi, người lại qua cũng tấp nập, rộn ràng.
Tôi muốn gọi cho chùa nhưng trong mình
không có Karte điện thoại.

Tôi ngừng xe lại bên lề, hỏi thăm đường
một anh người Pháp, tuổi độ 40, coi bộ
tướng anh thầy cũng ngẫu ngẫu. Anh chỉ
vòng vo và nói con đường chùa còn cách
đây xa lắm. Thấy không ổn tôi nhờ anh
dẫn đường. Anh làm lì không nói chỉ gạt
đầu.

Anh chạy trước, tôi theo anh chạy sau,
hết đường chính đến đường phụ, có lúc
chạy dọc bờ kinh, bờ sông... lúc bằng qua
chỗ sửa chữa tàu bè cần trục và sắt vụn
chất đống ngổn ngang, rồi băng qua những
con đường vắng tanh, vắng ngắt. Chạy
càng xa, trong bụng tôi càng lo ngại. Đánh
dấu hỏi, không biết anh này có tốt hay
không? Hay dẫn mình đến một nơi vắng
vẻ, rồi thừa cơ hội cướp xe, giật tiền?...

Mừng quá! Một khu phố nhỏ có người
qua lại đang đến trước mặt tôi, tôi ngừng
xe lại hỏi đường người khác, trong lúc anh
cứ mãi chạy chứ không ngừng.

Đang sảng qua, sáng lại hỏi đường kẻ
này, người nọ thì tôi thấy anh trở lại,
ngừng xe bước xuống nói với tôi, anh đã
tìm ra địa chỉ, hãy chạy theo anh. Bây giờ
tôi an tâm chạy theo. Dù gì đây cũng là
một khu phố, nếu anh có manh tâm thì
cũng có nhiều người.

Đến đầu một đường nọ, anh ngừng xe lại
và giờ tay chỉ cho tôi chùa Phổ Hiền.

Tôi bước xuống xe, tôi gần cảm ơn anh
đồng thời móc bóp ra để gửi lại anh chút
đỉnh tiền xăng, nhưng anh không nhận,
anh khoác tay và leo lên xe vẫy tay giã từ.

Oi!... Cuộc đời là vô ngã! Kẻ trông dữ
mà hiền, người trông hiền mà dữ. Tốt, xấu
lẫn lộn khó ai phân biệt được. Nếu không
có anh dẫn đường, chắc tôi phải mất rất
nhiều thì giờ, đôi khi còn gặp sự không
may trong việc lưu thông nữa.

Đến chùa Phổ Hiền mọi người đã ra đi,
chỉ còn lại một chiếc xe chở Thầy Trụ Trì
và Ni Sư Diệu Tâm mới từ Hamburg đến,
ra địa điểm. Tôi chạy theo và tới đó nhập
đoàn.

Đảo mắt lên khán đài, thấy có Thầy
Minh Tâm, Thầy Như Điển, Thầy Tấn
Thiệt, Thầy Trí Minh cùng các vị Thượng
Tọa, Đại Đức Tăng Ni khác, trong đó có
một vị Sư người Đại Hàn.

Tôi cũng gặp lại các HT toàn Châu quen
nhau qua kỳ trại tại Thụy Sĩ. Anh Vũ
Ngọc Long, anh Nguyễn Hòa (Phù Vân),
anh Trần Phong Lưu, bác Thiện Nghĩa...
những cây bút thường xuyên viết cho báo
Viên Giác tại Hannover và những người
bạn ngày xưa nơi quê nhà cùng tôi trong
quần ngũ.

Tôi cũng nhận được, người Việt ở Đức không đông, nhưng cuộc tổ chức nào mang tinh thần dân tộc, đạo pháp, ích lợi quốc gia, tương lai tốt đẹp... dù xa, dù gần số lượng tham gia sánh ra vẫn dẫn đầu hơn đâu hết.

Đại lộ Boulevard de l'Europe xe chạy 2 chiều nằm dọc trước tòa Quốc Hội, vào giờ nghỉ trưa nên quang cảnh náo nhiệt vô cùng, những cột cờ cao lêu nghêu sắp dài trong sân đứng ngay tiền điện, những lá quốc kỳ của các quốc gia đủ sắc, đủ màu đang trong gió lất phất, bay bay... Những đoàn người nam nữ thuộc phái đoàn các quốc gia đến tham quan tòa Quốc Hội, không ngớt lui lợt ra vào.

Để thực hiện cho cuộc met-ting và tuyệt thực chống nhà cầm quyền CSVN trước dự luật quốc tế. BTC đã xin phép chánh quyền Pháp tại Strasbourg, lấy địa điểm đối diện Quốc Hội Âu Châu làm nơi hành sự.

Một khán đài không rộng lắm, chiều cao chừng một thước đã được dựng lên. Chính giữa thiết trí một bàn Phật, chung quanh dành chỗ ngồi tuyệt thực cho các vị Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni. Tuy đơn giản nhưng rất trang nghiêm. Nghe thuật rằng, hôm qua dưới trời mưa gió những người trẻ tại Strasbourg, trong đó không chỉ có người Phật Giáo mà có luôn cả các anh chị em bên Thiên Chúa Giáo phụ tay vào làm.

Những lá cờ quốc gia VN màu vàng 3 sọc đỏ, những lá cờ Phật Giáo, những tấm biểu ngữ được viết trên các cuộn vải lớn mang nội dung chống nhà cầm quyền CSVN đã ngược đãi tôn giáo, yêu cầu trả tự do cho quý vị lãnh đạo tinh thần, trong đó có Phật Giáo, nhà văn, nhà báo, nhà thơ cùng những người bất đồng chính kiến... hiện đang bị tù đầy hay giam giữ giữa núi rừng, hải đảo thăm u. Thực thi quyền làm người, tôn trọng tự do tín ngưỡng, mang công bằng, bác ái đến cho mọi người dân Việt, hầu xây dựng lại quê hương sau gần một thế kỷ dài chiến tranh đổ nát. Tất cả ngoài tiếng Việt còn được dịch qua tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Anh. Treo từ khán đài giảng qua hàng cây chạy dài theo đại lộ, rồi vòng lại làm ranh giới riêng biệt cho khu vực tập trung.

Trước khán đài có trạm xe Bus, hành khách kẻ xuống người lên, kẻ đi người đợi... ai thấy việc lạ cũng ghé lại dòm, chụp hình và quay phim lia lịa. Họ cũng được các thanh niên, thiếu nữ thuộc BTC trao tận tay những tờ truyền đơn hay những bản tin photocopie từ các báo chí nói về ý nghĩa và việc làm đã, hoặc đang diễn tiến mấy hôm nay.

Sau lưng khán đài, bên cạnh địa điểm là một công viên rộng lớn, nhiều thảm cỏ xanh tươi trong có bồn hoa trồng nhiều loài hoa thơm, những tàn cây bóng mát tỏa xuống các lối nhỏ đi hành và người ra vào dạo cảnh thường xuyên đông đảo.

Bên cạnh công viên có nhà vệ sinh công cộng. Xứ dụng khối tiền nên rất thuận tiện cho số người đông.

Ngoài hàng giáo phẩm, sự tuyệt thực không bắt buộc. Đạo hữu, Phật tử, Tổ chức, Hội đoàn hay cá nhân nào tình nguyện thì ghi danh cho BTC, còn lại được phép ăn uống bình thường, nhưng phải rời xa khâu tuyệt thực để tránh sự hiểu lầm của người bên ngoài và xe mang đồ ăn, thức uống cũng đã đậu sẵn tại đây.

Số người tình nguyện tuyệt thực và quý vị Tăng Ni cũng đã lên gần cả 100 người.

Họ được ngồi trên những tấm karton lớn lót sẵn dưới đất phía trước, hướng mặt qua tòa nhà Quốc Hội hoặc ngồi bên trái khán đài và bên trái này cũng là nơi dành

cho sự tập trung của các phái đoàn tham dự.

Người ta cũng thấy ngoài các Tổ chức, Hội đoàn, quý vị thân hào, nhân sĩ còn có số quý vị trong các tôn giáo khác hiện diện trong cuộc lễ này.

Thượng Tọa Thích Trí Minh ủy viên Thanh Niên và GDPTVN/AC ủy nhiệm cho Đạo hữu Nguyễn Biên Trần Hữu Lượng Phó Hội Trưởng Nội Vụ Hội PTVNTN tại CHLB Đức điều động chương trình toàn diện.

HT Tâm Ngọc Lê Giao (Hòa Lan) thuộc BHD/GDPTVN/AC đảm phần sinh hoạt văn nghệ.

Chương trình được tiếp nối bằng những thông báo tin tức liên quan đến việc cầu nguyện, những cảm tưởng, diễn văn của Đại Diện các Tổ chức, Hội đoàn... xen kẽ bằng những bài ca hùng tráng, quật khởi do nhóm văn nghệ trẻ tại thành phố Strasbourg cộng với sự đóng góp của các cá nhân thiện chí khác, đã gây cho bầu không khí nơi đây sôi nổi vô cùng.

Chiều và tối có phần kính hành cầu nguyện quanh địa điểm tổ chức do quý Thầy hoặc HT trong các BHD/GDPT hướng dẫn.

Mọi người lần lượt nối đuôi nhau sắp thành 2 hàng đi chậm chậm theo sau, trên tay cầm cờ Phật Giáo hay đèn cây. - Chuyển buồn cười về đêm, khi mọi người đốt đèn cầm trên tay chậm rãi đi hành, niệm niệm A Di Đà Phật. Cảnh sát Pháp gác trước tòa Quốc Hội Âu Châu tưởng rằng có thể họ tự thiếu nên đã báo cho xe cứu hỏa, xe cứu thương đến đây chờ chực sẵn sàng.

Ngủ ngoài trời, ngay trên địa điểm tổ chức. Những người trẻ ngồi thành từng nhóm riêng nhau, đốt đèn cây thay ánh đuốc, khê hát ca hay chuyện vãng luôn hồi. Những cụ già tóc đã bạc phơ, những em nhỏ và Đoàn sinh GDPT nằm đắp chăn ngủ lạnh dưới trời khuya, tự nhiên cho tôi sự cảm xúc bồi ngùi.

Cho rằng tuổi trẻ ham vui, nhưng đã biết lựa chỗ để ham vui. Còn các cụ già không phải vì gần đất, xa trời rảnh rỗi hay lắm cảm không điên mà vì tổ quốc mến yêu, vì tương lai con cháu, bỏ ấm êm lặn lội đến đây thể hiện nguyện ước và lòng thành.

Trong suốt thời gian tuyệt thực các hãng thông tấn AFP, Reuter, báo chí, truyền thanh, truyền hình đều có lấy tin. Đài phát thanh RFI (Pháp), BBC (Anh) trong chương trình Việt ngữ đều có phát về VN nói ý nghĩa những ngày này.

Ngày thứ hai (14.9.92) phái đoàn tiếp kiến ông Đại Sứ Ba Lan.

Ngày thứ ba (15.9.92) tiếp kiến ông Henri Saby Chủ tịch Ủy Ban Phát Triển và Hợp Tác của Quốc Hội Âu Châu.

Trong những cuộc tiếp và hội kiến này Thầy Minh Tâm luôn luôn làm Trưởng phái đoàn, anh Lại Thế Hùng hướng dẫn và chị T thông dịch viên. Rất tiếc tôi không đến sớm được để có cơ hội lục đục đi theo cho biết.

Ngày thứ tư (16.9.92) đang sinh hoạt rộn ràng của buổi sáng nơi tập trung và tuyệt thực. Mọi người đang lắng nghe anh Vũ Ngọc Long đọc bản tổng kết và kiến nghị có chữ ký của hơn 70 Đại Diện Tổ chức, Hội đoàn, nhân sĩ... đã tham dự các cuộc hội thảo vừa qua, thì anh Trần Hữu Lượng kêu tôi hãy chuẩn bị đi theo phái đoàn của Thầy đến tiếp kiến ông Đại sứ Hung Gia Lợi.

Dr.Janos Perényi (Đại sứ) đã đón tiếp phái đoàn quý Thầy và chúng tôi với một niềm cảm thông, vui vẻ, cởi mở vô cùng. Trong bàn ngồi nói chuyện, ông đã báo

người nhà rót trà mời quý Thầy và chúng tôi. Bên tách trà, uống trà đàm đạo, ông đã bộc lộ sự cảm thông sâu xa cho hoàn cảnh của VN dưới chế độ CS hiện nay, vì chính ông cũng là người mới vừa thoát ra khỏi ách CS.

Ông kể lại những kinh nghiệm của ông đã trải qua, hiểu rõ vai trò tôn giáo nằm trong đó và những dư luận, báo chí Âu Mỹ để "lãng quên" khi chính những gì mình cho là quan trọng.

Bỗng điện thoại reo, người trong tòa cho biết nhân vật gọi cần gặp ông. Ông xin phép rời phòng chốc lát. Trong lúc đó một chị người Hung Gia Lợi, tôi không biết chị là vợ của ông hay người làm việc trong tòa Đại sứ đã kể cho quý Thầy và chúng tôi nghe câu chuyện hợp quần của những người dân nước chị. Sự nổi dậy lật đổ chế độ CS bạo tàn và nỗi vui mừng của họ khi đạt được thành công.

Không lâu, ông Janos đã trở lại ngồi vào bàn tiếp tục câu chuyện vừa bỏ dở, nhưng để tránh sự làm mất thì giờ của ông nên quý Thầy và phái đoàn đã trao tận tay ông tập tài liệu cần thiết thơ thỉnh nguyện của Giáo Hội PGVNTN/AC về hoàn cảnh GHPGVNTN tại quê nhà đã chịu đựng cùng bức thư 9 điểm yêu cầu của Hòa Thượng Huyền Quang quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo gửi cho nhà cầm quyền CSVN, rồi quý Thầy cùng các Đại Diện của phái đoàn cáo từ.

Tất cả những cuộc hội kiến này đều được thông báo trên máy vi âm bằng tiếng Việt cho bà con ở tại khán đài nghe để am hiểu diễn tiến và tinh thần.

Đến 11 giờ, một lần nữa tôi được theo phái đoàn vào tiếp kiến ông Leo Tindemans (cựu Thủ Tướng Bỉ) đang là Trưởng Khối Dân Biểu Parti Populaire tại Quốc Hội Âu Châu.

Lần này gặp được ông cũng hơi khó vì phải qua những trạm xét của cảnh sát. Nơi đây rất nghiêm nhặt vì những người ra vào đây thường là nhân vật cao cấp, đại diện cho quyền lực quốc gia. Tuy nhiên trong nghi lễ họ cũng rất lịch sự và niềm nở.

Ngồi chờ tại phòng đợi một chốc thì có 2 nhân viên của tòa đến hướng dẫn quý Thầy và quý vị Đại Diện phái đoàn vào thang máy, lên 2 tầng lầu để vào phòng gặp ông Trưởng Khối. Ông cũng rất sống sáng và niềm nở, đồng thời chụp chung nhiều tấm hình với quý Thầy và chúng tôi để làm kỷ niệm. Ông cũng đã cho rằng việc mà quý Thầy và các vị Đại Diện phái đoàn làm hôm nay rất phù hợp với mục tiêu của Cộng Đồng Âu Châu hiện tại để xây dựng dân chủ và nhân quyền trên khắp thế giới.

Buổi chiều cùng ngày vào hồi 5 giờ, sự tiếp kiến với ông Chủ Tịch Quốc Hội AC, ông Alfred E.Klepsch (người Đức) được mở rộng bằng cách cho phép phái đoàn vào trụ sở Quốc Hội trên 50 người, nhưng tiếc quá! 4giờ30 tôi phải lo về để kịp sáng mai đi làm và tôi nghe rằng, trong cuộc tiếp kiến đó có sự gặp gỡ ông Dân Biểu Coast (người Anh) phụ trách về Ủy Ban Nhân Quyền của QHAC.

Chuyến về HT Thị Lộ Võ văn Mai đi cùng tôi nên tôi có bạn đồng hành. Chạy xe cũng mất 7 tiếng đồng hồ. Về đến nhà đã vào lúc nửa đêm. Ăn uống qua loa, rồi chúng tôi đi ngủ.

Sáng hôm sau 5 giờ 30 thức dậy, tôi pha cà phê cho chúng tôi uống sáng rồi 6 giờ tôi lái xe đưa anh Thị Lộ ra nhà ga, đón xe lửa về Norden, còn tôi vào hãng làm việc.

Cảm nghĩ này tôi viết lên đây với những gì tôi đã nghe và thấy, để thăm mừng và cảm ơn những con người mang giọng máu

Việt, còn nghĩ về Tổ Quốc, Đạo Pháp, Quê Hương. Đã không tự mình xưng ông này, bà nọ hoặc đề cập đến cao điểm văn bằng, chỉ cụ thể qua việc làm và hành động, tuy nhỏ nhỏ thôi nhưng đối với tôi rất khích lệ và quý giá vô ngần.

- Như một Lại Thế Hùng đứng ra lo việc phép tắc chính quyền, xin địa điểm, liên lạc với các cấp đại diện quốc gia hẹn thời điểm, trực tiếp hướng dẫn quý Thầy và Đại Diện các phái đoàn vào, ra diện kiến.

- Một chị Lại thị Trần khả ái, hoạt bát trong vấn đề phiên dịch, luôn luôn bên cạnh quý Thầy và phái đoàn để đạo đạt thỏa đáng những ước mong.

Chị cũng hiền hòa chấp tay cầu nguyện và dễ thương theo đoàn người trong đêm tối kinh hành.

- Một chàng bác sĩ Nguyễn Ngọc Long trẻ, tự nguyện đem xe cứu thương của nhà mình đến địa điểm, trực suốt 24 giờ để lo săn sóc và giúp đỡ bà con nhỏ trái trời đau, bệnh hoặc khôn nguy bất trắc cấp thời.

- Một người bạn Lương Vĩ Kiệt coi bộ sạch sẽ, bảnh trai, lại luôn luôn đảm lo ẩm thực, phục vụ cho số đông người trong nhiều ngày, chắc ai cũng đã nghĩ, không phải việc dễ dàng đâu?!

- Người con gái Phương Lan đoan trang, thùy mị nhưng rất mạnh dạn khởi xướng liên tục những bài ca hùng tráng cho tập thể ca theo hoặc tự đơn ca những bản quê hương mở trời, gõng xiêng... Cổ động tinh thần cho mọi người ngồi lâu không thấy chán, tạo bầu không khí đấu tranh sôi nổi thêm lên.

Và còn nhiều nữa, nhiều nữa những bàn tay góp sức, trên trang báo nhỏ hẹp này chẳng đựng ghi danh. Chỉ đơn giản và nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng góp lại cũng thành bó hoa dâng về mẹ Việt. Một nét son tô đậm Tổ Quốc ngàn đời...

Tôi trở về với ca khúc mở đầu :
"Hỡi những ai, còn trong ta màu da vàng quê hương,

Còn cả tương lai rực rỡ huy hoàng,
Còn giòng máu hồng trong tim nồng ấm.
Giòng máu ngàn đời của giòng giống Rồng Tiên..."

• Lingen/Ems đầu Thu 92

XIN LƯU Ý

Quý vị nào muốn làm bảo hiểm sinh mạng, tài sản, bảo hiểm sức khỏe v.v... với hãng VICTORIA, qua đó chừa sẽ nhận được một phần hoa hồng từ hãng này để xây dựng chùa Viên Giác, thì xin liên lạc với ông Hesscher.

Tại hãng: Tel. 0511 / 32 69 23

hoặc ở nhà: Tel 0511 / 74 17 87

hoặc qua chùa Viên Giác :

Tel 0511/ 87 96 30

Quý vị có thể về chùa nhân ngày thứ bảy hay trong tuần hoặc các ngày lễ lớn, để gặp đại diện hãng hướng dẫn làm giấy tờ; nhưng xin liên lạc trước.

Ngoài ra đại diện hãng tại Hannover cũng có thể đi đến nơi của quý vị để làm thủ tục giấy tờ. Nếu có sự yêu cầu của quý vị.

Xin thành thật cảm ơn quý vị.

TRỞ VỀ với một miền quê

• KIM TUYẾN

..... buồn trông cửa sổ mờ hơi nước
chợt nhớ mưa phùn đất Bắc xưa...

Mùa thu trở về nơi xứ khách, với những đám mây âm đạm trên nền trời xám đục, thỉnh thoảng có những làn gió lạnh thổi làm cho những chiếc lá vàng bay bay, những thân cây trụi đang đứng rung rẩy trong luồng gió nhẹ. Tôi vẫn đứng ở đây như một pho tượng trong căn gác nhỏ, đưa ánh mắt nhìn về phương trời vô định để tìm kiếm chút ít kỷ vật một thời đã mất. Còn đâu nữa Việt Nam quê hương nơi cho ta lớn lên bằng bầu sữa của mẹ, còn đâu rồi giọng nói thân quen, còn đâu rồi tiếng hát chờ mong của tuổi trẻ, còn đâu rồi kỷ niệm mùa thu ấy.

Ôi Việt Nam hiền hòa kiêu hãnh, khổ đau trải qua 4000 năm dựng nước và giữ nước, máu của cha ông ta và các thánh tử đạo đã đổ khắp non sông đất Việt chỉ mong có một ngày người dân Việt có một cuộc sống đúng nghĩa sống, có đầy đủ quyền căn bản của một con người. Qua những thăng trầm của lịch sử, người cộng sản hiện hữu trên quê Việt đã lợi dụng khai thác triệt để khối máu vàng ròng yêu nước của dân tộc, nhân danh công bằng bác ái phá tan dòng Bến Hải chia hai dân Việt, nhưng đào sâu thêm dòng sông hận thù giai cấp. Cộng Sản đã trở về đặt trên đất Việt Nam mở một ách thống trị mới, bao nhiêu chùa chiền, di tích lịch sử bị phá hủy, người dân quê Việt thêm một lần chôn vùi thân thể tâm trí, biết bao người đã mất cha, mất mẹ, mất vợ, mất con, cảnh gia đình tan nát, anh mất em, vợ mất chồng. Nhà tù mọc lên nhiều hơn là rặng mùa thu, trẻ em không có thể đến trường, người dân không có bát cơm ăn, manh áo mặc. Tổ quốc đã tan biến, người dân như chim rừng mất tổ. Biết bao người đã phải gạt nước mắt phân ly để rời bỏ quê hương của mình chưa biết rằng trong một thời gian hay vĩnh viễn. Bao người đã mong thoát khỏi nhanh vượt của cộng sản mà không sợ vùi mình sâu dưới lòng biển làm mồi cho cá mập. Tất cả như những cánh chim hồng chim nhận bay đi khắp mười phương chín hướng, bay đi khắp vòng địa cầu của trái đất.

Mùa thu! mùa thu lại trở về trên đất khách, tôi nhớ rõ những ngày xa xưa trên quê Việt, bên mặt nước hồ Tây với những hàng liễu rủ, trong những buổi chiều đón gió heo may, có những nắng bên đang đan áo cho chồng. Tất cả ở một chốn xa xưa của dĩ vãng lại hiện về với những sắc hồng của một vùng quê thanh lịch trên dải đất 4000 năm văn hiến, một mảnh đất giàu lòng nhân ái, đậm thắm yêu thương.

Mùa thu!! mùa thu trở về với biết bao sắc thái thay đổi của thời gian làm cho lòng người ly tán, tình cảm con người thêm tan nát còn nỗi buồn nào hơn nỗi buồn của con người ly xứ, còn nỗi đau khổ nào hơn nỗi đau của chim rừng mất tổ, còn nỗi đau nào hơn nỗi đau của người dân mất nước. Mùa thu với những chiếc lá vàng bay bay như những mảng đời vụn. Tôi muốn trở về quê cũ để tìm lại dấu ấn thân quen của thời thơ trẻ, tìm lại "cánh đồng đất ruộng

dấu chân chim...". Mùa thu đến với manh áo trắng đơn sơ tuổi học trò, tuổi của bao mộng đẹp và tình yêu... "áo trắng đơn sơ mộng trắng trong...". Tuổi của vô tư hồn nhiên sôi nổi. Cuộc sống ở một vùng đất thanh bình ngày ấy sao mà tuyệt ảo đến thế. Cứ mỗi buổi chiều về, khi ánh hoàng hôn vừa xuống núi, xa xa bên mái nhà đơn sơ, những luồng khói lam đang lan tỏa, ở nơi đó có bóng dáng mẹ hiền sớm chiều tần tảo, mẹ là dòng sông yêu thương, mẹ là niềm vui bất tận, mẹ là kỷ sự của tâm hồn, dạy cho con biết hận thù và biết yêu thương. Mẹ là những người âm thầm đi trong giông bão, chắt chiu những giọt đắng trên đời để nuôi con lớn lên bằng tình thương của mẹ.

Bữa cơm chiều nay con bưng trên tay, trong đó có chứa đựng nước mắt và mồ hôi của mẹ, của biết bao người đã đổ xuống cho hạt giống hôm nay.

Ở bên kia mặt nước Tây hồ phẳng lặng, bóng dáng của những cành trúc đang la đà mặt nước, ở nơi đó đang có những tiếng chuông chùa rơi rơi từng tiếng theo những giọt sương chiều. Mảnh đất đã cho tôi bình yên và sự sống, tôi yêu từng hàng trúc non bên hồ, từng những hàng me chiều thu lá đỏ, từ những bờ đê con sông Hồng đỏ rực phù sa. Tất cả lại hiện về kỷ ức của tôi, nơi đây là Bưởi, trong những ngày nghỉ cuối tuần tôi hay theo mẹ xuống đây để đi tàu điện về Thụy Khê thăm ngoại, chiếc tàu điện cũ kỹ kêu leng keng chạy xuôi chạy ngược làm tôi nhiều thích thú. Còn đây nữa con đường Quốc Tử Giám có lan chờ đón mẹ sau buổi tan trường. Có những lần theo mẹ đi thăm cảnh đền Ngọc Sơn, ăn kem Tràng Tiền. Có những chiều thu đổi mẹ đến phố Huế thăm người bạn nhỏ tên Oanh. Tất cả mọi sự hiện hữu sinh động, thanh lịch và lịch thiệp nơi thủ đô 36 phố phường Hà Nội ngày xưa nay đâu còn nữa. Hà Nội bây giờ trở thành một thành phố quái dị và khủng khiếp, một thành phố đang quặn quai khổ đau chết chóc, trong ich kỷ đam mê. Hà Nội đang xác xơ tiêu điều dưới bàn tay sắt máu của cộng sản đỏ, thật lạnh lùng, đến độ phi nhân tàn nhẫn. Bên vườn hoa Chí Linh ngày xưa đẹp đẽ là vậy, mà bây giờ trở thành nơi vệ sinh công cộng của khách thập phương. Trẻ em sinh ra đã biết lừa cha dối mẹ, trộm cắp, tranh giành chém cướp lẫn nhau.

Mùa thu mỗi năm trở về là bấy nhiêu mùa cây thay lá, là khoảng thời gian còn lại ngắn ngủi của một đời người, là thêm khoảng thời gian dài cuộc đời đơn chiếc của kẻ lữ hành đang phiêu bạt trời nổi nơi xứ người.

Mùa thu! mùa thu trở về với những hàng liễu rủ bên hồ, với những đám lá me bay xào xạc, có những người còn đang trần trở về thế sự, tất cả đều yên lặng, đâu có phải là mùa thu chết. Ở nơi đó là cả một sức sống đang ủ mầm cho mùa xuân, mùa xuân của ấm no hạnh phúc, mùa xuân của tự do dân chủ, mùa xuân của công bằng bác ái. Ta sẽ mong hẹn một ngày trở về quê hương xứ sở •

Chỉ Một Vấn Đề RUNG ĐỘNG & NHẠY CẢM

- Thiện Nghĩa -

Trên phương diện khoa học nói chung, sự thể "Rung Động" (Vibration) có thể nói là căn bản của cả Vũ trụ. Ánh sáng cũng màu sắc và âm thanh của mọi sự vật trong thiên nhiên đều là hiện tượng rung động. Bao nhiêu máy điện, radio, truyền hình, vô tuyến, điện tử v.v... đã tạo cho chúng ta một môi trường sống quá quen thuộc, nguyên do cũng chỉ nhờ sự rung động của vài "Electron" mà con mắt thịt chúng ta không thấy được. Trong phạm vi vật chất, tinh tú và hành tinh, và trên quả đất này: đất, đá, sông, núi, cỏ, cây, và sinh vật, mỗi mỗi đều do sự phối hợp của các "Phân Tử" (Molécule) và các "Phân Tử" này do sự phối hợp của các "Nguyên Tử" (Atome) "Phối Hợp Nhờ Sự Rung Động Của Từng Phần Đã Ấn Khớp Với Nhau".

Tóm tắt, mọi sự mọi việc trong vũ trụ đều bắt nguồn từ một sự rung động, và thành hình do "Sự Ấn Khớp Rung Động!" (1). Rung động có tầm quan trọng như vậy, nhưng nếu ai hỏi chúng ta rung động là gì, chúng ta cũng khó giải thích. Vì lẽ rung động không có màu sắc, không có hình thức, chỉ có một đặc tính là di chuyển qua không gian, qua mọi vật, và khi đụng vào một vật nào thì vật này tức khắc có một màu sắc chúng ta thấy được, hoặc phát ra một âm thanh chúng ta nghe được. Thí dụ ánh sáng từ Thái Dương, chỉ là một luồng rung động không màu - chứng cứ là các phi hành gia khi bay cao, độ vài trăm cây số, thấy xung quanh tối đen như mực. Vậy mà ánh sáng này khi vào bầu không khí của địa cầu, rồi đụng vào quả đất thì bao nhiêu quang cảnh nổi bật lên, như chúng ta thường thấy. Một làn sóng radio vô tuyến không màu, không âm thanh, vậy mà khi chúng ta vặn máy thu, thì tự nhiên nghe nhạc, tin tức cùng thấy mọi vật.

Đến đây người viết xin trình bày một sự việc thông thường: đặt một cuộn băng vào máy radio cassette. Chúng ta vừa cắm điện, tức thì hiện ra trên màn ảnh bao nhiêu hình cùng một lúc âm thanh phát ra, như cảnh thể giới hiện tại. Trước khi cắm điện, mọi âm thanh và hình ảnh đã được thâu trong cuộn băng, được tồn trữ ở

dây. Nghĩa là có sẵn ở đây. Nhưng nếu chúng ta không cắm điện, thì có cũng như không! Có điện, lúc bấy giờ hình ảnh và âm thanh mới phát hiện ra. Cảnh sống động trong cuộn băng Video đã có sẵn trong đó, nhưng chúng ta chỉ trông thấy cảnh ấy khi cắm điện, nghĩa là khi các phần tử li ti trong cuộn băng rung động ăn khớp với làn sóng điện.

Quý vị độc giả vừa đọc đoạn trên, người viết xin đề nghị nay chúng ta thử liên tưởng cảnh vật thâu trong băng Video so với Cõi Cực Lạc mà theo môn Tu Tịnh Độ hành giả có thể thấy hiện ra trước mắt với Đức Phật A Di Đà màu vàng chói, cùng một lúc phảng phất hương thơm trong trần thế chưa ai hề được biết. Hành giả nghe Phật thuyết pháp và sau đó theo Đức Phật cùng vào Cõi Cực Lạc, đúng như trong những câu Kinh chúng ta hằng nghe đọc tụng:

... *Cảm ứng thời Phật hiện
Lâm chung cảnh Tây phương
Phật hiện ra trước mắt.
Thấy nghe đều tinh tấn,
Cùng sinh về Cực Lạc.*

Có thể nói là hiện giờ đây, có ngay trước mắt chúng ta, trên không trung - như đã diễn ra trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nào là đất tựa ngọc lưu ly, nào là bảy hàng cây báu, ao báu, lầu báu, cùng Phật Thích Ca và A Di Đà trụ giữa hư không, và Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí, rồi cảnh chín phẩm vãng sanh v.v...

Tất cả những cảnh trên đều có trước mắt chúng ta, nhưng chúng ta không thấy được, vì chưa "cảm ứng", vì chúng ta còn ở trong một tình trạng tâm linh chưa đúng khớp với luồng điện tâm linh của Phật A Di Đà. Chả khác nào các làn sóng điện radio và vô tuyến truyền hình lúc nào cũng bao vây chúng ta, nhưng chỉ hiện ra cho chúng ta thấy, nghe, khi nào vặn nút máy thâu đúng băng tần!

(Thu Nhân Thân - 06.9.1992)

Chú thích: (1) "Rung động ăn khớp" nói về thể chất, còn về tinh thần đó là "nhạy cảm" •

TẠI SAO

Chúng Ta Không

Thế Sống Chung

HÒA BÌNH

• Thị Tâm Ngô Văn Phát

Chúng ta tức là nhân loại mà tôi muốn nói, có thể sống chung hòa bình không? Chúng ta có thể chấm dứt những hành động tàn ác khủng khiếp gây ra cho nhau đang xảy ra hằng ngày trên quả địa cầu này không? Trong khi cuộc sống tam bộ của chúng ta trên cõi đời này chỉ một thời gian ngắn rồi lại ra đi. Có mấy ai lột da sống đời trên vài trăm tuổi. Ngày xưa ông Bành Tổ sống đời, tám muôn tuổi thọ nay thời còn đâu!

? Vậy nguyên nhân nào gây ra làm cho chúng ta không thể đến được gần nhau để hợp tác, đối thoại và cảm thông nhau như tình huynh đệ, để lúc ra đi lòng được nhẹ nhàng thanh thản không còn thắc thỏm vấn vương hận thù. Hãy tìm xem.

Vào một buổi trưa ngày 1 tháng 5 năm 1991, anh Rodney King người da đen bị bốn người cảnh sát da trắng đánh đập tàn nhẫn đến trọng thương tại Los Angeles. Những người cảnh sát bị đưa ra tòa, kết quả tòa tha bổng; hậu quả là những người da đen quá phần uất nên nổi loạn đốt phá tàn thành phố thiết hại trên mấy tỷ mỹ kim mà chúng ta đã thấy chiếu trên Tivi. Quan trọng đến nỗi Tổng thống G.Bush phải huy động cả quân đội đến mới dẹp yên. Tuy tạm yên bề ngoài nhưng bên trong đang nhen nhúm lửa hận thù không biết lúc nào bùng cháy.

Hiện nay tại Đức, chánh sách bài ngoại của một thiểu số người cực hữu quá khích, của những tên đầu trọc theo chủ nghĩa Đức quốc xã đã và đang hằng đêm đốt phá những trại tỵ nạn tại cả Đông và Tây Đức, hành hung gây thương tích cho những người đang xin tỵ nạn.

Ngày 14.09.1992, đài truyền hình của Đức có chiếu việc tòa xử mấy tên cực hữu quá khích vì tội đã đánh một anh da đen người Angola trọng thương. Anh được đưa vào dưỡng đường và đã chết sau đó, để lại một người vợ Đức và một đứa con lai với hai dòng máu trắng đen! Kẻ phạm pháp bị tù, nhưng có cứu sống lại được người đã bị đánh chết một cách oan uổng không?

Những tiếng kêu cầu khẩn thiết của những người thấp cổ bé miệng để đánh thức lương tâm của các nhà lãnh đạo các quốc gia hãy cố

nhhiệm trong đầu óc hẹp hòi của mỗi người thật khó mà gạt rửa và loại bỏ.

Nói tóm lại, thế giới ngày nay gồm có những cuộc đấu tranh bất tận để tranh giành ảnh hưởng và quyền lực giữa các quốc gia, giữa da trắng và da màu, giữa các tôn giáo, giữa thể chế chính trị này và chế độ nọ v.v.. và v.v.. Lấy súng đạn làm phương tiện để giải quyết bất công các cuộc tranh chấp nên mới gây ra chiến tranh và thù hận. Nhưng hận thù không xóa bỏ được bằng thù hận mà chỉ có tình thương mới xóa bỏ được hận thù.



Ước mơ của con người là được nối vòng tay lớn sống chung hòa bình

gắng đem lại hòa bình để giúp cho nhân loại được gần nhau. Nhưng cho đến nay dường như những tiếng kêu thống thiết đó chưa được đáp ứng mà chiến tranh, bạo động, hành hung, khủng bố v.v.. vẫn còn lan tràn từ Nam Phi, Sarajevo, Aí Nhĩ Lan, Đức, Pháp, Ý v.v.. và hàng trăm nơi khác trên quả địa cầu này. Tại sao?

Tại vì : Thành Kiến - Kỳ Thị Chúng Tộc - Sự Khinh Miệt.

Ba thái độ này là ba căn bệnh cố hữu của loài người. Và ngày nào mà loài người chưa diệt được ba căn bệnh này thì ngày đó nhân loại chưa có thể đến được gần nhau vẫn còn chém giết và khổ đau.

Chúng ta phải hiểu rằng chỉ có tình thương mới xóa bỏ được sự khinh miệt; sự kính trọng lẫn nhau mới xóa bỏ được sự kỳ thị chủng tộc và phân biệt màu da; sự rộng lượng mới xóa bỏ được thành kiến tức là ý kiến cố chấp không thể lay động được.

Tính không khoan dung, thiếu độ lượng và tình trạng căng thẳng giữa các chủng tộc, quốc gia, thể chế chính trị, tôn giáo và giai cấp xã hội là một thực trạng trong đời sống hàng ngày và nó đã tiêm

Câu hỏi được đặt ra là : Nhân loại có thể sống chung hòa bình không? Câu trả lời là : Có Thể. Nhưng phải kèm theo chữ Nếu. Thật vậy, nếu nhân loại biết hướng thiện, biết lấy tình thương thay thế vũ khí để giải quyết các mối bất hòa.

Đức Phật đã dạy :

Khi nào nước mắt người còn mặn, máu người còn đỏ, thì không phân biệt giai cấp, chủng tộc màu da, tôn giáo v.v..

Ca o quý và thiêng liêng thay lời dạy đầy tinh thần bình đẳng của Ngài. Đối với tất cả chúng sanh phải mở lòng từ bi không phân "nhân ngã". Vì nếu còn thấy kẻ "oán" khác với người "thân" tức còn có sự phân biệt. Bởi có phân biệt mới có chấp trước; bởi có chấp trước mới sanh phiền não; bởi sanh phiền não mới tạo nghiệp ác; bởi tạo nghiệp ác nên phải chịu quả báo như mấy tên cực hữu quá khích đã đánh chết người nên phải ngồi tù mà tôi đã nói ở phần trên.

Trong tất cả giáo lý của Đức Phật không có điểm nào dành riêng cho một quốc gia hay một chủng tộc nào, cũng không có điểm nào dành cho một tôn giáo hoặc một giai cấp xã hội nào. Ngài kêu gọi tất cả mọi người.

Lời dạy vô giá trên 2500 năm trước, hôm nay còn đó và sẽ vang vọng mãi đến muôn ngàn đời sau. Chân lý thay lời vàng ý ngọc của Ngài.

Để chấm dứt bài này, chúng tôi khẳng định rằng :

- Hòa bình chắc chắn sẽ không bao giờ đến với nhân loại bằng sức mạnh của vũ khí, bằng sức mạnh của uy quyền và bạo lực.
- Hòa bình chắc chắn sẽ đến với nhân loại bằng sức mạnh của tình thương và lòng từ bi hỷ xả.
- Và hòa bình chắc chắn sẽ đến với nhân loại khi nào nhân loại biết nghe và làm theo lời dạy của đức Thế Tôn.



Tuổi Thơ

Mến tặng các em Thiếu Nhi nhân dịp lễ Trung Thu

NGUYỄN ĐỨC HOÀN

Tuổi thơ bao yêu dấu,
Nhưng giấc mộng bình yên,
Có bao giờ phai nhạt!
Dưới ánh trăng dịu hiền,
Tung tăng cùng múa hát,
Như những chuyện thần tiên,
Tâm hồn đầy trong trắng,
Chẳng vướng chút ưu phiền.

Tuổi thơ bao lưu luyến,
Ngày cắp sách đến trường,
Chăm học luôn cố gắng,
Được thầy bạn mến thương,
Mẹ dịu hiền nhắc nhở,
Con phải cố noi gương,
Bao tiền nhân thuở trước,
Đã phấn đấu can trường.

Tuổi thơ bao kỷ niệm,
In đậm nét trong hồn,
Những khung trời ngà ngọc.
Còn gì trong sáng hơn? ●

Cựu Trung Úy Không Quân Việt Nam Cộng Hoà, nhảy dù xuống lòng
dịch (Lý Vinh Hiệp dịch trong Das Beste aus Reader's Digest 1/85)

Vào ngày 4.9.92 trên chuyến bay từ Bangkok tới Sài Gòn, bằng loại máy bay Air Bus 310 của công ty Bulgaria do hãng Hàng không Cộng Sản Việt Nam thuê mượn. Một cựu phi công VNCH tên Lý Tổng, đã dùng dao ăn, và một sợi dây thép bọc nylon, uy hiếp 1 nữ tiếp viên phi hành người Bulgaria. Sau đó cựu Trung Úy không quân Lý Tổng đã bắt viên phi công lái vòng thành phố Sài Gòn nhiều lần để anh thả một số truyền đơn bướm bướm, với nội dung kêu gọi dân chúng Việt Nam nổi dậy lật đổ chế độ Cộng Sản Việt Nam phi nhân hiện nay ở Việt Nam. Theo tin tức từ Việt Nam cho biết, thì chiếc Air Bus 310 bay nhiều vòng thật thấp trên không phận Sài Gòn, làm cả thành phố náo loạn. Nhiều lúc người ta nghĩ phi cơ có thể đựng vào các cao ốc ở trung tâm Sài Gòn như Hotel Place, khách sạn Caravelle, Majestic, v.v... Nhiều truyền đơn đã được ném xuống vùng quận 1, IV, Bình Thạnh, quận 5 và 10. Sau đó, không quân của CSVN, đã cho 2 phân lực lên kèm chiếc Air Bus 310 phải đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Cựu Trung úy Lý Tổng đã nhảy dù xuống vùng đồng ruộng ở Nhà Bè, sau đó anh đã bị bắt giữ, ngoài ra còn 2 chiến hữu cùng đi với anh từ Mỹ về cũng bị bắt. Tin tức còn cho biết, ngay khi các truyền đơn được ném xuống Sài Gòn, lực lượng Công An và an ninh khu xóm ở Sài Gòn đã được huy động vào ừng ừng nhà lục xét, hăm dọa, nếu ai còn cất giấu các truyền đơn này, không chịu trao nộp. Nhiều người đã bị bắt và thẩm vấn.

Hành động liều lĩnh và can trường của cựu Trung úy Lý Tổng, đã là 1 ún "sốt dẻo" cho tất cả các hãng thông tấn quốc tế và báo chí thế giới đăng tải tin này ngay sau đó. Riêng tại Paris, một số đồng bào cảm phục sự can đảm của Lý Tổng, nên vào ngày 13.10.92 đã cùng nhau tụ tập trước tòa đại sứ Cộng Sản Việt Nam yêu cầu bạo quyền CS phải tức khắc thả người hùng Lý Tổng ra.

Để cống hiến độc giả Viên Giác về sự can đảm và liều lĩnh của cựu Trung úy Lý Tổng qua cuộc hành trình đầy gian khổ để tìm tự do vượt qua 5 quốc gia vào ngày 10.2.1983 sau khi trải qua 3200Km đường bộ, đường thủy, 4 lần vượt biên giới, 6 lần vượt ngục, tới được Singapore, sau nửa năm ở trại anh được qua định cư ở Hoa Kỳ. Hơn 9 năm sau từ vùng đất tự do, anh đã quyết trở về để tìm đường cứu nước. Hành động can trường và đầy liều lĩnh của anh đáng để chúng ta nghiêng mình bái phục. Cũng là những gáo nước lạnh tạt vào mặt những tên quan quyền, tướng tá, và đám trí thức mơ ngủ ở hải ngoại, lâu nay cao cổ kêu gọi bắt tay, hòa hợp, hòa giải với bạo quyền.

Viên Giác xin đăng lại bài dịch của anh Lê Vinh Hiệp lấy từ tạp chí Das Beste 1/1985. Bản dịch đã được đăng trong báo Viet Hamb số 13 phát hành 2/1985.

Vượt Năm Quốc Gia Tìm Tự Do

Vài nét về cựu Trung úy Không quân Lý Tổng thuộc Phi đoàn Thiên Lôi 524 (A.37). Khoảng 6-74 anh đảm nhiệm quân

lý Hội quán Sĩ quan Không quân, phi trường Thành Sơn, căn cứ 20 Chiến thuật - Phan Rang. Sau đó anh đảm nhiệm lại nhiệm vụ phi hành. Đầu tháng 4-75, trong một phi xuất, phi cơ của anh bị hỏa tiễn lằm nhiệt SA.7 của Việt Cộng bắn rớt tại Cam Ranh. Anh nhảy dù, gãy chân và bị cộng sản bắt, Anh được đưa vào bệnh viện và sau đó bị bắt đi học tập cải tạo.

(Bản dịch: Lê Vinh Hiệp.)

Kể từ tháng 4.1975, khi bạo quyền CS đặt ách thống trị toàn Việt Nam, hơn 1 triệu dân Việt Nam đã bỏ nước ra đi tìm tự do, phần lớn là thuyền nhân trên đoạn hành trình đầy nguy hiểm xuyên qua biển Nam Hải. Hàng trăm ngàn người đã bỏ mạng dưới lòng đại dương. Anh Lý Tổng, một sĩ quan phi công của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã trải qua 5 năm trời trong các trại giam tù binh CS, sau nhiều lần vượt ngục thất bại, cuối cùng đã thành công trong một cuộc hành trình gian nan trên đất liền suốt 17 tháng để đến được bến bờ tự do tại Tân Gia Ba.

Được chứng kiến tận mắt cảnh tượng người bạn mình bị giết chết, đã thúc đẩy Lý Tổng, người phi công 27 tuổi, đã đi đến quyết định vượt ngục.

Vào một buổi thăm nuôi trong tù mùa hè 1975, anh quan sát các bạn đồng tù đang xếp hàng đến lượt mình được phép ra đón thân nhân đến thăm nuôi đang đứng chờ trước hàng rào trại tù. Vì quá sung sướng và mong chóng gặp lại người thân, người bạn của Lý Tổng vội tách ra khỏi hàng, chạy vội đến hàng rào. Tên vệ binh miền Bắc lập tức chia mũi súng khai hỏa, người bạn ngã quỵ xuống và nằm chết trước đôi mắt kinh hoàng của gia đình anh ta.

Vài tháng sau đó, Lý Tổng cùng một bạn đồng tù tách khỏi toán đồn cũ, toán này chỉ bị canh gác sơ sài. Vào ngày chiều hôm sau trên lộ trình đào tẩu tìm tự do, họ bị một toán lính xét giấy tờ. Người bạn của anh vì mất bình tĩnh đã khai lần lộn tất cả.

Trên đường bị giải giao về trại, Lý Tổng thầm nghĩ: "Lần sau mình đánh phải tự mạo hiểm một mình thôi!". Anh chỉ chịu trách nhiệm cho chính anh mà thôi, vì anh còn độc thân và không còn cha mẹ nữa. Đó là một nghị lực thúc đẩy anh.

Và rồi nghị lực anh cần đã đến. Trước cái gọi là "Tòa án nhân dân" lý ra anh phải vội mọp xuống khi nghe đọc bản cáo trạng, nhưng anh đã không làm. Hành động này đã khiến anh bị kết án tù trong chiếc thùng sắt "Conex".

Danh từ "Conex" nguyên thủy là một kỹ liệu chuyên môn cho một loại thùng chứa hàng trên tàu biển và nay trở thành một danh từ khủng khiếp nhất trong các tù ngục tại Việt Nam. Thùng chứa hàng làm bằng kim loại này được xử dụng như một ngục thất riêng biệt. Lý Tổng đã bị giam hàng nửa năm trời trong chiếc thùng "Conex" cao khoảng hai thước rưỡi, rộng khoảng một thước rưỡi. Ban ngày nhiệt độ bên trong lên đến +40 độ. Ban đêm, cái lạnh lẽo làm anh đến công xương cốt. Rồi những trận bom đá dội vào thùng, vang

tiếng động nhức tai, cướp đi giấc ngủ của anh. Không khí và thức ăn - một nắm cơm muối - được chuyển vào từ lỗ nhỏ trên vách và cũng từ lỗ nhỏ này, những cận bá của anh được chuyển ra.

Sau khi được thả ra ngoài, bọn Cộng Sản vẫn chưa tha cái "lăm lăm" của anh như chúng rêu rao... Một năm sau đó, anh bị chuyển đến một trong những trại giam cùng cực nhất tại Việt Nam.

Chỉ vì sự chống đối có tiếng của anh, cự tuyệt không chịu cúi xụp trước bọn lính canh, đã làm cho bọn chúng bao phen tức tối. Trong trại tù binh số 52, bọn lính canh đã đánh anh ngã gục và chế nhạo rằng:

"Ở đây mày không cần phải quỳ bâng đầu gối nữa mà là bâng mồm của mày. Mày thấy thế nào?"

"Đáng phục thay!" - Lý Tổng thịnh nộ lại - "Sáu người đối xử với tôi như một con thú. Nhưng không biết ai là người, ai là thú ở đây?"

Bọn Cộng Sản bắt anh dựng một pháp trường và đào một lỗ chôn bên cạnh. Một tên trong bọn kẻ lưỡi dao ngay dưới mũi của anh và nói: "Mày tin không? Tao đang sửa soạn mổ bụng mày đây!" - Cuối cùng thì sự đùa giỡn với cũng trở thành nhằm chán và chúng công anh luôn 14 ngày.

Vào ngày 12.7.1980, Lý Tổng đã vượt khỏi trại tù A.30 nằm trong lãnh thổ tỉnh Phú Khánh -400 cây số Đông Bắc từ Sài Gòn. Trong suốt 10 ngày khổ công, anh đã thành công với một cây đinh để làm lồng thanh sắt của một cầu tiêu. Anh bò được ra ngoài, lên qua sân trồng, vượt qua khỏi hai hàng rào kẽm gai bằng một chiếc kéo, vật do anh đã sửa soạn từ trước, và lợi bộ suốt đêm đó tới được Tuy Hòa, một thị trấn lớn gần nhất. Ở đây anh được một người bạn giúp đỡ một số tiền và anh đơn ngay xe đò về Nha Trang.

Người tài xế xe đò chợt hỏi anh: "Ông vừa vượt trại A.30 phải không?" - Cái nhìn đảo đảo của anh đập vào mắt người tài xế miền Nam, ông ta từ từ nói khẽ: "Phía trước là trạm kiểm soát. Tốt nhất là ông nên xuống xe, trà trộn vào dân địa phương; bọn lính kiểm soát thường ít khi xét hỏi khách bộ hành. Tôi sẽ đợi ông ở phía bên kia trạm".

Tại Nha Trang anh tìm đến một người bạn gái. Nàng cho anh một số quần áo, một số tiền và một vé xe lửa về Thành phố Sài Gòn. Sau khi tới nơi, anh bắt liên lạc với một số người đồng hương đang lẩn trốn tại đây để chờ dịp vượt biển. Từ đó anh sinh sống bằng việc buôn bán giấy tờ giả mạo từ đám bạn hữu giang hồ cho đến tháng 9 năm 1981. Niềm hy vọng vượt biển bằng thuyền bị tiêu tan, tuy nhiên Lý Tổng nảy sinh ra một sáng kiến mới. Anh nhớ thầm: "Mình là dân phi công, tại sao không liệu cướp một chiếc phi cơ nào đó để trốn thoát?"

Và đã có lần anh lén vào tận phi trường Tân Sơn Nhất và kín đáo quan sát tình thế tại đây. Tuy nhiên anh không tìm được loại máy bay thích hợp với anh.

Lý Tổng nhận rõ rằng không còn con đường nào khác hơn là vượt biển bằng đường bộ. Chỉ vốn vụn với 150 đồng bạc đương thời trong túi, anh đón xe đò đến biên giới Cao Miên, và lẩn vào đường mòn buôn lậu.

Quốc gia mà Lý Tổng sẽ lưu lại đến 5 tháng trời sắp tới đã trải qua 5 năm trường nội chiến đẫm máu, bắt đầu với một cuộc thanh trừng với tám mươi diệt chủng kéo dài 3 năm của đám quan thuộc chế độ Cộng Sản Pol Pot và cuối cùng là cuộc xâm lăng của bọn Cộng Sản Việt Nam vào năm 1978/79. Và hiện nay cuộc

kháng chiến lại tàn phá thêm mảnh đất này.

Các nút chặn nằm rải rác trên lộ trình, tuy nhiên Lý Tổng không lo sợ khi anh đi bộ hoặc ngồi trên những xe đồ chạt kín, Bàng xe đồ, anh lần đến được thủ đô Nam Vang, mua một vé xe lửa đến Battambang, không xa biên giới Thái Lan. Và rồi một nhân viên nhà ga đã tình nghi và bắt giữ anh.

Bọn Công an bắt nhốt anh trong một căn phòng nhỏ. Tên gác ngồi chồm hổm trước cửa với một cây súng máy và một cây đàn Guitar. Trong lúc tên lính Miên sửa soạn gậy đàn, anh chui lọt qua khe hở của số nhỏ duy nhất trong phòng. Chưa đầy 100 thước, anh nghe nhiều tiếng súng cảnh cáo và đành phải bỏ tay.

Lần này anh bị giải giao lại cho bọn Công an Việt Nam, và bọn này tổng anh vào trại giam nổi tiếng 7708 tại Nam Vang. Người ta nói với anh rằng, chỉ vài tuần nữa thôi là anh sẽ bị chuyển về Việt Nam.

Lý Tổng vẫn tin cậy vào khả năng vượt ngục của mình. Điểm yếu nhất ở đây là cái cửa sổ phòng ngủ, khung bằng gỗ với 6 song sắt. Vào một đêm, anh bắt tay ngay vào việc cho kíp trước khi trời sáng. Bọn lính canh hãy còn mê ngủ. Ba tiếng đồng hồ sau đó, anh vượt thoát.

Bốn tháng trời ròng rã, Lý Tổng lội bộ về hướng Tây Bắc dọc theo bờ sông Mê Kông xuyên qua đất Miên. Anh đã làm việc kiếm tiền 3 tháng trong một làng nhỏ gần Kampong Chanang kiếm được gần 1.500 Riel (khoảng 225 Đức Mã, tính theo thị trường chợ đen) tạm đủ để ăn uống, mua một ít quần áo và một chiếc xe đạp. Rồi anh lại tiếp tục đi về hướng Bắc.

Rừng rậm và những đồng ruộng bao la quang Sisonphon - thị trấn lớn cuối cùng trên hành trình Lý Tổng trước khi tới Thái Lan - là một trong những bãi chiến trường ghê sợ nhất tại Á Châu. Lý Tổng phải đẩy chiếc xe đạp cũ kỹ xuống qua rừng để tránh nguy hiểm. Khi tới được bờ sông anh yêu cầu một số ngư phủ chuyển anh qua sông, nhưng nhóm người này chỉ biết lắc đầu quầy quậy.

Sự thiếu lịch sự này không phải là không có lý do và đã làm cho anh không được yên tâm. Bỗng nhiên một tên lính Miên ngồi trên xe gắn máy phóng ra chặn anh lại. - "Đấy rồi! Đứng máy là người với chiếc xe đạp, và giọng nói kỳ quái!". Tên lính ra lệnh: "Theo tao!". Trong khi đi chuyển qua một búng, Lý Tổng phóng mình ra khỏi xe, lần ngay vào các bụi rậm. Tên lính bắn đuổi theo nhưng không trúng rồi phóng xe đi kêu người tiếp viện.

Một lát sau đó, bọn lính trở lại và tập hợp dân chúng trong làng, các làng lân cận cùng lực soát xuyên qua khu rừng. Tiếng loa phóng thanh gào thét: "Chúng tao tìm kiếm một tên đàn ông y phục màu đen, có khăn quàng màu xanh. Ai nhìn thấy yêu cầu bắt lại!".

Bụi rậm mà Lý Tổng ẩn trốn nằm ngay trên một ổ kiến khổng lồ. Suốt 6 tiếng đồng hồ dài dằng dặc anh không dám làm một cử động nhỏ mặc dù hàng ngàn con kiến bu quanh và cắn trên người anh. Khi tất cả yên tĩnh trở lại, Lý Tổng cần đến cả giờ đồng hồ để phải kiến ra khỏi người và quần áo. Rồi anh lại tiếp tục cuộc hành trình khi trời vừa sục sượng. Mọi chuyện lại một lần nữa kết thúc tốt đẹp.

Rồi Lý Tổng đến được một khu có nhiều thác nước và hồ nhỏ. Anh phải rất nhiều lần cõng quần áo lên núi, đến nỗi cuối cùng anh trần truồng mà đi, quần áo được cuộn lại trong một bọc mang trên đầu. Sự việc này có lẽ là một may mắn cho anh.

Trên đoạn đường theo bờ sông, anh gặp 4 tên lính đi ngược lại phía anh. Bọn này nói tiếng Việt Nam. Không còn cách lẩn tránh được nữa, anh bèn ngồi chồm hổm bên mé sông và la lớn: "Hu! Hu!". Bọn lính mặc dù có vũ trang, vội bỏ chạy thực mạng.

Sau vài giờ tiếp tục đi bộ Lý Tổng nghỉ ngơi: "Thái Lan chắc không còn xa mấy đâu! Có thể mình vượt qua khỏi biên giới không?".

Khi mặt trời vừa lên, một cảm giác sung sướng bồi hồi cùng với nhóm lên trong anh, nhưng rồi anh chợt nhìn thấy từ xa, trên một cành cây cao, một chồi canh bằng miếng ván được đục rỗng. - "Thế là ta chưa qua được biên giới!". Ngoài ra anh lại phải tìm cách vượt qua khỏi bãi mìn trước mắt.

Trong thời gian bị bắt buộc công tác gỡ mìn trong trại tù, Lý Tổng biết được rằng bọn Cộng Sản miền Bắc thường rải mìn vào những chỗ kín đáo hiểm hóc, nguy hiểm bên những thân cây, hòn đá hoặc dưới những bụi rậm. Anh tự nói: "Mình phải đi chuyển vào ban đêm và không cần trốn tránh bọn lính".

Từ hai ngày qua Lý Tổng không ăn uống được một cái gì. Nước uống cũng không còn một giọt. Con đói khát hành hạ anh một cách khốn cùng, anh mất tất cả ý niệm về thời gian.

Thình lình anh nghe đâu đây có tiếng chó sủa. Người Miên đã gánh chịu nạn đói hơn 7 năm trời và đã phải giết cả chó mà ăn. Anh suy nghĩ: "Ở đâu có chó, ở đó có đầy đủ thức ăn - Chắc chắn mình đang trên đất Thái Lan rồi đây!".

Mà thật đúng như thế. Anh nghe vọng từ xa có tiếng ồn ào vọng lại từ một cái chòi ngoài đồng ruộng, lại có tiếng đàn nhạc đặc biệt, không phải của Miên mà cũng không phải của Việt Nam. Rồi anh lại nghe có tiếng xe chạy rì rầm và anh chạy vội ra đường cái, đón chặn một xe gắn máy và nhờ người tài xế chở đến Văn phòng Hồng Thập Tự.

Cuộc phiêu lưu của Lý Tổng vẫn chưa chấm dứt. Cảnh sát Thái Lan luôn luôn tìm cách ngăn chặn làn sóng người vượt biên vào đất Thái bởi vì chính quyền Hà Nội thường gài nhiều nhân viên gián điệp lẩn lộn trong đó, bởi thế tất cả mọi người vượt biên đều phải bị giữ lại để điều tra kỹ lưỡng. Mặc dù cực lực phản đối và đòi tuyệt thực Lý Tổng cũng bị bắt cầm tù suốt 10 tháng trời tại ranh tỉnh lý Aranyaprathet. Và cuối cùng thì Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Tân Gia Ba biết được về trường hợp anh, lại là một cựu sĩ quan Không quân, nên yêu cầu chính phủ Thái chuyển anh qua đó.

Người sĩ quan cao cấp của Thái Lan vì đã bị Lý Tổng làm nhục khi anh chống lại việc bắt giữ đã trả thù anh bằng cách giải giao anh đến trại Tỵ nạn khổng lồ Nong Same nằm phía bên kia biên giới Cao Miên, thay vì chuyển anh đến Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Tân Gia Ba.

Thế là lại một lần nữa, anh lại phải tự tranh đấu cho mình.

Tại trại tỵ nạn anh cố học thêm tiếng Anh nhiều tháng trời, và lần la hỏi thăm những viên chức trong trại về tình hình phía Tây và Nam tỉnh Aranyaprathet. Bảy giờ thì anh muốn vượt phía Nam Thái Lan, bằng qua Mã Lai và đến Tân Gia Ba. Đây là một đoạn đường dài đến 2.300 cây số, có 3 vùng biên giới phải vượt qua.

Ngày 1.2.1983 trong khi đang dựng hàng rào quanh trại tỵ nạn, anh vượt trốn qua một bãi mìn, bơi qua 5 giờ sông, băng qua một cánh rừng rậm, trên quãng đường

dài 25 cây số cách Aranyaprathet về phía Tây Nam.

Vào sáng hôm sau khi vừa đến trạm kiểm soát đầu tiên của Thái Lan, anh đã bị toán lính bắn xối xả vì bỏ chạy. Anh chạy trốn chết trong một cánh đồng cỏ, ẩn lánh vào những lùm cỏ cao. Lát sau anh nghe có tiếng nói của bọn lính và cả tiếng "Klick, klick" của chiếc bật lửa. Bọn lính đang muốn đốt rụi đám cỏ. Lý Tổng đã từ 15 năm nay không để rơi một giọt nước mắt, thế nhưng với tình huống hiện tại, anh đã khóc nức nở và cầu nguyện ơn Trên. Và thật như một phép lạ, đám cỏ không cháy nổi và bọn lính bỏ đi.

Vào ngày hôm sau Lý Tổng lẩn mò đến nhà một người đàn bà, người mà trong thời gian trong trại tỵ nạn Nong Samet đã thăm viếng và giúp đỡ anh. Hai người già đang như một cặp vợ chồng, đón xe Bus lên Bangkok. Tại Bangkok anh từ già người đàn bà có lòng tốt đó và nhận một số tiền làm chi phí cho anh cho cuộc lộ trình tiếp tục về phía Nam.

Lý Tổng đã đến được tỉnh Hat Yai, tỉnh lỵ cuối cùng của Thái Lan nằm ở phía cực Nam. Anh đã dùng cách đi bộ để vượt qua biên giới như một người dân bình thường qua các trạm kiểm soát biên giới với những giấy tờ giả mạo. Cho đến khi màn đêm đổ xuống, anh đi bộ dọc theo đường rầy xe lửa, và cuối cùng anh thấy những ánh đèn đường, những xe vẫn tải, các người lính mặc quân phục hẳn hoi. "Thế là mình đã đến biên giới Mã Lai rồi đây".

Lý Tổng dùng đường vòng đi trong rừng, và khi vừa ra khỏi cánh rừng anh đã thấy ánh mặt trời mọc từ xa, ngay sau thành phố Kangar, thành phố đầu tiên ngay sau biên giới.

Lý Tổng đón xe Bus một cách dễ dàng đến Kuala Lumpur và từ đó tìm cách đi lần về biên giới Mã Lai và Tân Gia Ba. Vào khoảng 8 giờ tối, Lý Tổng bằng xe Bus đã đến được trạm kiểm soát cuối cùng của Mã Lai nằm cuối những con đê dài ngay tại eo biển nhỏ từ Johore Bahru đến Tân Gia Ba. Anh đi bộ khoảng 3 cây số dọc theo bờ biển, tiến về phía Tây.

Bờ biển gió lộng mạnh. Anh cột quần áo bó sát trên lưng và lao xuống mặt biển đầy sóng gió. Cách 3 cây số bên bờ biển phía bên kia là những ánh đèn điện tại Tân Gia Ba. Lội được nửa đường anh đột nhiên cảm thấy như tiếp được một nguồn năng lực mới rất mạnh mẽ. Giây lát sau đó, chân anh đã chạm đến những hạt cát phía dưới.

Sau vài tiếng đồng hồ ngủ thiếp đi vì mệt lả, trên công viên ven hải cảng, Lý Tổng tìm đến Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Tân Gia Ba.

"Tôi là một người Việt Nam", anh mở đầu câu chuyện với một nhân viên mặt quán - "và tôi vừa mới từ Mã Lai bơi sang đây!".

Đó là ngày 10.2.1983. Lý Tổng đã vượt qua 3.200 cây số đường bộ, đường thủy, bốn lần vượt biên giới và 6 lần vượt ngục. - "Nếu ông có chút đỉnh thời giờ" - anh nói tiếp - "Tôi sẽ kể cho ông nghe câu chuyện của tôi...".

Sau nửa năm trời sống trong trại tiếp cư người tỵ nạn, Lý Tổng đã đáp máy bay đi Hoa Kỳ. Hiện nay anh đang định cư tại thành phố New Orleans, nơi anh vừa hoàn tất quyền sách kế về chuyển vượt biên đây phiêu lưu và mạo hiểm của mình. Anh hy vọng sẽ mau chóng nhận được một học bổng Đại Học ngành Chính Trị học, anh nói "Để chuẩn bị cho ngày Giải Phóng Tổ Quốc tôi".

Trong 4 ngày 13, 14, 15 và 16.9.1992 tại thành phố Straßburg, Pháp Quốc, nơi được coi là thủ đô của Âu Châu. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu được sự yểm trợ của các thành viên Nghị Hội Âu Châu, cùng Ủy Ban Yểm Trợ cuộc tranh đấu Phật Giáo đã đứng ra tổ chức các cuộc hội thảo, tiếp kiến các Dân Biểu Nghị viện Âu Châu, các Đại Sư quán, cùng cuộc tuyệt thực và phát biểu cảm tưởng của các phái đoàn, đảng phái người Việt ở Âu Châu.

Nhà báo Vũ Ngọc Long trong tư cách Đại Diện Ủy Ban Điều Hợp Nghị Hội Âu Châu đã đọc bài tham luận ngắn mở đầu cho các lời phát biểu của nhiều tổ chức, đảng, đoàn.

Viên Giác xin đăng lại nguyên văn bài phát biểu này.

Lời Tòa Soạn

Kính thưa,
 - Quý vị Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Âu Châu;
 - Quý vị Đại diện các đảng, đoàn tổ chức,
 - Quý vị quan khách tham dự ngày tranh đấu cho tự do dân chủ ở VN do GHPGVNTN tại Âu Châu tổ chức.

Thưa quý vị,
 Trước hết trong tư cách là một thành viên Ủy Ban Điều Hợp Trung Ương của Nghị Hội Âu Châu đồng thời là Cố vấn Ủy Ban phá bỏ huyền thoại Hồ Chí Minh tại Âu Châu. Hôm nay chúng tôi xin đóng góp những ý kiến sau đây trước cao tranh đấu cho tự do dân chủ ở Việt Nam, xuyên qua yêu sách 9 điểm của Hòa Thượng Huyền Quang gửi tới bạo quyền Cộng Sản Việt Nam, trong tư cách quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN tại quốc nội.

Kính thưa quý vị,
 Khác với tất cả những bản tuyên ngôn, tuyên cáo, đề nghị... của nhiều cá nhân, tổ chức, đảng, đoàn ở trong và ngoài nước đã phổ biến trước đây, để gửi tới đảng Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam. Lần này với yêu sách 9 điểm của Hòa Thượng Huyền Quang đã mang một tầm vóc trội vượt hẳn. Đây không là một bản yêu sách của một cá nhân mà nó

mang hình thức đại diện cho toàn thể Tăng Ni Phật tử Việt Nam ở cả trong và ngoài nước. Hay nói rõ ràng hơn nó đại diện cho 80% dân chúng Việt Nam của những người tự nhận là Phật tử. Tuy nhiên, nếu điếm qua 9 điểm trong bản yêu sách mọi người nếu ai còn nghĩ tới chuyện quốc gia dân tộc, quyết tâm lật đổ bạo quyền CSVN để xây dựng đất nước. Thì cũng phải công nhận rằng bản yêu sách này là một đòi hỏi vô cùng hợp lý, và được đưa ra đúng thời, đúng lúc và nó cũng đáp ứng cho nguyện vọng của toàn dân Việt không phân biệt màu da, tiếng nói, ý thức chính trị hay vấn đề tín ngưỡng.

Kính thưa quý vị,
 Chẳng phải nói ra đây nhiều lời, mọi người chúng ta đều đã rõ vai trò của Phật giáo trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt. Là một tôn giáo có ảnh hưởng tiềm tàng, sâu kín trong đại đa số dân Việt. Vì suốt hơn 2.000 năm Phật giáo được truyền vào Việt Nam nó đã được Việt hóa, nên tư tưởng Phật giáo đã hòa nhập trong sự thăng trầm, nổi trôi của giòng sử Việt. Những triều đại huy hoàng nhất của dân Việt là những triều đại mà Phật giáo đã góp sức thật nhiều, giới tu sĩ Phật giáo đã trực tiếp giúp vua trị nước an dân, cũng như gây ý thức đại hùng, đại lực, để thúc đẩy toàn dân đoàn kết đánh đuổi ngoại xâm, hay làm bạt vĩa ý đồ thôn tính nước ta từ phương Bắc.

Với danh tướng Lý Thường Kiệt của triều Lý và Hưng Đạo Vương của triều Trần. Lịch sử Việt đã ghi lại những trang sử chói lòa anh dũng của 2 triều Lý, Trần. Mà như chúng ta biết đây là thời kỳ cực thịnh của Phật giáo Việt Nam. Nhiều cao tăng Phật giáo là Quốc sư, sát cánh cùng các vua quan trị nước an dân. Hoặc nhiều vua quan tới tuổi về già tìm chốn thiền môn làm nơi tu luyện nghiên cứu kinh điển. Tinh thần từ bi của Phật giáo đã được thể hiện khắp nơi. Rồi sau đó sự suy vi của Phật giáo đã gắn liền với thương đau, thống khổ của dân tộc Việt. Đất nước ta hết bị Bắc phương nô lệ tới cảnh nổi da xáo thịt rờng rã 45 năm Trịnh - Nguyễn phân tranh, rồi thực dân Pháp tới xâm lăng đô hộ. Rồi tiếp theo đó mở lý thuyết quái dị Marx Lénine được người CSVN do Hồ Chí Minh cầm đầu du nhập vào nước

■ Vũ Ngọc Long

Tên

MỘT CỘT

* Theo những tin tức nhận được từ quốc nội chuyển ra vào đầu tháng 10/1992. Thì sau khi yêu sách 9 điểm của H.T. Huyền Quang đưa ra, bạo quyền CSVN đã tỏ ra bối rối. Chúng tìm mọi cách khùng bố tinh thần giới tu sĩ Phật giáo, cũng như các Phật tử. Nhiều cuộc bố ráp, bắt bớ đã diễn ra. Đặc biệt vào cuối tháng 9/92 công an VC đã bắt đại đức Thích, Thiện Ân 25 tuổi cư ngụ tại chùa Thiện Minh Thủ Đức, giam giữ tại khám Chí Hòa sau đó tra tấn Đại Đức tới chết và loan tin tự tử. Ngoài ra công an cũng bắt các thượng tọa Thích Không Tánh và đại đức Thích Trí Lực, cả hai trụ trì tại chùa Liên Trì Thủ Đức. Nhiều Phật tử tại Sài Gòn cũng bị theo dõi khùng bố, tạo không khí rất căng thẳng. Trong khi đó vào dịp lễ Vu Lan vừa qua với đòn phép lừa bịp dư luận quốc tế, bạo quyền CSVN đã cho các trường nghỉ học, và công sở nghỉ làm, cũng như khuyến khích các Phật tử đi chùa lễ Phật, nơi các chùa do các sư quốc doanh trông coi. Sau đó các cơ quan truyền thanh, truyền hình làm phông sự huyền hoang tuyên bố tại VN tự do tín ngưỡng vẫn được tôn trọng.

* Tân quốc hội bù nhìn của bạo quyền CSVN đã họp phiên họp đầu tiên trong tháng 9 vừa qua. Đúng như các bài nhận định và phân tích thời sự của Viên Giác trong nhiều số báo trước đây, Lê Đức Anh nhân vật thứ 2 trong bộ chính trị, được bầu vào chức vụ Tổng Thống, Lê Đức Anh 72 tuổi cựu tổng trưởng quốc phòng, người được coi là thuộc khuyển hướng bảo thủ trong đảng CSVN, Lê Đức Anh cũng được coi là người thế lực nhất hiện nay trong đảng. Ngoài ra Nông Đức Mạnh 51 tuổi ủy viên bộ chính trị người sắc tộc thiểu số được bầu làm chủ tịch quốc hội. Võ Văn Kiệt vẫn được tin nhiệm trong chức vụ Thủ Tướng. Với màn bầu bán mới



"Lê Đức Anh Tổng Thống CHXHCNN Việt Nam

ta. Cả quê-hương Việt suốt hơn nửa thế kỷ qua là cả một cảnh núi xương, biển máu. Cảnh thống khổ đọa đày cho dân Việt do những người Cộng Sản gây ra, tới nay vẫn còn tiếp diễn. Sự bi thương tận cùng của giòng giống Việt ngày nay không giấy bút nào tả hết.

Như chúng ta biết mấy năm qua bạo quyền CSVN đã buôn dân, bán nước như thế nào. Hình ảnh cụ thể như mấy tháng qua chúng ta chẳng khỏi ngậm ngùi, rơi lệ và tủi nhục khi nhìn những người đồng hương chúng ta ở Đông Đức cũ bị đánh đuổi lãng nhục, khinh khi. Rồi hàng chục ngàn đồng bào ở các trại tỵ nạn Đông Nam Á đang là những món hàng cò cửa giá cả giữa bạo quyền và các chính phủ địa phương. Trò buôn dân bí ối này của bạo quyền CSVN vẫn chưa cho đó là đủ, chúng ta thấy bạo quyền còn cất đất nhường cho Trung Quốc để đổi lấy sự che chở của Trung Quốc, hầu giúp bạo quyền duy trì được quyền lực. Mặt khác bạo quyền còn mang tài nguyên của đất nước bán đồ bán tháo cho ngoại bang để gom góp tiền bạc phòng hồ, trước khi toàn dân vùng lên bắt chúng trả lời về những tội ác mà chúng đã gây ra.

Kính thưa quý vị,

Ngoài trò buôn dân, bán nước, bạo quyền CSVN còn mạnh mẽ chà đạp nhân quyền, tước đoạt mọi quyền tự do căn bản của toàn dân. Thậm chí chúng còn dùng mọi thủ đoạn, đòn phép đánh phá một tôn giáo có 80% tín đồ trong số gần 70 triệu dân Việt - đó là Phật Giáo. Như chúng ta biết kể từ sau ngày 30.4.1975 sau khi nắm quyền cả 2 miền Nam Bắc: Bạo quyền Cộng Sản Việt Nam đã ra sức đánh phá đàn áp và tìm cách khai tử Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Chúng chiếm đoạt hầu hết các chùa chiền, đình miếu, cùng các cơ sở văn hóa xã hội của Phật giáo. Xa hơn nữa, bắt bớ các tu sĩ trong mọi hàng giáo phẩm, cũng như bắt nhiều tăng ni phải hoàn tục. Thế cũng chưa đủ vào năm 1981 chúng lập ra một Giáo Hội bù nhìn làm tay sai cho chúng. Với mọi toan tính biến cả khối Phật giáo đồng đảo làm công cụ cho chúng. Tuy nhiên mọi thủ đoạn gian manh của chúng đã bị hàng lãnh đạo cao cấp của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại quốc nội

vạch trần. Như chúng ta biết ngay cuối năm 1975, tức vào ngày 2.11.75 tại Cần Thơ 12 tu sĩ Phật giáo gồm cả tăng và ni đã tự thiêu tập thể để phản đối vấn đề chà đạp tự do tín ngưỡng của bạo quyền CSVN. Để trả thù sự dám đứng lên đòi hỏi các quyền lợi chính đáng cho toàn dân của Giáo Hội PGVNTN, bạo quyền CS đã thẳng tay đàn áp Phật giáo hung bạo hơn nữa, hàng loạt tu sĩ cao cấp Phật giáo đã bị cầm tù, an trí, cả bức tử chết nữa. Bạo quyền tin rằng bạo lực sẽ đè ép được những người con Phật. Tuy nhiên cho tới nay chúng đã thấy những sai lầm to lớn. Với tinh thần đại hùng, đại lực của Phật giáo, đã thúc đẩy tạo ý chí đấu tranh bền bỉ, cũng như sự nhẫn nhục, chịu đựng những nghiệp quả của toàn dân. Nay sự nhẫn nhục đó đã tới mức độ không còn nữa. Phật giáo lại thêm lần nữa thể hiện trọn vẹn hoài bão của toàn dân - là làm sao tranh đấu cho một nền tự do dân chủ thực sự cho đất nước. Cũng như bạo quyền CSVN phải trả lời trước toàn dân Việt về những tội ác do chúng gây ra, suốt trong mấy thập niên qua.

Kính thưa quý vị,

Qua yêu sách 9 điểm của Hòa Thượng Huyền Quang - là một tiếng thét bi thống, vang lên cho nhân dân yêu chuộng tự do công bình của thế giới văn minh hay biết. Để không ai còn ngây thơ tin tưởng vào sự cởi mở đổi mới bịp bợm của bạo quyền CSVN nữa. Và hơn nữa bản yêu sách 9 điểm của Hòa Thượng Huyền Quang - Cũng được coi là một tia sáng soi tỏ những con mắt mù lòa và những bộ óc nông cạn của những tên chính khách xôi thịt háo danh háo lợi ở hải ngoại lâu nay cò võ hòa hợp hòa giải bắt tay với bạo quyền. Họ đã ấu trĩ tin vào những lời đường mật của bạo quyền và quay lại những thương đau thống khổ của dân tộc Việt đang hứng chịu. Mong rằng với yêu sách 9 điểm của Hòa Thượng Huyền Quang, cũng như phong trào tranh đấu của Phật giáo cho tự do dân chủ lần này làm sáng mắt đám hoạt đầu chính trị này.

Kính thưa quý vị,

Qua 9 yêu sách của Hòa Thượng Huyền Quang đã khởi đầu cho cuộc tranh đấu của toàn dân Việt để lật đổ bạo quyền CSVN, hầu xây dựng đất nước, đã tạo được

Tin Một Cột

những đòn phép mới Lê Đức Anh nắm quyền mặt nổi, và có thể cho giải tán bầu quốc hội mới với sự tham dự của một số tên cò môi chính trị hoạt đầu ở hải ngoại. Đổ Mười trong vai trò bí thư đảng sẽ rút vào hậu trường.

Để đối phó với các áp lực của quốc tế và nhân dân trong nước bạo quyền Hà Nội tạm lui bước trong vai trò của đảng CS hầu đối phó với những bất hạnh nhất có thể xảy ra. Lê Đức Anh sẽ đóng vai như tướng Jaruzelki của Ba Lan trước đây. Tình hình VN vào những ngày tháng tới đây sẽ có nhiều biến chuyển...

* Để vượt ve một số cựu tướng lãnh có công đánh Pháp và Mỹ trước đây. Mới rời đảng CSVN đã trao thưởng nhiều huy chương cao quý nhất cho một số quân nhân, trong đó có tướng Võ Nguyên Giáp được gán sao vàng huân chương.

Võ Nguyên Giáp năm nay 80 tuổi, người mấy lúc gần đây thường lên tiếng phê bình một số cá nhân, cũng như đường lối lãnh đạo quốc gia của các chóp bu đảng.

Võ Nguyên Giáp hiện vẫn còn được sự tín nhiệm của giới quân sự. Tuy nhiên Giáp bị hất ra khỏi quyền lực từ 1982 trong bộ chính trị và mất luôn chức phó thủ tướng hồi năm ngoái. Trong thời gian gần đây, một số tên chính khách khác đón gió ở hải ngoại muốn móc nối với tướng Giáp để mong kiếm chút ảnh hưởng, nhưng như chúng ta biết với cơ cấu tổ chức của đảng CSVN, những ai bị "hạ tầng công tác", coi như những đồ phế thải, chẳng còn một ảnh hưởng nào. Như chúng ta thấy Xuân Thủy, Nguyễn Duy Trinh, và mới rời Trần Xuân Bách..., Tô Hữu... tất cả bị rơi vào quên lãng.

* Chính quyền Hồng Kông đã yêu cầu chính phủ Anh dùng lực lượng hải quân để gia tăng kiểm soát các vùng biển thuộc phía Tây bắc Hồng Kông; sau khi hải quân Trung Quốc đã tìm cách ngăn cản không cho 15 chuyến tàu chở hàng hóa của Hồng Kông cung cấp cho CSVN. Được biết trong thời gian mới đây rất nhiều hàng hóa từ Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan cũng như Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam. Nhiều hãng xưởng ở VN đã phải đóng cửa. Sự buôn bán ngày một gia tăng giữa CSVN và 2 xứ Hồng Kông và Đài Loan, đã gây sự cạnh tranh với hàng hóa của Trung Quốc theo đường bộ đổ vào VN. Do đó Trung Quốc đã tìm cách khống chế các đường biển dẫn vào các hải cảng VN. Mới rời phụ tá ngoại trưởng Trung Quốc đã viếng thăm Hà Nội trong 3 ngày 18-19 và 20.9.92. Phía Trung Quốc nói chỉ thảo luận vấn đề biên giới thuộc dọc giới tuyến 2 nước, còn vấn đề hải phận vùng biển Bắc Việt sẽ thảo luận bởi một nhóm chuyên viên khác trong tháng 10/92. Phía Trung Quốc nói từ chối thảo luận vấn đề quần đảo Trường Sa, vì Trung Quốc cho rằng đó là lãnh thổ đương nhiên của họ. Dù bị Trung Quốc lấn lướt đủ thứ, nhưng CSVN cũng đành chấp nhận và còn tỏ vẻ để đài đầu thứ với Trung Quốc. Mới rời CSVN chấp thuận mở tại Sài Gòn một ngân hàng mang tên Vietnam-China Bank do những người Việt gốc Hoa đứng điều khiển. Ngân hàng có số vốn là 1,8 triệu \$US, và đảm tài phiệt Tàu này đang kêu vốn sửa khu chợ An Đông và một số khách sạn trong thành phố tốn phí 5 triệu \$US. Nhiều giới quan sát quốc tế cho rằng chỉ một thời gian ngắn cất người Hoa sẽ nắm trọn nguồn kinh tế tài chính ở VN.

những tiếng vang vô cùng to lớn qua một thời gian ngắn ngủi vừa qua. Như chúng ta biết, 9 yêu sách của Hòa Thượng Huyền Quang gửi bạo quyền Hà Nội được ấn ký ngày 26.6.1992 tại thị xã Quảng Ngãi nơi Ngài đang bị an trí suốt hơn 10 năm qua. Dù tính tới nay chưa được 3 tháng nhưng đã gây một tiếng vang khắp nơi.

Kính thưa quý vị,

Trước hết lưỡng viện Quốc Hội Úc đã đưa vấn đề đàn áp tôn giáo ở Việt Nam ra thảo luận. Đồng thời đã nhiều Dân biểu, Nghị sĩ Úc, đã lên tiếng phản đối bạo quyền Hà Nội.

Kết quả là Quốc Hội Úc và chính phủ Úc đã chính thức lên tiếng phản đối bạo quyền CSVN về chính sách đàn áp tôn giáo. Đây phải nói là bước đầu thành công của phong trào đấu tranh của Phật giáo tại hải ngoại. Ngoài ra giới truyền thông của Úc đã loan những tin tức rất thuận lợi cho cuộc đấu tranh của Phật giáo ở quê nhà.

Mặt khác, vào ngày 25.5.1992 đức Đạt Lai Lạt Ma nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng cũng đã lên tiếng trong một văn thư gửi chính quyền CSVN phải tức khắc trả tự do cho các vị lãnh đạo Phật giáo cùng các nhà tranh đấu cho tự do dân chủ ở Việt Nam.

Ngoài ra Ủy Ban Nhân Quyền của Quốc Hội Mỹ với sự bảo trợ của 200 Dân biểu đã gửi kháng thư tới Hà Nội yêu cầu trả tự do cho những người còn bị giam cầm ở Việt Nam, trong đó có Hòa Thượng Huyền Quang, Hòa Thượng Quảng Độ.

Cũng tại Âu Châu với sự vận động của nhiều đoàn thể tranh đấu của người Việt tỵ nạn. Tại Đức, Hòa Lan trong chuyến viếng thăm của Nguyễn Mạnh Cầm, Ngoại trưởng của bạo quyền CSVN, hai chính phủ này đã đưa danh sách 5 nhà lãnh đạo Phật giáo yêu cầu Hà Nội phóng thích, cũng như chấm dứt vấn đề đàn áp tôn giáo ở VN. Đồng thời một số Dân biểu trong Quốc Hội Âu Châu cũng lên tiếng ủng hộ cuộc đấu tranh của Phật Giáo Việt Nam.

Chính yêu sách của Hòa Thượng Huyền Quang cũng đã được chuyển tới ông Phó Chủ tịch Thượng viện Pháp vào ngày 25.7.1992 và đã được sự ủng hộ

manh mẽ của ông cũng như một số đồng viện. Nhìn chung dư luận quốc tế đã rất chú ý tới vấn đề tranh đấu đòi tự do dân chủ cho Việt Nam của phong trào tranh đấu Phật giáo tại quốc nội.

Kính thưa quý vị,

Ngoài sự ủng hộ của các chính quyền Âu Mỹ, về phía các đảng phái của người Việt ở hải ngoại cũng mạnh mẽ lên tiếng hỗ trợ cho cuộc đấu tranh của Phật giáo. Nhiều cá nhân, tổ chức đưa ra những nhận định với yêu sách 9 điểm của Hòa Thượng Huyền Quang là phát súng thần công, sẽ mở đầu cho cuộc đứng dậy của toàn dân lật đổ bạo quyền vào những ngày tháng tới đây.

Trong khi đó về phía báo chí của cộng đồng người Việt hải ngoại hầu hết đều lên tiếng hỗ trợ cho phong trào tranh đấu của Phật giáo ở quốc nội, và coi đây như là một ngôi nỏ để khai tử bạo quyền Hà Nội.

Kính thưa quý vị,

Điểm qua những tin tức thuận lợi đó, vậy chúng ta những người ở hải ngoại phải làm gì để hỗ trợ cho phong trào tranh đấu tại quốc nội của Phật giáo. Như mọi người chúng ta đều biết, bạo quyền CSVN đầy dân, phá nước như thế nào. Nên công việc lật đổ bạo quyền là trách nhiệm của toàn dân Việt, ở đây không phân biệt tôn giáo, chủng tộc. Một điều mọi người chúng ta phải sáng suốt và ý thức rằng: Trước khi là tín đồ của bất cứ tôn giáo nào, chúng ta là người Việt Nam trước đã. Nên quyền lợi của quốc gia dân tộc là vấn đề tối thượng, không nên mù quáng, mê muội, đem quyền lợi của phe nhóm, tôn giáo coi cao hơn quyền lợi quê hương đất nước. Ý thức vấn đề này rõ ràng, mọi người chúng ta hãy cùng bắt tay nhau bằng mọi cách yểm trợ tinh thần, vật chất cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại quốc nội, để đẩy mạnh phong trào đấu tranh, hầu nhanh chóng lật đổ được bạo quyền để cứu dân, cứu nước. Ngày tàn của bạo quyền CSVN đã gần kề, lòng căm phẫn của toàn dân đã tới mức độ cao nhất, chủ nghĩa CS đã bị nhân loại chối từ khắp nơi.

Tóm lại mọi yếu tố đều vô cùng thuận chiều cho công cuộc tranh đấu của Phật giáo tại quốc nội. Do đó, đây là lúc mọi người

* Nguyễn Cơ Thạch cựu ngoại trưởng bạo quyền CSVN, sau khi bị áp lực từ phía Trung Quốc bắt từ chức. Nay lại được mời ra cộng tác trong chức vụ cố vấn kinh tế cho Hội đồng bộ trưởng. Ngoài ra Thạch cũng được giới lãnh đạo đảng chỉ định đi thăm các nước Mỹ, Úc, Thụy Điển để "giải độc". Thạch cũng được đề cử làm đầu 2 Viện nghiên cứu kinh tế ở Hà Nội.

Chưa biết phía Trung Quốc sẽ có phản ứng gì, khi Thạch được trọng dụng lại. Nhưng phía CSVN đã chuẩn bị trước, và tuyên bố Thạch giờ chỉ hoạt động trong lãnh vực nghiên cứu kinh tế mà thôi!

* Bạo quyền CSVN đã lên tiếng phản đối Trung Quốc đã vi phạm vùng hải phận VN và chiếm đóng một vùng biển chỉ còn cách bờ biển tỉnh Thái Bình 130 Km. Mới rồi Trung Quốc đã ký với công ty khai thác dầu hỏa Crestone Energy của Mỹ. Vấn đề chiếm cứ nhiều hải đảo, giới tới vùng biển và cả vùng đất dọc biên giới Việt Hoa. Mặt khác trên lãnh vực ngoại giao Trung Quốc nói vấn đề biên giới sẽ được thảo luận trên bàn hội nghị và thủ tướng Trung Quốc Li Peng nói sẽ viếng thăm Hà Nội vào tháng 11 hoặc 12/92 này. Đây là cuộc viếng thăm của một giới chức cao cấp Trung Quốc kể từ 1971, Chu Ân Lai đến nay.

* Sau khi Mỹ rút quân ra khỏi Phi, cũng như giảm quân ở Đại Hàn, Nhật - tình hình an ninh vùng Đông Nam Á và Thái Bình Dương bỗng trở nên mong manh. Trung Quốc đã bành trướng ảnh hưởng, chiếm một số hải đảo, vùng biển quốc tế, cũng như ngăn chặn các thương thuyền qua lại buôn bán. Riêng Đài Loan đã e sợ một cuộc tấn công mới của Trung Quốc, nên đã tìm cách gia tăng lực lượng quân sự. Mới rồi Đài Loan được Mỹ chấp thuận bán 150 chiến đấu cơ F.16 A/B cùng một số trực thăng. Ngoài ra Pháp cũng có ý muốn bán cho Đài Loan 60 chiến đấu cơ Mirage 2000-5. với trị giá 2,6 tỷ \$US. Thái, Mã, Singapore và Nam Dương đều gia tăng ngân sách quốc phòng.

* Bộ ngoại giao của Cộng Hòa Nga, đã có quyết định cấp các thông hành cho phép dân chúng Nga có thể dễ dàng đi du lịch nước ngoài. Lệnh này sẽ được áp dụng từ tháng 1/1993 cũng theo tin tức từ phía chính quyền Nga thì có khoảng 20 triệu người làm đơn xin du lịch nước ngoài.

Khi tin tức này được loan ra, hầu hết các xứ tư bản Tây và Bắc Âu đã tỏ ra lo sợ làn sóng di dân sẽ ào ạt đổ vào các xứ họ. Trong khi tình trạng suy thoái kinh tế đang diễn ra, ở mức độ trầm trọng, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng vọt ở hầu hết các nước trong khối thị trường chung Âu Châu, cũng như các nước tư bản khác. Như chúng ta biết sau khi đế quốc Xô Viết tan vỡ, hàng trăm ngàn dân chúng các xứ cựu CS này đổ tới các xứ Tây Âu để tìm cuộc sống mới. Cả lục địa Âu Châu đã sôi động với làn sóng người tỵ nạn, vấn đề thật khó khăn tìm ra một giải pháp thích ứng để ngăn chặn làn sóng tỵ nạn này. Ngoài các xứ cựu CS Đông Âu, còn dân chúng trong các xứ kém phát triển Á và Phi Châu cũng ùn ùn kéo tới Âu Châu để kiếm sống. Vấn đề di dân trở thành nguyên nhân cho sự sống lại các đảng cực hữu, chống người ngoại quốc. Nhiều dấu hiệu cho thấy những bạo loạn đã khởi đầu để đưa tới trận chiến mang

chúng ta nên thể hiện trọn vẹn lòng yêu nước. Hãy cùng nhau đoàn kết để yểm trợ cho cuộc đấu tranh lần cuối cùng để lật đổ chế độ hung tàn, bạo ngược nhất trong suốt hơn 4.000 năm dựng nước của nòi giống Việt.

Kính thưa quý vị,

Cuộc tranh đấu của Phật giáo lần này là một cuộc đấu tranh chống lại cả một chế độ phi dân tộc, được cầm đầu bởi một tập đoàn cuồng tín, lạc hậu và hung ác. Nhưng chắc chắn sẽ đạt sự chiến thắng, vì Phật giáo suốt từ bao thế kỷ qua luôn nằm trong vị thế dân tộc. Mà như chúng ta biết suốt một chiều dài của lịch sử,

dân Việt chúng ta đã bao lần quật nhào các thế lực vong bản, phi nhân. Tự do dân chủ phải đến với quê hương đất nước chúng ta. Tập đoàn đầy dân, bán nước Cộng Sản Việt Nam đã đến lúc phải trả lời trước toàn dân về những tội ác tàn phá quê hương, sát hại đồng bào do họ gây ra. Chính nghĩa của dân tộc phải tất thắng. Mọi người chúng ta quyết tâm cùng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại quốc nội quyết viết một trang sử mới cho quê hương xứ sở chúng ta.

Trân trọng kính chào và cảm ơn quý vị •



*** 4 ngày tranh đấu cho sự sống còn của đạo pháp và dân tộc kết quả mỹ mãn.**

Với kỷ lục số hội đoàn, tổ chức, đảng phái... tham dự trong 4 ngày tranh đấu cho đạo pháp và dân tộc do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu đứng ra tổ chức với sự yểm trợ tích cực của các thành viên Nghị hội Âu Châu, cùng Cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại Âu Châu trong các ngày 13, 14, 15, và 16.9.92 tại thành phố Straßbourg Pháp quốc. Chương trình bao gồm thuyết trình, hội thảo, tuyệt thực đọc tham luận, cùng nhiều cuộc gặp gỡ các đại sứ nhiều nước Đông Âu, cũng như các yếu nhân của Quốc hội Âu Châu. Buổi lễ chấm dứt vào chiều 16.9.92 với sự hướng dẫn của ông Lại Thế Hùng Chủ Tịch Cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Âu Châu. Một phái đoàn do Thượng Tọa Thích Minh Tâm, Thượng Tọa Thích Tấn Thiết và Thượng Tọa Thích Như Điển cùng nhiều vị Tăng, Ni cũng như đại diện nhiều đoàn thể tổ chức... vào gặp ông Chủ Tịch Quốc hội Âu Châu để trao thỉnh nguyện thư yêu cầu các thành viên trong cộng đồng kinh tế Âu Châu dùng ảnh hưởng áp lực bất bạo

quyền CSVN phải trao trả quyền tự do dân chủ cho toàn dân, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng. Được biết trong cả 4 ngày có hàng trăm đồng bào Phật tử và các tôn giáo khác đã tham dự, cũng như hầu hết các Tăng Ni của Giáo Hội PGVNTN tại Âu Châu đều có mặt. Đây phải nói là một cuộc tập hợp lịch sử với số ngày dài và có đông người tham dự. Sau 4 ngày tranh đấu này một bản tuyên bố nhân danh Nghị hội Âu Châu kỳ 5 đã được tuyên đọc nhiều lần và được sự ký tên của gần 90 đoàn thể, hội đoàn, tổ chức cũng như trên 200 nhân sĩ. (Xin xem trong số này nội dung bản tuyên bố).

*** Chuyện dài thảm kịch tỵ nạn!**

Như tin tức các báo chí đã loan tin, bạo quyền CSVN và chính phủ Anh, cùng chính quyền Hồng Kông đã ký kết một hiệp ước để hồi hương tất cả các thuyền nhân hiện đang sống ở Hồng Kông trong các trại tỵ nạn. Nếu những người này không thể chứng minh được rõ ràng lý do họ rời khỏi Việt Nam vì chính trị. Những cuộc thanh lọc đã diễn ra, đại đa số bị xếp vào loại tỵ nạn kinh tế. Một số nhỏ nhoi được coi là tỵ nạn chính trị (1 số

Tin Một Cột

màu sắc chủng tộc, sẽ diễn ra khốc liệt ở Âu Châu, trong những tháng năm tới...

* Trước tình trạng suy thoái kinh tế ở Đức, cũng như các tính toán sai lầm về giá cả cho vấn đề thống nhất 2 xứ Đức. Ngày nay giới làm chính trị ở Đức đang vật lộn với những khó khăn, từ nhiều lãnh vực trong xã hội. Không đảng phái nào có một sáng kiến để giải quyết các khó khăn ngay một tầng cao. Từ đó chúng ta thấy những cuộc họp hành, bàn thảo, đá kích lẫn nhau giữa đảng cầm quyền và các đảng đối lập. Trong khi đó làn sóng ty nạn ào ào đổ vào nước Đức, vì các di dân vẫn nghĩ rằng xứ Đức vẫn còn là vùng đất hứa. Những con số đưa ra của giới truyền thông Đức là trên 500.000 di dân từ hơn 14 quốc gia đổ vào Đức từ đầu năm tới. Đầu tháng 9/92. Việc làm, nhà ở, và những chi phí cho vấn đề hội nhập của con, số người này đã tạo những tranh cãi tại quốc hội liên bang, cũng như các chính quyền tiểu bang. Từ đó đã khởi dậy phong trào chống người ngoại quốc. Ngoài ra đảng cầm quyền muốn dùng những di dân ty nạn làm những con dê tế thần, để khuấy động tạo chú ý của quần chúng vào vấn đề này. Trong khi họ toan tính những chuyện "móc túi dân" qua các sắc luật gia tăng thuế má. Trong 1, 2 năm qua chúng ta thấy rất nhiều loại thuế được gia tăng. Nhóm cực hữu cũng được sự khuyến khích ngầm của chính quyền để tạo những vụ tấn công các người ngoại kiều, hầu tạo tiếng vang dư luận. Hàng trăm vụ tấn công các trại ty nạn, đốt phá, đánh đập và cả sát hại những di dân. Cả vùng Đông Đức sống lại cảnh vô pháp luật mạng người ngoại quốc trở nên rẻ rúng thua cảm thú. Truyền hình, báo chí thế giới đã truyền đi những hình ảnh đầy man rợ khi những đám thanh niên tự nhận là đảng viên Neo Nazi đánh đập người ty nạn, đốt phá các trại ty nạn, với sự tán thưởng, la ó, vui mừng của dân chúng. Tuy nhiên hình ảnh của Rostock bạo hành người ngoại quốc làm cả dư luận thế giới lên án, tinh thần kỷ thị chủng tộc của dân Đức. Và một điều dân Đức phải trả cái giá này, là nhiều tư bản, cũng như hàng hóa Đức bị tẩy chay, khiến kinh tế Đức thiệt hại cả chục tỷ dollars. Cũng như một số dân Đức đi du lịch các nơi bị hành hung, trả đũa lại. Tuy nhiên vấn đề chống người ngoại quốc của đám cực hữu, giữ chuyển qua mục tiêu khác, đảo mào các người Do Thái và đốt phá các tàn tích ghi lại tội ác của Hitler. Vấn đề này sẽ đụng chạm tới đám tài phiệt thượng tầng của thế giới, gốc người Do Thái. Chắc chắn đám này cũng như cộng đồng người Do Thái trên thế giới chẳng để yên. Mặt khác đám đảng viên CS ở Đông Đức cũ đang tìm cách lợi dụng các biến động này để mong phục hồi quyền lực của chúng. Tương lai xứ Đức sẽ còn nhiều bất ổn diễn ra...

* Sau khi lật đổ chế độ cộng sản sát máu của Ceausescu ở Lô Ma Ni, 3 năm trước đây. Cuộc cách mạng nửa vời của dân chúng Lô đã đẩy quốc gia này tới những khủng hoảng trầm trọng. Sự nghèo đói của nhân dân Lô ngày một tồi tệ hơn những năm tháng người dân xứ này sống dưới chế độ CS do Ceausescu lãnh đạo. Sự việc này đã khiến một số dân chúng Lô nước tiếc Ceausescu và cho rằng y là người yêu nước. Hàng ngày có một số người đem hoa và nến tới cắm trên ngôi mộ của 2 vợ chồng Ceausescu sau khi bị xử bắn và

thật sự và 1 số dút lót tiền bạc, hoặc làm giấy tờ giả). Rất nhiều sĩ quan quân lực VNCH cũ đã bị loại, trong khi nhiều cán bộ, đảng viên CS lại lọt thanh lọc. Qua sự hứa hẹn viện trợ của Anh, CSVN chấp thuận vấn đề cương bức hồi hương cá bằng võ lực. Trong khi đó Cao Ủy Ty Nạn Liên Hiệp Quốc cùng chính quyền Hồng Kông đã mở những kế hoạch vận động các thuyền nhân tự nguyện hồi hương. Nhiều chương trình được áp dụng, như chiếu các phim ảnh về cuộc sống ở Việt Nam hiện nay, tại một vài thành phố, với cảnh ngựa xe, áo quần đẹp đẽ... hoặc chương trình cắt bớt phần lương thực, khắt khe kỷ luật trong các trại ở Hồng Kông, để gây sự khó khăn khổ sở, khiến các

lâu nay ở xứ họ. Như chúng ta biết chính quyền Đức đã ký kết với CSVN một hiệp ước thực hiện chương trình này. Khởi đầu mang tính cách tự nguyện, nhưng có lẽ một ngày không xa sẽ có những thay đổi. Như trước đây chính phủ Đức đã áp dụng cho những người tỵ nạn Chí Lợi. Cũng như nhiều nước Tây Âu đã trục xuất những người Tích Lan, Pakistan thời gian vừa qua. Trong khi đó một sự việc làm những người quan tâm tới những người đồng hương chậm chân, xấu số không khỏi cười ra nước mắt. Vài cá nhân, đảng đoàn, thừa cảnh nước đục thả câu, lợi dụng sự hoang mang, lo sợ bị trả về nước của một số đồng hương, họ đã hồ hào, kêu gọi, lập tổ chức này, ủy ban kia trefi



Nhà báo Vũ Ngọc Long đại diện Ủy Ban Điều Hợp Nghị Hội Âu Châu, đang đọc bản tuyên bố của Nghị Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Âu Châu, trước trụ sở Quốc Hội Âu Châu. Bản tuyên bố với 90 đại diện đoàn thể, đảng phái, tổ chức và gồm 200 nhân sĩ ký tên. (Ảnh Quỳnh Duyên)

thuyền nhân nạn chí, xin hồi hương. Cho tới nay có trên 17.000 người trong số trên 58.000 người ở các trại Hồng Kông đã về VN.

Nhiều cuộc tuyệt thực, biểu tình chống chính sách hồi hương, nhưng đã không tạo được tiếng vang nào cả. Lý do sau 17 năm, các cơ quan quốc tế, cũng như các chính quyền Âu Mỹ đã quá mỏi mệt với số lượng thuyền nhân Việt Nam quá đông đảo ra đi. Dù tất cả đều mang danh nghĩa tỵ nạn chính trị nhưng khi tới quốc gia thứ ba, họ đã thay lòng đổi dạ. Nhất là một vài năm gần đây, một số trong chính những thuyền nhân này, đứng ra hô hào, tán dương bạo quyền CSVN. Họ cho rằng CSVN giờ đã đổi mới cõi mở. Cũng như nhiều người đã "hồi hương phấn khởi" trở về du lịch VN, coi như xứ VN bây giờ đã tự do dân chủ... Nhiều chính quyền Âu Mỹ đã dựa vào các sự kiện này, để chấm dứt các chương trình đón nhận những người tỵ nạn Việt Nam.

Mặt khác ngay tại Âu Châu, các chính quyền bản xứ đang có kế hoạch để hồi hương những người Việt tỵ nạn

danh nghĩa chống hồi hương. Riêng đối với các đồng hương xấu số, xin quý vị hãy sáng suốt, đừng để bị phỉnh gạt, chuyện gì tới nó phải tới. Việc hay nhất là quý vị phải thể hiện rõ ràng thái độ chính trị của quý vị, không thể một mặt vẫn ca tụng chế độ CSVN, một mặt xin tỵ nạn chính trị. Một sự dút khoát chính trị là quý vị tự cứu, còn "chẳng ai cứu được ta ngoài ta", cũng như chẳng ai thương ta bằng chính ta cả.

*** Đại hội thường niên Liên hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Đà Lạt.**

Ngày Đại hội thường niên của liên hội cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt đã được tổ chức tại Hannover, Đức quốc, vào ngày 22.8.92. Có hơn 150 người tham dự gồm gia đình, từ nhiều nước ở Âu Châu. Đặc biệt cựu SVSQ Lê Minh Ngọc, Tổng Hội trưởng từ Hoa Kỳ sang góp mặt... Chương trình đã được khai mạc vào 10 giờ và kết thúc vào 22 giờ cùng ngày trên. Được biết trong ngày trên nhiều bài tham luận, phát biểu được

chôn trong một khoảng đất rộng cỡ hơn 40 m2 ở Bucharest.

Sự nuôi tiếc Ceasescu này là nguyên nhân tạo sự chiến thắng cho cựu đảng viên CS tức tổng thống Iliescu trong cuộc tổng tuyển cử tự do đầu tiên hơn 40 năm qua ở Lô Ma Ni. Iliescu đã chiếm 48,2% số phiếu đánh bại ứng viên đảng Dân Chủ của Emil Constantinescu với số phiếu 30,5% gần 20 đảng liên minh đối lập đã bị đánh bại, một đảng viên đảng Dân Chủ nói với báo chí. "Với hệ thống cai trị của Ceasescu đã khiến dân chúng Lô mù lòa, không biết thế nào là quyền tự do, dân chủ. Cuộc bầu cử ở Lô Ma Ni, và trước đây ở Mông Cổ, đây phải coi là những bài học cho những chính khách hoạt đầu, trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Khi dân chúng bị kim kẹp lâu dài dưới chế độ CS chưa ý thức được thế nào là dân chủ, thì đừng nói chuyện bầu cử tự do với người CS, kết quả sẽ thảm bại là điều chắc chắn. Đó là chưa kể tới hệ thống công an khủng bố, hăm dọa bắt bỏ phiếu cho các đảng viên CS.

Sự kiểm soát của quốc tế chắc chắn sẽ chẳng hữu hiệu với những đòn phép gian manh của các cán bộ CS nhất là loại cuồng tín như đám đảng viên CSVN.

* Tỵ phú Ross Perot tuyên bố trở lại tham gia cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc trong tư cách độc lập. Sự trở lại của Perot được giới quan sát quốc tế và báo chí cho là một thủ đoạn chính trị của tổng thống Bush trước những dấu hiệu thất bại của ông với ứng viên đảng Dân Chủ là thống đốc Bill Clinton.

Perot sẽ chia một số phiếu của Clinton để giúp Bush có thể tái cử thêm 4 năm nữa. Tuy nhiên theo những thăm dò mới nhất vào đầu tháng 10/92 thì Perot chỉ còn chiếm 8% số phiếu, hồi đầu hè chiếm tới 37%. Chỉ còn những tuần cuối của cuộc vận động bầu cử, đương kim tổng thống Bush và bộ tham mưu của ông đã tung ngôn đòn bí mật cuối cùng, đó là đẩy Ross Perot ra tranh cử. Tuy nhiên với những suy thoái của kinh tế Mỹ, chính quyền của T.T. Bush gần như bó tay, không làm sao xoay sở được, để giải quyết những khủng hoảng trong xã hội Mỹ, nhiều dấu hiệu cho thấy thật khó khăn cho sự tái cử của T.T. Bush, trừ một phép lạ nào vào phút chót có thể cứu ông được. Bill Clinton của đảng Dân Chủ vẫn dẫn trước gần 10 điểm qua các cuộc thăm dò. Nếu Bush tái cử cùng với 1 tỷ lệ rất khất khao, phía quốc hội đảng Dân Chủ vẫn nắm đa số, Hoa Kỳ sẽ rơi vào một khủng hoảng mới trên mọi mặt...

* Bắt đầu từ 5.10.92 dân chúng Kampuchea đi đăng ký để đi bầu một quốc hội tự do đầu tiên trên 2 thập niên qua. Dân Miên sẽ chọn 120 dân biểu cho quốc hội lập hiến này. Nhiều đại diện các đảng phái đã ghi tên đưa các ứng cử viên ra tranh cử. Riêng phe Khmer Đỏ vẫn giữ thái độ tẩy chay. Mặt khác họ gia tăng các vụ tấn công để giành dân lấn đất, cũng như phát động các cuộc khủng bố người Việt Nam hiện đang còn sống trên đất Miên, để khơi dậy lòng ái quốc của dân Miên. Ngoài ra phía Khmer Đỏ cũng lên tiếng đòi vẽ lại lần ranh biên giới giữa 2 nước Việt Nam và Miên, họ cũng lên tiếng đòi đảo Thổ Châu trong vùng vịnh Thái Lan lâu nay thuộc về Việt Nam. Khmer Đỏ tới nay vẫn được Trung Quốc yểm trợ vũ khí, và hỗ trợ ngầm của Thái Lan. Trong 4 phe

tuyên đọc. Ngoài ra cũng có phần hội thảo với nhiều vấn đề được đem ra mổ xẻ như:

- Lấy lập trường quốc gia dân tộc làm căn bản.
 - Tích cực dẫn thân vào công cuộc cứu quốc và kiến quốc.
 - Sát cánh với các tổ chức quốc gia chân chính trên tinh thần dân chủ trong mục tiêu quang phục quê hương.
 - Kiên toàn tổ chức với truyền thống tự thắng và trong tinh thần tương trợ.
- Ngoài phần hội thảo còn có phần văn nghệ "cây nhà lá vườn". Như chúng ta biết hội cựu SVSQ Võ Bị Quốc Gia

- Singapore vào ngày 30.6.92 toàn trại có 99 người, trong đó có 90 người bị rút thanh lọc.
- Tại trại Sungei Besi (Mã Lai) hiện còn khoảng 11.000 người trong số có 1349 đậu thanh lọc chờ định cư, 4138 người rút chờ hồi hương, và 5738 chờ thanh lọc.
- Tại Thái Lan - trại Phanat Nikhom có 3000 người, có 458 tình nguyện hồi hương, 826 đậu thanh lọc, 910 rút chờ hồi hương và 782 chờ kết quả thanh lọc.
- Trại Sikiew, có 12000 người hiện sống rất cực khổ.
- Tại Hồng-Kông, phái đoàn chỉ được Cao Ủy cho vào thăm trại High Island



Thượng Tọa Thích Như Điển T.T.K Giáo Hội PGVNTN Âu Châu thuyết trình tại Nghị Hội Người Việt Tự Do tại Âu Châu (Ảnh Quỳnh Duyên)

Đà Lạt được thành lập từ nhiều năm qua tại Hoa Kỳ và thời gian gần đây ở các xứ Âu Châu. Hội mang tính cách ái hữu, gồm những người cùng màu cờ sắc áo của Trường Võ Bị năm xưa để gặp gỡ hàn huyên... cho nên ngày đại hội thường niên của Liên hội Âu Châu năm nay đã không ra một tuyên ngôn, tuyên cáo nào, giữa lúc phong trào tranh đấu cho sự sống còn của đạo pháp và dân tộc do Giáo Hội PGVNTN tại quốc nội phát động đang rầm rộ diễn ra. Hy vọng rằng vào những ngày tháng tới đây những người cựu chiến binh chuyên nghiệp này sẽ hiện ngang nhập cuộc, để bịt miệng những kẻ xấu mồm bôi bác...

*** Phái đoàn Phật Giáo Việt Nam tại Úc thăm viếng các trại tỵ nạn Đông Nam Á.**

Một phái đoàn cứu trợ tu viện Vạn Hạnh ở Canberra Úc do Thượng Tọa Thích Quảng Ba hướng dẫn đã đi thăm các trại tỵ nạn ở Đông Nam Á. Phái đoàn đã tới thăm viếng và ủy lạo các trại sau đây:

có 6960 người, nhưng chính quyền Hồng Kông không cho phát quâ ủy lạo. Ngoài ra phái đoàn cũng đi thăm các trại Whitehead, Sek Kong, Chi-mawan.

- Tại Phi Luật Tân phái đoàn thăm trực tiếp và ủy lạo tại trại Palawan.
- Tại Nhật phái đoàn thăm hai trại Yamato và Shinagawa.

Được biết số tiền do đồng bào Phật tử đóng góp cho tu viện Vạn Hạnh để phái đoàn du ủy lạo đồng bào tất cả là 9250\$ dollars Úc. Mọi chi phí khác phái đoàn đều tự túc, số tiền trên dành trọn để mua quần áo, thuốc men, thực phẩm... để ủy lạo đồng bào. Theo nhận xét của phái đoàn, thì đời sống của đồng bào trong các trại hiện nay rất cơ cực, nên nhiều người đã tự nguyện hồi hương. Nhiều nơi nhiều người nhờ có tiền rút lột đậu thanh lọc, nên tạo sự hoang mang cho những người đồng trại, không thân nhân ở hải ngoại, hoặc không có tiền.

*** Ủy ban điều hợp và liên lạc các công tác chung của Nghị hội Âu Châu đã quyết định đứng ra thành lập một ủy ban mang tên "Ủy Ban**

Khmer, họ có lực lượng quân đội mạnh nhất và hầu như chiếm đóng các vùng quê cùng các trục lộ quan trọng trên toàn xứ Miên. Lực lượng Liên Hiệp Quốc kiểm soát lệnh giới giới 70% vũ khí và ngưng bán ở Miên, hiện do Nhật cầm đầu, vẫn không thu đạt kết quả, vì sự bất hợp tác của phe Khmer Đỏ. Mặt khác, Mỹ muốn đẩy Nhật ra để đối đầu với Trung Quốc trong vấn đề ở Miên. Vì thế Nhật cố tìm cách né tránh áp lực mạnh với phe Khmer Đỏ con đẻ của Trung Quốc. Viễn ảnh một nền hòa bình ở Miên hãy còn u tối. Liệu một quốc hội mới ra đời có tạo được một căn bản để xây dựng cơ chế tự do, dân chủ và đem lại hòa bình cho dân tộc Khmer đầy thống khổ không? Chỉ thời gian mới trả lời được mà thôi!

* Vấn đề xung đột giữa Do Thái và dân chúng Palestine trong vùng đất Gaza bỗng trở lại sôi động. Hiện 90 người Palestine đã bị lính Do Thái bắn chết, hoặc bị thương, khi những cuộc tuần hành trên nhiều đường phố ở Gaza, họ tưởng cớ của tổ chức Palestine và xô xát với lực lượng quân đội Do Thái. Tại trại Rafah nằm trong phía Nam dãy Gaza, dân chúng Palestine đã tấn công bằng gạch, đá vào một căn cứ quân đội Do Thái. Lính Do Thái đã chống trả với vòi nước và đạn cao su. Với áp lực của Mỹ, cũng như tạo dấu hiệu hòa hoãn với các xứ Ả Rập, để giúp chính quyền của Tổng Thống Bush trong giai đoạn bầu cử. Thời gian vừa qua chính phủ Do Thái đã tỏ ra mềm dẻo, đối thoại với các nước Ả Rập láng giềng, nhất là với Syri, trong đó có cả vấn đề Do Thái chịu trả lại vùng đồi Golan. Tuy nhiên ai cũng nhìn thấy đôn phép cò cửa, mặt cá của Do Thái với mục đích gây chia rẽ và tách khối dân Palestine ra khỏi sự yểm trợ của các xứ Ả Rập quanh vùng. Viễn ảnh một nền hòa bình cho vùng Trung Đông vẫn còn mờ mịt. Do Thái chẳng dễ dàng buông bỏ những phần đất họ đã chiếm cứ từ trận chiến 6 ngày vào 1967.

* Chính trị thì muôn mặt nhiều người vẫn nói như thế. Tại Đức vấn đề này đã được thể hiện rõ ràng. Như chúng ta biết thời gian vừa qua, hàng loạt các vụ bạo hành, đánh, đập, khủng bố và sát hại những người ngoại quốc hiện đang tới xin tỵ nạn tại Đức, bởi các nhóm mang danh cực hữu, hoặc cựu đảng Quốc Xã. Nhưng nếu theo dõi kỹ các diễn biến, chúng ta nhìn thấy rõ nếm đá giấu tay của những người làm chính trị đang nắm quyền ở Đức. Họ muốn dùng đám thanh niên hiếu chiến này để sửa đổi điều 16 của Hiến Pháp, hầu ngăn chặn khối người tỵ nạn ào vào xứ họ. Tuy nhiên đã gặp phải sự chống đối của phía đảng đối lập. Tạo những biến động, và đưa những con số thời phông về số tỵ nạn tới Đức hầu áp lực phía đối lập phải nhượng bộ trong vấn đề tu chính Hiến Pháp. Cho tới đầu tháng 10 những dấu hiệu thắng thế của đảng cầm quyền trong mục đích của họ. Nên tại diễn đàn quốc hội liên bang, tiểu bang, chính phủ kêu gọi phải có hành động mạnh với đám cực hữu.

Như chúng ta biết đảng cầm quyền chỉ muốn dùng đám này, làm phương tiện áp lực đảng đối lập. Tuy nhiên sự bộc phát mạnh mẽ của khuynh hướng cực hữu ngày một gia tăng, có những dấu hiệu vượt ngoài sự kiểm soát. Cũng như hành động mang rợ reo hò trên những căn nhà bốc cháy, ở trong đó những khuôn mặt thất thần, hoảng hốt của những người tỵ nạn.

Người Việt Âu Châu yểm trợ cuộc tranh đấu cho tự do của dân tộc và đạo pháp "do Giáo Hội PGVNTN đề xướng. Nhiều đoàn thể, tổ chức cá nhân đã đồng ý tới tham dự buổi họp khoáng đại để hình thành ủy ban vào ngày 3.10.1992 tại thành phố Metz, Pháp quốc.

Người ta hy vọng rằng sự ra đời của ủy ban yểm trợ sẽ tạo được một sự hậu thuẫn của quần chúng hầu hỗ trợ cuộc tranh đấu của Giáo Hội PGVNTN tại quốc nội. Như chúng ta biết trong cuộc hội thảo, tuyệt thực, tiếp kiến, các chính khách ở Quốc Hội Âu Châu, cùng giới ngoại giao đoàn vừa qua trong 4 ngày ở Straßbourg, đã được kết quả tốt đẹp, với quyết nghị gay gắt lên án bạo quyền CSVN của Quốc Hội Âu Châu. Đây là một hành động chưa hề có của cơ quan này đối với bạo quyền CSVN.

Qua kinh nghiệm thương đau của những năm trước 1975, chúng ta những người quốc gia đã thua Cộng Sản trên các đường phố các xứ Âu Mỹ. Ngày nay chúng ta phải nỗ lực giành lấy cảm tình quốc tế. Muốn tạo được thế này chúng ta phải có một lực lượng quần chúng yểm trợ. Qua 4 ngày ở Straßbourg vừa qua, sở dĩ chúng ta gặt hái được kết quả tốt là do sự yểm trợ thật sốt sắng của các anh chị em trong ban chấp hành Cộng đồng người Việt tỵ nạn ở Âu Châu, cũng như các anh chị em trong Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Straßbourg và các anh chị em trong Ban Điều Hợp Nghị Hội Âu Châu. Ngoài ra cùng các hỗ trợ khác của nhiều cá nhân tổ chức. Nay nếu một Ủy Ban Yểm Trợ kết hợp nhiều tổ chức, đoàn thể, cá nhân ra đời sẽ là một thuận duyên rất lớn cho các hoạt động đấu tranh của Giáo Hội PGVNTN tại quốc nội. Cuộc tranh đấu của Phật Giáo lần này với bạo quyền CSVN sẽ còn rất nhiều cam go. Mong rằng các vị lãnh đạo Phật Giáo nhìn ra thế nhân dân kết hợp để yểm trợ, sẽ rất cần thiết.

Tuy nhiên không vì thế các vị lãnh đạo Giáo Hội làm rơi mất vai trò chính đấu tranh của mình. Hầu khoán trắng cho các tổ chức chính trị quần chúng. Sự việc này nếu xảy ra sẽ đẩy các vị lãnh tụ Giáo hội vào thế thụ động, và dễ dàng bị hiểu lầm. Sự sống còn của Phật Giáo tại quốc nội, cũng như mạng sống của Hòa Thượng Huyền Quang tại quê nhà, không cho bất cứ ai trong chúng ta thờ ơ, quên lãng nhiệm vụ và càng gay gắt lên án những ai vì tham vọng cá nhân, tổ chức, hoặc vài hư danh để nhấn chìm phá vỡ thế kết hợp nhân dân, hiện đang mạnh mẽ thành hình để yểm trợ cho cuộc tranh đấu của Giáo Hội.

* Tin thêm về Hội Nghị Thế Giới Người Việt Tự Do hay hội nghị

Hòa Hợp Hòa Giải đầu voi đuôi chuột.

Vụ đại hội mang danh "Hội Nghị Thế Giới Người Việt Tự Do" được tổ chức vào 30.5.92 ở hội trường đại học George Mason tiểu bang Virginia (Mỹ). Tuy sự việc "đầu voi đuôi chuột" diễn ra cách nay cả hơn 5 tháng, nhưng dư âm "bê bàng" vẫn còn bần bạc khắp nơi. Vì những khuôn mặt chính của hội nghị mang danh thế giới của người Việt này gồm những nhân vật lâu nay ai cũng nghe tên. Như Bùi Diễm, Nguyễn Hải Bình, Nguyễn Ngọc Bích... Ngoài tờ chương trình có in cờ Việt Cộng đề lên cờ Quốc Gia vàng 3 sọc, với ý nghĩa cờ Đồng thuận, hòa hợp hòa giải. Còn một điểm nữa là mang danh là hội nghị thế giới người Việt Tự Do, nhưng lại có 2 ông chủ tịch danh dự người Mỹ nằm chình ình trong danh sách ban chấp hành. Vấn đề này bị bà con chất vấn ban tổ chức cũng chời quanh. Ngoài ra, vấn đề khác nữa là 300.000\$ US do Donners Foundation cấp cho ông Bùi Diễm để hoàn tất một dự án tái thiết và phát triển VN, sau khi lệnh phong tỏa của Mỹ bãi bỏ. Cũng như cá nhân Bùi Diễm đi gặp ông Trần Quang Cơ, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Cộng. Nhiều trò bi ối tiêu lòn đã diễn ra, đám tổ chức hội nghị thế giới người Việt Tự Do, muốn làm một màn trình diễn, để lấy điểm với phía các cố vấn vi đại Mỹ, cũng như khoe nắm được cộng đồng người Việt với lũ Cộng. Nhưng trời bất dung gian, các trò bá đạo đã bị lật tẩy. Những bộ mặt nham nhở đã bị lật ra cho mọi người thấy, chắc sẽ chẳng còn ai ngây dại tin đám hoạt đầu chính trị này.

* Vấn đề cứu trợ phế binh VNCH tại quốc nội.

Ông Nguyễn Bình Thịnh tức nhà văn An Khê, đã gọi tới các báo chí Việt ngữ hải ngoại về vấn đề xin từ chức Niên trưởng lãnh đạo của phân bộ hải ngoại của Tổng Hội Phế Binh Việt Nam. Được biết phân bộ hải ngoại Phế Binh VNCH trong nhiều tháng qua đã mở cuộc vận động cứu trợ Thương Phế Binh VNCH. Nhiều hình thức lạc quyền tiền đã được tổ chức, và thu đạt một kết quả khá tốt đẹp. Đợt 1 thu trên 42.000 quan Pháp, đợt nhì cũng trên 50.000 quan Pháp. Tuy nhiên không hiểu vì những lý do sâu kín gì, ban điều hành chương trình cứu trợ đã bị đánh phá dữ dội trên báo chí cũng như qua các tiếng đồn vang này kia... kia nọ. Mặt khác một số tiền chuyển về cho anh em Phế Binh VNCH ở Việt Nam đã bị bạo quyền CSVN tịch thu. Nhiều anh chị em trong ủy ban bảo trợ đã xin rút ra khỏi ủy ban, để tránh búa rìu dư luận.

từ xứ sở về Đức để tìm cuộc sống no đủ hơn. Họ cứ nghĩ rằng đây là vùng đất an bình và đầy tình người. Xứ có một ảnh hưởng tôn giáo mạnh mẽ, mọi người dân phải đóng thuế cho giáo hội. Cả thế giới đã lên án những hành động ở Rostock, Leipzig, Dresden, Berlin... và còn nhiều nơi nữa, ngay cả những vùng đất phía Tây. Nơi từ lâu những người dân được an hưởng sự thái bình thịnh vượng. Tất cả họ đã xua đuổi, khinh miệt những người di dân khốn khổ, từ những xứ nghèo đói tới xin tá túc. Họ quên hàng chục triệu dân Đức hiện đang sống ở Mỹ, Úc, các xứ vùng Nam Mỹ Châu, và Nam Phi Châu, họ quên hết tất cả, quên luôn những hình ảnh hàng hàng lớp lớp người Do Thái bị đẩy vào các lò hơi ngạt, họ quên trên 500.000 người Romani bị tàn sát bởi bàn tay Quốc Xã... họ quên những gì cha ông họ đã làm, và đã bị thế giới lên án ghê tởm.

* Vào trung tuần tháng 10/92, 1991 đại biểu quốc hội Trung Quốc sẽ khai mạc khóa họp quan trọng, đánh dấu một bước ngoặt cho lịch sử cận đại của xứ trên 1 tỷ dân này. Theo chương trình nghị sự được phổ biến thì các đại biểu sẽ thảo luận vấn đề mở rộng tự do kinh tế, mà giới lãnh đạo Trung Quốc đặt tên là cơ cấu "kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa". Ngoài ra quốc hội Trung Quốc cũng thông qua kế hoạch ngũ niên cho 5 năm tới, về cả hai lãnh vực ngoại giao và kinh tế. Mặt khác quốc hội cũng tuyển chọn các ứng cử viên Trung Ương đảng và sau đó các ủy viên này chọn các Ủy Viên Bộ Chính Trị. Như chúng ta biết sau vụ Thiên An Môn, dư luận thế giới gay gắt lên án hành động dã man của tập đoàn lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc. Nhiều xứ Âu Mỹ đã giảm thiểu mối liên hệ ngoại giao, buôn bán ở mức độ thấp nhất. Trung Quốc gần như bị cô lập bao vây. Các chương trình phục hưng kinh tế đã bị đình trệ, vì hết vốn đầu tư. Thấy những khó khăn vây bủa, giới lãnh đạo Trung Quốc đã phải nổi lông kinh tế và thỏa đáp những đòi hỏi về vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc. Mới đây Đảng Tiểu Bình người quyền thế nhất Trung Quốc hơn 10 năm qua, sau vụ Thiên An Môn, nay trở lại chủ trương cởi mở, kêu gọi xa dần chủ trương kinh tế cộng sản, để phát triển quốc gia. Trung Quốc đã cố gắng tạo bộ mặt mới, mời gọi tư bản Đại Hán và Nhật bỏ vốn làm ăn. Cho tới nay Trung Quốc chỉ cho cởi mở kinh tế, còn lãnh vực chính trị vẫn duy trì vai trò độc tôn của đảng Cộng Sản. Tuy nhiên trước sự khát khao tự do dân chủ của toàn dân Tàu, chắc chắn đảng Cộng Sản Trung Quốc khó cưỡng lại được khát vọng của toàn dân. Một cuộc cách mạng mới đã được gây mầm bởi giới trẻ Trung Quốc từ sau vụ nổi dậy ở Bắc Kinh trong mùa xuân 1989.

* Ba năm sau ngày 2 xứ Đức thống nhất, vấn đề an ninh đã trở nên tồi tệ. Mới rồi giới an ninh Đức đã đưa ra vài con số tiêu biểu của xã hội Đức ngày nay. Chỉ trong năm 1991 có 5,3 triệu vụ phạm pháp. Chỉ riêng vùng Tây Đức cũ có 2,7 triệu vụ cướp, 45.000 vụ trộm, 135.000 vụ hành hung gây thương tích, 22.000 vụ cưỡng hiếp, 2.500 vụ giết người. Như chúng ta biết những năm trước đây xứ Đức được coi là xứ có cuộc sống an ninh nhất nhì Âu Châu, đồ vật rớt cũng không ai nhặt... nay thưở an bình đó không còn nữa, người người... nhà nhà đều lo ngại đủ thứ...!!!.

Được biết vấn đề Phế Binh VNCH qua sự yểm trợ của PAX ROMANA, với sự đại diện của bà Lương Thị Nga Chủ tịch ban bảo trợ đã lên tiếng trong diễn đàn Liên Hiệp Quốc trong phiên họp khoáng đại từ 3 đến 28.8.92 tại Genève về vấn đề Nhân Quyền. Tiếng nói của ban bảo trợ Phế Binh VNCH trên diễn đàn quốc tế đã làm xúc động một số đại biểu tham dự, nhiều cá nhân, tổ chức hứa sẽ giúp đỡ. Tuy nhiên một vấn đề khó khăn trước mắt là liệu những số tiền và phẩm vật quyền được có tới được tay các Phế Binh VNCH đói khổ không? Bao quyền CSVN chắc chắn sẽ chẳng làm ngơ, không tìm cách thủ lợi. Cũng như 1, 2 cá nhân, tự nhận là đại diện anh em Phế binh ở Việt Nam, liệu có tin tưởng được không? Nếu ai đã sinh hoạt trong tập thể Phế Binh VNCH trước 30.4.1975 thì sẽ hiểu những vấn đề nội bộ của tổ chức này. Cũng như cá nhân của Đinh Trung Thu trước là Tổng Thư ký Tổng Hội... Nhưng dù sao mọi người chúng ta đều cầu mong rằng những anh em Phế Binh VNCH thống khổ, không bị thêm lần nữa mang tấm thân tàn phế làm vật hy sinh cho những toan tính, mưu đồ của bất cứ cá nhân tổ chức nào nữa. Anh em đã bị lừa gạt nhiều rồi. Xin hãy đoái lòng thương họ.

*** Cựu Đại Tá Bùi Tín đi kết nạp đàn em.**

Đúng như các bài phân tích của Viên Giác về Đại tá VC Bùi Tín trước đây. Mấy tháng qua Bùi Tín đã âm thầm tạo vây cánh, dùng kế giả dại qua ai. Cũng như hé lộ vài hứa hẹn, và vẽ vời "thế quốc nội" mà Bùi Tín có. Tên VC nguy hiểm này đã mê hoặc nhiều đám tập tành làm chính trị, cũng như đã gom kết được một số tên trá danh ty nam tử Đông Á chạy qua. Chúng đang tìm cách cho ra đời một tổ chức chính trị, ngoài mặt đòi tự do dân chủ đa nguyên đa đảng, nhưng thực chất là đi rao truyền cái lý thuyết Marx Lenin lỗi thời. Như chúng ta biết qua sự mớm lời của Bùi Tín, mới rồi một đại diện của đám lâu nay kêu gọi Hòa Hợp Hòa Giải, đa nguyên đa đảng, đã lập lại giọng điệu của Bùi Tín, chỉ chống đám lãnh đạo CSVN hiện nay ở Việt Nam mà thôi, còn vẫn tôn sùng lý thuyết Marx Lenin và chủ nghĩa Cộng Sản. Nhiều đám tiểu trí ồm chân đám này, nay các sự thật lộ diện nên bẽ bàng, tuy vậy họ vẫn còn cố vớt vát mùa may.

Như chúng ta biết nhiều tên hoạt đầu chính trị tưởng bám chân Bùi Tín, sẽ kiếm bóng lộc này kia, nhưng họ mù loà không thấy và biết cái cơ cấu tổ chức của Cộng đảng Việt Nam. Ngay cỡ Võ Nguyên Giáp khi bị hất ra khỏi quyền lực cũng như con của

bị bẽ hết càn, vậy thứ Bùi Tín "xanh vỏ đỏ lòng" thì làm nên cơm cháo gì?

*** Nghị Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại Âu Châu Kỳ V Straßbourg, Ngày 13 & 14 Tháng 9 Năm 1992.**

Trước những biến chuyển thuận lợi của tình hình thế giới cho công cuộc đấu tranh giành lại tự do dân chủ nơi quê nhà sau khi chủ nghĩa và cơ chế độc tài cộng sản Đông Âu sụp đổ. Trước sự dấy chết và đường cùng không lối thoát của bạo quyền, tập đoàn thống trị Hà Nội vẫn lý lợm cố bám vùi vào quyền lực, tiếp tục hưởng mọi đặc quyền đặc lợi, tiêu hủy mọi tiềm năng sức sống của dân tộc, thẳng tay đàn áp và cấm ngăn tín ngưỡng, nhất là đối với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hiện nay. Trong bối cảnh này, Ủy Ban Điều Hợp Nghị Hội đã xác định thái độ, lập trường và trách nhiệm của mình sau những lời hiệu triệu của Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội PGVNTN được loan truyền từ cố đô Huế, từ Quảng Ngãi nơi Hòa Thượng đang bị giam giữ; cũng như để đáp ứng kịp thời cao trào tranh đấu "vì tự do của dân tộc và đạo pháp" do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu khởi xướng, Nghị Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại Âu Châu Kỳ V được triệu tập tại thành phố Straßbourg vào những ngày 13 và 14 tháng 9 vừa qua, nhằm mục đích hỗ trợ 3 ngày tuyệt thực và cầu nguyện của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, trước quốc hội Âu Châu Straßbourg vào những ngày 14, 15 và 16 tháng 9, ngay sau khi Nghị Hội được bế mạc.

Tham dự Nghị Hội, đã có gần 300 đại biểu đại diện cho 90 đoàn thể, tổ chức và cá nhân, còn có sự hiện diện của quý Thượng Tọa trong Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội PGVNTN Âu Châu, - Và Nghị Hội đã được khai mạc trong bầu không khí trang nghiêm thực cảm động, dưới chủ đề "Tất cả vì đạo pháp và dân tộc". Nhân danh chủ tịch Ủy Ban Điều Hợp, ông Lại Thế Hùng đã chào mừng Nghị Hội và lược qua một số thành quả công tác mà Nghị Hội đã đạt được trong năm qua, đồng thời khẩn thiết kêu gọi toàn thể đại biểu, dốc toàn lực, đẩy mạnh cao trào đấu tranh hiện được Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất khởi động để đẩy bạo quyền vào thế suy thoái toàn diện, hầu sớm chấm dứt chế độ độc tài cộng sản đang ngự trị trên quê hương, để cùng toàn dân xây dựng lại một Việt Nam tự do và no ấm thực sự. Tiếp đến, Thượng Tọa Thích Minh Tâm, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu cùng quý Thượng Tọa Thích Như Điển (chùa

Tiếng nói cho Việt Nam Tự Do

Đài phát thanh IRINA

từ Mạc Tư Khoa

(Phóng dịch Hạ Long)

Vừa nối lại mối quan hệ bình thường giữa Cộng Hòa Nga và Việt Nam, sau những tháng lạnh nhạt. Thì một đài phát thanh tự đặt ở Mạc Tư Khoa, hướng về Việt Nam, làm tình giao hảo giữa 2 nước trở lại càng thẳng. Kể từ 20.7.1992, đài phát thanh IRINA ở Mạc Tư Khoa đã truyền lan tiếng nói kêu gọi tranh đấu cho tự do dân chủ hướng về dân chúng Việt Nam, và những ai còn mê muội chưa thấu hiểu được thế nào là tự do và dân chủ trên trái đất này.

Chương trình phát thanh mỗi đêm, từ một căn phòng thu âm nhỏ ở trung tâm thành phố Mạc Tư Khoa. Đài IRINA đã



Bà IRINA ZIESMAN sáng lập đài tiếng nói tự do cho VN phát đi từ Mạc Tư Khoa

bị sự phản đối thật mạnh mẽ của chính quyền Cộng Sản Việt Nam. Mới rồi Dương Đức Trung từ viên báo chí của tòa đại sứ VC ở Nga đã tuyên bố: "đây là sự can thiệp vào nội bộ quốc gia chúng tôi; và mong muốn đài này phải chấm dứt, để không làm sút mẻ mối bang giao 2 nước".

Được biết đài IRINA đã lên tiếng về vấn đề nhân quyền mà Hà Nội vi phạm, cũng như kêu gọi sự cởi mở chính trị song hành với vấn đề tự do kinh tế hiện nay. Phía CSVN đã tố đầu hiệu lo ngại đài IRINA có thể làm kích động tinh thần chống đối chế độ của Cộng đồng người Việt hiện sống ở hải ngoại. Phía chính phủ Nga cảm thấy ít quan tâm tới những lời phản đối này. Như luật báo chí của Nga mới được ban hành vào tháng 12 vừa qua, đã cho các đài phát thanh được giữ tính cách độc lập. Ngoài ra luật cũng không ghi điều khoản cấm 1 đài phát thanh trên xứ Nga, phát đi quốc gia khác. Một nhân viên bộ ngoại giao Nga nói: "cái gì luật không cấm thì coi như được phép làm" và nhân viên này cũng nói thêm "chúng tôi đang cố gắng bắt đầu làm sống lại tinh thần thượng tôn luật pháp, bây giờ chúng tôi không thể làm gì khác hơn.

Chương trình phát thanh 1 giờ của đài IRINA mỗi tối.

IRINA Ziesman, 37 tuổi, mẹ của 3 đứa con nhỏ, trước đây bà làm việc cho đài phát thanh Moscow, trong chương trình Việt ngữ của đài này, lúc đó chương trình

Viên Giác, Đức quốc), Tổng Thư Ký; Thượng Tọa Thích Quảng Bình (Đan Mạch) Ủy Viên Cư Sĩ; Thượng Tọa Thích Trí Minh (Na Uy), Ủy Viên Thanh Niên/HĐ/ĐH/GHPGVNTN/ÁC đã nói lên những khổ nhục mà Giáo Hội trong nước đang gánh chịu: Nhiều Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni vẫn còn bị bạo quyền khống chế, giam giữ, tù đày, như Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Hòa Thượng Quảng Độ, các Thầy Đức Nhuận, Tuệ Sỹ, Trí Siêu,... Nhiều chùa chiền bị xung công, nhiều nơi, việc hành đạo bị cấm đoán. Với mục đích thâm độc của bạo quyền là cô lập, trấn áp và tiêu diệt dần mòn Giáo Hội. Chính vì lẽ đó, quý Thượng Tọa đã kêu gọi Nghị Hội, Phật tử cùng người Việt khắp nơi, đoàn kết tranh đấu, đòi hỏi thế giới phải ra tay can ngăn hành động phi nhân và phi nhân bản của bạo quyền Hà Nội hiện nay. Quý Thượng Tọa nhấn nhủ Nghị Hội rằng, đoàn kết hợp nhất là yếu tố tiên quyết sẽ giải trừ được quốc nạn và pháp nạn của Giáo Hội, - cũng chính yếu tố này, tự do và no ấm mới sớm về trên quê hương Việt Nam. Sau đó là phần phát biểu của nhà báo Hồ Ngọc Long (Tây Đức), nhà văn Thế Huy (Paris) chủ tịch Hội Văn Nghệ Sĩ Tự Do Âu Châu; ông Nguyễn Thiệu (Bỉ quốc), phó chủ tịch Ủy Ban Quốc Tế Yêm Trợ Thuyền Nhân; ông Hứa Vang Thọ (Marseille), đại diện Hội Đồng Lãnh Đạo Liên Minh Dân Chủ; bà Nguyễn Thị Nga (Ý Đại Lợi), chủ tịch Tổ Chức Việt Nam Thanh Niên Thiện Chí; ông Nguyễn Thiện (Paris) đại diện tổ chức Liên Kết Phật tử Việt Nam; anh Hoàng Quốc Cường (Tiệp Khắc), đại diện khối người Việt Đông Âu và báo Diêm Tin Báo Chí tại Tiệp Khắc; ông Bùi Bách Diệp (Bỉ quốc), đại diện Ủy Ban Phối Hợp Cựu Quân Nhân Âu Châu và vương quốc Bỉ, và sau cùng là bác sĩ Nguyễn Thành Khương (Montpellier), đại diện Hội Đồng Trung Ương và Âu Châu, Hội Đồng Việt Nam cho một Việt Nam Tự Do. Tất cả đại diện phát biểu, đã trình bày về nhiều vấn đề liên quan đến tình hình biến chuyển thế giới, tình hình Việt Nam, vấn đề bạo quyền Hà Nội đàn áp và cô lập Giáo Hội PGVNTN, cùng vấn đề đấu tranh để quang phục quê hương của người Việt hải ngoại và tại quốc nội. Mặt khác, các diễn giả đều đồng ý rằng, sự sụp đổ chủ nghĩa và các cơ chế độc tài chuyên chính tại Đông Âu, đã chứng tỏ rằng, yếu tố tự do dân chủ chính là sức mạnh để quần chúng đứng lên lật đổ bạo quyền. Chắc chắn nội tình tại Việt Nam, bạo quyền hiện nay cũng không thoát khỏi qui luật này trong những ngày tháng tới đây. Vì bạo quyền Hà Nội đang trên bờ vực thẳm, đổ vỡ về mọi phương diện, nhất là về phương diện nhân tâm, nhân tính; với nền kinh tế

phá sản toàn bộ, lại bị thù ghét trước cộng đồng quốc tế; bị cô lập về ngoại giao, bị cả nước lên án và sự chống đối mỗi ngày một gia tăng, điển hình là cao trào tranh đấu của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, rất có thể đưa bạo quyền đến chỗ sụp đổ. Chính vì vậy, viễn ảnh một cuộc tổng nổi dậy của toàn dân trong nước không còn phải là xa vời, mà là một sự kiện thực sự sẽ phải gần kề xảy ra. Đây là cơ hội bằng vàng đến với dân tộc để chấm dứt chủ nghĩa và cơ chế độc tài cộng sản hiện nay, và cùng nhau canh tân lại xứ sở. Tất nhiên là mọi người, mọi giới phải đoàn kết và quyết tâm đấu tranh hơn nữa.

Nghị Hội cũng đồng quyết định, đốc toàn lực, hỗ trợ mọi cao trào đấu tranh cho tự do của dân tộc hiện nay, đặc biệt cuộc tranh đấu "vì đạo pháp và dân tộc" do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu tổ chức trước quốc hội Âu Châu Strasbourg vào những ngày 14, 15 và 16 tháng 9 này, bằng cách kêu gọi thành viên tham gia và phối hợp chặt chẽ công tác với "Ủy Ban Yêm Trợ" của Nghị Hội và Cộng Đồng Người Việt Ty Nạn Âu Châu để đưa cuộc tranh đấu đạt được nhiều thành quả. Song hành, Nghị Hội quyết đẩy mạnh phong trào tranh đấu của Giáo Hội Phật Giáo, nhằm tạo điều kiện cho đồng bào trong nước mau chóng tổng nổi dậy lật đổ bạo quyền. Trong phần thảo luận và phát động phong trào, các đại biểu đã thông qua "Bản Tuyên Bố chung" nói lên quyết tâm và cùng sát cánh đấu tranh với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong và ngoài nước hiện nay.

Sau cùng, các đại biểu cũng thông qua một số đề án công tác cho năm tới, đặc biệt là bản nhận định, xác quyết rằng, tại quê hương giờ đây, nhân quyền, dân quyền vẫn hoàn toàn bị chà đạp, mọi tự do đều bị tước đoạt, Giáo Hội PGVNTN tiếp tục bị bách hại và người dân mỗi ngày một thống khổ. Những sự kiện này, là nguyên nhân và nguyên động lực thúc đẩy toàn dân đứng lên lật đổ bạo quyền. Bản nhận định còn kêu gọi người Việt khắp nơi, vì quyền lợi tối thượng của tổ quốc và sự tồn vong của nòi giống, hãy dẹp bỏ mọi quyền lợi riêng tư, phe nhóm, đoàn kết hơn nữa và tích cực tham gia đấu tranh; kêu gọi những phần tử đang tiếp tay với bạo quyền sớm tỉnh ngộ, đứng vào đại khối dân tộc, chống lại kẻ thù chung; kêu gọi các quốc gia tự do, nhất là các cường quốc, như Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Nhật Bản, Úc Đại Lợi và các quốc gia Đông Nam Á, đình hoãn mọi viện trợ, mọi bang giao hoặc mọi hợp tác kinh tế cho đến khi nào bạo quyền Hà Nội thực sự biết tôn trọng nhân quyền, tự do và quyền dân tộc tự quyết của dân tộc cùng chấm dứt mọi bạo hành đối với Giáo Hội Phật

là tiếng nói tuyên truyền của đảng nhà nước CSVN. IRINA nói rất thạo tiếng Việt, bà đọc các báo chí Việt ngữ của người Việt ở Âu Châu và Hoa Kỳ, cũng như các chương trình Việt ngữ của các đài phát thanh khác. Bà IRINA nói "mục đích của tôi là tạo một xã hội dân chủ cho Việt Nam".

Trước khi có ý định thành lập một đài phát thanh riêng bà IRINA đã có những mối liên lạc âm thầm với những người Việt Nam sống ở Liên Xô và ở Việt Nam với những người trước là công nhân lao động làm việc ở Sở Việt. "Những người Việt Nam đã yêu tôi rồi" bà nói trong nụ cười. Trong 5/1990 bà đã giúp cơ quan an ninh quốc tế để can thiệp cho Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, người đã tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam, và 11/1991 Bác sĩ Quế đã bị chính quyền CSVN kêu án 20 năm tù với tội trạng chống đảng nhà nước CSVN. Bà IRINA đã mở cuộc vận động tranh đấu nhân quyền cho Việt Nam mạnh mẽ ở Mạc Tư Khoa. Nhưng đài phát thanh Mạc Tư Khoa lúc đó còn thuộc chính phủ. Sau đó với luật báo chí mới được ban hành bà đã tìm cách tách ra và tự độc lập không lệ thuộc chính quyền Nga nữa. Bà đã đăng ký lập đài vào tháng 5/92 và xin sự tiếp vận từ trung tâm tiếp vận ở vùng Tây Bá Lợi Á qua bộ thông tin Nga. Nhiều tuần lễ sau bà đã nhận được tiền giúp của 1 tổ chức người Việt ở Mỹ (tổ chức Phục Hưng). Sau đó bà nhận thêm được sự yểm trợ tài chánh của 1 số nhật báo ở Mạc Tư Khoa và giáo hội Cathodox Nga. Tất cả khoản tài chánh này bà đã ký nhận khi buổi phát thanh đầu tiên được loan báo, từ phòng ghi âm ở Mạc Tư Khoa.

Đài IRINA đã làm bối rối cho bộ ngoại giao Nga. Nhưng phía chính phủ Nga thì hy vọng rằng các chương trình phát thanh sẽ không tạo ra những khó khăn thêm cho mối quan hệ Việt - Nga, vốn đã "khẩn trương" kể từ khi Nga cúp các nguồn viện trợ và giảm mỗi buôn bán xuống còn 200 triệu \$US. Cho tới nay phía Hà Nội ra sức phản đối, để mong bộ ngoại giao Nga áp lực với đài IRINA, Hà Nội đang mong đợi như vậy. Tuy nhiên phía Nga vẫn cho rằng: bảy giờ trong 1 giai đoạn mới, thời gian sẽ làm họ hiểu rõ vấn đề hơn.

(Phóng dịch từ F.E.E: Review 10/92.)

XIN LƯU Ý

Quý vị nào muốn làm báo hiếm sinh mạng, tài sản, bảo hiểm sức khỏe v.v... với hãng VICTORIA, qua đó chừa sẽ nhận được một phần hoa hồng từ hãng này để xây dựng chùa Viên Giác, thì xin liên lạc với ông Hesscher.

Tại hãng: Tel. 0511 / 32 69 23

hoặc ở nhà: Tel 0511 / 74 17 87

hoặc qua chùa Viên Giác :

Tel 0511/ 87 96 30

Quý vị có thể về chùa nhân ngày thứ bảy hay trong tuần hoặc các ngày lễ lớn, để gặp đại diện hãng hướng dẫn làm giấy tờ; nhưng xin liên lạc trước.

Ngoài ra đại diện hãng tại Hannover cũng có thể đi đến nơi của quý vị để làm thủ tục giấy tờ. Nếu có sự yêu cầu của quý vị.

Xin thành thật cảm ơn quý vị.

Giáo Việt Nam Thống Nhất trong nước hiện nay.

Tuyên Bó

của Nghị Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại Âu Châu Kỳ V trước pháp nạn của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong nước, tại Strasbourg thủ đô Âu Châu, ngày 13.9.1992,

- Xét rằng qua lời phát biểu của Hòa Thượng Thích Huyền Quang tại chùa Linh Mỹ, Huế ngày 03 tháng 5 năm 1992,

- Xét rằng qua chín (9) yêu sách đòi hỏi bạo quyền cộng sản Hà Nội của Hòa Thượng Thích Huyền Quang, quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tại thị trấn Quảng Ngãi ngày 25 tháng 6 năm 1992,

- Xét rằng qua "thông bạch" của Hòa Thượng Huyền Quang gửi Ban Đại Diện các Miền, Tỉnh, Thành Phố, Thị Xã, Huyện, Quận, các Ban Hướng Dẫn GDPT, các tổ chức trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong và ngoài nước, ngày 04 tháng 7 năm 1992,

- Xét rằng qua kháng thư gửi Võ Văn Kiệt, thủ tướng bạo quyền Hà Nội của Ủy Ban Hải Ngoại Bảo Vệ Phật Giáo và Nhân Quyền tại Việt Nam, ngày 12 tháng 7 năm 1992,

- Xét rằng các quyền tự do căn bản của toàn dân Việt tại quốc nội trong đó có quyền tự do tín ngưỡng đã bị bạo quyền Hà Nội trắng trợn chà đạp,

Toàn thể Đại Biểu tham dự Nghị Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại Âu Châu Kỳ V, đồng nhận định:

Tất cả các lời hiệu triệu của Hòa Thượng Thích Huyền Quang, quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại quốc nội cùng kháng thư của Ủy Ban Hải Ngoại Bảo Vệ Phật Giáo và

Nhân Quyền tại Việt Nam ở hải ngoại, đáp ứng nguyện vọng chẳng những của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất mà còn là lý tưởng đấu tranh chung của toàn dân Việt trong và ngoài nước hiện nay,

Qua nhận định trên và vì quyền lợi của đất nước cùng khát vọng tự do, dân chủ của toàn dân, toàn thể Đại Biểu Nghị Hội đồng tuyên bố:

1./ Triệt để ủng hộ đường hướng đấu tranh cho dân tộc và đạo pháp của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất qua bản tuyên bố của Ủy Ban Điều Hợp Nghị Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại Âu Châu ngày 26 tháng 7 năm 1992,

2./ Thiết tha kêu gọi chính quyền và nhân dân các quốc gia tự do trên thế giới cùng các tổ chức nhân quyền, các nhà trí thức, các vị lãnh đạo tinh thần, hãy vận dụng mọi quyền hạn để giúp đỡ và ủng hộ cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhất là quyền tự do tín ngưỡng tại Việt Nam,

3./ Áp lực bạo quyền Hà Nội, tức khắc chấm dứt chính sách chà đạp nhân quyền, cũng như trả tự do cho tất cả tu sĩ và tín đồ các tôn giáo cùng những người bất đồng chính kiến, hiện còn bị giam giữ,

4./ Bạo quyền cộng sản Hà Nội phải giải quyết nhanh chóng những nguyện vọng chính đáng của Hòa Thượng Thích Huyền Quang, đại diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, cũng là nguyện vọng chung của dân Việt.

Làm tại Strasbourg, thủ đô Âu Châu ngày 13 tháng 9 năm 1992,

Đại diện các đoàn thể và nhân sĩ đồng ký tên. (90 đại diện đoàn thể, tổ chức, đảng phái và gần 200 nhân sĩ ký tên).

Tuyên Bó với 90 đại diện, đoàn thể, đảng phái, tổ chức và gần 200 nhân sĩ ký tên • (xem tiếp trang 92)

viên Tu Sĩ ưu tú đến học tại Đại Học này. Được biết đây là Đại Học Phật Giáo thứ 3 được thành lập tại Hoa Kỳ sau Đại Học Đông Phương (Oriental University) do cố Hòa Thượng Thích Thiện Ân sáng lập tại Los Angeles và Đại Học Pháp Giới gần San José do Hòa Thượng Tuyên Hóa chủ trương.

Lễ Vu Lan tại chùa Thiện Hòa

* Như thông lệ hằng năm chùa Thiện Hòa tại M' gladbach, dưới sự hướng dẫn tinh thần của T.T. Thích Minh Phú đã tổ chức Đại Lễ Vu Lan báo ân báo hiếu vào ngày 29.8.92 vừa qua dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Thiện Định và T.T. Chi Bộ Trưởng cùng sự tham dự của chư Đại Đức Tăng Ni trong Chi Bộ.

Sau lễ Trai Tăng tại chùa, quý Phật Tử đã vân tập tại Hội Trường để cử hành lễ Vu Lan chính thức và lễ cài bông hồng nhân ngày báo hiếu. Sau đó là chương trình văn nghệ với sự có mặt của hơn 400 khán giả.

Lễ Vu Lan tại N.P.Đ. Phật Bảo

* Sư Cô Thích Nữ Diệu Hạnh trụ trì N.P.Đ. Phật Bảo Barnttrup đã tổ chức Đại lễ Vu Lan báo ân báo hiếu vào ngày 5 tháng 9 năm 1992 vừa qua dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Thiện Định cùng chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni trong Chi Bộ Đức Quốc.

Sau phần tụng kinh Vu Lan, bông hồng cài áo là phần cúng dường trai tăng và sau đó tất cả đều vân tập tại hội trường để nghe Hòa Thượng thuyết giảng cũng như tham dự đêm văn nghệ và trình diễn áo dài Việt Nam. Chương trình văn nghệ quy tụ khoảng 350 người tham dự.

Lễ Phật tại Rottweil

* Một địa phương nằm cạnh biên giới Thụy Sĩ, Áo, đã tổ chức một buổi lễ Phật cho đồng bào trong vùng vào ngày 6.9.1992 dưới sự chứng minh và thuyết giảng của T.T. Thích Như Điển.

Sau và trước phần nọ trai có 2 thời thuyết pháp; quý Phật Tử đã chăm chú lắng nghe. Có hơn 100 Phật Tử đã tham dự buổi lễ Phật này.

Kinh Bát Nhã

* Ngày 8 tháng 9 và ngày 6 tháng 10 năm 92 là 2 buổi học kinh Bát



Khách Tăng

* Vào ngày 26 tháng 8 năm 1992 Thượng Tọa Tiến Sĩ Sunanda Putuwar, Viện Trưởng Viện Đại Học Phật Giáo Siddhartha tại Washington D.C. Hoa Kỳ đã ghé

thăm chùa Viên Giác và lưu lại đây trong thời gian một tuần lễ.

Trong thời gian Thượng Tọa ở lại chùa Viên Giác, T.T. đã trao đổi với Thượng Tọa Thích Như Điển về những việc liên quan đến giáo dục và học bổng cho các sinh

Nhà thường lệ mỗi tháng một lần cho những người Đức được tổ chức tại chùa dưới sự hướng dẫn của T.T. Trụ Trì và chú Hạnh Tấn. Đây là những hạt nhân đầu tiên cần phải có, để mang giáo lý nhiệm màu của Đạo Phật đến với các quần chúng Phật Tử người Âu Châu.

Lễ Phật tại Wiesbaden

* Chi Hội Phật Tử VNTN tại Wiesbaden đã tổ chức một buổi lễ Phật định kỳ trong năm vào ngày 12 tháng 9 năm 1992 dưới sự chứng minh chủ lễ của T.T. Thích Như Điển.

Sau phần lễ Phật, T.T. đã trình bày về đường hướng đấu tranh của Phật Giáo trong hiện tại đối với chính quyền CSVN và nhất là phải nỗ lực hoàn thành trách nhiệm của người con Phật trong giai đoạn lịch sử này do Hòa Thượng Thích Huyền Quang đề xướng tại quê nhà.

Tham dự tuyệt thực cầu nguyện trước trụ sở Quốc Hội Âu Châu

* CSVN lúc nào cũng huênh hoang tuyên bố có tự do tín ngưỡng tại VN; nhưng trên thực tế thì trái ngược lại. Chính quyền đã giam giữ quý H.T. Thích Đức Nhuận, H.T. Thích Huyền Quang, H.T. Thích Quảng Độ, Đ.Đ. Thích Tuệ Sĩ, Đ.Đ. Thích Trí Siêu và còn rất nhiều Tăng Ni Phật Tử khác; nhưng không xét xử và cấm



Cuộc tuyệt thực của chư Tăng Ni và Phật Tử trước trụ sở Quốc Hội Âu Châu vào ngày 15 - 16/9/92

Viện Trưởng, Viện Hóa Đạo đã đưa ra 9 điểm yêu cầu nhà cầm quyền CSVN giải quyết; nhưng cho đến nay họ vẫn làm ngơ và còn bắt bớ giam cầm các Đ.Đ. Thích Trí Tụ, cũng như Tăng Ni, Phật Tử tại Huế, nhất là những ai đã lưu hành và tìm đọc 9 điểm yêu cầu này (xin xem tài liệu đăng trong *Viên Giác* số này).

Đề hỗ trợ cho phong trào đấu tranh của Phật Giáo Việt Nam tại quê nhà, qua việc đề xướng của H.T. Thích Huyền Quang, GHPGVNTN Âu Châu dưới sự điều hành của T.T. Thích Minh Tâm đã tổ chức một buổi lễ tuyệt

Tôn Giáo trước khi nói đến vấn đề bang giao và viện trợ.

Từ ngày 13 đến 14 tháng 9 chư Tăng Ni trong GHPGVNTN Âu Châu đã tham gia cuộc họp báo do sự tổ chức của Nghị Hội người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Âu Châu và sau đó là tiếp xúc với ông Đại Sứ và Tổng Lãnh Sự Ba Lan cũng như Hưng Gia Lợi.

Trong cuộc tuyệt thực 2 ngày trên gồm hầu hết chư Tăng Ni tại Âu Châu và 72 đồng bào Phật Tử tham gia cùng với hơn 200 Phật Tử hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh này.

Buổi chiều ngày 16.9.1992 phái Đoàn đã gặp ông Klepsch chủ tịch Quốc Hội Âu Châu và đã trao thỉnh nguyện thư và ngay ngày sau đó Ủy Ban Nhân Quyền của Quốc Hội Âu Châu đã ra một thông báo yêu cầu tất cả các ngoại trưởng và các chính phủ Âu Châu đặt thẳng vấn đề nhân quyền và tự do Tôn Giáo tại Việt Nam với nhà cầm quyền CSVN trong lúc ngoại giao cũng như trong mọi lãnh vực khác.

Thành quả này có được là do sự đoàn kết chặt chẽ của chư Tăng Ni và Phật Tử tại Âu Châu cũng như sự hỗ trợ của hầu hết các tổ chức tranh đấu cho một Việt Nam tự do tại Âu Châu đặc biệt là Nghị Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Âu Châu do ông Lai Thế Hùng lãnh đạo cũng như chùa Phổ Hiền và Phật Tử tại Strassbourg đã lo lắng về công việc tổ chức này.

Những khóa học Phật Pháp cho người Đức

* Ngôi chùa Viên Giác xây lên không phải chỉ dành riêng cho



Phái đoàn tiếp kiến Ông Đại Sứ và Tổng Lãnh Sự Ba Lan

mọi hoạt động liên quan về vấn đề tôn giáo.

Sau đám tang vào ngày 3.5.92 của cố H.T. Thích Đôn Hậu xử lý Viện Tăng Thống GHPGVNTN, H.T. Thích Huyền Quang quyền

thực cầu nguyện trước trụ sở quốc hội Âu Châu vào ngày 15 và 16 tháng 9 năm 1992 nhằm kêu gọi các vị có trách nhiệm trong Quốc Hội làm áp lực đối với CSVN giải quyết các vấn đề nhân quyền và



Thượng Tọa Thích Như Điển đang hướng dẫn cho người Đức

người Việt Nam, mà cho tất cả những ai muốn nghiên cứu tìm hiểu về vấn đề Phật Giáo. Vì vậy nên trong thời gian qua đã có nhiều tổ chức người Đức đến chùa thăm viếng và học Phật dưới sự hướng dẫn của T.T. Trụ Trì và chú Hạnh Tấn cũng như Phật Tử Hanefeld. Những buổi học ấy được tổ chức vào ngày 21.9.92; 28.9.92; 2-4.10.92; 23.10.92. Mỗi lần như vậy ít nhất là 30 người và đông nhất lên cả mấy trăm người.

Thuyết trình về Phật Giáo

* Ông Tiến Sĩ Meihorst là một người có cảm tình với Phật Giáo và là người cố vấn trong việc xây dựng chùa Viên Giác tại Hannover trong thời gian mấy năm qua. Ông ta cũng là chủ tịch của Hiệp Hội Liêng Bang kỹ sư người Đức với 800.000 hội viên đã tổ chức 2 ngày thuyết trình tại Leibnizhaus, Hannover do sự bảo trợ của Lilje-Stiftung về những đề tài liên quan

đến vấn đề kỹ thuật và Tôn Giáo, nhất là việc thực hiện Expo năm



Tiêu đề của Đại Hội Phật Giáo Âu Châu : "Thống nhất nhiều mặt Phật Giáo tại Âu Châu"

2000 tại Hannover sắp tới đây. T.T. Thích Như Điển đã thuyết trình về đề tài "Buddhismus im

Umgang mit Technik" = Phật Giáo trong đời sống hằng ngày và kỹ thuật (xin xem trong số này) trước hàng trăm cử tọa gồm những vị Bộ Trưởng, giáo sư Đại Học, kiến trúc sư, những chính trị gia, các nhà thần học v.v... Bài thuyết trình đã được mọi giới hoan nghinh.

Đại Hội Phật Giáo Âu Châu

* Đại Hội này được tổ chức tại Berlin vào những ngày 24 đến 27 tháng 9 năm 1992 vừa qua quy tụ gần 2.000 người Âu Mỹ theo Đạo Phật và rất nhiều tông phái của các xứ theo Phật Giáo tại Á Châu.

Riêng Việt Nam chúng ta có đóng góp qua các chương trình âm nhạc của nhạc sĩ Trần Quang Hải, Đức Thành, Liêu Nguyệt Lan - về thuyết trình có T.T. Thích Nhất

Hạnh đến từ Pháp. Về ẩm thực và giới thiệu văn hóa PGVN có Chi Hội PTVNTN tại Berlin đảm trách.

Đại Hội mang nhiều màu sắc và hình thức Phật Giáo khác nhau, nên chỉ nói lên được một điểm chung là hòa bình, an lạc cho thế giới và chưa triển khai triệt để được tinh thần cá biệt của từng tông phái riêng. Tuy nhiên đây cũng là một thành công lớn của Phật Giáo Âu Châu sau hơn 100 năm Phật Giáo có mặt tại các xứ này.

Lễ Phật tại N.P.Đ. Quan Thế Âm

* N.P.Đ. Quan Thế Âm dưới sự lãnh đạo của Sư Cô Thích Nữ Diệu Ân vừa tổ chức một buổi lễ Phật và trình diễn văn nghệ vào ngày 10.10.92 để kỷ niệm lễ vía của đức Quan Thế Âm Bồ Tát.



Cử tọa đang chăm chú lắng nghe Thượng Tọa Thích Như Điển thuyết trình

Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của H.T. Thích Thiện Định, T.T. Thích Như Điển, T.T. Thích Minh Phú cùng chư Đ.Đ. Tăng Ni trong Chi Bộ. Có khoảng 700 Phật Tử đã tham dự trong đêm văn nghệ này.

Lễ Phật tại Fuerth

* Chi Hội Phật Tử tại vùng này đã tổ chức một buổi lễ Phật định kỳ vào ngày 11/10 dưới sự chứng minh và thuyết giảng của T.T. Thích Như Điển.

Tại nơi trên, sau lễ cầu an, T.T. đã trình bày về công việc đấu tranh của Phật Giáo tại quê nhà đối với chính quyền CSVN và mong mọi quý Phật Tử tham gia mọi công tác trong thời gian tới.

Tiếp tục đàn áp Phật Giáo, CSVN bị chính phủ Úc phản đối

* Tu Viện Vạn Hạnh, thủ đô Canberra, Australia 3.9.92: Tin mới nhận được từ Việt Nam ngày hôm nay cho hay vài ngày gần đây Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất lại gửi thêm một văn thư để phản đối chính quyền Hà Nội đã mở chiến dịch mới đe dọa, khủng bố và tra vấn rất gắt gao hàng trăm Tăng Ni và Phật tử, những người đã hưởng ứng nồng nhiệt lời tuyên ngôn của HT Huyền Quang xác nhận GHPGVNTN dương nhiên tồn tại trước dân tộc và lịch sử Việt Nam, và phải có quyền sinh hoạt công khai.

* Tại Huế, Tăng Ni Phật tử cũng đang bất chấp các chỉ thị mới đây của chính quyền cấm lưu hành các văn bản của Giáo Hội PGVNTN mà gần đây với tư cách Quyền Viện Trưởng, Hòa Thượng Huyền Quang đã cho lưu hành: Thông Điệp Vu Lan 4/7/92; Bản Tự Thuật sau hai ngày 4, 5/8/92 Hòa Thượng bị Bộ Nội Vụ và chính quyền Quảng Ngãi liên tục tra vấn, buộc tội và đe dọa... Tinh thần bất khuất và sự đồng tâm hướng về một GHPGVNTN độc lập với Nhà Nước của Tăng Ni và Phật tử ngày càng lan rộng và dâng cao. Đã tới lúc Hà Nội không thể bạo hành công khai để trả thù sự đổi lập chính kiến của quần chúng Phật tử.

* Qua các cuộc vận động nghị trường và truyền thông rộng rãi ở Paris, Genève, Canberra, Hoa Kỳ... và trước sức ép mạnh mẽ từ các chính phủ Tây phương, các cơ quan Bảo Vệ Nhân Quyền... Hà Nội đã đối phó một cách lúng túng trước phong trào tranh đấu cho sự sống còn của GHPGVNTN. Trước đây họ đã từng xuống tay thủ tiêu Hòa Thượng Thích Thiện Minh (1978) và ám hại Hòa Thượng Thích Trí Thủ (1984), hai vị Viện Trưởng Viện Hóa Đạo tiền nhiệm vào những năm 1973-1974 và 1974-1981.

* Nhân các cuộc hội đàm với Ngoại Trưởng Nguyễn Mạnh Cầm và Thủ Tướng Võ Văn Kiệt tuần trước khi đến Hà Nội ký kết các hiệp ước thương mại và đầu tư mới, Tổng Trưởng Ngoại Thương của Úc ông John Kerin đã tận tay giao ông Kiệt danh sách 8 vị lãnh đạo cao cấp nhất của GHPGVNTN và yêu cầu Hà Nội trả tự do và cho biết tình hình hiện nay của 8 vị này. Đây là lần thứ tư chỉ trong một năm qua 4 vị Tổng Trưởng Úc đến công vụ ở Việt Nam đều mang theo những yêu cầu rất cấp thiết của Cộng đồng Phật tử tại đây: trả tự do cho các nhà lãnh đạo Phật Giáo, các tù nhân chính trị, và tôn trọng nhân quyền.

* Qua các viên chức thấp tòng với Tổng Trưởng Kerin, chúng ta cũng được cho biết có nhiều xung đột giữa Bộ Nội Vụ (BNV) và Bộ Ngoại Giao (BNG) Hà Nội đã xảy ra liên quan đến vấn đề vì sức ép lớn từ Úc và các nước khác, BNG Hà Nội đã thuyết phục BNV trả tự do cho cựu Đại Tá Võ Đại Tôn với những điều kiện sẽ không tiếp tục chống đối, nhưng sau đó đã không xảy ra (ông Tôn tiếp tục con đường tranh đấu cho dân tộc, chống lại CS), nên, theo các nhà ngoại giao Úc này, hiện nay BNG Úc gặp khó khăn nhiều hơn trong việc một bên phải chịu sức ép ngày càng quá lớn từ phía Quốc Hội, dân chúng (cộng đồng Phật tử và GHPGVNTN tại Úc) và truyền thông đòi phải hành động mạnh mẽ hơn để bênh vực cho PGVN, một bên phải cố gắng giữ những giao hảo tốt cho các tiến trình đầu tư làm ăn và giao thương Úc-VN. Khó khăn khác là

BNG Hà Nội - cơ quan duy nhất mà BNG và Sứ quán Úc ở Hà Nội được phép chính thức tiếp xúc và trao đổi ý kiến- không có sức ép nào đáng kể với Bộ Nội Vụ Hà Nội.

* Lần đầu tiên trong lịch sử Quốc Hội Úc, ngày 20/8/92 một Nghị Quyết được Dân Biểu Philipp Ruddock đệ trình để yêu cầu Hạ Viện thông qua, mục đích lên án Việt Nam đàn áp nhân quyền, chà đạp tự do tôn giáo, đặc biệt là đòi hỏi Cộng Sản Việt Nam phải chấp nhận độc lập hoạt động của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, trả tự do cho các tu sĩ và trả lại những tài sản đã tước đoạt của Phật giáo. Cuộc thảo luận sôi nổi đã kéo dài gần 1 giờ, và dĩ nhiên Nghị Quyết này đã được cả đảng Lao Động cầm quyền và đảng đối lập Tự Do hoàn toàn ủng hộ. Một Nghị Quyết tương tự cũng đã được Thượng Viện Úc, do Thượng Nghị Sĩ Margaret Reid đệ trình, bỏ phiếu thông qua ngày 24/6/92.

* Qua những cuộc vận động bằng cách tiếp xúc trình bày và cung cấp nhiều tài liệu chính xác cũng như đưa nhiều ngàn thư thỉnh nguyện (petition) vào Quốc Hội Liên Bang, kể cả được hầu hết những tờ báo lớn nhất nước Úc tiếp tay bằng cách đưa tin và tố cáo Hà Nội đàn áp Phật giáo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc còn vận động được sự đồng ý của một số Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ trong việc sẽ tái cứu xét ngân sách viện trợ cho Hà Nội nếu tình trạng đàn áp vẫn tiếp diễn tồi tệ.

* Ngoài ra, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc cũng đệ trình một hồ sơ đàn áp Phật Giáo tại Việt Nam dày 150 trang lên Tiểu Ban Nhân Quyền thuộc Ủy Ban Lương Viện về Ngoại giao của Quốc Hội Úc, và hồ sơ này sẽ được đưa ra bàn thảo kỹ lưỡng trước Quốc Hội vào tháng 10-11/92 này, trước khi Quốc Hội chỉ thị cho chính phủ Úc một kế hoạch đối phó với vấn đề đàn áp.

* Được biết vào cuối tháng 10/92 tới đây, khi đến Hà Nội tham dự Đại Hội kỳ 3 của cái gọi là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (do Nhà Nước cưỡng ép lập ra hồi 1981

nhằm mục đích chính là để đẩy lui GHPGVNTN vào bóng tối), nhà cầm quyền Hà Nội sẽ ép buộc các đại biểu Phật giáo ra những nghị quyết lên án và bôi xấu GHPGVNTN cũng như cá nhân Hòa Thượng Huyền Quang và những Tăng Ni bất khuất công khai ủng hộ sự tái sinh hoạt công khai của Giáo Hội này.

* Những luận điệu nhằm lừa phỉnh quần chúng Phật tử và đánh lạc hướng dư luận quốc tế sẽ được sử dụng, cách gian dối "ném đá giấu tay" mà Hà Nội rất thường dùng, như sẽ ngầm bắt buộc các Tăng Ni lên án GHPGVNTN là không chính danh, bất hợp pháp, phản động, theo Mỹ-Ngụy v.v..., sẽ không che phủ được sự thật và qua mắt được ai. Mọi người đều biết là ngoại trừ một số cá nhân bị cưỡng ép và đe dọa, không một tổ chức tôn giáo chân chính nào xưa nay lại chấp nhận "đứng dưới trướng" để chịu điều khiển bởi bất cứ một loại chính quyền nào, dù đó là quốc gia, độc tài, cộng sản hay tư bản. Phật giáo xưa nay chỉ duy trì về phía dân tộc, nhất là luôn luôn chia sẻ số phận với dân tộc, cũng như hết lòng vận động cho, những người nghèo khổ và bị áp bức trong xã hội.

"Chế độ chính trị cũng như chủ nghĩa, ý thức hệ luôn đổi thay và chỉ ngự trị, tồn tại có giai đoạn, nhưng chân lý đạo pháp và dân tộc thì vạn đại, vĩnh cửu", Thượng Tọa Thích Không Tánh, người bị 13 năm tù vì tội gởi thư cho ông Phạm Văn Đồng hồi 1976 phản đối lệnh bắt tu sĩ đi nghĩa vũ quân sự, đã viết thư như vậy trong thư 20/8/92 gởi ông Võ Văn Kiệt. Thầy Không Tánh đại diện cho những Tăng Ni và Phật tử bị chính quyền bắt đi thẩm cung và đe dọa để khủng bố tinh thần trong những tháng 5 - 8/92 vừa qua sau tang lễ Hòa Thượng Đôn Hậu, đã minh thị sự phản đối chính sách khủng bố Phật giáo của chính quyền. Thư của Thầy Không Tánh cũng yêu cầu Hà Nội trả tự do cho quý vị lãnh đạo Phật giáo bị giam giữ và đòi hỏi "tuyệt đối tôn trọng Nhân Quyền và cấp thời thiết lập một nền luật pháp công minh mang tính Nhân Bản Tự Do và Dân Chủ đích thực" .

(GPO box 1593 Canberra ACT 1601, Australia. Phone: +616- 257 5517; Fax: +616- 257 7733) •



TIN KHẨN BÁO MỚI NHẤT TỪ VIỆT NAM

CỘNG SẢN VIỆT NAM QUYẾT TÂM TIÊU DIỆT PHẬT GIÁO : TRẢ TÁN Đ.Đ. THIỆN ÂN CHO ĐẾN CHẾT, BẮT GIAM T.T. KHÔNG TÁNH & Đ.Đ. TRÍ LỰC

Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra 3.10.92: Tin nhận được từ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) tại quê nhà chuyên đi vào ngày 2 và 3.10.92 cho biết:

1. Đại Đức Thích Thiện Ân, 25 tuổi, hiện cư ngụ tại chùa Thiện Minh, Thủ Đức, Sài-gòn, là đệ tử của Hòa Thượng Thích Bửu Lại, Cần Thơ, đã bị Công An bắt giam và tra tấn cho đến chết vào hạ tuần tháng 9.1992 tại khám Chí Hòa. Rồi sau đó phao tin là Đại Đức tự tử.

Được biết Đại Đức Thiện Ân là một trong những tu sĩ trẻ tuổi nhưng rất thành tâm trong việc tu học, rất năng nổ trong công tác Phật sự, đặc biệt là một trong rất nhiều tu sĩ hưởng ứng lời kêu gọi của Hòa Thượng Huyền Quang, Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, trong việc phục hồi những hoạt động của Giáo Hội sau 11 năm bị Nhà Nước đàn áp khốc liệt.

2. Lúc 11g30 ngày 2.10.92 tại đường Mạc Thị Bưởi, quận 1, Sài-gòn, Công An đã chặn bắt hai vị Công Cán Ủy Viên của GHPGVNTN, đó là Thượng Tọa Thích Không Tánh và Đại Đức Thích Trí Lực, với lý do rất vô lý, là đi xe bất hợp pháp. Và sau đó, lúc 8 giờ tối cùng ngày, Công An cũng đã lục soát chùa Liên Trì, Thủ Đức, nơi Thượng Tọa Không Tánh trụ trì và lấy đi nhiều tài liệu của GHPGVNTN bao gồm những văn kiện và bút chỉ của Văn Phòng Lưu Vong (tại Quảng Ngãi) Viện Hóa Đạo do Hòa Thượng Thích Huyền Quang ký phổ biến cho các cấp Giáo Hội trong và ngoài nước.

Thượng Tọa Không Tánh trước đây đã từng bị bắt giam không cần án hơn 10 năm kể từ cuối 1976 chỉ vì đã viết thư cho Thủ tướng cộng sản Phạm Văn Đồng để phản đối lệnh động viên các tăng sĩ Phật giáo trẻ, do Hà Nội ban hành với dụng ý là để tiêu diệt nhân sự của Giáo Hội. Từ ngày được trả tự do, Thượng Tọa đã hết lòng thương yêu và chăm lo nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em mồ côi tại chùa Liên Trì. Gần đây Thượng Tọa là một trong những cộng tác viên quan trọng của Văn Phòng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN trong việc vận động Nhà Nước trả lại quyền tự do sinh hoạt cho Giáo Hội. Gần đây Thượng Tọa cũng đã gửi thư cho Hà Nội yêu cầu tôn trọng tự do tín ngưỡng và thực thi nhân quyền.

Đại Đức Thích Trí Lực, đệ tử của cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, Xứ Lý Viện Tăng Thống GHPGVNTN, hiện đang trụ trì chùa Hoa Nghiêm thuộc tỉnh Lâm Đồng. Sau đám tang của cố Hòa Thượng Đôn Hậu, Đại Đức nhiệt tâm ủng hộ cho sự phục hồi sinh hoạt của GHPGVNTN, và là một trong nhiều Tăng sĩ đặc lực trong việc thực hiện các Phật sự do Hòa Thượng Huyền Quang giao phó.

3. Nhà Nước Cộng Sản cũng đã ra lệnh lục soát và đe dọa bắt giam nhiều Phật tử tại gia có tham gia vào các công tác Phật sự của GHPGVNTN do Hòa Thượng Huyền Quang lãnh đạo. Lúc 8 giờ ngày 3.10.92 Công An Sài-gòn đã lục soát tư gia Phật tử Đồng Ngọc, ở tại quận 1 Sài-gòn, một ủng hộ viên nhiệt tình của GHPGVNTN. Tuy không tịch thu được gì nhưng tin cho biết Công An có thể bắt giam Phật tử Đồng Ngọc bất cứ lúc nào.

Qua những biến chuyển mới kể trên, chúng ta nhận thấy trước những yêu cầu cứng rắn và hợp lý của Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Hà Nội chẳng những đã không tôn trọng và lưu tâm giải quyết những đòi hỏi được tự do tín ngưỡng của GHPGVNTN, mà còn gia tăng đàn áp dữ dội phong trào đòi tự do tín ngưỡng rất được nhiều Tăng Ni và Phật tử ủng hộ. Các biện pháp bạo hành dùng để trấn áp GHPGVNTN như đe dọa, xuyên tạc, vu khống, ngăn chặn lưu hành tài liệu, bắt giam, lục soát chùa chiền và tư gia, tra tấn, thêm chỉ sát hại... các Tăng Ni Phật tử ủng hộ cho những lời kêu gọi ôn hòa của Giáo Hội.

Phật Giáo Việt Nam hải ngoại xót xa chia sẻ những đau khổ và tố cáo trước dư luận quốc tế về những bách hại liên tục và bạo ác vô luân, trái ngược với nhân quyền và công pháp quốc tế, kể cả trái ngược với chính Hiến Pháp của Nhà Nước CSVN, đối với khối Phật tử chiếm 80% dân chúng Việt.

Trần trọng yêu cầu Ủy Hội Nhân Quyền Quốc Tế tại Liên Hiệp Quốc, các cơ quan Nhân Quyền quốc tế, Quốc Hội Úc và các nước Tây Phương yêu chuộng tự do, dân chủ và nhân quyền, các cơ quan truyền thông, cũng như Phật giáo đồ toàn thế giới, đặc biệt là các cấp lãnh đạo và tín đồ Phật Giáo Việt Nam hải ngoại, xin KHẨN CẤP bày tỏ thái độ phản đối trước những diễn biến dồn dập đàn áp Phật giáo, vốn đã liên tục xảy ra trên toàn cõi Việt Nam trong nhiều chục năm qua, đặc biệt là đã tâm quyết tiêu diệt GHPGVNTN của chính quyền Hà Nội.

Các biện pháp có thể làm được là gởi thư hay điện văn phản đối Hà Nội, lưu hành và công bố các tài liệu đàn áp Phật Giáo ở Việt Nam, tiếp xúc với các cơ quan lập pháp, hành pháp và truyền thông để tố cáo sự đàn áp và yêu cầu lên tiếng bênh vực cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, một Giáo Hội chân chính duy nhất kể thừa 2000 năm lịch sử truyền bá và chung tay xây dựng đất nước Việt Nam, luôn luôn chia sẻ mọi thịnh suy của đất nước, và nhất là không bao giờ chấp nhận xu phụ, đồng lõa với bất cứ thế lực hay thế chế nào chứng tỏ là phi dân tộc, phi dân chủ, bạo ác, đàn áp nhân quyền, tiêu diệt tự do tín ngưỡng.

Chúng tôi trân trọng yêu cầu Nhà Nước CSVN dừng đi xa hơn nữa trên con đường tội lỗi trong việc đàn áp các hoạt động tín ngưỡng ôn hòa của GHPGVNTN, mà nên tôn trọng những nguyện vọng chân chánh và đứng đắn của Giáo Hội này. Sức nhấn nại, chịu đựng trong ý hướng bất bạo động của Tăng Ni Phật tử Việt Nam trước các bách hại độc ác của Nhà Nước CSVN đã đến chỗ quá độ. Đừng gieo thêm tang thương máu lửa một cách vô lý, không cần thiết lên đầu của những người chỉ biết yêu thương và phụng sự cho dân tộc này. Lịch sử sẽ nguyên rửa, nhân loại đã và sẽ lên án, 70 triệu dân bị quý vị làm cho nghèo đói rách nát suốt 47 năm qua sẽ không tha thứ nếu nhà cầm quyền Hà Nội không nghiêm chỉnh lắng nghe và tôn trọng ý nguyện của họ • (Thích Quảng Ba)

Thế đấu tranh chống bạo quyền CSVN trong lúc này

. Vũ Ngọc Long

Với yêu sách 9 điểm của Hòa Thượng Huyền Quang trong tư cách đại diện cho toàn thể hàng tăng ni, phật tử trong và ngoài nước, đặt thẳng vấn đề với bạo quyền CSVN, về quyền tự do dân chủ cho toàn dân Việt. Đây phải được coi như là thông điệp có sức mạnh ngàn cân, ném thẳng về phía bạo quyền và nó cũng mang ý nghĩa của tiếng kêu bi thống đặt lương tâm nhân loại, trước một thực trạng nào nề bi thiết của gần 70 triệu dân Việt đang bị một tập đoàn độc tài, sát máu đè ép. Mà lâu nay thế giới như muốn quay mặt, lãng quên.

Xuyên qua 9 điểm của bản yêu sách, mọi người chúng ta thấy rõ ràng, bản tuyên ngôn đấu tranh này, chẳng mang ý nghĩa một sự vận động riêng tư cho Phật Giáo. Mà nó bao hàm một ý chỉ tranh đấu, tháo bỏ những áp bức cho toàn dân. Với một mục tiêu rõ ràng là đòi hỏi bạo quyền CSVN, phải trao trả mọi người quyền tự do dân chủ cho toàn dân Việt mà lâu nay họ tước đoạt. Cũng như sự chà đạp nhân quyền, đẩy dân, phá nước đã đến lúc những người cộng sản phải ngừng tay. Họ không có quyền nhúng tay vào máu nhiều hơn nữa. Điều rõ ràng của bản yêu sách 9 điểm mà Hòa Thượng Huyền Quang cho phổ biến là như vậy. Nó minh bạch, rõ ràng, không hàm chứa một ẩn ý nào, như luận điệu của đám cán bộ cộng sản và đám chính khách hoạt đầu đón gió ở hải ngoại đang cố tình xuyên tạc. Như chúng ta biết gần đây, đám lâu nay kêu gọi bắt tay với bạo quyền Hà Nội đang cố tìm cách bôi đen cuộc tranh đấu do Phật Giáo phát động đòi quyền tự do dân chủ cho toàn dân Việt. Ở đó không phân biệt bất kỳ một tôn giáo nào. Chúng đã loan truyền những tin tức sai lạc rằng: Phật Giáo đang toan tính, vận động toàn dân để lật đổ chế độ CS và trở thành quốc giáo cho dân Việt. Như chúng ta biết nếu một khi chế độ CS bị lật nhào, quyền tự do dân chủ được trao về nhân dân. Trong đó dĩ nhiên quyền tự do tín ngưỡng được đề cao. Quyền lựa chọn tôn giáo là quyền của mọi người, làm sao một chính quyền, hay một phe nhóm có thể làm những chuyện áp đặt vấn đề tín ngưỡng cho người khác được. Đám hoạt đầu chính trị, với sự hợp lực cùng đám tôn giáo và văn hóa vận của CSVN ở hải ngoại, đã và đang cố tìm cách ngăn chặn sự yểm trợ cho cuộc tranh đấu do Phật Giáo phát động. Và chúng nghĩ rằng nếu Phật Giáo đạt chiến thắng trong cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ lần này. Thì đám chúng khó kiểm được xôi thịt, cũng như đám hoạt đầu chính trị, một mặt hô hào chống bạo quyền CS, một mặt chúng tìm cách tiêu lòn, yểm trợ cho đám cộng con hoạt động ở hải ngoại. Chúng muốn bạo quyền kéo dài

sự nắm quyền ở Việt Nam để chúng thu lợi. Như mọi người chúng ta đều biết, nhất là những đồng bào sống ở Pháp. Rất nhiều cán bộ cao cấp CSVN đã vợ vét tiền bạc, mua sắm nhà cửa, hăng xướng ở Pháp, qua sự môi giới của đám hoạt đầu chính trị ở Paris. Cũng như đám chúng làm công tác chuyển người Việt Nam qua các xứ Tây Âu để kiếm lợi. Trong đó rất nhiều vợ con đám cán bộ đảng viên cao cấp CS đem của cải, tẩu tán tài sản chúng vợ vét từ trong nước.

Phật Giáo phải làm công việc lẽ ra các đảng phái chính trị phải làm.

Hơn 17 năm qua kể từ ngày bạo quyền CS chiếm trọn 2 miền Nam Bắc. Chúng đã tước đoạt mọi quyền tự do căn bản của toàn dân. Lẽ ra các đảng phái chính trị, phải kết hợp cùng nhau để làm công việc lật đổ bạo quyền đem lại tự do dân chủ đến cho toàn dân. Nhưng bề bàng thay, nhiều đảng, đoàn, tổ chức, đã tránh né, hoặc tranh giành ảnh hưởng, bôi bác lẫn nhau, quên đi các nhiệm vụ chính là làm sao lật đổ bạo quyền cứu dân cứu nước. Thấy sự lầm than, thống khổ của toàn dân cũng như mang danh là một tôn giáo có trên 80% tín đồ trong số 70 triệu dân. Giới lãnh đạo Phật Giáo Việt Nam đã quyết hy sinh đến mạng sống của mình ra đập đến tiếng kêu của sóng núi. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại quốc nội do Hòa Thượng Huyền Quang lãnh đạo đã quyết cùng toàn dân đứng lên làm một cuộc cách mạng lật đổ bạo quyền. Công việc lật đổ một chế độ, được xây dựng trên núi xương, biển máu mấy thế hệ thanh niên Việt. Tập đoàn lãnh đạo đảng CSVN là một thứ gian manh, quỷ quyết. Do đó công việc này thật khó khăn, và đòi hỏi sự can trường cũng như sự hợp lực của toàn dân. Phật Giáo chẳng bao giờ muốn độc quyền yêu nước và cũng chưa bao giờ mang ý nghĩ độc quyền làm cách mạng. Phật Giáo luôn luôn kêu gọi sự hợp tác, cùng nhau chung sức để tranh đấu cho tự do dân chủ. Đây là trách nhiệm và bổn phận của tất cả những ai còn coi mình là người Việt Nam, phải tiếp tay, hỗ trợ. Như mọi người chúng ta thấy sau hơn 17 năm chiếm trọn 2 miền, quyền sinh sát toàn dân Việt nằm trong tay những người Cộng Sản. Đất nước Việt Nam chúng ta ngày nay tan hoang trên mọi lãnh vực. Đại đa số dân chúng sống trong sự đói nghèo thống khổ. Những giá trị đạo đức xã hội do bao thế hệ cha ông truyền lại. Nay bị những người CS phá bỏ, đem mô lý thuyết Marx-Lénin quái dị về áp đặt bắt toàn dân phải tin theo. Mặt khác, trong lúc thế giới trào lưu dân chủ tự do được đề cao, thì tại Việt Nam tập đoàn lãnh đạo CS tìm mọi cách tước đoạt, cấm cản. Sự lạc hậu, thiếu nhìn xa trông rộng này đã đẩy Việt Nam bị thế cô lập trên mỗi bang giao quốc tế.

Trong sự lẻ loi này, Trung Quốc đã tìm mọi cách lấn lướt, chiếm cứ các đất đai dọc vùng biên giới, cũng như các hải đảo thuộc chủ quyền Việt Nam suốt từ bao thế kỷ trước đây. Ngoài ra trong tình trạng kiệt quệ kinh tế, đám tài phiệt quốc tế, như những bầy kền kền nhảy vào xâu xé đất nước Việt Nam. Các nguồn tài nguyên nhân vật lực đã và đang bị bạo quyền CS bán đổ, bán tháo. Chúng vợ vét mọi thứ, nếu bạo quyền còn tồn tại 5, 10 năm nữa,

thì đất nước Việt Nam không biết sẽ tan hoang tới mức độ nào...

Trước thực trạng bi thương của đất nước như hiện nay, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất quyết châm môi lửa đầu tiên, để kêu gọi ý thức trách nhiệm của mọi con dân Việt hãy cùng nhau đứng lên làm sao lật đổ được bạo quyền, để cứu dân, cứu nước. Như chúng ta thấy còn chế độ Cộng Sản ở Việt Nam thì không thể nào xây dựng và phục hưng đất nước được. Hơn 70 năm ở Liên Xô, và hơn 40 năm ở các xứ Đông Âu, cho chúng ta biết quá rõ thế nào là Chủ nghĩa Cộng Sản. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì để yểm trợ cho cuộc đấu tranh lật đổ bạo quyền trong lúc này?

Thế đấu tranh ở hải ngoại.

Sự phát động phong trào đấu tranh đã diễn ra ngay tại quốc nội, qua yêu sách 9 điểm của Hòa Thượng Huyền Quang vị lãnh đạo tinh thần cao cấp nhất của Phật Giáo. Nó mang ý nghĩa rất quan trọng, vì từ hơn 17 năm qua chưa một tổ chức, chính trị, hay tôn giáo nào công khai lên án, và đặt thẳng vấn đề trực diện với đảng nhà nước CSVN. Có chăng chỉ là những thỉnh nguyện thư - cầu xin tập đoàn lãnh đạo Hà Nội ban phát ân huệ, cho điều này, phát điều kia. Nay với yêu sách 9 điểm của Hòa Thượng Huyền Quang, mang ý nghĩa một bản cáo trạng, kể tội ác của tập đoàn CSVN, và bắt chúng phải trao trả những quyền chúng tước đoạt của nhân dân bấy lâu nay, điều 3 của 9 yêu sách có ghi rõ ràng "Trả tự do cho tất cả tăng ni, phật tử, các nhà văn, nhà báo, các nhà chính trị v.v... đã bị giam giữ lâu nay không xét xử, hoặc bị xét xử bất công. Tôn trọng tự do tôn giáo và quyền làm người của những ai đã bị tước đoạt trong đó có tôi và chư vị Thích Quảng Độ, Đức Nhuận, Tuệ Sĩ, Trí Siêu và các tu sĩ các tôn giáo khác..."

Một lực lượng đối lập với bạo quyền đã hình thành ngay tại quốc nội. HT Huyền Quang và một số tu sĩ, phật tử đã chấp nhận, mang thân xác, đương đầu với bạo quyền. Hành động can trường này khác xa với đám trí thức không trưởng, ngồi trong những phòng họp lộng lẫy, tiện nghi, về với ra năm, ba tuyên ngôn, tuyên cáo kêu gọi đồng bào quốc nội biểu tình, tập họp. "Trò đầy con hàng xóm xuống ao" này, chỉ làm trò cười cho bạo quyền. Và biểu lộ thái độ hèn mọn nhất gan. Việc làm ngây ngô này nó tác hại tới niềm tin của đồng bào quốc nội rất nhiều. Nó cũng tạo lý do, để các cơ quan truyền tin của bạo quyền CSVN có cơ sở bôi bác thành phần tranh đấu quốc gia chống lại chúng. Chúng đã loan truyền tin tức nói, đám "quốc gia thô đế", phét lát, nói suông. Nhưng may mắn thay với Hòa Thượng Huyền Quang, với Lý Tống đảm can trường nháy xuống lòng địch và với Võ Đại Tôn hơn 10 năm trước đây dứt tình thế nhi trở về hang hùm miệng rắn mưu việc cứu nước, cứu dân. Cũng như một Hoàng Cơ Minh quyết đáp lời sóng núi, chọn con đường gai góc mà đi. Họ là những người đã nói và dám làm, không như đám trí thức, khôn vặt, háo danh, háo lợi, sớm đầu, tối đánh, khởi đầu tiêu lòn, hạ mình xin làm tôi tớ, bám chân lũ cộng. Nhưng đã bị chúng khinh miệt ngay cả vấn đề làm kẻ hầu người hạ cũng bị chối từ. Sao không cao cổ kêu gọi Hòa hợp Hòa giải với bạo quyền và mặt sát các

chính quyền quốc gia nữa đi. Thật vô sỉ và ngày thơ, trò bá đạo A, B, C này chắc từ nay sẽ chẳng lừa bịp được ai nữa. Bộ mặt thật của những kẻ hoạt đầu chính trị đã hiện nguyên hình. Dù hèn nhát, nhưng lại nặng đầu óc đố kỵ, ghen tuông. Chúng đã tung luận điệu xuyên tạc cuộc đấu tranh thần thánh do Giáo Hội PGVNTN phát động:

- Rằng Phật Giáo đã và đang toan tính lật đổ bạo quyền hầu chiếm vị thế độc tôn - quốc giáo.

- Rằng giới lãnh đạo Phật Giáo đang toan tính nắm mọi quyền hành chính trị, vào thời hậu cộng sản v.v...

Tuy nhiên trò ngậm máu phun người của đám cò mỗi tay sai của các thế lực phi dân tộc đã chẳng gây được tiếng vang nào.

Trước thế đấu tranh đầy cam go, Giáo Hội PGVNTN tại quốc nội, đang đối đầu với một tập đoàn lạc hậu, khát máu và cuồng tín. Sự mất còn tính mạng của một số tầng nòi và phật tử ở quốc nội đang diễn ra từng giờ. Do đó nhiệm vụ của mọi người Việt chúng ta, nếu những ai còn nghĩ tới tiền đồ dân tộc. Hãy làm mọi cách để yểm trợ cho công cuộc đấu tranh ở quốc nội do Giáo Hội PGVNTN phát động. Chúng ta nên làm gì.

- Hóa giải những luận điệu xuyên tạc ý nghĩa cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ do GHPGVNTN phát động đang bị đám cán bộ CS ở hải ngoại và đám chính trị hoạt đầu bôi đen.

- Đẩy mạnh chiến dịch quốc tế vận. Biểu tình, tuyệt thực, hội thảo gây những tiếng vang ở các thủ đô Âu Mỹ, hầu trao các thỉnh nguyện thư đến các chính quyền sở tại. Để nhờ họ làm áp lực với bạo quyền CSVN. Với áp lực của quốc tế, nếu được mạnh mẽ chắc chắn bạo quyền CSVN sẽ phải chùn bước, hoặc nhượng bộ, để từ đó nuôi dưỡng thế đấu tranh của toàn dân trong nước ngày một lớn hơn. Cho tới lúc tất cả cùng vùng lên lật đổ bạo quyền.

- Riêng giới tu sĩ Phật Giáo ở hải ngoại, trước hết nên ngồi lại cùng nhau. Cũng như đây thế quần chúng, trong thế yểm trợ cho Giáo Hội. Vai trò cố vấn, và giao tế gặp gỡ các đại diện chính quyền địa phương... đó là việc thích hợp cho thành phần tu sĩ Phật Giáo ở hải ngoại...

Cuộc đấu tranh lật đổ một bạo quyền, gian manh quỷ quyệt như bạo quyền Cộng Sản Việt Nam. Nó đòi hỏi một thời gian, không thể một sớm, một chiều lớn mau như chúng ta trồng cây rau, cây lúa được. Do đó mọi người chúng ta phải bền tâm, vững chí, và phải tin rằng ngày tàn của tập đoàn CSVN đã đến. Xuyên qua một chuỗi dài lịch sử của dân Việt, Phật Giáo đã hòa nhập trong dòng sinh mệnh của dòng giống Việt. Mà lịch sử đã chứng minh mọi thế lực vong bản, phi nhân, đều bị con dân Việt dạy cho những bài học đích đáng. Đàng CSVN nơi tập hợp của những tay buôn dân, bán nước, gây bao khổ đau, đói nghèo cho dân Việt. Nay đến lúc chúng phải đền tội. Lật đổ bạo quyền - như chúng ta đập chết những con rắn độc. Nuôi dưỡng và bao che cho loài ác thú này, thêm ngày nào, nguy hiểm không những cho bản thân, gia đình và chòm xóm nữa.

Tự do dân chủ phải đến với toàn dân Việt. Hãy cùng nhau viết trang sử mới cho quê hương đất nước ●

TIN ĐỒNG HƯƠNG

(Tiếp theo trang 86)

* Người Việt tỵ nạn Âu Châu thành lập Ủy Ban Yểm Trợ phong trào Phật Giáo đấu tranh.

Với gần 100 người gồm đại diện một số hội đoàn, đoàn thể từ nhiều quốc gia ở Tây Âu như Pháp, Đức, Bỉ, Hòa Lan, cùng một số đồng bào và báo chí Pháp ngữ ở địa phương. Đã tụ họp về trung tâm văn hóa xã hội thuộc thành phố Metz (Pháp quốc) vào ngày 3.10.1992. Sau nhiều giờ thảo luận, toàn thể đại biểu tham dự đã đi tới một quyết định là ra một bản tuyên bố với nội dung nhận định các biến chuyển của tình hình đấu tranh cho tự do dân chủ ở Việt Nam do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất phát động.

Sau đó tất cả hội nghị đồng lòng bầu ra một Ủy Ban trên danh nghĩa yểm trợ cho cuộc đấu tranh ở quê nhà. Ngoài ra mọi người cùng đồng ý với danh xưng "Ủy Ban Người Việt Tỵ Nạn Âu Châu Yểm Trợ Cuộc Đấu Tranh Cho Tự Do Dân Chủ do GHPGVNTN Phát Động Tại Quốc Nội". Sau đó là phần bầu cử các thành phần Ủy Ban. Các đại biểu đã được toàn thể hội nghị tín nhiệm trong các chức vụ:

Chủ Tịch : Ô . Lại Thế Hùng - Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Ô. Cao Tân Hùng - Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Ô. Nguyễn Thiệu . Tổng Thư Ký: Ô. Vũ Ngọc Long - Thủ Quỹ : Bà Trần Thị Lan - Ủy viên Tổ chức: Ô. Raymond Deprez - Ủy viên Báo Chí : Ô. Vũ Ngọc Long - Ủy viên Sinh hoạt: Ô. Phan Văn Khá - Ủy viên Vận động: Ô. Phạm Văn Nam và Phụ Tá gồm các Ô. Ô. Lê Văn Hiệp, Nguyễn Văn Tuấn, Lý Minh Thuận, Lê Văn Lai, Tạ Ngân Hiệp.

Cố Vấn đoàn, gồm quý vị có tên sau đây: Ô. Thế Huy, Mục sư Nguyễn Công Huân, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Long, Bác sĩ Cao Xuân Hùng, Ô. Trần Đức Lai, Cựu Đại Tá Nguyễn Tấn, Cựu Đại Tá Phạm Ngọc Ninh, Ô. Dương Văn Lợi, Ô. Nguyễn Văn Trần, Bà Nguyễn Thị Bông, Bà Trần Thị Lý, Ô. Phạm Phú Hoàng, Ô. Hứa Vạn Thọ.

Ngoài ra một bản tuyên bố với nội dung như sau:

- Tuyên Bố -

Hội Nghị Người Việt Âu Châu Yểm Trợ cuộc tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ tại Việt Nam do Giáo Hội Phật

Giáo Việt Nam Thống Nhất phát động tại quốc nội

1. Xét rằng sau hơn 17 năm cưỡng chiếm miền Nam bạo quyền Cộng Sản Hà Nội đẩy đất nước, dân tộc Việt tới tận cùng của khổ đau và nghèo đói,

2. Xét rằng bạo quyền Cộng Sản Hà Nội đã tước đoạt mọi quyền tự do căn bản, nhất là quyền tự do tín ngưỡng của toàn dân Việt,

3. Xét rằng qua các Thông bạch, Thông báo và nhất là bản yêu sách 9 điểm của Hòa Thượng Huyền Quang, Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN tại quốc nội,

4. Xét rằng các chính quyền nhân dân cùng các cơ quan truyền thông, nhân sĩ tên tuổi trên thế giới đã đồng loạt lên án sự chà đạp nhân quyền và nhất là tự do tín ngưỡng của bạo quyền Cộng Sản Hà Nội,

5. Xét rằng qua tinh thần tích cực hưởng ứng cuộc đấu tranh của toàn thể đồng bào tại hải ngoại nói chung và Âu Châu nói riêng nhất là qua 4 ngày tranh đấu cho sự sống còn của Đạo pháp và Dân tộc do GHPGVNTN Âu Châu đề xướng và Nghị Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Âu Châu yểm trợ tại Straßburg từ 13 đến 16/9/92 vừa qua.

Qua những nhận định trên toàn thể các đại diện tổ chức, đoàn thể, đảng phái cùng thân hào nhân sĩ Việt Nam tại Âu Châu đồng thanh quyết định:

1. Nỗ lực vận động các chính quyền, cùng nhân dân các quốc gia yêu chuộng tự do trên thế giới, áp lực bắt bạo quyền Cộng Sản Hà Nội phải tôn trọng nhân quyền và tức khắc thỏa đáp 9 yêu sách của Hòa Thượng Huyền Quang, Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đưa ra.

2. Kêu gọi toàn thể Cộng đồng người Việt tỵ nạn khắp nơi trên thế giới không phân biệt tôn giáo, đảng phái... siết chặt hàng ngũ yểm trợ tích cực cho cuộc đấu tranh giành tự do dân chủ cho toàn dân Việt do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất phát động tại quốc nội.

3. Toàn thể hội nghị đồng quyết định thành lập Ủy Ban Người Việt Tỵ Nạn Âu Châu Yểm Trợ Cuộc Tranh Đấu Cho Tự Do Dân Chủ do GHPGVNTN phát động tại quốc nội.

Làm tại Metz, ngày 3.10.1992 ●

Một Chút Nỗi Niềm

• Nguyễn Huy Việt

*

Nắng về nước biếc trời Tây,
Bâng khuâng nhớ mái những ngày cố hương.
Ra đi trăm nhớ ngàn thương
Quê nhà MÂY TỎA, con đường CHIA ĐỐI !
Trông xa phong cảnh quê người,
Đường xe vun vút, chọc trời nhà cao.
Vấn minh đến tự thuở nào
Mà xem như giấc chiêm bao giữa đời...

Quê Hương giờ quá xa rồi
Cha già mẹ yếu, khôn nguôi nhớ mình.
Lòng riêng chan chứa bao tình
Thương cha mẹ, nhớ gia đình anh em...

Một mình, trang giấy ngọn đèn,
Gửi dòng tâm sự tới miền thương đau.
Dương sinh hai chữ thuộc lòng
Trăm năm đời mãi trên đầu không phai.

Nhớ Non, nhớ Nước, nhớ Người,
Tình quê trần trở thức hoài năm canh ...



(Kính tặng Phong Trào Phật Giáo đấu tranh chống bạo quyền trong nước)

Pháp Hạn Giải Trừ

• Hồ Công Tâm

*

Ma vương tác quái hại sinh linh
Ngũ sắc đài sen cũng bất bình
Bồ Tát ra uy, cường bạo rét
Pháp luân chuyển động, quỷ thần kinh
Búa liềm long cán quanh thiền viện
Quý đỏ vẩy đuôi chốn hậu đình
Ngọn đuốc từ bi soi bốn cõi
Đèn hoa rực rỡ đón thanh bình

1992



Ngày Ngoại Kiều

*

Ngày ngoại kiều, ngày kêu gọi yêu thương
Ngày ngoại kiều, ngày xây đắp con đường sống chung

• Hà Đậu Đồng

Tôi đã thấy đôi mắt tròn xanh biếc
Xoay liếc nhìn muốn giết anh da đen!
Tư não tâm xuất phát tia nóng thấp hèn
Trong ánh mắt hờn ghen đầy hận học.

Tôi đã nghe đầu đường tiếng gào than khóc!
Gót giày đi "đoàn đầu trọc" lượn nghênh ngang
Đũa la, đĩa ném đá, đĩa cướp cửa hàng
Đũa le lưỡi cong môi, kính hoàng khiếp sợ!

Chạy theo sau mấy chàng trai non, nho nhỏ
Tóc lơ nhô như nấm cỏ mọc chưa xanh
Tay búa tay thuốc là điều bộ thao rành
Trong cử chỉ rất tinh ranh, hết nghề nghiệp!

Tôi thấy bức tường muôn màu lắm chữ viết
"Thổ Nhĩ Kỳ: hãy mau lánh biệt nơi đây!"
"Dân ngoại kiều: liêu rời khỏi đất nước này!"
"Dân Do Thái: nhớ phận tù đầy quá khứ!"

Đám dân lành ròn rạo, nhìn nhau thăm thẳm:
Tự đầu về loài gủi dữ mọc như rươi?
Từng lớp nào dạy chúng xô đẩy vào đời?
Để chúng đói ngoại bang, giết người cướp cửa?

Ba bốn mươi năm những đao liềm kèm búa
Ba bốn mươi năm lời hứa dựng bình tro
Ba bốn mươi năm đồng kích vẽ đủ trò
Một thế hệ bắt thành nhân, vô giáo dục!

* *
*

Ngày hôm nay, ngày ngoại kiều, ngày tình thức
Ngày hồi tâm, góp sức, bênh vực cho nhau,
Ngày trở về, ta bóp trán chạm đầu
Thử giải đáp câu trả lời: Tại sao thế?

Một Chút Nỗi Niềm

• Nguyễn Huy Việt

*

Nắng về nước biếc trời Tây,
Bâng khuâng nhớ mái những ngày cố hương.
Ra đi trẫm nhớ ngàn thương
Quê nhà MÂY TỎA, con đường CHIA ĐỐI!
Trông xa phong cảnh quê người,
Đường xe vun vút, chọc trời nhà cao.
Vấn minh đến tự thuở nào
Mà xem như giấc chiêm bao giữa đời...

Quê Hương giờ quá xa rồi
Cha già mẹ yếu, khôn nguôi nhớ mình.
Lòng riêng chan chứa bao tình
Thương cha mẹ, nhớ gia đình anh em...

Một mình, trang giấy ngọn đèn,
Gửi dòng tâm sự tới miền thương đau.
Dương sinh hai chữ thuộc lòng
Trăm năm đời mãi trên đầu không phai.

Nhớ Non, nhớ Nước, nhớ Người,
Tình quê trần trở thức hoài năm canh ...



(Kính tặng Phong Trào Phật Giáo đấu tranh chống bạo quyền trong nước)

Pháp Hạn Giải Trừ

• Hồ Công Tâm

*

Ma vương tác quái hại sinh linh
Ngũ sắc đài sen cũng bất bình
Bồ Tát ra uy, cường bạo rét
Pháp luân chuyển động, quỷ thần kinh
Búa liềm long cán quanh thiên viện
Quý đỏ vẩy đuôi chốn hậu đình
Ngọn đuốc từ bi soi bốn cõi
Đèn hoa rực rỡ đón thanh bình

1992



Ngày Ngoại Kiều

*

Ngày ngoại kiều, ngày kêu gọi yêu thương
Ngày ngoại kiều, ngày xây đắp con đường sống chung

• Hà Đậu Đồng

Tôi đã thấy đôi mắt tròn xanh biếc
Xoay liếc nhìn muốn giết anh da đen!
Tự nào tâm xuất phát tia nóng thấp hèn
Trong ánh mắt hồn ghen đầy hận học.

Tôi đã nghe đầu đường tiếng gào than khóc!
Gót giày đi "đoàn đầu trọc" lượn nghênh ngang
Đũa la, đũa ném đá, đũa cướp cửa hàng
Đũa le lưỡi cong môi, kính hoàng khiếp sợ!

Chạy theo sau mấy chàng trai non, nhỏ nhỏ
Tóc lơ lơ như nấm cỏ mọc chưa xanh
Tay bĩa tay thuốc là điều bộ thao rành
Trong cử chỉ rất tinh ranh, hết nghề nghiệp!

Tôi thấy bức tường muôn màu lắm chữ viết
"Thổ Nhĩ Kỳ: hãy mau lánh biệt nơi đây!"
"Dân ngoại kiều: liêu rời khỏi đất nước này!"
"Dân Do Thái: nhớ phận tù đầy quá khứ!"

Đám dân lành ròn rạo, nhìn nhau thăm thẳm:
Tự đâu về loài quỷ dữ mọc như rươi?
Từng lớp nào dạy chúng xô đẩy vào đời?
Để chúng đói ngoại bang, giết người cướp cửa?

Ba bốn mươi năm những đao liềm kèm búa
Ba bốn mươi năm lời hứa dựng bình tro
Ba bốn mươi năm đồng kích vẽ đủ trò
Một thế hệ bắt thành nhân, vô giáo dục!

*
*

Ngày hôm nay, ngày ngoại kiều, ngày tình thức
Ngày hồi tâm, góp sức, bênh vực cho nhau,
Ngày trở về, ta bóp trán chạm đầu
Thử giải đáp câu trả lời: Tại sao thế?

Phương Danh Cúng Dường

(Tính đến ngày 05.10.1992)

Danh sách phương danh cúng dường của Quý Đạo Hữu & Phật Tử, chúng tôi xin phép chỉ đánh máy một lần chữ ĐH ở bên trên.

TAM BẢO

ĐH. Âu Dương Bồi & Âu Dương Kinh (Ý) 100.000Lire và 200DM. Âu Dương Ngọc Trân (") 200US. Âu Dương Nhiệt Phân (") 100.000Lire. Âu Dương Bồi, Âu Dương Nhiệt Phân & Âu Dương Chiêu (") 100.000Lire. Thái Tu Kiệt 20US. Lưu Thực Trinh & Thái Tú Thanh (Hannover) 100DM. Kha Bao Su 10DM. Lưu Thị Bảo Thuận 20DM. Phạm Nam Sơn & Đỗ Thị Ngọc Hiền (USA) 50US. Trần Thị Nó (D'dorf) 20DM. Trần Vĩnh Cam (Muenster) 50DM. Tô Khải Đức (Schweinfurt) 20DM. Cát Huy Quang (Kassel) 20DM. Sprinyo Winkomin 10DM. Vũ Tiến Dũng (Allrodo) 20DM. Nguyễn Thị Đông (Rostock) 20DM. Sudarat Schotteniohr 10DM. Vương Quế Lan (Leipzig) 20DM. Nguyễn Tuấn Anh (") 20DM. Đặng Hồ Tiến (Ballenstedt) 14DM. Đặng Xuân Hằng (Leipzig) 15DM. Nguyễn Công Thành (") 20DM. Vũ Duy Đông (") 20DM. Nguyễn Thị Bạch Tuyết (Hà Nội) 10DM. Lê Minh Dũng (Erfurt) 10DM. Nguyễn Hồng Quan (Riega) 70DM. Trần Văn Phúc (Leipzig) 20DM. Nguyễn Kim Dung (") 20DM. Trần Văn Thịnh (") 20DM. Trần Văn Vương (") 20DM. Hoàng Hoa Nam (") 20DM. Vũ Mạnh Hùng (") 20DM. Nguyễn Hồng Hải (") 10DM. Trương Quang Tuệ (") 10DM. Đặng Thị Tuyết (Doebeln) 20DM. Lê Thị Hòa (Leipzig) 10DM. Võ Phương Cường (Dresden) 100DM. Nguyễn Thị Cẩm Liên 40DM. Quảng Tấn + Diệu Trí (Pháp) 200DM. Bùi Kim Huệ (Aerzen) 50DM. Vương Thế Anh (Bielefeld) 200DM. Huỳnh Hiến (Wilhemshaven) 200DM. Nguyễn Hải Nhuận (Emmersweiler) 10DM. Phan Văn Hách (St.Augustin) 50DM. Lê Thị Hoài (") 50DM. Huỳnh Tư (Bad Iburg) 20DM. Nguyễn Thị Hai (Ludwigshafen) 10DM. Dương & Nguyễn (") 10DM. Thiệp Lương (Halmheim) 30DM. Trịnh Thị Lệ Hương (Reutlingen) 50DM. Trần Anh Thư (") 50DM. Trần Anh Hà (") 50DM. Trần Anh Thy (") 50DM. Tăng Kim Cang (Berlin) 10DM. Ngô Tố Phương (Hochdahl) 20DM. Thạch Lại Kiên (Kassel) 10DM. Quách Thị Mùi (Krefeld) 50DM. Vũ Âu (Karlsruhe) 100DM. Võ Thị Lý (Erlangen) 50DM. Nguyễn Thị Anh (Landstuhl) 100DM. Lê Đại (Erlangen) 50DM. Phạm Thị Côi (Hamburg) 20DM. Hồ Thị Trung (Bielefeld) 20DM. Nguyễn Phước Hi (Hamburg) 20DM. Trần Thị Thuận (Bremen) 50DM. Trần Thị Luận (") 50DM. Dương Minh (Solingen) 10DM. Hồ Thị Dung (Holland) 100Gul. Nguyễn (Oberhausen) 30DM. Phan Quang (Hagen) 50DM. Lê Thị Liên (Nilfern) 50DM. Văn Thành Văn (Ermenrol) 50DM. Wanmai Przybylka (Berlin) 15DM. Hoàng Thị Tân (Langenhagen) 20DM. Trương Ninh Phùng 20DM. Trương Ninh Nguyễn 50DM. Trương Ninh Trúc 20DM. Nguyễn Thị Phương (Dresden) 30DM. Wanmai, Nattapong, André:Przybylka (Berlin) 20DM. Edd's Thai Restaurant (") 200DM. Martin Đức Việt (Dresden) 10DM. Lê Thanh Tùng (Eggingen) 20DM. Đặng Anh Tuấn (Frankfurt) 10DM. Vang Trần Văn (") 20DM. Ngô Phi (USA) 20US + 20DM. Minh Kiến (Suisse) 50DM. Vũ Tất Bông (Hannover) 10DM. Lôi Ngọc Trân (Osnabrueck) 30DM. Nguyễn Xuân Sự (Prosselheim) 20DM. Trịnh Tuyết Phong (Clopenburg) 20DM. Lê Văn Thìn (Loederburg) 20DM. Nguyễn Roanh (Luenen) 50DM. Nguyễn Bình Dương, Lê Thị Mỹ Lệ Thu (") 50DM. Nguyễn Thị Bích Hạnh (Limbach) 50DM. Âu Nhung, Âu Châu, Âu Lợi (Vechta) 150DM. Võ Văn Tâm (Rheine) 40DM. Lê Văn Nhì (Rudersberg) 100DM. Trần Văn Nang (Ronnensberg) 20DM. Nguyễn Anh Tuấn (") 10DM. Đặng Phước Long (") 20DM. Nguyễn Thị Thu Nhân (Wolfenbuettel) 20DM. Trần Quốc Túy (") 20DM. Vũ Văn Cao, Nguyễn Kim Ngân (") 20DM. Hà Văn Đức, Ngô Thu Ba (") 20DM. Trần Ngọc Hùng, Đặng Tuyết Lê (Wernigerode) 20DM. Nguyễn Kiều Oanh (") 10DM. Nguyễn Thị Phương Lan (") 20DM. Vũ Minh Tuấn (") 22,5DM. Tạ Lê Chấn (Wilhelmshaven) 10DM. Vũ Thị Thúy Ngọc (") 10DM. Vũ Sĩ Bằng (") 10DM. Trần Anh (Wutha) 10DM. Trần Xuân Cường (Watenstedt) 20DM. Bùi Xuân Sơn (Wolfen) 20DM. Hoàng Tuyết Thanh (Wuppertal) 100DM. Nguyễn Thị Chinh (Wuerburg) 50DM. Lê Nguyễn Hồng (Wolfsburg) 20DM. Quách Mỹ Trân (Wallenhorst) 100DM. Đinh Tiến Dung, Quý, Hải (Chemnitz) 20DM. Đặng T Quý, Đặng T Hải, Dũng (") 10DM. Đặng Đình Phi, Nguyễn Kim Quy (") 20DM. Lợt (Celle) 10DM. Phu, Hà Huỳnh (Dassel) 20DM. Mai Thị Tiên (D'dorf) 20DM. Lữ Đạt Huy (") 50DM. Tiểu Lệ Dung (") 50DM. Ngô Đình Quốc (") 50DM. Trương Văn Tấn (Scheidegg) 30DM. Lâm Thị Thu Học (") 20DM. Phạm Minh Châu (Stabfurt) 20DM. Trần Duyệt Xương (Stadtallendorf) 50DM. Nguyễn Văn Quý (Salzitter) 20DM. Nguyễn Thu Thanh (Sickle) 50DM. Nguyễn Hà Thành, Đỗ Thị Phương (Ehrenberg) 50DM. Trần Minh Nhật (Nuernberg) 20DM. Đặng Tú Quê (Berlin) 100DM. Tăng Nguyễn (") 50DM. Tăng Quốc Việt (") 50DM. Lâm Thuận Hi (Hagen) 50DM. Fam.Khuu Mỹ Anh (

Helmstedt) 20DM. Huỳnh So Khanh (") 20DM. GĐ.Trương Sĩ Thực (Montréal) 50US. GĐ. Nguyễn Ôn Thành (Texas) 50US. GĐ. Nguyễn Minh Lương (Edmonton) 50US. GĐ. Nguyễn Gia Tường (Texas) 50US. Đỗ Chánh Dân & Văn 200DM. Fam. Nguyễn Hải Đăng 100DM. GĐPT: Chánh Niệm, Pháp Quang, Tâm Minh, Chánh Đỉnh 40DM. Nguyễn Thị Tâm 20DM. NPĐ Tâm Giác (Muenchen) 400DM. Nguyễn Kim Phước (") 20DM. Nguyễn Ngọc Tài & Nguyễn Thị Lục (") 40DM. Trần Văn Thắng (Hòa Lan) 100Guiden. NPĐ. Niệm Phật (") 500DM. Swanya, Siav, Pun: Wajasaol (Hannover) 200DM. Đoàn Thị Hằng 10DM. Trần Văn Nghiệp 10DM. Đàm Quang Hải 10DM. Hoàng Xuân Dinh 10DM. Mạch Cường Tân (Delmenhorst) 21DM. Dư Văn Thủy 10DM. Nguyễn Đức Sơn (Moensheim) 100DM. Xu Ho Mui (Stadthagen) 20DM. Huỳnh Thị Thủy Phương (Rehburg) 20DM. Phạm Ngọc Ninh, Hoàng Ngọc Hòa, Ngô Hữu Thiết, Lê Văn Đáp, Phan Bá Mật, Nguyễn Vĩnh Giám 70DM. Trần Tháp (Vechta) 50DM. Ngô Hải Phát (Đan Mạch) 100DM. Nguyễn (Heidenheim) 20DM. Bùi Thị Dơi (USA) 50DM. Dương Bội Linh (Schweitzingen) 20DM. Tạ Duy Thôn (Peine) 10DM. Quách Trung (Hannover) 100DM. Ngô Đức Thành (Peine) 9DM. Hồ Thị Mai (Pháp) 100FF. La Thiên Hữu 50DM. Tăng Kai Ming (Berkhof) 100DM. Vương Thị (Fallingboettel) 200DM. Hoàng Văn Tân (Stadtrode) 20DM. Sunisa Glabbach 20DM. Sudarat Vinkomin 100DM. Hồ Phi Kevin (Hannover) 20DM. Winkomin 20DM. Tuấn Huyền 20DM. Pranel, Jin, Sudarat, Jasmin: Vinkomin 50DM. Nguyễn Danh Kim Phước (Muenchen) 200DM. Nguyễn Thị Nhiếp (Essen) 50DM. Nguyễn Văn Kiến (M'gladbach) 30DM. GĐĐH. Trần Dương Vinh (Bonn) 50DM. GĐĐH. Trần Như Kỳ (Dortmund) 500DM. Trung Quách 50DM. Nguyễn Văn Đình (Estorf) 20DM. Huỳnh Cẩm Vinh (Bielefeld) 40DM. Lâm Thanh (Osnabrueck) 40DM. Lâm Tương (") 20DM. Phan Thị Thu Trang (") 40DM. Thái Thị Bén (Gronau) 20DM. Nguyễn Văn Nhiệm (Spaichingen) 100DM. Nguyễn Văn Thanh (") 100DM. Đông bào Phật tử tại Spaichingen và Roitweit 300DM. Trần Hải Hòa (Spaichingen) 50DM. Nguyễn Văn Chính (") 50DM. NPĐ Phật Bảo (Barnttrup) 400DM. Lâm Hữu Khánh (Limsdorf) 10DM. Nguyễn Cẩm Tú (Berlin) 5DM. Nguyễn Thị Lưu (Storkow) 10DM. Vũ Hồng Minh (Ludwigsfelde) 10DM. Đinh Thị Thanh (Limsdorf) 10DM. Phước Lai + Thu Nga (Nordhorn) 20DM. Nam Đình Hoài (Storkow) 10DM. Nguyễn Hữu Trí (") 20DM. Nguyễn Văn Trung (Limsdorf) 50DM. Nguyễn Tuyết Minh (Hannover) 50DM. Lê Văn Chung (Freudenstadt) 50DM. Châu Thị Lê (") 20DM. Nguyễn An Mạnh (Storkow) 40DM. Nguyễn Văn Tuy (") 10DM. Đông Hùng (Heimenkirch) 40DM. Bùi Tâm Thắng 50DM. Nguyễn Hữu Mạnh (Dresden) 10DM. Nguyễn Cẩm Tú (Berlin) 20DM. Ngô Mỹ Châu (Bad Iburg) 100DM. Thái Sawaddi.Rest. (Hannover) 100DM. S. Ai Phan 20DM. Fam. Goh (Hannover) 300DM. Trần Quang (Áo) 200DM. Lê Thị Sơn (Suisse) 100DM. Nguyễn Duy Anh (Essen) 80DM. Mai Văn Mau (Hamm) 50DM. Trần Sum Sên (Zweibruecken) 100DM. Trần Ngọc Nhung+Kiệt (Pforzheim) 50DM. Nguyễn Minh Chánh (Muenchen) 20DM. Huỳnh 20DM. Phan Anh Trần (Bad Harzburg) 50DM. Quách Phương Nghĩa (Edenkoben) 100DM. Quách Thị Nguyệt (") 100DM. Hồ Thị Nguyệt 10DM. Trần Uyên Triết 10DM. Nguyễn Thị An 10DM. Nguyễn Xuân Lang (Pháp) 100FF. Tsang (Bielefeld) 50DM. Thái Bình (Nienburg) 20DM. Trần Hồng Ngọc (Wolfsburg) 20DM. Trần Thủy Hương (Pforzheim) 30DM. Nguyễn Thị Sung (Wiesbaden) 20DM. Châu Đào (") 30DM. Khuu Cẩm Vân (") 20DM. Kha (") 10DM. Huỳnh Thị Xuân Hương (") 20DM. Tường Thị Lành (Ingelheim) 20DM. Nguyễn Chợt 20DM. Nguyễn Ngọc Châu (Wiesbaden) 20DM. Phan Thị Diệu Anh (") 20DM. Bùi Quang Hạt (USA) 20US. Trần Đức Phát (G'Mhuette) 50DM. Võ Đình Hiệp (Tây Ban Nha) 50US. GĐĐH. Tiêu Tô Nữ 300DM. HHHH ĐH Tiêu Phú Hùng. Hưng Tang Chiêu (Essen) 50DM. Vũ Thị Thanh Mỹ (Braunschweig) 100DM. Cao Xuân Liêu (Suisse) 50FS, HHHH ĐH Cao Triều Trực. Giang Phương Lan (Peine) 20DM. Nguyễn Thế Hùng (Berlin) 10DM. Hàn Ngọc Phúc (Hà Nội) 10DM. Nguyễn Thị My (Hameln) 50DM. Lê Quý Dương (Wernigerode) 10DM. Vũ Thị Kim Hoa (") 10DM. Gladbach Sutrat (") 10DM. Quách Mỹ Trân (Wallenhorst) 20DM. Sudarat, Jasmin, Pranel, Jin : Vinkomin 20DM. Wolfgang Sunisa Gladbach 20DM. Hoa Lan 20DM. Doãn Trường Sơn (Wernigerode) 10DM. Ladda Johang 20DM. Trần Quốc Hiệp (Wernigerode) 10DM. Trần Xuân Hoa (") 20DM. Thái Thị Thu (Hameln) 100DM. Đỗ Văn Học (Springe) 20DM. Phạm Thị Kim Xuân (Langenhagen) 50DM. Tiêu Minh 20DM. An Quang Bahn (Gelsenkirchen) 50DM. Ngô Tôn Cường 50DM. Ly Quang (Burscheid) 50DM. GĐĐH Nguyễn Thị Hạnh (Braunschweig) 400DM, HHHH ĐH Lê Thị Bạc Pd Diệu Đàm. Nguyễn Thị Kim Thu (Langenhagen) 10DM. Đặng Thị Hồng (") 10DM. Nguyễn Thị Thịnh (Duderstadt) 10DM. Oswald Gallwitz (Berlin) 60DM. Diệu Hiền (Laatten) 50DM. Nynut Luit.Ko Lp 30DM. Apita Merten (Ronnensberg) 10DM. Nguyễn Thị Giáo (Việt Nam) 100DM. Sanai, Pun, Swanya: Wasasaol 300DM. Sudarat, Jasmin: Vinkomin 20DM. Thiệp Ý (Hannover) 200DM, HHHH ĐH Nguyễn Thị Diệu Pd Thị Thiên. Herr Meyer und seine Gruppe (Hannover) 750DM. Tiểu Ngọc Huy (Uetersen) 50DM. Mạch Cường Tân (Delmenhorst) 20DM. Trần

Văn Bang (Burgdorf) 50DM. Tiêu Văn Cường (Konstanz) 50DM. Trần Đình Đức (Schorndorf) 50DM. Lê Phước Tuấn (Braunschweig) 50DM. Tạ Thanh Tâm (M'gladbach) 100DM. Phạm Thị Cúc (Landshut) 100DM. Hồ Diễm Minh (Muehlacker) 100DM. Nguyễn Thu Ba (Regensburg) 100DM. Trần Quốc Thiên (Pháp) 100FF. Kim Cúc 20DM. Trần (Hannover) 10DM. Nguyễn Thị Bích Liên (Berlin) 50DM. Chu Dương (") 20DM. Phạm Trần Khải (") 10DM. Chu Anh Vũ (") 10DM. Nguyễn Đức Thắng (") 10DM. Đinh Quang Kiên (Brandenburg) 20DM. Tăng Đức Nguyễn (Hamburg) 20DM. Ông Mỹ Tô (Bretten) 400DM. Tăng Tiểu Vị (Hamburg) 50DM. Dương Hán Chương (") 50DM. Phạm Thị Thu Hà (Berlin) 20DM. Nguyễn Phước Hòa (Hamburg) 10DM. Nguyễn Thị Mỹ Hiền (") 10DM. Trịnh Ngọc Phương (Berlin) 20DM. Any (Laatzen) 30DM. Nguyễn Trường Giang (Berlin) 20DM. Dung + Thu (Wettmar) 10DM. Phương Thị Đại (Klein Ostheim) 30DM. Hồng Ngọc Phương (") 100DM. Dương Bằng Hải (") 10DM. Dương Cẩm Toàn (") 50DM. Lay Hênh (") 10DM. Giang Lệ Huyền (Stuttgart) 125DM. Trần Văn Thạnh (Zollham) 10DM. Lưu Thị Thu Hồng (") 10DM. Lê Thanh Hải (Rodenburg) 20DM. Vũ Bá Cự (Ingostadt) 20DM. Nguyễn Ngọc Sơn (HN-Frankenbach) 20DM. Trần Thị Bích Hồng (Einbeck) 30DM. Fam. Wang 1000DM. HHHHL ĐH Wang Liw Shih Yung. HHHHL ĐH Trần Anh (Aalen) 1000DM. Nguyễn Quốc Anh (Sangerhausen) 100DM. Lee 100DM. Văn Đoàn (Hannover) 10DM. Mạnh Mưư (Wuppertal) 20DM. Lê Văn Bang (Moers) 100DM. Lay Bình Han (") 100DM. Hon Hok Lau (Berlin) 50DM. Mototsugu Harada (Hannover) 10DM. Valeriano (") 3DM. Vũ Thủy Hòa (Weetzen) 10DM. Nguyễn Thị Kim Phương 10DM. Lý Khương Phát (Bad Nendorf) 20DM. Ngô Thị Kim Liên (M'gladbach) 20DM. Lê Hồng Nilberding (Oldenburg) 50DM. Lý Hồng Nguyễn (Mannheim) 50DM. Nguyễn Thị Sinh (Nordhorn) 100DM.

BÁO VIÊN GIÁC

Diệp Văn Sơn (Wuppertal) 30DM. Trương Quang Phục (Moschheim) 20DM. Phạm Thị Mỹ Anh (Bi) 500FB. Phạm Nam Sơn & Đỗ Thị Ngọc Hiền(USA) 50US. Trần Thị Phan (USA) 20US. Huỳnh Thị Kiêm (Muenchen) 50DM. Đỗ Huệ Anh (Berg Gladbach) 50DM. Bùi Kim Huệ (Aerzen) 20DM. Huỳnh Kim Sơn (Waldkappel) 10DM. Lưu Phạm (Viersen) 50DM. Lan Glover (USA) 20US. Đỗ Thị Thu Dung 20DM. Trần Văn Bằng (Burgdorf) 50DM. Vũ Thị Đầu (Aachen) 20DM. Nguyễn Khánh Thị Lan (Regensburg) 20DM. Phạm Thị Kim Tiên (Bergkammen) 10DM. Vũ Thị Tường Nhân (Nuernberg) 50DM. Huỳnh Văn Khả (Speyer) 60DM. Lê Ai Nghĩa (Karlsruhe) 50DM. Trần Thị Thắng (Berlin) 100DM. Lê Thị Nhí (Rudersberg) 20DM. Tăng Kim Lang (Berlin) 30DM. Cao Hoàng Phát (Lippstadt) 20DM. Thái Hiệp (USA) 150DM. Quan Gia An (Wetter) 50DM. Nguyễn Văn Thanh (Siekte) 20DM. Phạm Tuấn Kiệt (Hilter) 20DM. GĐ Tăng Quốc Tuấn 30DM. Huỳnh Văn Lý (Witten) 50DM. Tạ Học Hoa 30DM. Trần Văn Thắng (Hòa Lan) 50Gulden. Lưu Tích Thắng (") 25Gulden. Ngô Hải Phát (Đan Mạch) 50DM. Nguyễn Thanh Phong (Schwalmtal) 30DM. Nguyễn Văn Ngọc (Salzweg) 50DM. Nguyễn Văn Hải (Esterwegen) 10DM. Thu Lan (Winnenden) 20DM. Nguyễn Khánh Chúc (Pháp) 200FF. Dương Thị Mỹ (Wiesbaden) 40DM. Lâm Văn Hoa (Bi) 20DM. Hồ Quốc Cường (Ao) 50DM. Phan Hùng Nhơn (Muenster) 20DM. Lâm Kỳ Thạch (Papenburg) 30DM. Quách Phương Nghĩa (Edenkoben) 80DM. Trần Việt Oanh (Neuss) 20DM. Nguyễn Quỳnh (Muenster) 20DM. Nguyễn Thị Nhanh (Wiesbaden) 50DM. Nguyễn Ngọc Châu (") 20DM. Lương Thị Lan (Frankfurt) 10DM. Guyot Nguyễn (Pháp) 100FF. Nguyễn Ngọc Anh (") 20DM. Nguyễn Minh Tiến (Goslar) 10DM. Kiên Lâm (Stadthagen) 20DM. Phù Thị Bảo (Đan Mạch) 200Kr. Hồ Chí Hòa (Pháp) 200FF. Bùi Văn Dịch (Berlin) 20DM. Võ Văn Hằng (Langenhagen) 20DM. Phạm Thị Kim Xuân (") 20DM. Nguyễn Tuyết Nga (Hannover) 20DM. Lâm Thị Thu Học (Scheidegg) 20DM. Nguyễn Thị My (Hamein) 20DM. Sudarat, Jasmin, Pranel, Jin: Vonkomim 30DM. Ladda Johang 40DM. Trần Xuân Thu (Frankfurt) 50DM. N.V.T. (Hannover) 100DM. Giang Vi Hùng (Gelsenkirchen) 50DM. Nguyễn Văn Nhân (Norden) 50DM. Bùi Thị Kham (") 50DM. Tạ Văn Hợp (M'gladbach) 50DM. Phạm Cẩm Bình (Nuernberg) 20DM. Lâm Thị Hồng Đào (Pháp) 100FF. Kim Lâm (Satdthagen) 20DM. Tom Thomas (USA) 20US. Phương Hà (Bi) 30DM. Lê Quang Đức (Canada) 50DM. Lê Văn Kim Đài (Stuttgart) 17DM. Thạch Lai Kim (Kassel) 50DM. Vũ Thế Vinh (Essen) 10DM. Nguyễn Thanh Quang (Berlin) 20DM. Lê Thiệp (Augsburg) 30DM. Nguyễn Bảo Trĩ (Mannheim) 20DM.

ẤN TỐNG

Phạm Tuấn Kiệt (Hilter) 20DM. Trần Đình Thắng (Heidelberg) 30DM. Fam. Wang 50DM. Nguyễn Thị Thu (Alzey) 300DM (Phần I thay vì ấn tống 1200 quyển B.Y.T.C.)

VU LAN

Ngô Thái Thị Thuận (Pháp) 100FF. Hà Phước Nhuận (Hannover) 30DM. Phạm Vinh Cư (Lingen) 150DM. Hà Văn Tư (Aachen) 30DM. Nguyễn Ban (Freiburg) 50DM. Đỗ Trinh (Aalen) 40DM. Giang Tắt Yên Phương (Pforzheim) 20DM. Trương Thái Nguyệt Cầu (Koblenz) 40DM. Trương Quan Phục (Moschheim) 30DM. Nguyễn Danh Thắng (Mannheim) 30DM. Nguyễn Quang Châu (Saarbrueken) 50DM. Cùn Sau Sương (Kronach) 300DM. Nguyễn Thị Thành (Regensburg) 50DM. Nguyễn Thị Tư, Văn Hồng Đức, Văn Hồng Bửu, Đỗ Quang An (Sindelfingen) 70DM. Nguyễn Hữu Hiền (Italia) 20000Lire. Võ Thị Ngọc Thanh (Wolfsfeld) 10DM. Hồ Thị Thanh (Recklinghausen) 20DM. Hồ Văn Nguyễn (Pháp) 200FF. Lương Thị Túy Nga (Sigmaringen) 50DM. Nguyễn Thị Bảy (Krefeld) 20DM. Kiên Koummarasy (Pforzheim) 10DM. Võ Thị Ngọc Âm (Regensburg) 20DM. Châu Thị Tám (Koblenz) 30DM. Lâm Bửu Trần (Albstadt) 50DM. Đỗ Văn Lợi (D'dorf) 50DM. Trần Vinh Cam (Muenster) 60DM. Heuser T. Hiền (Berghausen) 10DM. Vương Thiệu Hợp (Goettingen) 20DM. Hứa A Tri (Wilhelmshaven) 50DM. Võ Văn Tâm (Rheine) 40DM. Quang Hoàng Ngọc Sơn (Suisse) 100DM. Lưu Nguyệt Anh (Đan Mạch) 200Kr. Lê Thị Văn (Grafhort) JDDM. Đỗ Thuận (Holland) 10Gulden. Phù Kim Anh (Freiburg) 20DM. Lê Thị Ngọc (Losheim) 20DM. Lê Văn Lợi (Schwaeb. Gmuend) 40DM. Trần Đức Phát (G'marienhutte) 50DM. Thiện Tâm + Thiện Hạnh (Seelze) 400DM. Quảng Ngô (Laatzen) 50DM. Trần Thị Ích (Canada) 50US. Diệu Nghĩa (") 30Can. Lương Minh Huy (Muenchen) 90DM. Nguyễn Kiều Liên (Hannover) 20DM. Trần Tú Nguyệt 50DM. Vương Khánh Giảng (Oberhausen) 100DM. Nguyễn Minh Lực (Muenchen) 50DM. Hà Thị Bích Khuê (") 20DM. Phạm Minh Phương (Đan Mạch) 100Kr. Tăng Hương (Sweden) 200Kr. Nguyễn Thị Lan (Essen) 50DM. Lê Văn Hiền (D'dorf) 20DM. Huỳnh Thị Kiêm (Muenchen) 20DM. Kuch Hồng Giec (Pháp) 200FF. Lâm Thanh Vũ (Pforzheim) 20DM. Trịnh Thị Rành (Y) 10000Lire. Vũ Toàn + Dung (Kamen) 20DM. Trần Thị Ba (Sindelfingen) 50DM. Nguyễn Thị Khiết (Aachen) 30DM. B.T. Voglaender (Koeln) 50DM. Thái Thị Thu (Hameln) 50DM. Nguyễn Đăng Hùng (Taennesberg) 10DM. Phan Thị Minh Diệu (Bi) 20DM. Vũ Việt Quang (Dresden) 10DM. Phạm Đức Anh (Nauheim) 20DM. Nguyễn Đình Hưng (St.Wendel) 20DM. Đỗ Thị Lan (Ao) 200Schl. Nguyễn Thị Hồ Xuân (Oberviechbach) 50DM. Saille Lê Thành (Pháp) 200FF. Phan Ngọc Anh (USA) 100US. Cô Hạnh Niệm (Hannover) 100DM. Nguyễn Văn Hùng (Kleinostheim) 100DM. Thái Phi Long (Đan Mạch) 100Kr. Chang A Sang (Pforzheim) 80DM. Lưu Quốc Huệ (Idar Oberstein) 200DM. Đặng Thị Thế (D'dorf) 10DM. Phan Văn Hách (St. Augustin) 25DM. Lê Thị Hoài (") 25DM. Tôn Nữ Chung Anh (Karlsruhe) 150DM. Lê Gia Tuyền (Hannover) 50DM. Cao Thị Chi (Berlin) 30DM. Hoàng Thị Sinh (") 100DM. Cao Thị Yến (") 30DM. Phạm Văn Thành (Laatzen) 50DM. Phan Huy Tấn (Mannheim) 50DM. Trần Như Kỳ (Dortmund) 50DM. Huỳnh Quốc Tuấn (") 300DM, HHHHL ĐH Lê Huỳnh Thị Kim Đào. Ngô Trường Pháp (Muenster) 20DM. Võ Hữu Xán (") 30DM. Ân danh (") 20DM. Bùi Đình Phú (Unna) 50DM. Ô Thị Hải (Haren) 100DM. Trần Thị Thanh Huyền (Magdeburg) 50DM. Trần Thoại Anh (Gasberg) 150DM. Nguyễn Thị Đưa (Bremen) 20DM. Vũ Thị Đầu (Aachen) 50DM. Trương Thị Lan (Aerzogenrath) 50DM. Lê Quốc Vinh (Ingola Stadt) 50DM. Võ Tuyết Minh (Berlin) 20DM. Đặng Trung Tâm (") 10DM. Phạm Quốc Tài Nhơn (") 20DM. Tạ Sinh (Rotenburg) 50DM. Hanefeld Helmut (Hildesheim) 30DM. Trần Xuân Mai (Rotenburg) 3;M. Trần Hứa Trọng Nhân (Emmendingen) 10DM. Hứa Kim Lan (") 20DM. Trần Hứa Trọng Nghĩa (") 10DM. Trần Chí Lý (") 20DM. Vi Thị Mỹ Nga (Berlin) 20DM. Lục Huệ Linh (Stuttgart) 50DM. Nguyễn Thị Hàn Vinh (Gießen) 20DM. Đặng Thị Phương Linh (") 20DM. Lê Quang Tấn (Oldenburg) 20DM. Trang Mỹ Phụng (USA) 40DM. Bùi Văn Hiệp (Iserloh) 20DM. Nguyễn Văn Thiệt (Eschwege) 20DM. Phạm Thị Ut (Langen) 50DM. Trịnh Thị Thanh (Nuernberg) 20DM. Nguyễn Thị Yến (") 20DM. Nguyễn Từ (Usingen) 25DM. Nguyễn Trí (") 25DM. Phạm Thị Sáu (Reimcheid) 20DM. Ân danh 20DM. Trần Khương Ninh (Steinfurt) 20DM. Boaheme (Hannover) 2DM. Nguyễn Minh Quốc (Neumarkt) 20DM. Trần Ngọc Long (") 20DM. Lê Văn Ngọc (") 10DM. Lê Đình Cầu (") 10DM. Ngô Văn Phong (") 20DM. Dương Tinh (Hannover) 20DM. Đặng Ngọc Hà (Speyer) 50DM. Hà Nguyệt Nga (") 1DM. Lâm Minh Bót (") 50DM. Phan Bình (") 50DM. Trần Nguyễn Anh (Bomlitz) 30DM. Trương Ngọc Hồng (Aschau) 50DM. Võ Thị Mỹ (Wiesbaden) 50DM. Trần Thị Lương (Ahorn) 20DM. Tô Thanh Quang (Bayreuth) 50DM. Nguyễn Văn Điển (Kinnsach) 10DM. Trần Thị Mỹ Phương (") 10DM. Nguyễn Đăng Khoa (") 10DM. Kempa, Hanh (Denkte) 20DM. Trần Miếu Anh (Bomlitz) 20DM. Giang Thị Bảo (Flensburg) 30DM. Nguyễn Thị Khiêm (Luemer) 20DM. Huỳnh Thị Tâm (Neuss) 20DM. Vũ Duy Vương (Sindelfingen) 100DM. Lâm Thông (Bad Berzabern) 100DM. Huỳnh Xương Tài (Speyer) 20DM. Nguyễn Thị The (D'dorf) 100DM. Phạm Trọng Nguyễn (Hamburg) 100DM. Phan Tấn Thắng (") 20DM. Trịnh Văn Thu (D'dorf) 50DM. Nguyễn Kim Anh (") 50DM. Lê Văn Xuân (Bad Essen) 20DM. Lâm Chương Phát (Osna-brueck) 50DM. Lâm Kim Diệp (") 100DM. Cao Hữu Danh (Haren) 50DM. Huỳnh Tư (Bad Iburg) 20DM. Trương Dương (Harburg)